

# De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



## Krooswijk feest in De Open Hof Uitnodiging Running Dinner

Nummer 72 - november 2022



## Afscheid van de voorzitter van de kinderdienst

Nelleke van Dueren den Hollander was ruim 21 jaar het vrolijke gezicht van de kinderdienst; eerst als leiding, later ook als voorzitter. Ook was zij een drijvende kracht achter het jaarlijkse kinderkerstfeest. Zij heeft haar taak altijd vervuld met veel plezier en met liefde voor de kinderen en het Verhaal van God en mensen. We hebben haar bedankt met bloemen en een bijbels prentenboek om thuis de volgende generatie te kunnen voorlezen.

Bedankt, Nelleke!



## Running Dinner

Beste mensen,

Op zondag 27 november organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden. Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één gang van een driegangmenü klaar en verwelkomen zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen. Deze dinner-avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur.

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geef u dan op via e-mail bij Ina Yntema: [inasmit14@gmail.com](mailto:inasmit14@gmail.com) of persoonlijk bij Ina Yntema of Willy Gerlof na afloop van een kerkdienst in de omloop van De Open Hof.

De aanmelding sluit op zondag 20 november.



Het running diner is dé manier om elkaar beter te leren kennen!  
Meld u dus aan, als gast of als gastgever!

## Uitnodiging KOG-middag

Op dinsdagmiddag 15 november is er weer een gezellige KOG-middag in de Huiskamer, waarbij u van harte bent uitgenodigd.

Iedereen is welkom dus neem gerust een gast mee!

Meneer Troost komt gezellige Hollandse liedjes bij ons zingen.

Deze middag begint om 14.15 en eindigt om 16.30.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.



## Mantelzorg

*Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God....!*

10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en oud, van het kleinste dorp tot de grootste stad, er zijn er bijna 5 miljoen. Wat zij doen is voor hen misschien wel vanzelfsprekend maar het verdient erkenning en waardering. Wat zij zo bescheiden in het verborgene oppakken verdient erkenning en waardering. Vandaar die speciale dag.

Ergens in de jaren '70 werd de term 'mantelzorg' bedacht door hoogleraar ziekenhuiswetenschappen Hattinga Verschure. Hij verdiepte zich in de vraag wat zorg in essentie is en kwam tot de conclusie dat dat altijd de zorg van de ene voor de andere mens is. Dat gebeurt op professioneel vlak maar ook onderling. Hij noemde dat mantelzorg: zorg die mensen verwarmt, omdat ze elkaar er als een mantel mee omgeven.

Hij verbond dat begrip mantelzorg aan de legende van Sint Maarten. Maarten is officier in het leger. Op een koude avond ziet hij een bedelaar die geen warme draad aan zijn lijf heeft. Maarten haalt met een zwaai van zijn zwaard zijn officiersmantel door midden en geeft de helft weg. 's Nachts ziet hij in een droom zijn halve mantel terug, om de schouders van Jezus. Diep onder de indruk laat Maarten zich dopen om een leven te leiden van goedheid, liefde en zelfopoffering. Niet voor niets is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg op de vooravond van deze heilige.

Wat het verhaal van Maarten aan mantelzorgers kan meegeven is: een halve mantel is ook een mantel. Waak ervoor dat je jezelf helemaal verliest in de zorg voor de ander. Er is niemand mee gediend als we onszelf of elkaar zo uitputten dat er niets overblijft. Laten we daarom ook attent zijn naar mantelzorgers. Vragen hoe het met hén gaat; wat we kunnen doen om hén overeind te houden. Misschien kunt u kerstengel zijn voor een van hen. Zie daarvoor verderop in dit Kerkmagazin.

De mantel is ook een prachtig beeld voor de liefde van God. De regel boven dit stukje is van Huub Oosterhuis, uit lied 221. Het zingt als een vertrouwensvol gebed, tot een God die over ons waakt en ons behoedt en ons op handen draagt. Als een ware Mantelzorger. Laten we elkaar in ons gebed aan deze God opdragen.

ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

# BASISCATECHESE

2022  
2023

**WANNEER? TIJD \*INCL LUNCH\***

zondag 30 oktober	11.30 – 13.00
vrijdag 11 november	19.15 – 21.30
zondag 11 december	11.30 – 13.00
zondag 15 januari	11.30 – 13.00
zondag 12 februari	11.30 – 13.00
zondag 12 maart	11.30 – 13.00
zondag 16 april	11.30 – 13.00
zondag 4 juni	11.30 – 13.00

PLEZIER  
SIRKELSLAG  
SPELLETJES  
SPEURTOCHT



De Open Hof

Willem van Vlietstraat 2a  
3262 GM Oud-Beijerland



**VOOR WIE?**  
kinderen van  
groep 6-8

**AANMELDEN**  
Jolanda Griesdoorn  
Altina Verhorst

[basiccatechese@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:basiccatechese@deopenhofoudbeijerland.nl)



## Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
13 nov	10:00u	mevr. Eline van de Beukel - Renes	Tienerkerk
20 nov	10:00u	ds. Cees Burger, Kamerik	
	17:00u		Vesper (zie elders aankondiging)
27 nov	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	1e zondag van Advent aangepaste gezinsdienst Tienerkerk
4 dec	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	2e zondag van Advent
11 dec	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	3e zondag van Advent Tienerkerk

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl).



# In de donkere maanden brandt het licht in de Huiskamer

Geschreven door: Joke Waltmans

'Wij verkopen gastvrijheid, kom binnen zoals je bent'

**Wie aan het eind van de woensdag de Huiskamer van De Open Hof inloopt, ontmoet een gezellige drukte. Piet en Chris zijn de tafel aan het dekken, twee dames maken een praatje en in de keuken staan de pannen met aardappels en boerenkool te pruttelen op het vuur. Welkom in de Huiskamer!**

De woensdag is een dag dat de functie van de Huiskamer ten volle wordt benut. Stichting Pameijer is dan mede-gastvrouw/heer met de vaste Huiskamer-gezichten Marjan van der Meij en Jan Middelhoek. Voor de cliënten van Pameijer is er gelegenheid om in de ochtend



*Piet (links) en Chris dekken de tafel.*

mee te doen aan creatieve workshops en 's middags en 's avonds wordt er gezamenlijk gegeten. „Iedereen die wil, kan mee-eten als je dat van te voren even meldt,“ geeft Jan Middelhoek aan.

De Pameijer-woensdag is een van de vele vaste activiteiten in de Huiskamer. Op maandag wordt er gewandeld, op dinsdagmorgen is er koffie/thee en alle tijd voor een praatje, op donderdagmorgen is er ook koffie/thee én een dominee en op vrijdagmorgen staat de Gezond Natuur Wandeling van Welzijn Hoeksche Waard op het programma. Naast deze vaste onderdelen zijn er iedere maand ook andere activiteiten, die altijd in de Weekbrief worden vermeld en vorige maand nog met een kleurrijke folder in dit KerkmagaZin.



### Donkere maanden

De Huiskamer kent een aantal trouwe bezoekers, maar iedereen is welkom, benadrukken de contactpersonen. Zeker nu na een lange zomer toch de donkere maanden aanbreken, kan een bezoekje aan de Huiskamer van De Open Hof een dag net wat lichter maken. „Hier brandt het licht,“ geeft Jan Middelhoek aan. „Dat kan voor een praatje, maar ook door deel te nemen aan een activiteit, bijvoorbeeld bloemschikken. Als mensen eenmaal over de drempel zijn, zie je mooie contacten ontstaan. Dan komt iemand binnen na een wandeling en een volgende keer eten ze mee.”

### 'Wij verkopen gastvrijheid'

Dus kom, kan Jan Middelhoek niet vaak genoeg zeggen. Want: „Deze kerk heeft een ruimte gecreëerd waarin wij onze taak als open, gastvrije en kleurrijke gemeente gestalte kunnen geven. Van onze, eigen gemeenteleden hoor ik altijd hoe mooi en prachtig ze dit vinden. Laten we dit dan ook met elkaar oppakken. Gezelligheid komt van twee kanten,“ houdt hij zijn pleidooi. Wie de komende weken de Huiskamer wil bezoeken heeft volop keuze: bloemschikken, eten met Beij ons aan tafel, de vrijdagmiddagborrel van De Roze Salon voor 50+ LHBTI+’ers of loop gewoon binnen op een mooie ochtend. „Wij verkopen gastvrijheid, je mag binnenkomen zoals je bent,“ verzekert Jan.



De tafels zijn gedekt en de boerenkool met rookworst én spekjes is bijna klaar. Uit de jeugdruimte komt de groep die zich tijdens het koken heeft vermaakt met zingen en muziek maken. De schorten kunnen af, het gezelschap kan aan tafel. Vanavond roerden Jan en Marjan in de pannen, op andere dagen staan er andere vrijwilligers aan het fornuis. Nieuwe koks zijn altijd welkom om te koken voor een groep van meestal twintig dankbare gasten. Eet smakelijk!

**Beste gemeenteleden,**

Inmiddels is waarschijnlijk bij de meesten van u wel bekend dat ik per 1 december a.s. losgemaakt zal worden van de beide gemeenten waaraan ik verbonden ben: de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam en hier bij u aan De Open Hof.

Achter deze zin gaat een wereld schuil van denken en voelen, van praten en stil zijn. Uiteindelijk kwam het besluit om mij op eigen verzoek te laten losmaken eruit. Het is ingrijpend, niet alleen voor mezelf, maar ook voor Peter en de beide gemeenten.

In de afgelopen maanden heb ik van velen van u een kaart of op andere manieren een blijk van meeleven ontvangen. Van sommige mensen heb ik ook meerdere kaarten ontvangen. Dat heeft me heel goed gedaan en daar wil ik u van harte voor bedanken. We zijn nu druk bezig met het uitzoeken van de spullen die in de pastorie staan. De kaarten/blijken van meeleven die ik heb gekregen, doe ik voorlopig nog niet weg. Ze zijn een kostbaar aandenken aan de korte tijd hier in De Open Hof.

Er komt nog een moment van afscheid. Dus hopelijk kan ik een aantal van u nog persoonlijk groeten.

Voor nu wens ik u allen vrede en alle goeds.

Hartelijke groet,  
Ds. Marjo den Bakker



**Einaudi in Meditation**

Ligconcert

ter gelegenheid van:

Leo Lommers 26 jaar Kerkmusicus in

De Open Hof

LEO LOMMERS

speelt op de vleugel

Vrijdag 11 november 2022

20.00 uur

DE OPEN HOF

**GRATIS TOEGANG, NEEM EEN MATJE MEE**



### Pastoraat

De cijfers laten zien dat veel mensen via kerkdienstgemist meeleven met wat er gebeurt in De Open Hof. Sommigen zijn bekend, zichtbaar, bijvoorbeeld omdat zij wel af en toe een activiteit bezoeken. Anderen zijn dat niet. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik het heel fijn vind als u aan de bel trekt als dat nodig is; of als u mij uitnodigt omdat dat prettig is. U ziet mij wellicht met regelmaat in beeld maar blijf daarbij zelf alstublieft niet buiten beeld.

### Adventskalender

Zondag 27 november gaan we aftellen naar Kerst. De adventskalender 'Aan tafel!' is gratis te bestellen via <https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalendar>



Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel

is plek voor iedereen. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichterbij Kerst.

Ook het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een adventskalender: Jezus is het Licht van de wereld ook in deze moeilijke tijd. Elke dag lees je een Bijbeltekst met een korte uitleg. De prachtige natuurfoto's passen helemaal bij de tekst van de dag.

[www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender/](http://www.bijbelgenootschap.nl/adventskalender/)

### Vakantie

In verband met vakantie ben ik niet beschikbaar van vrijdag 11 november tot en met maandag 21 november.

### Luistertips

Met regelmaat luister ik een podcast. Via Spotify zijn ze eenvoudig te vinden. Op een drukke dag is het een fijne manier om even de aandacht te focussen; het is ook een eenvoudige manier om inspiratie op te doen, bij te tanken, misschien zelfs te bidden. Voor wie het ook fijn vindt om naar een podcast te luisteren, of voor wie er wel eens kennis mee wil maken, een paar luistertips.

Scheppingsdrift: Bijbel en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de podcast Scheppingsdrift duikt presentator Allard Amelink, samen met theoloog Alain Verheij en kunstkenner Lieke Wynia en Ab Nieuwdorp, elke aflevering in een Bijbelverhaal. Aan de hand van muziek, literatuur, film en beeldende kunst gaan ze op zoek naar de verhalen achter de kunst en naar de betekenis van die eeuwenoude verhalen voor vandaag de dag.

Eerstedit. Eerst dit is een dagelijkse Bijbelpodcast van EO en IZB voor thuis of onderweg. Elke dag hoor je in 7 minuten een bijbellesing en een overdenking waar je ook wat mee kunt. Het is ook mogelijk om de Eerstedit-app te downloaden.

Ook mijnkerk.nl heeft eigen podcasts. 'Blijf kalm met een Psalm' is er een van. De sprekers delen bij elke Psalm wat hen heeft geraakt, verwonderd of bevreemd heeft. Misschien zijn hun vragen ook wel de jouwe. Je vindt deze serie via de website [www.mijnkerk.nl](http://www.mijnkerk.nl) en op Spotify via de zoekterm 'mijnkerk'.

### Vieren

Zondag 27 november is er een aangepaste gezinsdienst. Helaas dit jaar voor het eerst zonder Krooswijk. Daarom gaan we lekker veel zelf zingen. Het is de eerste zondag van het Adventsproject van Bijbel Basics 'Ik kan niet wachten' en het thema voor deze eerste zondag is 'Waar wacht je op?!' Het wordt een vrolijke viering voor jonger en ouder. De kinderen blijven in de dienst.

Zondag 4 december is het thema 'Maria wacht op de komst van Jezus'. Een dubbelkwartet van zingende gemeenteleden verleent medewerking. Het accent bij de keuze van de liederen zal liggen op de lofzang van Maria, ofwel het Magnificat.

Zondag 11 december verwelkomen we een gastvoorganger. Het is niet altijd gezegd dat deze zich ook aan 'ons' rooster houdt. De kinderen lezen dan in ieder geval verder over Jozef. Ook hij wacht op de komst van Jezus.

### Agenda

Woensdag 16 november is er een Huiskameravond 'De verhalen-kathedraal'. Spreker is Charissa Bakema. Iedereen heeft een eigen levensverhaal. Dat is een uniek verhaal. Tegelijkertijd is dat verhaal onlosmakelijk verbonden met de verhalen van anderen. We zijn verweven met ouders, kinderen, vrienden en vriendinnen, familie.... Allerlei dingen kunnen ons een verhaal ontlokken, een voorwerp, een lied, een geur of smaak. Het wordt een interactieve avond; Charissa Bakema zal ons ook uitnodigen om zelf verhalen te vertellen. Aanvang 20.00 uur.

Ook in kleinere kring gaan we met de verhalen-kathedraal verder. Donderdagavond 1 december is er weer een Tafelgesprek rond 'Ieder mens is een verhaal'. We proberen verschillende invalshoeken om ons verhaal te vertellen. De twee tafelgesprekken die we eerder hebben gehad smaakten naar meer. Het is warm en verdiepend om in kleinere kring te delen wat ons bezighoudt. U kunt zich voor deze avond aanmelden bij ds. Verschoor. Tijd: 20.00 uur.

Woensdagavond 30 november gaan we weer Bijbel Journalen. Dit is voor dit jaar de derde en laatste keer. Na de feestdagen zullen we nog een paar keer bij elkaar komen. Kom een keer kijken en meedoen. De drempel is laag; je hoeft geen kunstenaar te zijn. We zoeken naar een creatieve verwerking van de Bijbeltekst en dat kan op allerlei (eenvoudige) manieren. Aanmelden kan bij ds. Verschoor. Tijd: 20.00 uur.



### Boek op tafel

Met enthousiasme en plezier is er een leesclub gestart. We lazen 'De achtste dag' van Annemarie Haverkamp. Een prachtig boek, dat prettig las, maar ook veel stof tot bespreken gaf. De volgende bijeenkomst is op 11 januari. Aanmelden kan bij ds. Verschoor.

### Sis!

Je bent ergens tussen de 35 en 55 jaar. Bezigt met van alles en nog wat; je werk, je gezin, zorg om ouders, een taak op school of in de kerk. Je doet het met hart en ziel. Toch is het af en toe veel. Misschien wel eens te veel. Dan is het fijn om dat te kunnen delen met anderen die ongeveer in hetzelfde schuitje zitten. Dan is het fijn om elkaar te ontmoeten, inspiratie of moed bij elkaar te vinden en

samen te bidden. Dat ook. We delen tenslotte ook ons geloof, we zijn zusters. Vandaar ook 'Sis'.

Voel je er wat voor om elkaar op deze basis te ontmoeten en beter te leren kennen? Je bent welkom op woensdag 7 december, 20.30-21.30 uur in de Huiskamer. Je kunt je aanmelden bij Lyonne Verschoor. Hartelijke groet namens Anne-Marie Schipper en Marjon ten Heggeler.



## Kerstengelactie

Weet u/jij het nog? Vorig jaar waren er in de adventtijd vele kerstengelen actief. Een mooie manier om naar elkaar om te zien en leuk om te doen. We hebben toen ook veel enthousiaste reacties gehad. Reden voor de diaconie om deze actie ook dit jaar te organiseren. Wat houdt de actie in? U/jij kunt zich aanmelden als

kerstengel door een mail te sturen naar [kerstengeldeopenhof@gmail.com](mailto:kerstengeldeopenhof@gmail.com). Dan ontvang je een naam en adres van iemand uit onze gemeente die een steuntje in de rug kan gebruiken. Iedereen, jong of oud, groot of klein, alleen of als gezin kan zich aanmelden als kerstengel. Het is de bedoeling om in de adventtijd (van zondag 27 november tot vrijdag 24 december) elke week bij diegene waarvan je het adres hebt gekregen een attentie te geven of gebaar te maken. Het gaat om een klein gebaar zoals een kaartje te sturen, wat lekkers te bakken, een verrassing aan de deur te hangen, een tekening te maken of een mooie tekst of recept door te geven. U kunt dit anoniem doen maar dat hoeft niet. Ook contact maken mag, even een kop koffie drinken, een praatje maken. Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid dure dingen. U weet vast als kerstengel wat bij de ander een glimlach kan brengen. We hopen dat er vele kerstengelen vanuit De Open Hof zullen uitvliegen.



De Diaconie

## 50 jaar Burg – Oud-Beijerland

In mei 2023 is het 50 jaar geleden dat de eerste contacten tussen Burg en Oud-Beijerland ontstonden. Voor de val van de Berlijnse Muur ging er ieder jaar met Hemelvaart een groep mensen uit onze gemeente naar Burg, daarna waren de bezoeken afwisselend in beide gemeentes. Veel mensen uit onze gemeente zijn

\*op bezoek geweest,

\*hebben gasten ontvangen of

\*voelden zich op andere wijze betrokken bij de contacten.

Ook is er een aantal keren een groep jongeren uit onze gemeente naar Burg gegaan voor een jeugdweekend. De deelnemers zijn inmiddels allemaal ruim volwassen.

Van donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 hopen we weer een bezoek te brengen aan onze partnergemeente waarbij het jubileum feestelijk centraal zal staan.

Wie belangstelling heeft om dit te vieren is van harte welkom en kan contact opnemen met Willy Gerlof, tel. 622270 of Ineke Wisse, tel. 616451 voor nadere informatie en aanmelden.

In verband met het zoeken van onderdak en het regelen van vervoer graag voor half december.



De kerk van Burg - Spreewald

## Afscheid en losmaking ds. Marjo den Bakker

In overleg met ds. Marjo den Bakker is besloten dat er op zondagmiddag 20 november van 16.00 tot 17.00 uur een informele bijeenkomst gehouden wordt met gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Marjo den Bakker. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Open Hof en wordt afgesloten met een vesper. Gemeentelieden van Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam en De Open Hof zijn van harte welkom.



## Van God los

Rob van Brakel

---

Sommige mensen pretenderen van God los te zijn, zoals die mevrouw aan de VU, die niet wil dat er bij haar oratie Bijbelteksten worden gebruikt. Mij lijkt het vrij lastig om in een maatschappij die voortkomt uit 2000 jaar Christendom te doen alsof de Bijbel er niet (meer) toe doet. Zou deze mevrouw ook geen uitdrukkingen als 'de verloren zoon' of een 'barmhartige Samaritaan' gebruiken? Het is symboolpolitiek: kijk mij eens atheïstisch zijn!

In werkelijkheid is niemand van God los, zoals Jan Wolkers of Maarten 't Hart bewezen, die alleen maar tegen de kerk van hun jeugd konden fulmineren omdat ze met beide benen gewoon nog in de traditie stonden. Waar ze wel gelijk in hebben, is dat de manier waarop we pakweg 50 jaar geleden ons geloof beleefden, en de wijze waarop we tegen God aankeken, veranderd is. De zekerheid van vroeger is weg, en ons Godsbeeld is mee veranderd.

Een en ander bleek op de avond over de tentoonstelling 'Van God los', die een paar weken terug in de Huiskamer georganiseerd werd: we geloven niet meer in een schepping die zes dagen duurde, en we zien God ook niet meer als het Alziend Oog, dat ons altijd en overal in de gaten houdt. Wat daarvoor in de plaats gekomen is, bleek minder makkelijk te verwoorden. God is Liefde, maar ook meer dan dat. God herken je in de natuur, maar ook niet in alles. God is minder grijpbaar, en daarom

juist dichterbij. De Bijbel is niet meer het boek dat zekerheid biedt, maar daarom misschien wel beter leesbaar.

Een en ander werkt ook door in de liturgie. Hoewel de opzet van de dienst niet veranderd is, leggen we de accenten anders: de kinderen krijgen een stem, gemeenteleden nemen deel aan het geheel. En waar vroeger het avondmaal was voorbehouden aan de selecte groep van belijdende leden, mag nu iedereen naar voren komen. Jong en oud, om aan te geven dat we het samenzijn ook samen vieren, en het geloof aan elkaar doorgeven.

Dat brengt me op het volgende: een tijd lang is het in onze kerk de gewoonte geweest dat kinderen niet zelf het brood en het druivensap ontvingen, maar dat hun ouders dat aanpakten en vervolgens aan hun doorgaven. Ik vond dat een mooi symbool: ouders geven de liefde voor God aan hun kinderen door. Ik vind het jammer dat we dat tegenwoordig niet meer doen; het zou eens te meer duidelijk maken dat we het met elkaar moeten maken. Maar van God los zijn we gelukkig nog lang niet...

## Krooswijk feest in De Open Hof

24 september was het eindelijk zover!

De Baanbrekers organiseerden, samen met enkele vrijwilligers, het feest voor Ontspanningsvereniging Krooswijk.

Om 14.00 uur kwamen we al bij elkaar om alles klaar te gaan zetten. De zaal werd klaargezet en de tafels werden gedekt. Intussen kwamen gemeenteleden eten brengen voor hetin order gemaakt buffet en werden ballonnen opgeblazen om alles te versieren.

Om 16.00 uur liepen de eerste mensen al binnen. Met een mooie corsage opgespeld konden ze in de kerkzaal en een plekje zoeken.



Stipt 17.00 werd het feest geopend door onze ceremoniemeesters Luka en Jasmijn.

Natuurlijk hebben verschillende mensen Krooswijk toegesproken en werden ook Piet en Jeannet Gootjes bedankt voor hun inzet.



Het was ook aan hen om daarna het buffet te openen.

Dat buffet zag er overigens geweldig uit, mede dankzij heel veel gemeenteleden die hieraan hebben bijgedragen.

Na het buffet hebben we karaoke gezongen. Daar kon je wel zien dat we met muzikale mensen te maken hadden!

De polonaise werd gedanst en er werd volop meegezongen!





Daarna was het tijd voor het toetje. Dit was gesponsord door Albert Heijn. Na het toetje kregen alle deelnemers en vrijwilligers van Krooswijk een certificaat, zodat iedereen een tastbare herinnering heeft aan zijn tijd bij Krooswijk. Ook kreeg iedereen nog cadeaus. De Baanbrekers kregen een cheque van €1300,- die zij mochten besteden aan één of meerdere goede doelen. Daarmee kwam een einde aan dit fantastische feest.

Natuurlijk werd er daarna nog opgeruimd en nagepraat met elkaar!

Loïs heeft tijdens het feest hier en daar eens gevraagd wat mensen ervan vonden. We kregen veel positieve reacties 'Boven verwachting!', 'Goed georganiseerd!', 'Gezellig!', 'Goed voor mekaar!', 'Heel hartelijk dank!', 'Geweldig afscheid!'



De Baanbrekers hebben ervoor gekozen om €650,- over te maken naar Fonds Kind & Handicap voor een muziekproject op Bali. Daar worden kinderen en jongeren met een beperking gestimuleerd in hun ontwikkeling met behulp van muziek. Ook is er €650,- gedoneerd aan Stichting Droomhuis Hoeksche Waard. Deze cheque hebben we overhandigd tijdens een vergadering. Twan en Arne namen de cheque in ontvangst.

Na zo'n grote actie is het altijd weer even schakelen. Gelukkig zijn de Baanbrekers hier niet zo moeilijk in. Er wordt al weer volop gebrainstormd over mogelijke acties. Ook hebben de Baanbrekers tijdens de vergadering schoendozen versierd ter voorbereiding op de schoendoosactie. De Baanbrekers zitten nooit stil!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Sander en Daniëlle

## Koning

Jaap den Boer

Willem Alexander was 40 jaar toen hij koning werd. Prins Charles deed er langer over. Hij volgt op 73-jarige leeftijd zijn moeder Elizabeth op.

Een merkwaardig tekst over het koningschap van Saul staat in 1 Samuel 13. De Hebreeuwse tekst: zegt het zo: Saul was een zoon van één jaar in zijn regering, toen hij twee jaar regeerde over Israël.



Saul op een schilderij van Ernst Josephson

Het gebeurde wel meer in die tijd dat men op heel jonge leeftijd koning werd. Erg jong zal Saul niet zijn geweest want hij had al een zoon toen hij koning werd.

De vertalers wisten er geen raad mee. Hier volgen een aantal vertalingen:

Staten Vertaling: Saul was een jaar in zijn

regering geweest, en het tweede jaar regeerde hij over Israël.

Groot Nieuws Bijbel: Saul heeft maar twee jaar van zijn bewind geregeerd.

Bijbel in Gewone Taal: Saul was dertig jaar toen hij koning werd. Hij regeerde twee jaar over Israël.

Naardense Bijbel: Zoon van een jaar is Saul – geweest – dan in zijn eigen koningschap, als hij twee jaren koning is geweest over Israël. NBV21: Saul was dertig jaar oud toen hij koning werd. Twee jaar was hij koning van Israël.

De Willibrordvertaling (R.K.) houdt de kerk in het midden. De vertaling luidt hier: Saul was zoveel jaar oud toen hij koning werd van Israël.

Zijn er in de Hebreeuwse tekst fouten gemaakt? Zijn er getallen weggevallen? Ra ra. Wie het weet mag het zeggen.



## Eerste Tafeltijd was mooi en warm

Zaterdag 8 oktober vierden we met een kleine groep de eerste Tafeltijd in de Hoeksche Waard. Wat was dat een fijne avond met als thema 'Ken je mij'. We gingen met elkaar in gesprek, leerden elkaar kennen, we hebben samen gebeden en uit de Bijbel gelezen, ervaringen in alle openheid met elkaar gedeeld, samen het avondmaal gevierd en aansluitend samen gegeten. Dit krijgt zeker een vervolg en wel op 14 januari 2023. Zegt het voort en sluit gezellig aan. Aanmelden kan via [tafeltijddeopenhof@gmail.com](mailto:tafeltijddeopenhof@gmail.com)

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+ers. om door het land heen met LHBT+’ers, betrokkenen en geïnteresseerden samen kerk te zijn.

*Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.*

Iedereen is van harte welkom!!



## Benen

Wanneer je aan een zwangere vrouw vraagt: 'Wat wil je dat het wordt, een jongen of een meisje? Dan zeggen de meeste vrouwen: 'Maakt niet uit, als het maar gezond is en alles erop en eraan zit.' Natuurlijk dacht ik er zelf toen ook zo over als jonge moeder. Elke baby is toch hetzelfde? Geen idee dat het ook anders zou kunnen zijn.

Ouder geworden weet je wel beter. Er worden baby's geboren zonder vingers, maar ook zonder armen, en/of benen. En zij weten zich goed te redden. Een kracht van binnen uit? God mag het weten. Maar Hij geeft hen weer een gave om er mee verder te komen. Wonderlijk wat God met ons voor heeft.

Waar zouden wij zijn zonder onze benen? We kunnen ze niet missen. Je benen brengen je overal naar toe. Of het nu gaat om je dagelijkse bezigheden, of wandelen of estafette lopen. Je benen zijn onmisbaar. Als ze mij maar brengen waar ik heen wil.

Totdat... er gebreken komen. Je benen breken bij het vallen, bijvoorbeeld, vreselijk pijnlijk, maar dat komt doorgaans wel goed.

Maar dan ineens krijg je klachten die een rollator noodzakelijk maken. Ik spreek uit ervaring. Het valt niet mee, en je moet jezelf heel vaak overwinnen.

Gelukkig zijn er die hulpmiddelen. Meestal val je van het een in het ander. Ik mag tot op heden niet klagen, oké, ik heb mijn beperkingen, maar die vallen in het niet vergeleken bij wat anderen te verduren hebben. Die afhankelijk geworden zijn van derden.

Respect voor de zorgverleners, en mantelzorgers .



Handen en voeten, mooie instrumenten van het lichaam,  
De benen worden in de Bijbel vaak genoemd. Ik noem twee plaatsen:  
Geen been van Hem zal verbroken worden. (Joh.19:36)

Ik wil er nog een noemen omdat ik hierover in het begin ook schreef:  
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God die alles maakt. ( Pred.11;5)

Er zijn ook veel spreekwoorden geschreven worden over de benen :  
Op je laatste benen lopen , ( daar weten velen over mee te praten ).  
Paarden vallen ook al hebben zij vier benen.  
Leugens hebben korte benen.

De gezonde mens wordt 's morgens wakker, zet zijn benen naast het bed en gaat direct aan de slag. Heel normaal, een ander doet het wat kalmer aan en denkt na bij elke stap.  
Wat kunnen wij wel zonder benen ....?  
Wandelen in het licht met Jezus!

Amen



### Besparen op verbruik aardgas

In het vorige KerkmagaZin hebben we al aangegeven dat er grote zorgen zijn over de explosief stijgende kosten van het aardgas. Omdat de kerkenraad het financieel niet verantwoord vindt om op de gebruikelijke voet door te gaan met het verwarmen van het kerkgebouw, zal de komende maanden de in te stellen maximum temperatuur stapsgewijs voorzichtig worden verlaagd. Dat zal per groep van zalen verschillend kunnen zijn waarbij mogelijk de Huiskamer het meest ontzien zal worden en de grootste winst toch bij de Kerkzaal mogelijk zal zijn. Daarbij zal rekening worden gehouden met kritische klimaatcondities voor het orgel.

Half oktober hebben we van het collectief Energie voor Kerken bericht gekregen over de definitieve prijs voor 2023. Voor De Open Hof komt dit neer op € 2,90/m<sup>3</sup> all-in. Vergeleken met de prijs in 2022 van € 0,53/m<sup>3</sup> is dat bijna 5,5 keer hoger. Het College van Kerkrentmeesters heeft uitgerekend dat we zonder vermindering van het gasverbruik in 2023 zo'n € 23.000 meer kwijt zullen zijn dan in 2022.



Het College van Kerkrentmeesters heeft inmiddels ook al berekeningen gemaakt om voor verhuursituaties in het stookseizoen een energietoeslag in rekening te brengen.

Bij het stapsgewijs verlagen van de temperatuur zullen we bij u als bezoeker regelmatig navraag doen of u het comfort gezien de omstandigheden nog aanvaardbaar vindt.

Tot slot: de kerkenraad hoopt en vertrouwt erop dat we als gemeenteleden elkaar en De Open Hof niet in de kou laten staan. Juist in deze tijden hebben we elkaars warmte meer dan nodig, op zondag en in de week.

We zullen u de komende tijd op de hoogte blijven houden van de verdere ontwikkelingen.

De kerkenraad

### Ontwerpbegrotingen 2023

Op 8 november 2022 heeft de kerkenraad de ontwerpbegroting 2023 van het College van Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van deze ontwerpbegrotingen zijn in een bijlage bij dit kerkmagaZin opgenomen. In de periode van 13 t/m 20 november 2022 ligt een volledig exemplaar van beide ontwerpbegrotingen ter inzage in de Huiskamer.

Een reactie op deze ontwerpbegrotingen kan t/m 15 november 2022 worden gestuurd aan de scriba J.J. Crucq-van Maldegem, Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland, emailadres [scriba@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:scriba@deopenhofoudbeijerland.nl).

## Collecte overzicht

### **Eerste Rondgang**

**13 november**

Stichting Diakonaal  
Aandachtscentrum Dordrecht  
zie uitgelicht

**20 november**

Fonds armoedebestrijding  
zie uitgelicht

**27 november**

Stichting Ambulancewens  
zie uitgelicht

**4 december**

Stichting Jaffa Project  
zie uitgelicht

**11 december**

Kerstdiner in de Pauluskerk  
zie uitgelicht

### **Tweede Rondgang**

De opbrengst wordt gebruikt voor  
ons eigen kerkenwerk.

### **Giften**

Via Sjaan de Geus € 50,00  
voor de kerk

## 13 november: Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht



Middenin het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor een kop koffie/ thee. Ook iets op de computer regelen is mogelijk. Het aantal bezoekers is in de loop der jaren opgelopen tot gemiddeld vijftig per middag. Het Aandachtscentrum voorziet in een behoefte van een groeiende groep mensen die eenzaam is. Voor deze mensen is het Aandachtscentrum een baken en rustpunt. Meer informatie: <https://aandachtscentrumdordrecht.nl>

## 20 november: Fonds armoedebestrijding



Al weer heel wat jaren vragen de kerken om aandacht voor het proces van verarming en verrijking in onze samenleving. Bij veel mensen heeft dit de ogen geopend en meer inzicht gegeven voor de problemen en de oorzaken rondom de armoede. Toch wil die kloof in Nederland maar niet kleiner worden en blijft hij bestaan tussen arm en rijk. Veel mensen, voor het grootste deel alleenstaande vrouwen of éénuoudergezinnen, leven op of onder de rand van het maatschappelijk minimum. De voedselbanken zien niet voor niets het aantal mensen dat daarvan afhankelijk is maar niet kleiner worden. Er gaan wel mensen uit die weer op weg zijn geholpen, maar er komen steeds weer nieuwe mensen bij. Nu met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen er ook meer mensen die zich melden bij de voedselbanken. Ook bij diaconieën kloppen er nog steeds mensen aan voor hulp. Reden genoeg voor de kerken om onverkort aandacht te blijven vragen voor dit onrecht, ook hier in onze eigen gemeente en in onze Hoeksche Waard.



## 27 november Stichting Ambulancewens



Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. De missie van Stichting Ambulance Wens is om iedere terminale bedlegerige patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen.

Meer informatie: <https://www.ambulancewens.nl/>

## 4 december: Stichting Jaffa Project



Stichting Jaffa Project is een kleine organisatie van vrijwilligers die zich sinds 1987 inzet voor de kinderen in Jaffa. In het Jaffa Institute

krijgen Joodse en Arabische kansarme kinderen uit de verpauperde sloppenwijken hulp in velerlei vorm. O.a. worden kinderen met gedragsproblemen, kinderen die opeens op straat staan, vastgelopen jongeren hulp geboden, een kans gegeven om iets van hun leven te maken door opvang te geven en onderwijs te kunnen volgen. Ook honderden Joodse en Arabische gezinnen waar honger wordt geleden, ontvangen eenmaal per 2 weken hulp in de vorm van voedselpakketten. Hun motto is: 'Kinderen zijn kinderen die moeten allemaal gelijke kansen hebben'. Meer info: [www.jaffaproject.nl](http://www.jaffaproject.nl)

## 11 december Kerstdiner in de Pauluskerk

### Pauluskerk Rotterdam

*overwin het kwade door het goede*



Terwijl de meeste Nederlanders in deze donkere maanden de warmte en geborgenheid zoeken van familie en vrienden, hebben sommige mensen niemand of niets.

Mensen die dak- of thuisloos zijn, die worstelen met psychiatrische problemen, verslaving, of armoede, vluchtelingen zonder verblijfspapieren en arbeidsmigranten, in de Pauluskerk staat de deur open voor iedereen. Ook tijdens het jaarlijkse kerstdiner. Van het kerstdiner maken wij iets heel speciaals. Maar ook op gewone dagen kunnen bezoekers terecht in het Eethuis. Meer info:

<https://www.pauluskerkrotterdam.nl>

### Opbrengsten collecte

zondag 11 september 2022	De Overbrugging	€ 471,25
zondag 18 september 2022	Kerk in Aktie Syrië	€ 397,65
zondag 25 september 2022	Amnesty International	€ 461,92
zondag 2 oktober 2022	Kerk en Israel	€ 390,25
zondag 9 oktober 2022	Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard	€ 421,90

Kerkblad Protestantse Gemeente  
te Oud-Beijerland

nummer 72  
November 2022



### Hoofredactie

Truus Middelhoek  
Joke Waltmans

[kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Redactieleden

Rob van Brakel  
Arjan van Gameren  
Martin van der Pol

### Verspreiding

Nico de Boer tel. 06-38583596

### Digitale abonnementen

[Hans@hagestein.com](mailto:Hans@hagestein.com) tel. 615607

### Website De Open Hof

[www.deopenhofoudbeijerland.nl](http://www.deopenhofoudbeijerland.nl)  
beheerder ErnaHordijk  
[webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Weekbrief

Atie Middelhoek  
Pieta van Reeven  
[weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl)

### Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot  
73: 24 nov / 15 dec / 24 jan

**Aanleveren** donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

## PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant  
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland  
tel. 0186-769060, e-mail [ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl)  
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)  
Vrij op vrijdagmiddag

Waarneming Wijk West

ds. Frits Renes, predikant, Van Ballegooijsingel 45, 3055 PB Rotterdam,  
tel. 06-493 08049, e-mail [f.l.renes@gmail.com](mailto:f.l.renes@gmail.com)  
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)

## Overige gegevens

De Open Hof  
W. van Vlietstraat 2a  
3262 GM Oud-Beijerland  
tel. 0186-612936

Scriba  
(doop, huwelijk, overlijden)  
Cobi Crucq-van Maldegem  
Boerderijweg 40, 3262 CC  
Postbus 1319  
3260 AH Oud-Beijerland  
tel. 0186-616363  
[scriba@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:scriba@deopenhofoudbeijerland.nl)

Voorzitter Kerkenraad  
Marc Bijl  
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4  
3284 LA Zuid-Beijerland  
tel. 06-4118 1319 / 660527  
[voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl)

Voorzitter Taakgroep Eredienst  
Jaap van de Griend  
Rembrandtstraat 61B  
3262 HN Oud-Beijerland  
tel. 0186-616778  
[eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl)

Secretaris:  
Margriet Dijkshoorn  
[eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl)

Kerkelijk bureau  
Bertho Apeldoorn  
Tjerk Hiddesplantsoen 26  
3261 EL Oud-Beijerland  
bereikbaar op dinsdagochtend tel.  
612936  
[kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl)

Bestellen collectebonnen  
Leo Brussaard  
tel. 06 - 2952 6738  
[collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl)

Koster en verhuur gebouw  
Arie Maaswinkel  
Poortlaan 45  
3261 PA Oud-Beijerland  
tel. 06-319 39769  
[koster@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:koster@deopenhofoudbeijerland.nl)

Bankrekeningen t.n.v.  
Protestantse Gemeente  
te Oud-Beijerland  
vrijwillige bijdragen  
NL04 RABO 0373 7099 43  
giften, collectebonnen etc.  
NL26 RABO 0373 7099 35  
diaconie  
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer  
Protestantse Gemeente te  
Oud-Beijerland: 002.633.218  
Diaconie: 824.103.452





November			November / December		
zo	13 nov	Lucas 20:27-40	zo	4 dec	Jesaja 11:1-10
ma	14 nov	2 Koningen 10:1-17	ma	5 dec	Jesaja 11:11-16
di	15 nov	2 Koningen 10:18-36	di	6 dec	Jesaja 12:1-6
wo	16 nov	2 Koningen 11:1-20	wo	7 dec	Filippenzen 3:1-11
do	17 nov	2 Koningen 12:1-9	do	8 dec	Filippenzen 3:12-21
vr	18 nov	2 Koningen 12:10-22	vr	9 dec	Jesaja 13:1-5
za	19 nov	2 Koningen 13:1-9	za	10 dec	Jesaja 13:6-18
zo	20 nov	2 Koningen 13:10-25	zo	11 dec	Jesaja 13:19-14:2
ma	21 nov	Lucas 20:41-21:4	ma	12 dec	Jesaja 14:3-11
di	22 nov	Lucas 21:5-19	di	13 dec	Jesaja 14:12-23
wo	23 nov	Lucas 21:20-38	wo	14 dec	Jesaja 14:24-32
do	24 nov	Filippenzen 1:1-11	do	15 dec	Filippenzen 4:1-9
vr	25 nov	Filippenzen 1:12-26	vr	16 dec	Filippenzen 4:10-23
za	26 nov	Filippenzen 1:27-2:11	za	17 dec	Matteüs 1:1-17
zo	27 nov	Filippenzen 2:12-18			
ma	28 nov	Filippenzen 2:19-30			
di	29 nov	Jesaja 9:7-16			
wo	30 nov	Jesaja 9:17-10:4			
do	1 dec	Jesaja 10:5-19			
vr	2 dec	Jesaja 10:20-27			
za	3 dec	Jesaja 10:28-34			





# Troost



# KIK

Kikker hoort muizengetrippel voor in de kerk. Hij springt van zijn bloembakje om te gaan kijken. Daar komen Ria en Valentino Muis door het middenpad aanlopen, gevolgd door een groep muizenvriendjes. Ria draagt een modieus sjaaltje rond haar hoofd. Valentino loopt trots naast haar met zo'n sjaaltje om zijn nek geknoopt. De andere muizen zijn vol bewondering en zelfs een tikje jaloers. Kik gaat erop af. 'Hoe komen jullie aan die deftige ... doekjes?' vraagt hij. 'Gevonden!' zegt Valentino geheimzinnig. 'Na de droevige viering van gisteren!' voegt Ria toe. Kik begrijpt het. Gisteren was de uitvaart van een niet zo oude meneer. Er waren veel mensen om afscheid te nemen. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, massa's vrienden. Er werd veel gesnikt.

'Jullie weten toch wel dat die doekjes niet van jullie zijn?' zegt Kik. Dan vertelt hij dat katoenen zakdoekjes soms nog door mensen worden gebruikt om tranen te drogen. Hun eigen tranen of die van kinderen. Er staan vaak bloemetjes op. Ze worden gewassen, gestreken, weer gebruikt en nooit weggegooid. 'Ah, het zijn tróóstdoekjes', zegt een wijs muisje, 'en ze gaan nóóit de prullenbak in'. Valentino en Ria begrijpen nu waar hun sjaals naartoe moeten: de doos met gevonden voorwerpen. Het wijze muisje huppelt mee. 'Kik!' zegt ze, 'God heeft ook een troostdoekje. Héél groot!' 'Hoe weet je dat?' vraagt Kik. 'Van de dominee. Die zei: God zal álle tranen uit hun ogen wegvegen! Lief hè?' En ze huppelt blij door.



## Versje

Soms is verdriet een donkere vogel die boven je vliegt en zijn schaduw werpt, een schaduw van pijn in je hart en ogen, met een stem die in je oren snerpt.

Soms is verdriet een brand vanbinnen een smeulende stroom die geen uitweg vindt. Je wilt wel vertellen, maar hoe beginnen, wie luistert naar jou als een echte vriend?

Soms zit er troost in een lieve begroeting, een brief, een gesprek, een foto, een boek. Troost is een onverwachte ontmoeting met God en zijn zachte katoenen doek.



## Uit de Bijbel

God, onze Vader, houdt van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd, en hij geeft ons het vertrouwen dat het goed komt.  
2 Tessalonicenzen 2,16 (Bijbel in Gewone Taal)



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns