



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Interview: 'Wie stuurt er zo trouw een kaart?'

Nieuwe rubriek: Van de kerkelijk werker

Nummer 80 - oktober/november 2023

Krimpende gedachten

Het is een voorrecht om herkend te worden als ik op bezoek ga bij een gemeentelid dat lijdt aan dementie. Als ik binnenkom stel ik mij altijd weer voor: Ik ben de dominee, ik kom de groeten brengen uit de kerk, uit De Open Hof. Voor degene die ik bezoek ben ik een zoveelste vreemd gezicht dat die dag in beeld komt. Er loopt immers ook verzorging, familie van henzelf of anderen, vrijwilligers.... en veel van die gezichten zijn vreemd. Maar 'dominee', 'kerk' of 'Open Hof' klinkt voor velen nog bekend en geeft een basis om elkaar te ontmoeten.

Wie lijdt aan dementie merkt dat gedachten krimpen. Het lukt niet altijd meer om helder te denken. Dingen verliezen hun logisch verband; taal en tijd veranderen van betekenis en deelnemen aan een gesprek wordt ingewikkelder. In het Nieuwe Liedboek staat er een prachtig gedicht van Ria Borkent over (NL 786)

**Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
uw woord is levenskrachtig
Er zijn herinneringen,
uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.**

Dementie is een gemene aandoening die ons stukje bij beetje het vanzelfsprekende leven uit de handen slaat. Niet meer auto durven rijden, of niet meer mogen! De krant niet meer kunnen lezen of de dagelijkse puzzel niet meer begrijpen; niet meer kunnen meepraten op een verjaardag, niet meer kunnen aansluiten bij de liederen in de kerk. Niet alleen gedachten krimpen, ook de wereld wordt kleiner. Relaties veranderen en soms draaien de rollen om en moeten kinderen moederen over een ouder.

'Dan hoeft het voor mij niet meer', hoor ik mensen soms zeggen. 'Als ik niets meer kan, besef van taal en tijd verlies, heeft het voor mij geen zin meer'. Ik snap het en denk er soms zelf ook zo over. Tegelijkertijd wil ik ook hooghouden dat we voor God altijd mens zullen blijven. Niet omdat we de dingen zo mooi kunnen zeggen, niet omdat we alles zo helder op een rij hebben of omdat we iets hebben gepresteerd in dit leven, maar omdat Hij ons zijn levensgeest heeft ingeblazen. Zijn Geest woont in ons, ook als onze geest aftakelt, dementeert.

Er zijn herinneringen.... Mensen met dementie vergeten. Vaak begint het bij kleine dingen, bij wat gisteren gebeurde. Anders dan bij vergeetachtigheid -wie is nooit eens vergeten waarom hij ook alweer naar de keuken liep- komt wat vergeten is bij mensen met dementie niet meer terug. Het is alsof je je een boekenkast leegruimt en de boeken die je het laatst hebt gekocht als eerste wegdoet. De oudere boeken blijven staan. Zo blijven bij mensen met dementie de boeken staan met verhalen over vroeger tijden, verhalen over de jeugd, over thuis. Dat is dan ook vaak onderwerp van gesprek.

Wat ook blijft staan zijn de boeken met emoties. Wat er ook in de war raakt, mensen met dementie zijn oprecht in hun vreugde, hun boosheid en verdriet. Zij zijn oprecht in hun verlangen aangeraakt te worden en te mogen schuilen. Dat hoor ik tenminste in 'uw hartslag in mijn oor'. De keren dat ik iemands hartslag in mijn oor hoor, is als ik heel dichtbij ben. De herinneringen aan Gods hartslag brengen ons terug naar de momenten dat we hem dichtbij wisten; dat we mochten schuilen bij hem. Het is een gezamenlijke herinnering die eeuwenoud is en die we van generatie op generatie doorgeven.

Het boek dat voor veel mensen met dementie ook heel lang blijft staan is het boek van de Psalmen. Sommige mensen leerden die nog op school uit het hun hoofd. Ingesleten als de groeven van een plaat kunnen mensen met dementie nog wel meezingen, meebidden.

Geert Boogaard dicht:

**“Toen wij dachten dat zij niets meer wist,
wilde ik nog iets proberen met een heel oud lied,
niet omdat we verlangden naar een laatste woord,
maar om met haar te schuilen in een psalm.
Ik zei: Ook al ga ik door een dal van de schaduwen des doods ...
En zij: Ik vrees geen kwaad.
En ik: want Gij ...
En zij: zijt bij mij.”**

Lang blijven vertrouwde woorden hangen en zij troosten. En als zelfs die vergeten zijn mogen we erop vertrouwen dat God ons zal onthouden. Hij zal ons niet vergeten. Wij staan in zijn handpalm gegrift. Ook -juist- als wij het niet meer weten, geldt dat Hij bij ons is. 'Ik ben er' is zijn Naam. Dat betekent dat hij elk moment is; Hij is in het nu. In het verdriet van het moment, of in het plezier. Precies daar waar de mens, of die nu lijdt aan dementie of niet, ook is. Altijd in het nu.

Laten wij de gemeenteleden die lijden aan dementie en hun naasten niet vergeten en omzien naar hen. Laten wij hen ook aanbevelen in de hoede van de Allerhoogste.

'Ik vind het fijn om mensen een plezier te doen'

Nolleke Heijboer stuurt iedere week kaarten naar jarige en oudere gemeenteleden

Geschreven door: Joke Waltmans

Zelfgemaakte kaarten. Honderden, of beter duizenden, heeft Nolleke Heijboer er al verstuurd. Iedere week gaan er minimaal tien wenskaarten de deur uit, gericht aan jarige kerkleden en bewoners van een van de zorgcentra in de Hoeksche Waard. 'Ik weet dat ik mensen er plezier mee doe, ook al kennen sommigen mij niet eens.'

'Lieve groetjes, Nolleke en Cock'. In ronde schrijffletters zet Nolleke de groet op de kaart. Soms volstaat ze ook met 'Groeten uit De Open Hof'. Op haar tafel liggen tientallen wenskaarten, in de doosjes die er bij staan, ook nog eens een heleboel. Alle kaarten heeft Nolleke zelf gemaakt. Ze vindt het heerlijk om te doen. „Ik hou van knippen en plakken, van creatief bezig zijn. Televisie interesseert mij niet zo. Veel liever maak ik kaarten, knip ik plaatjes uit en maak ik van oude kaarten nieuwe exemplaren,“ vertelt ze enthousiast. Ze pakt een kaart met kunstig vlechtwerk van gekleurd papier 'zoals je dat op kleuterschool leerde' en ook een kaart met drie jonge vogels op een tak. „Afhankelijk van naar wie ik de kaart stuur, zet ik er ook nog een leuke tekst bij. Rond de herfst kies ik een natuurfoto met mooie kleuren. Op deze kaarten heb ik zelf gedroogde viooltjes geplakt. Soms maak ik de kaart af met een zilveren of gouden randje. De kerstkaarten voor dit jaar heb ik allemaal al klaar.“



Vast ritme

Al zeker 50 jaar verstuurt Nolleke wekelijks kaarten. Eerst naar familie en vrienden, later ook naar hun kinderen en kleinkinderen. Daar stopte ze mee toen ze zich op haar kerkelijke kring ging richten: de jarigen van de week op de weekbrief en de bewoners van de zorgcentra. In eerste instantie schreef ze kaarten naar de bewoners van alle centra, maar dat werd te veel, deels omdat ze het gros van de kaarten persoonlijk aflevert. Inmiddels heeft ze een vast ritme van bezorgen; de ene week de Rembrandt, de week erna De Open Waard of het Futurahuis en Heemzicht. En iedere week de jarigen.

Voor het materiaal om de kaarten te maken, heeft ze haar vaste adressen. Zo hebben de kringloopwinkels in het dorp en elders een goede klant aan haar. Van vriendinnen krijgt ze oude magazines en als abonnee van het blad Vogels beschikt ze ook over mooie plaatjes. „Ik had laatst iemand van dat blad aan de telefoon. Die man was helemaal verbaasd toen ik zei dat ik het blad niet uit interesse voor vogels las, maar vanwege de plaatjes,” vertelt ze lachend.

'Afhankelijk van naar wie ik de kaart stuur, zet ik er ook nog een leuke tekst bij.'



Bedankje

Nolleke beseft dat lang niet iedereen die een kaart ontvangt haar kent. „Ik word ook wel eens bedankt door iemand die ik zelf niet ken. Of door de dochters van iemand waar ik een kaart naar stuur. Ik kreeg een keer een bedankje namens iemand in de Rembrandt, die familie had echt moeite gedaan om te achterhalen wie ik was. Dat vind ik extra bijzonder. Ik verwacht ook geen bedankje hoor, ik vind het fijn om de mensen een plezier te doen.”

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
8 oktober	10:00u	ds. Cees Romkes	
15 oktober	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
22 oktober	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	thema Duurzaamheid
29 oktober	19:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
2 november	19:00		Meditatief moment, Allerzielen
5 november	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Allerzielen, herdenken van de overledenen

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



BASISCATECHESE

2023
2024

WANNEER ?	TIJD	*INCL LUNCH*
zondag 17 september	11.30 - 13.00	
zaterdag 7 oktober	19.15 - 21.30	
zondag 12 november	11.30 - 13.00	
zondag 14 januari	11.30 - 13.00	
zondag 3 maart	11.30 - 13.00	
zondag 14 april	11.30 - 13.00	
zondag 26 mei	11.30 - 13.00	

PLEZIER
SIRKELSLAG
SPELLETJES
SPEURTOCHT



De Open Hof

Willem van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland



VOOR WIE?
kinderen van
groep 6-8

AANMELDEN
Jolanda Griesdoorn
Altina Verhorst

basiscatechese@deopenhofoudbeijerland.nl

Graven

Rob van Brakel

Toen ik op het kerkhof van Hallum met mijn oudste zoon het graf van mijn schoonouders bezocht, werd ik aangesproken door een man die graven van de familie Spoelstra zocht. Ik vroeg hem wanneer de gezochten overleden waren, en het bleek dat het om zijn voorouders ging, waarvan de kinderen halverwege de 19e eeuw uit Friesland vertrokken waren.



Ik gaf hem weinig kans om nog een graf terug te vinden, want anders dan in de Verenigde Staten worden graven hier na verloop van tijd geruimd, tenzij je belangrijk bent geweest of je nazaten veel geld voor je grafurst over hebben. Iets, wat ze aan de overkant van de oceaan maar heel vreemd vinden, want hoe kun je op de Dag des Oordeels opstaan als je graf er niet meer is? "Unbelievable," was indertijd de mening van een oom aldaar. Die eeuwige grafurst resulteert in de VS in uitgestrekte dodenakkers. Hier in Nederland ontbreekt het ons natuurlijk aan de ruimte, maar bovendien kijken wij in het algemeen anders tegen die Dag des Oordeels aan, want

er zijn veel mensen zonder graf; denk alleen al aan iedereen die gecremeerd is. Om nog maar te zwijgen van al die naamloze slachtoffers van haat en geweld. Het zou raar zijn als God hen om die reden de toegang tot Zijn Koninkrijk zou ontzeggen. En als er al een Dag des Oordeels zou zijn, gaat het er volgens mij meer om hoe je je gedragen hebt in je leven dan om de resten van je lichaam.

Wel is een kerkhof ook bij ons een plek om in alle rust te kunnen rouwen. Daarom is het nogal raar dat men in Breda een kerkhof wil betrekken bij stadsbrede festivals. Het idee dat leven en dood bij elkaar horen is mooi, maar niet zo. Wel denk ik dat een begraafplaats een plek hoort te zijn waar iedereen rust kan vinden. Ook mensen die er geen verwanten hebben liggen. Iedereen die stil staat bij de kernwaarden van het leven, weet dat die nergens zo duidelijk zijn als in de dood.

Wij konden de Friese Amerikaan in Hallum niet verder helpen, maar hij zocht zonder ons verder. Toen we weg gingen kwam hij enthousiast melden dat hij een Spoelstra had gevonden. Vast niet uit de tijd die hij zocht, maar ik denk dat dat ook niet zo belangrijk was. Hij had zijn roots gezocht, en een verbinding gevonden. Voor hem was iets doods toch weer een beetje levend geworden.

In herinnering: Alie Monster – van Rees



Aaltje van Rees trouwde op jonge leeftijd met Arie Monster met wie zij drie kinderen kreeg. Zij herinneren zich hun moeder als een actieve en wilskrachtige vrouw. Alie werkte tijdens haar huwelijk samen met haar man in de uurwerkmakerij. Ook was zij werkzaam als vrijwilliger in het verzorgingshuis. Alie had graag mensen om zich heen. Ze was een fervent bridger, ging graag mee met vakantie-reizen waar ze nieuwe mensen ontmoette en deed lang mee aan de jeu de boules competitie. Na het overlijden van Arie in 2002 woonde Alie bij Ronald en Ella. Ze

genoot ervan als zij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen om haar heen had. Met Koos had zij de laatste jaren een bijzondere vriendschap.

Alie overleed op 5 september in de leeftijd van 92 jaar. Bij haar afscheid lazen we de woorden van Psalm 121: De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Ze passen bij het vertrouwen van Alie dat ons leven in Gods hand is. We bidden om troost van God en mensen voor Margreet, Lydia en Ronald en hun gezinnen.

In herinnering Ria van de Merwe-van Veen



Op 23 augustus jl. is in de leeftijd van 75 jaar overleden Maria van de Merwe-van Veen

Ria werd geboren op 13 januari 1948 in Papendrecht als kind van een gezin met 5 kinderen. Een warm gezin en ze groeide op met de natuur. Ze leefden met de seizoenen van het jaar, met geluiden uit de natuur die een verandering konden aanduiden. Van huis uit kreeg ze ook het zorgen voor en omzien naar mensen mee.

In 1969 trouwde ze met Bas. Samen kregen ze twee kinderen: Arjan en Marcel. Het gezin werd later uitgebreid met schoondochters en kleinkinderen.

Zorgen voor was een rode draad in haar leven: voor het gezin, maar later ook als ziekenverzorgster in Zorgwaard (voorheen de Egmontshof). Dat heeft ze tot aan haar pensioen gedaan. Maar ook daarna als vrijwilligster, samen met Bas.

Ook voor de geloofsgemeenschap hier hebben ze zich samen ingezet. Zoals ze veel samen deden. Toen Bas in oktober 2021 overleed, was het gemis groot. Toch kon ze de draad van het leven weer oppakken, totdat ze in de herfst van 2022 hoorde dat ze ernstig ziek was.

In het volste vertrouwen dat ze naar een mooie plek zou gaan bij God, heeft ze het leven kunnen loslaten. Op 28 augustus jl. hebben we haar, na een dankdienst voor haar leven, begraven bij Bas. We weten Ria geborgen in dat land van louter licht en bidden om troost van God en mensen voor de kinderen en kleinkinderen.



Zegen

“Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.”

Op verzoek van Jolanda zongen we lied 975 na haar verbinding aan De Open Hof op 10 september. Wat een prachtige zegenwens om je werk mee te beginnen! Ik hoop dat u haar snel weet te vinden met uw pastorale vragen. Ik ben blij met mijn nieuwe collega. Zegen hebben wij als trotse ouders ook ervaren toen onze oudste dochter Ilse op 1 september trouwde met haar lief Olivier. Nee, ik was er niet als dominee, maar als dankbare moeder. Dank aan de mensen die met ons hebben meegeleefd. Een hartelijke groet voor u allen, ds. Lyonne Verschoor

Vieren

De komende weken lezen we in kerk en kinderdienst volgens het rooster van Bijbel Basics o.a. teksten uit de brieven van Paulus. Geen makkelijke stof maar wel teksten die houvast en richting geven.

Zondag 15 oktober

sluiten we onze Regenboogweek af met een themadienst: ‘Paradijsvogels’. We lezen Psalm 84, over de mus en de zwaluw die thuis zijn bij God. We vinden het in



De Open Hof belangrijk om de diversiteit van mensen te benoemen en te vieren en doen dat sinds enkele jaren op een zondag dicht bij Coming Out dag op 11 oktober. Coming Out betekent uit de kast komen: het moment waarop een homo,

lesbienne, biseksueel of transgender voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Op Coming Out Day wordt er, met het oog op meer acceptatie van mensen van de LHBTI-gemeenschap, speciaal aandacht gegeven aan dit moment.

Zondag 22 oktober

is het Michazondag. De dienst wordt voorbereid door de werkgroep Duurzaamheid. Thema is ‘Thuis op plaatsen zonder hoop’ en we denken na over klimaatrechtvaardigheid en naastenliefde. De klimaatcrisis raakt veelal kwetsbare gemeenschappen. Zij vangen de grootste klappen op in

termen van armoede, mislukte oogsten, natuurrampen. Steeds vaker moeten zij dit met hun leven bekopen. De klimaatcrisis en

andere ecologische crises zijn voor het grootste gedeelte te wijten aan de levensstijl van mensen in rijke landen, en aan systemisch onrecht dat onze levensstijl mogelijk maakt. Ook als christenen in westerse landen leven we vaak van meerdere aardbollen per jaar en dragen we vaak bovengemiddeld veel bij aan CO2-uitstoot en milieuvervuiling. Hoe rijmen we dit met onze Bijbelse opdracht om onze naasten lief te hebben als onszelf?

Zondag 29 oktober wordt de tijd verzet. We kunnen een uurtje langer blijven liggen maar de kerk begint ‘gewoon’ om tien uur. We lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome over redding door Jezus.



Zondag 5 november gedenken we de gemeentelieden die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun naam en ontsteken een kaars aan de Paaskaars. We spreken daarmee het vertrouwen uit dat, als ons levenslicht dooft, wij worden opgenomen in Gods licht. De Open Hof Zangers zijn erbij om met en voor ons te zingen. We lezen een prachtige tekst van Paulus die mensen door de eeuwen heeft bemoedigd en getroost: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer."

Agenda

U kunt zich nog aanmelden voor twee gespreksavonden rond het boek van Anselm Grün, *In therapie bij Jezus*. Data en tijd: 5 en 26 oktober, 20.00 uur.

Van woensdag 11–zondag 15 oktober vieren we Regenboogweek in De Open Hof. Hieronder vindt u het programma van dag tot dag.

Woensdag 11 oktober, 20.00 uur, Bijbeljournaling rondom het thema 'Je mag er zijn'. We verwerken in onze eigen Bijbel of artjournal een tekst uit de Bijbel. Je hoeft niet creatief te zijn. Er is voldoende materiaal -pennen, kleurpotloden, verf- om met elkaar aan de slag te gaan.



Donderdag 12 oktober, 20.00 uur, Ds. Wielie Elhorst is predikant in algemene dienst bijzondere opdracht voor de LHBTIQ-gemeenschap. Hij gaat met ons in gesprek over identiteit; de identiteit van mensen persoonlijk maar ook die van onze gemeente. Hoe nodig of urgent is het eigenlijk dat we een regenboogweek hebben? Wat is de vreugde ervan en waar zitten de moeiten. Ds. Elhorst heeft een grondige kennis van de geschiedenis van de emancipatie van LHBT-ers in de Nederlandse kerken. Hij is lid van de Working Group 'Breathing the Spirit' van het Europees Forum van christelijke LHBT-organisaties (Europese lobby voor christelijke LHBT'ers).

Vrijdag 13 oktober, 19.30 uur, Filmavond 'Love Simon'. Love, Simon is een Amerikaans romantisch drama uit 2018. De film vertelt het verhaal van highschool-student Simon. Nog niet uit de kast gekomen balanceert hij tussen zijn vrienden, familie en de klasgenoot die hem chanteert en hem dreigt te 'outen' voor de hele school. Ondertussen is Simon ook online verliefd geworden



Zaterdag 14 oktober is er Tafeltijd, samen praten en eten voor mensen van de LHBTI-gemeenschap en hun naasten. Iedereen neemt iets te eten mee. Voordat we eten delen we ook brood en wijn, God in ons midden.

Goed omgaan met dementie

Dinsdagmiddag 31 oktober verzorgt ds. Lyonne Verschoor als vrijwilliger van Alzheimer Nederland een training GOED omgaan met dementie. Deze training is bedoeld voor hen die als (kerk)vrijwilliger, partner of mantelzorger betrokken zijn bij mensen die lijden aan dementie, en voor alle anderen die meer bekendheid willen krijgen met deze aandoening. Door de toenemende vergrijzing zijn er steeds meer mensen met dementie. Velen van hen wonen (nog) thuis. Hoe kunnen we hen op het dorp, in de winkel, in de kerk het best benaderen? Daarover gaat de GOED training. Locatie en tijd: De Huiskamer, 14.30-17.00 uur.



Allerzielen

Op 2 november is de kerk open van 16.00-20.00 uur om een kaarsje aan te steken ter herinnering aan iemand die wordt gemist.



Je kunt gewoon binnenlopen. In De Omloop is er koffie en, voor wie dat wil, gelegenheid om even te praten. Tussen 19.00-20.00 uur is er orgel- en pianomuziek en om + 19.20 uur een kort avondgebed.

Afscheidsdienst

Als er een afscheidsdienst is van een gemeentelid in De Open Hof is het fijn als daar gemeenteleden bij zijn. Gelukkig is dat meestal ook zo. Maar hoe zit het met de ambtelijke vertegenwoordiging? Met andere woorden, is er ook een ouderling van dienst bij aanwezig? Die vraag wordt af en toe gesteld als geconstateerd wordt dat de voorganger alleen is.

Er zijn twee duidelijke oorzaken te benoemen voor het ontbreken van een ouderling van dienst bij een afscheidsdienst: het tekort aan beschikbare ambtsdragers en de gegroeide praktijk in coronatijd, toen we maar met weinig mensen mochten samenkomen.

We merken dat er wel prijs op wordt gesteld als de gemeente ook 'officieel' vertegenwoordigd is door middel van een ouderling, of een gemeentelid dat die rol wil vervullen. De pastorale bezoekers hebben aangegeven dat op zich te willen nemen. Daar zijn we blij mee. Soms ligt het ook op de weg van een gemeentelid om deze taak te vervullen, omdat diegene bezoeken bracht namens de kerk of een dierbare band had met de overledene. U kunt dat aangeven bij de voorganger. We hopen zo in alle waardigheid aanwezig te kunnen zijn bij het afscheid van onze gemeenteleden.



Lyonne Verschoor

Warm welkom

Tien september was mijn intrededienst. Ik vond het een warme dienst – in meerdere opzichten-, met mooie liederen waarvan twee favoriete van mij 😊. De kerk zat vol en na afloop waren er veel lieve felicitaties. Dank aan mijn nieuwe collega Lyonne dat ze de dienst leidde.

Een nieuwe werkplek is ook een nieuwe manier van werken voor mij. Meer uren, andere en nieuwe taken, een vaste werkplek in het kantoor van het kerkelijk bureau en meer werkdagen. Ik werk maandag, dinsdag en donderdag. Ik heb al veel nieuwe mensen ontmoet. Ik doe mijn best om alle namen en familiebanden te onthouden. 's Nachts komen alle gezichten, indrukken en flarden van gesprekken voorbij, dus het houdt me goed bezig.

Pastoraat in wijk West

Ik zal pastoraat verlenen voor de wijk West. Voor het pastoraat werken we (hoofdzakelijk) vraaggericht. Vind je het fijn om een bezoekje te krijgen? Dan hoor ik dat graag. De wijk West omvat de wijken Centrum, Zeehelden, Zuidwijk en Zoomwijck in Oud-Beijerland en Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Piershil en Goudswaard.

In gesprek met middengeneratie 30-45 jaar

Voor onze hele gemeente (dus de wijken Oost en West) wil ik in gesprek gaan met gemeenteleden in de leeftijdscategorie 30-45 jaar. Ik wil ontdekken hoe wij als kerk in de Hoeksche Waard van waarde kunnen zijn in het leven van de middengeneratie; van gezinnen, van stellen en bijvoorbeeld alleengaanden. Wil je met me in gesprek? Ik hoor het graag.

Workshop Communiceren met kinderen

Tijdens de landelijke Week van de Opvoeding zal ik op donderdagavond 5 oktober om 19.30 uur in de Huiskamer een workshop Communiceren met kinderen geven aan ouders/verzorgers met kinderen. De workshop gaat over het versterken van de band met je kind. Doe mee met de workshop. Deelname is gratis. Neem een vriend/vriendin mee.



Contact

Je kunt contact met me hebben via de telefoon, e-mail of Whatsapp. Ik werk 24 uur in de week. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag. Jolanda Griesdoorn – van der Pol, 06-37474733 of jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

8 oktober

Amnesty International
zie uitgelicht

15 oktober

Pofta Buna in Roemenië
zie uitgelicht

22 oktober

Indonesië, sterke vrouwen in kerk
zie uitgelicht

29 oktober

Vluchtelingenwerk HW
zie weekbrief

5 november

Voedselbank
zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Ontvangen giften

Voor de kerk:

Van 1 gemeentelid € 500 ontvangen.

Van 6 gemeenteleden tezamen €
350 ontvangen.

Voor de diaconie:

€ 25

8 oktober: Amnesty International

Amnesty zet zich in voor de rechten van ieder mens. Dat je mag denken en geloven wat jij wilt, je mag voor je mening uitkomen en niemand mag jou discrimineren. Dat zijn mensenrechten en ze gelden ook voor jou, voor iedereen, altijd en overal. Maar helaas worden veel mensenrechten nog onnodig geschonden. Nog altijd zijn er mensen die gevangen zitten omdat ze kritiek hebben of hadden op de situatie in hun land. En zijn er kinderen die moeten vechten als soldaat of hard moeten werken. In veel landen zijn gevangenisstraffen waar marteling nog de normaalste zaak van de wereld is. Dat zijn allemaal schendingen van mensenrechten. Zolang er landen zijn die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten zal Amnesty zich hiertegen verzetten en opkomen voor die mensen die zelf soms geen stem meer hebben.

Voor meer informatie: www.amnesty.nl

15 oktober: Pofta Buna Roemenië



Pofta Buna is een plek in de plaats Campina in Roemenië waar mensen in nood 3x per week een warme maaltijd

kunnen krijgen, een luisterend oor vinden en waar ze God beter leren kennen. Ook worden maaltijden aan huis geboden voor diegenen die niet meer in staat zijn naar Pofta Buna te komen. Op dit moment zijn er 67 mensen die hier gebruik van maken. In de toekomst wil men doorgroeien naar maaltijden voor 150 mensen. Daarnaast wil men materialen aanschaffen om alfabetiseringslessen te kunnen geven aan kansarme kinderen en sociale activiteiten aan te bieden om zo vereenzaming en uitsluiting tegen te gaan. Pofta Buna is een project van Stichting Asociatia Crestina Nehemia.

22 oktober: Indonesië, sterke vrouwen in de kerk



De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Meer informatie: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

5 november: Voedselbank

Er zijn steeds weer mensen die geen goede vooruitzichten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. Ook door de gevolgen van de hoge inflatie en de hoge

energiekosten zijn er steeds weer mensen (190 gezinnen in de HW) die financieel in de knel komen en daardoor een beroep moeten doen op de Voedselbank. Stichting Voedselbank Hoeksche Waard wil helpen door producten aan te bieden in hun 'supermarkt' waar zij de benodigde boodschappen' voor een week kunnen meenemen. Ze werken uitsluitend met vrijwilligers die belangeloos hun diensten ter beschikking stellen, doch zonder financiële giften en goederen kunnen zij niets beginnen. Kosten voor vervoer en huisvesting zijn zonder uw hulp niet op te brengen. In overleg met de voedselbank hebben we vanuit De Open Hof een luiersfonds opgericht voor de aanschaf van luiers en maandverband. De Voedselbank in Oud-Beijerland doet een dringend beroep op particulieren, fabrikanten, de groothandel, winkels, cateringbedrijven, bedrijfsrestaurants en tuinders in de Hoeksche Waard om producten die niet verkocht worden, en nog niet over de datum zijn, ter beschikking van de voedselbank te stellen. De voedselbank kan met deze producten de noodzakelijke ondersteuning geven aan mensen die het nodig hebben. Met de opbrengst van deze oogstdienstcollecte willen we hen financieel steunen.

Meer informatie: www.voedselbank-oudbeijerland.nl

Opbrengsten collecte

6 augustus	De Overbrugging	€ 418,45
13 augustus	Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek	€ 439,50
20 augustus	Rudolphstichting	€ 435,75

Fotoimpressie dienst 10 september



Op woensdag 6 september zijn de Baanbrekers weer gestart met de eerste vergadering van het seizoen!

Christiaan Chen was er ook, want hij had een uitnodiging gekregen voor de eerste vergadering. Iedereen vertelde waarom hij of zij Baanbreker is. Op deze manier kon Christiaan ook even kijken of het iets voor hem zou zijn om Baanbreker te worden.

Dat hoefde hij natuurlijk niet gelijk te beslissen, want het is ook fijn om thuis even te overleggen.

Bingo!



We moesten wel gelijk aan de slag, want de Baanbrekers zijn gevraagd om een bingo te organiseren voor mensen met een beperking. Dat willen ze wel, maar dat vraagt wel enig organisatietalent. Gelukkig is dat de Baanbrekers niet vreemd! In 2 groepjes werd nagedacht over hoe deze avond eruit moet zien en wat daarvoor geregeld moet worden.

Hierbij kunnen we de hulp van gemeenteleden goed gebruiken! Een bingo zonder prijzen kan natuurlijk niet. Als u thuis nog spullen heeft die leuk zijn als prijs voor de bingo kunt u dit in de bak doen die de Baanbrekers in de Huiskamer neerzetten. Liever geen kaarsen, omdat deze niet gebrand mogen worden. Natuurlijk gaan de Baanbrekers zelf ook nog op prijzenjacht, zodat iedereen na afloop van de bingo met een prijs naar huis gaat.

De volgende vergadering van de Baanbrekers is op woensdag 27 september. Dat is wat sneller dan anders, maar er valt dan ook genoeg te doen. Jullie horen van ons!

Al snel na de vergadering gaf Christiaan aan dat hij ook Baanbreker wil worden!
Welkom Christiaan!

Groetjes en tot ziens van Stijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Sofie, Robine, Christiaan, Loïs, Sander en Daniëlle.

TafelTijd zaterdag 14 oktober 2023

Samen eten
Samen praten
Samen geloven



TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+ers, om door het land heen met LHBT+'ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

Geloof je en ben je LHBT+, of gewoon geïnteresseerd of betrokken?
Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en druivensap en onder het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.

Het thema voor 14 oktober is: Vrijheid

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn als je jezelf van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres:
tafeltijddeopenhof@gmail.com

Datum: zaterdag 14 oktober 2023

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

Locatie: huiskamer van De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland.

Je bent van harte welkom, kom gewoon zoals je bent en breng familie of vrienden mee.

De volgende datum voor TafelTijd is zaterdag 9 december.

Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN 2023

Tegelijk met dit KerkmagaZIN is ook een brief bezorgd waarin wordt gevraagd om een abonnementsbijdrage voor ons mooie kerkblad.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **NL26 RABO 0373 7099 35** ten name van **CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland** onder vermelding van 'Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN'.



Kog-middag

Dinsdagmiddag 7 november bent u weer uitgenodigd voor de Kog-middag, waarin het contact tussen mensen centraal staat.

De middag vindt plaats in de Huiskamer van De Open Hof.

Ds Lyonne Verschoor zal de invulling van de middag verzorgen.

We beginnen de middag om half drie en de thee staat klaar om kwart over 2. We eindigen om half 5.

Gasten zijn hartelijk welkom en dus kunt u gerust een vriend(in), familielid of kennis meenemen.



Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.

De wereld is mooier met jou

In mijn vorige stukje heb ik vermeld dat er veel vrijwilligers nodig zijn op de locatie waar ik werk. Dit komt doordat zij moeite hebben met het leggen en onderhouden van sociale contacten. Hierdoor ligt de drempel om vrijwilliger te worden hoger bij deze doelgroep, dus is er veel vraag naar vrijwilligers.

De missie van Humanitas-DMH is dat 'Bram' (deze naam staat voor iedere cliënt die zorg ontvangt) gelukkig is. Vergroten en uitbreiden van het sociaal netwerk is daar een onderdeel van. Vrijwilligers maken dat zij meer geluk ervaren in hun leven. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is, waardoor het vertrouwen in de vrijwilliger opgebouwd kan worden. Dit gaat niet vanzelf, daarom is er van tevoren een oriënterend gesprek om de mogelijkheden te verkennen.

Een jonge vrouw van 30 jaar van Surinaamse afkomst is al acht jaar op zoek naar een vrijwilligster van Surinaamse afkomst, die het leuk vindt eens per maand Surinaamse gerechten met haar te koken en gezamenlijk te eten. Dit is nog steeds niet gelukt. Het zou leuk zijn, als dit na zoveel jaar wel gaat lukken.

Voor Annie van Elderen, bij velen bekend in onze gemeente, zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers, die met haar willen wandelen, naar het dorp gaan of een spelletje willen doen, of een handwerkje met haar op willen pakken e.d. Ook zijn we op zoek naar chauffeurs die Annie op willen halen om naar de kerk te gaan en weer thuis willen brengen. Annie wil nog graag naar de kerk, maar kan dit niet meer alleen.

Voor mijzelf betekenen de mensen waar ik mee werk erg veel. Toen vorig jaar mijn tweede partner overleed en ik na een maandje weer kwam, zei Annie dat ze me gemist had. Ze moest even nadenken waarom ik zolang niet geweest was en herinnerde het zich weer. We zaten naast elkaar en ze zei :

“O ja je vriend is overleden he, dat is verdrietig”. Ik beaamde dit en wist even niets te zeggen. Ook zij zocht naar woorden en zei toen : “Dan moet je weer een nieuwe vriend zoeken”. Ik schoot in de lach, waardoor het verdriet wat minder zwaar werd. Dat is wat voor mij de wereld mooier maakt met deze mensen.

Petra Moerkerken

moerkerkenpetra@gmail.com; mobiel: 06-23216715

**DE WERELD
IS MOOIER
MET JOU**

Loesje

Horzels en drones

Jaap den Boer

De Aziatische hoornaar rukt op in ons land. Je hoort ze aankomen met het zoemend geluid van hun vleugels. Hij wordt ook wel horzel genoemd. Lijkt op een drone.

Drones worden gebruikt in de industrie, de land- en tuinbouw en voor onderzoek. Vreedzame toepassingen dus. Maar er zijn ook drones die voor oorlogsdoeleinden worden ingezet. In Oekraïne worden heel kleine drones gebruikt met de naam Black Hornet, zwarte horzel.

Ik was benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen tussen een horzel en een drone en vroeg dit aan chatbot Bing. Hij gaf het volgende antwoord: "Horzels en drones hebben enkele overeenkomsten. Beide kunnen vliegen en hebben vleugels. Maar horzels zijn levende wezens, terwijl drones machines zijn die door mensen worden bestuurd."



Het antwoord suggereert dat levende wezens niet door mensen kunnen worden bestuurd. Maar dat gaat veranderen. In laboratoria wordt gewerkt aan een mini-chip die in een horzel kan worden ingebracht. Hierdoor kan hij alle

kanten op worden gestuurd. Ook naar de vijand om hem schrik aan te jagen.

Lang geleden stuurde God horzels op de vijand af.

In Exodus 23 komt een passage voor waarin God tegen de Israëlieten zegt: "Ik stuur een zwerm horzels voor jullie uit, die de Chiwwieten, de Kanaänieten en de Hethieten zullen verjagen."

En in Deuteronomium 7:

"Zo zal de Heer optreden tegen alle volken die u angst aanjagen. Daarna zal hij horzels op hen afsturen, totdat iedereen die nog over is en zich voor u schuilhoudt, zal zijn omgekomen." Heftig!!

Volgens de Bijbel in Gewone Taal zouden het geen horzels zijn geweest maar wespen. In de Naardense vertaling wordt gesproken over angsthorzels. Andere vertalingen geven hoornaar aan. Maakt niet uit.

Wat blijft is dat God destijds geen chips nodig had om die dieren te besturen.

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 80

oktober - november 2023



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans

kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abonnementen

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
81: 19 okt / 9 nov / 14 dec

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Wim van Dam

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

mw. Jolanda Griesdoorn-van der Pol, kerkelijk werker,
A.W. Lipsstraat 4, 3262 GA Oud-Beijerland, tel. 06 3747 4733 e-mail
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Jaap van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452

Leesrooster

Oktober		Oktober / November	
zo	8 Matteüs 21:33-46	zo	29 Openbaring 6:1-8
ma	9 Psalm 21	ma	30 Openbaring 6:9-17
di	10 Openbaring 1:1-8	di	31 Psalm 10
wo	11 Openbaring 1:9-20	wo	1 Openbaring 7:1-17
do	12 Psalm 16	do	2 Openbaring 8:1-13
vr	13 Openbaring 2:1-7	vr	3 Openbaring 9:1-12
za	14 Openbaring 2:8-11	za	4 Openbaring 9:13-21
zo	15 Openbaring 2:12-17	zo	5 Matteüs 23:1-15
ma	16 Openbaring 2:18-29	ma	6 Matteüs 23:16-28
di	17 Openbaring 3:1-6	di	7 Matteüs 23:29-39
wo	18 Openbaring 3:7-13	wo	8 Psalm 11
do	19 Openbaring 3:14-22	do	9 Openbaring 10:1-11
vr	20 Psalm 73	vr	10 Openbaring 11:1-14
za	21 Matteüs 22:1-14	za	11 Openbaring 11:15-19
zo	22 Matteüs 22:15-22	zo	12 Matteüs 24:1-14
ma	23 Matteüs 22:23-33		
di	24 Matteüs 22:34-46		
wo	25 Psalm 109:1-20		
do	26 Psalm 109:21-31		
vr	27 Openbaring 4:1-11		
za	28 Openbaring 5:1-14		





De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen. Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen. Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap en gaat elke avond met vrienden op stap. Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel: mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel? Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk. Plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk. Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot. 'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!' Zijn ouders, zijn buren, iedereen is verwonderd, dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd en alle dagen maar druk loopt te sjouwen, met balken en steen om de kerk te herbouwen. Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen. Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld, door dankbaar te leven in het vrije veld, in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud. Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud, zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10

