



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



10 jaar Baanbrekers!

10 jaar Baanbrekers
Uitnodiging 'Happen en trappen'
Nummer 77 - juni / juli 2023



Happen en trappen

voor beter onderwijs in Afrika

Een prachtige fietstocht door de
Hoeksche Waard vol met lekkere hapjes

10 juni

Vertrek tussen 10:00 en 12:00

vanaf de Open Hof

Deelname:

Volwassen (13+) €25,- / Kind €10,-

Aanmelden via oblworldservants@gmail.com



Pinksteren

Om iets te kunnen bevatten van het onbegrijpelijke van Gods Geest grijpen we terug op beeldtaal: wind, adem, duif. Maar het blijft behelpen. Want Gods Geest is niet hetzelfde als de wind. En ook niet hetzelfde als mijn ademen. De duiven in de achtertuin herinneren mij op zijn best aan de Geest maar zijn het niet.

Huub Oosterhuis, na zijn overlijden nog meer dichters bij ons dan tevoren, omschreef de Geest als "hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van ontferming". Gods Geest is de kracht en de moed in mensen om goede woorden te spreken. De gloedvolle preek van Petrus, waarin hij oproep om als nieuwe mensen te gaan leven, is daar een mooi voorbeeld van. Maar Gods Geest is ook daar waar mensen zoeken naar woorden om een ander te troosten, in mensen die protesteren tegen onrecht, in woorden van gebed. Gods Geest helpt ons om tegen te spreken, toe te zingen, te zegenen. Alles beter dan loze praatjes, harde woorden of taal die mensen uitsluit. In de woorden van Oosterhuis: 'De heilige geest is iets in mensen; iets? Een kracht, een inzicht, een intuïtie die ons ontvankelijk maakt; een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide en koud en versteend is. Iets in mensen? God in mensen. Dat in mensen, waarin zij beeld en gelijkenis zijn van Hem. Van Hem die Schepper en Bevrijder heet. Heilige geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.'

Dan begrijp je ook dat in Handelingen 2 staat: 'allen werden vervuld van de Heilige Geest' en zij spraken zoals het hen was in-gegeven. Gods Geest, daar ben je vol van; dat is meer dan er in je zit en dat moet er op de een of andere manier uit, in vriendelijkheid of geduld, in vreugde of verwondering.

Soms zijn we geestloos. Dan ontbreekt het ons aan de hartstocht voor de ander. We zijn lauw geworden, gemakzuchtig of onverschillig. Soms zijn we te veel vervuld van andere zaken, vol van onnodige dingen of ballast. Dan mogen we het gebed bidden dat al eeuwenlang met de kerk meegaat. 'Veni sancte Spiritus', kom, heilige Geest.

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

(te vinden in het Nieuwe Liedboek op blz 158, bij NL 681)

De Baanbrekers al 10 jaar in actie voor een ander

Geschreven door: Joke Waltmans

Club jonge mensen met elkaar aan de slag voor het jeugddiaconaat

Spelletjes doen met ouderen, helpen op een stampotavond of na de dienst heerlijke taartpunten verkopen voor het goede doel. De Baanbrekers van De Open Hof doen het allemaal en met veel plezier. Al 10 jaar lang.

Hoeveel hebben ze in die 10 jaar aan geld ingezameld? Het blijft ineens stil tijdens het gezellige gesprek met Sander Bochove (23), Loïs Ensering (19), Madelief (14) en Daniëlle de Koning (50) in de Huiskamer van De Open Hof. „Hoeveel zou het zijn?” herhaalt Daniëlle de vraag. „Ik denk toch zeker meer dan 10.000 euro,” zegt ze dan. Instemmend geknik van de anderen. Het gaat bij de inzet van de Baanbrekers niet direct om de hoogste opbrengst, maar mag wel een keer worden genoemd. Het tekent overduidelijk hun inzet.



10 jaar geleden nam Karin Robbemond het initiatief voor deze vorm van jeugddiaconaat. Jonge kerkleden vanaf 12 jaar werden uitgenodigd om mee te doen. Bij Sander Bochove was de nieuwsgierigheid gewekt. Tijdens de eerste vergadering trof hij een klein clubje van vijf, zes leden. Karin vertelde hen dat ze met de jongeren ‘goede dingen wilde doen voor andere mensen’.

vlnr: Madelief, Daniëlle, Loïs & Sander

Sander was meteen enthousiast en is dat nog steeds, de laatste jaren maakt hij deel uit van de leiding. Dat leiding geven is iets wat hij bij deze club heeft ontwikkeld, vertelt Sander als hem naar zijn sterke punten wordt gevraagd. „Oh, maar jij kunt veel meer hoor,” reageert Daniëlle meteen. „Je bent heel goed in schema’s maken, in organiseren en praktisch je handen uit de mouwen steken!”

‘Het is gewoon een heel gezellige groep waarmee je goede doelen-acties doet, zoals Zip your lip, Nacht zonder dak’

Verkocht

Na de start van het jeugd diaconaat door Karin liet Daniëlle haar weten dat ze wel wilde helpen mocht dat nodig zijn. Al bij de eerste keer kijken was ze verkocht. „Toen zijn we het samen gaan doen. Het is ontzettend leuk om met jongeren iets te ondernemen en het is heel divers wat we doen. De ene keer heel praktisch en steken we de handen uit de mouwen, een volgende keer doen we



Redactie archief | Groepsfoto Baanbrekers inzameling 2019

spelletjes of houden we een actie voor het goede doel.”

Aangestoken door de enthousiaste verhalen van haar zus, sloot Loïs zich ook aan bij de Baanbrekers. „Het is gewoon een heel gezellige groep waarmee je goede doelen-acties doet, zoals Zip your lip, Nacht zonder dak, maar ook het uitdelen van kerst attenties aan oudere mensen in de kerk,” vertelt Loïs, die veel leert van het leiding geven. „Ik ben ook coach bij de korfbal, dingen van daar gebruik ik hier en andersom.”

Gezellig

Madelief hoort de verhalen van de anderen lachend aan. Ze maakt inmiddels drie jaar deel uit van de club, maar weet nog goed dat ze op de basisschool popelde om zich aan te sluiten bij de Baanbrekers. „Het is gewoon heel gezellig,” vertelt ze enthousiast.

Daar zijn de vier het unaniem over eens. Nieuwe mensen zijn altijd welkom. Als lid of als leidinggevende op de plek van Daniëlle. Volgend jaar rond deze tijd wil ze het stokje overdragen aan iemand anders. „We zoeken

iemand die graag met jongeren omgaat, enthousiast, communicatief en creatief is en samen met Sander en Loïs leiding wil geven. Dus als iemand denkt ‘daar heb ik zin in’, kom dan zeker een keer kijken en meedraaien.”

Krap

Waar andere kerken te kampen hebben met grote problemen rekenen we ons in De Open Hof rijk met een levendige groep gemeenteleden, leuke activiteiten, een gezonde begroting. Wat ik hier onder uw aandacht wil brengen is dat er ook een tekort aan handen, schouders, voeten, denkhoofden dreigt te ontstaan in onze gemeente. We hebben u en jou nodig en we hebben zulke leuke taken om in te vullen! Om u alvast van dienst te zijn heb ik een aantal argumenten om geen taak op te pakken onder elkaar gezet.

'Ik heb geen tijd.' Om me heen kijkend zie ik taakdragers en vrijwilligers met volle agenda's. Gelukkig werken wij in de kerk der eeuwen; we hebben de tijd gekregen en kunnen het daarom ook aan om in onze planning rekening te houden met elkaar.

'Ik heb het al zo druk.' Ik zou bijna willen vragen 'wie niet?!'

Sommige ambtsdrager en taakdragers hebben een betaalde baan, anderen hebben de zorg voor (klein)kinderen of zijn mantelzorger. Juist omdat we het allemaal zo druk hebben, zouden we de verantwoordelijkheid voor onze gemeente met zoveel mogelijk mensen moeten delen. Zo worden de taken behapbaar en dragen we elkaar. En ook hier geldt, we zijn gewend om in onze planning rekening te houden met elkaar.

'Ik ben er niet geschikt voor.' Geef ons de kans en we vinden iets dat bij u past. Vergeet ook niet dat werken in de kerk een mooie kans kan zijn om te groeien in vaardigheden, of in geloof. Zijn we ooit klaar met leren?

'Als je eenmaal bent gevraagd, zit je er voor altijd aan vast.' De kerk hanteert voor de ambtsdragers een termijn van vier jaar: Een jaar om erin te komen, een jaar om het beter te doen, een jaar om het goed te doen en een jaar om af te bouwen. Die vier jaar is voor elke taak een mooie termijn. Korter kan, langer mag maar hoeft zeker niet.

'Ik ben (te) oud.' Sommige van onze gemeenteleden hebben al een hele kerkelijke loopbaan achter de rug. Of zij hebben een taak een leven lang met zich meegedragen. We zijn hun dankbaarheid verschuldigd voor wat zij hebben bijgedragen. Anderen voelen zich niet meer in staat om een taak op zich te nemen. Mag ik van u, die zich (te) oud voelt vragen om de vrijwilligers, taak- en ambtsdragers in uw gebeden op te dragen aan God?

Alstublieft, denk er (nog) eens over na welke taak bij u zou passen en meld u bij iemand van de kerkenraad of een van de taakgroepen.

Studie

Dinsdag en woensdag 30-31 mei ben ik niet beschikbaar. Ik ben dan in verband met de opleiding 'Preken voor Gevorderden' op Hydepark voor twee collegedagen. De overige twee dagen van de week zal ik deels gebruiken voor het verwerken van deze dagen.

Vieren

Pinksteren

Zondag 28 mei vieren we Pinksteren. De kleur is rood! Zouden we er een dresscode van kunnen maken? We lezen woorden uit de profeet Joel, een droom over Gods Geest, en uit Johannes 20 waar Pasen en Pinksteren op één dag vallen. We zingen met de zanggroep enkele liederen van Sela en liederen uit het Nieuwe Liedboek.

Bijbel Basics

Tot aan de zomervakantie houden we ons aan het rooster van Bijbel Basics. De kinderen in de kinderdienst en de mensen in de kerk lezen dezelfde verhalen. Na Pinksteren lezen we verhalen uit Lucas: Jezus en de sabbat (Lc 4), Jezus en de Romeinse officier (Lc 7) en Jezus bij Maria en Marta (Lc 10). Zondag 11 juni delen we brood en wijn.

Keruchma

Zondag 18 juni verleent interkerkelijk koor Keruchma o.l.v Wim Schelling medewerking aan de dienst. Een 'koor met een boodschap', want dat betekent 'Keruchma'. Zingend vertellen en vertalen zij de goede boodschap van het evangelie. Het wordt vast en zeker een mooie dienst.

Overstapdienst en uitzwaaien World Servants

Zondag 25 juni is de overstapdienst. De kinderen die de overstap maken van basisschool naar voortgezet onderwijs, van kinderdienst naar tienerdienst, staan centraal.

Zij en hun ouders ontvangen daarvoor op tijd een uitnodiging.

In deze dienst zwaaien we ook Tamar Robbertsen-Robbemond en Jeroen Vermeulen uit. Zij gaan deze zomer met World Servants 'op project'. Tijdens de dienst zullen ze er kort iets over vertellen.

Zomertema

Tijdens de zomervakantie houd ik mij niet aan het rooster. Thema voor de zomervakantie wordt: zegen!

Agenda

Maandag 5 juni is de laatste bijeenkomst rond de podcast Moderne Profeten. U bent van harte welkom. Tijd: 20.00-21.30 uur.

Summerschool

In de zomermaanden is er doorgaans niet zo veel te beleven in de kerk. Maar lang niet iedereen gaat met vakantie. Daarom is er sinds 2018 een Summerschool, enkele avonden rondom een onderwerp of thema. Achtereenvolgens waren dat: inleiding tot het Nieuwe Testament, liturgie, Psalmen. Voorstel voor deze zomer is: het Oude Testament. Hoe is het ontstaan? Uit wat voor soort teksten bestaat het OT? Welke rode draden zijn er te ontdekken? Data en tijd: dinsdagavonden 11, 18 en 25 juli, 20.00-21.30 uur. De summerschool gaat door vanaf 6 deelnemers. Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor.



Lyonne Verschoor



Protestantse Kerk

Steun de Solidariteitskas!

Gemeenten helpen elkaar

Geloof · Hoop · Liefde

Solidariteitskas 2023

Tegelijk met deze editie van het KerkmagaZIN ontvangt u een brief met het verzoek voor een bijdrage aan de Solidariteitskas PKN. Dit is een fonds van de Protestantse Kerk waaruit het bovenplaatselijk werk wordt bekostigd zoals het dovenpastoraat en het koopvaardijpastoraat. Ook is het bedoeld voor specifieke projecten van plaatselijke gemeenten, b.v. om op basis van een goed plan hun gemeente te vitaliseren. De gedachte achter het fonds is 'gemeenten helpen elkaar'.

Ook onze gemeente heeft in de periode 2011 tot 2015 een bijdrage uit de Solidariteitskas mogen ontvangen ter verlichting van de financieringskosten van ons nieuwe kerkgebouw.

Onze gemeente moet jaarlijks een vaste bijdrage aan dit fonds betalen, dit jaar € 4.200. Ten behoeve hiervan hopen wij van u een bijdrage te mogen ontvangen. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U kunt deze voldoen op bankrekening NL26 RABO 0373 7099 35 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland onder vermelding van Solidariteitskas. Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website

<https://protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas>.

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
28 mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Pinksteren</i>
4 juni	10:00u	ds. Karin van den Broeke	
11 juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Maaltijd van de Heer</i>
18 juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
25 juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
2 juli	10:00u	ds. Anneke Klavers	
9 juli	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



In herinnering: Marijke Edelman – de Heer

Marijke was een vertrouwd gezicht in De Open Hof. Ze nam graag deel aan gesprekskringen, was lid van de kookgroep op woensdag en voor corona was zij betrokken bij de gesprekskring in Futura Woonzorg. Ze was graag bezig voor anderen en dat liet zich volgens haar kinderen het best omschrijven als 'een dag niet gezorgd is een dag niet geleefd'. Zo was zij ook betrokken bij Taalmaatje en een zeer bevolgen vrijwilliger voor de Parkinsonvereniging.

Marijke is getrouwd geweest met Henk, die in 2015 overleed. Samen kregen zij twee zonen, Robbert en Jeroen. Haar kinderen loslaten, met schoondochters Claudia en Agnes en haar geliefde kleinzoon, was moeilijk. Tegelijkertijd verlangde Marijke ernaar om bevrijd te zijn van haar pijn en van de wrede aandoening afasie die haar steeds meer belemmerde in haar contacten. Zij verlangde naar Huis. Marijke overleed op 17 maart in de leeftijd van 81 jaar.

In herinnering: Albertus (Bert) Alblas

Donderdag 27 april jl. is overleden Bert Alblas in de leeftijd van 88 jaar. Bert werd in 1934 geboren in Waddinxveen. Toen hij in 1958 ging trouwen, kwam hij met zijn vrouw Truus in Oud-Beijerland wonen. Hij kreeg hier namelijk een baan bij drukkerij Van As. Ze woonden in de Dokwerkerlaan.

Bert heeft in zijn leven veel tegenslag gekend. Toen hij twee jaar oud was, overleed zijn moeder. Een stiefmoeder, die al snel in beeld was, heeft hem slecht en naar behandeld. Om die reden werd hij op zijn zevende bij zijn opa en oma in het liefdevolle gezin opgenomen. Daar functioneerden zijn ooms en tantes als lieve oudere broers en zussen en vond hij de harmonie in zijn jonge leven die elk kind verdient.

Het overlijden van zijn vrouw Truus in 1999 en van zijn oudste dochter Everdine in 2012 troffen hem zeer hard. Het kostte moeite om na de dood van Truus zichzelf en zijn ritme weer te vinden. Uiteindelijk is hem dat wel gelukt. Kwalen, ziektes en operaties maakten zijn leven de laatste jaren bijzonder lastig. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar Zorgwaard, locatie Gravin Sophie, woning De Dijk.

Bert heeft altijd beseft dat zijn geloof hem zou vasthouden. God liet je nooit los. Ook al gebeuren er nare dingen in je leven, het zal zeker weer goedkomen, want Alles heeft zijn tijd.

De uitvaartdienst was op woensdag 3 mei jl. in De Open Hof. Daar hebben we o.a. de volgende tekst gezongen: 'Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God; van Hem alleen mijn heil. Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.' Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in Oud-Beijerland. Moge God zich liefdevol over hem ontfermen. We bidden om troost voor zijn kinderen en kleinkinderen, voor zijn familie en vrienden.





*H*ijzelf trok zich geregeld terug op eenzame
plaatsen om er te bidden.

Lucas 5:16

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

Handwerkgroep De Open Hof

Wij willen de draad in het nieuwe seizoen weer oppakken. Het breien of haken van een baby- of kinderdeken, truien, mutsen, sjaals en sokken.

Daarnaast is het gezellig met een kopje koffie of thee. Met of zonder handwerk bent u zeker welkom. Belangrijkste doel van deze handwerkgroep is het onderlinge contact en het uitwisselen van ideeën. Het handwerk wordt gegeven aan de Stichting Ondersteuning Sovata in Roemenië. Het is ook mogelijk om thuis te handwerken. Wij halen het handwerk dan bij u op.

Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur zijn handwerkers van harte welkom, ook jongeren die willen leren haken of breien.



Kom gerust een keertje kijken

Mocht u niet mee willen of kunnen handwerken maar ons toch willen ondersteunen dan zijn wij heel blij met de bollen wol of katoen van de Zeeman of de Wibra, dikte 3,5 /4. Een doos om de bollen wol/ katoen in te doen vindt u achter in de Huiskamer naast het bureau van de Huiskamer-coördinator.

Coördinatie van de handwerk groep is in handen van:

Els Meijer: telefoon nummer 06-34172184

Thea van de Wetering: telefoon nummer 06-19479957



Kerkmusicus en Pelgrim zijn!

Gelukkig, het valt jullie vast op, ik heb het naar mijn zin in De Open Hof. De verandering van cantorij naar De Open Hof Zangers geeft mij steeds meer een fier gevoel. Ik hoop jullie ook. Met elkaar zijn wij een veelkleurige gemeente en de kerkmuziek mag dat ook zijn.

Misschien weet u nog dat ik in 2012 mijn Camino naar Santiago de Compostela liep, 2600 km en 3½ maand onderweg en de kerk betaalde mij door! Waar maak je zoiets mee? Voor Illa en mij heeft dit 'op mijzelf geworpen worden' heel goed uitgepakt. Bovenal hoe ik in het leven kwam te staan! Naast mijn kerkmuziekpassie is pelgrim zijn voor mij een 'levenswijze'! Hoe ga ik om met ons gezin, muziek en met iedereen waar ik mee 'op weg' ben?

Het pelgrim zijn doordrenkt mijn leven en die knop staat niet alleen aan bij een grotere wandeling naar... ja, waarnaar?



In de maand juni, vanaf 2e Pinksterdag, gaan we elkaar even niet zien en horen. Dan loop ik met onze zoon Karsten de tweede helft van de Via Podiensis, de GR 65 die begint bij Le Puy-en-Velay. Kent u die plaats in Zuid-Frankrijk? Bekend om haar twee lava-puisten, waar op de één een Mariabeeld staat en op de andere een kapel. Vanaf daar ben ik enkele jaren terug alleen op pad gegaan tot Cahors. Nu dus samen verder langs de Pyreneeën richting Spanje, Saint-Jean-Pied-De-Port.

Vrede en alle goeds voor jullie!

Leo

Mijn zoon en ik gingen naar het Fries Museum om de tentoonstelling over de Middeleeuwen te zien (en het zwaard van Grutte Pier natuurlijk). Na afloop hebben we toch ook nog even de gewone tentoonstelling bekeken. Niet voor niets, want er was onder andere een interessante audiopresentatie over 'landverhuizers': Friezen die in de 19e eeuw naar de Verenigde Staten emigreerden. Het ging om brieven van leden uit één gezin, die naar de achterblijvers in Nederland waren gestuurd. Het gezin was zich er niet van bewust, dat in South Dakota, waar ze terechtwamen, alleen de indianen redelijk georganiseerd waren; verder was er helemaal niets.

Het is een verhaal, dat door velen toen en nu naverteld kan worden: het optimisme aan het begin, de terugslag als blijkt dat alles vanaf de grond moet worden opgebouwd, de hoop dat al dat zware werk iets oplevert, de teleurstelling als de oogsten steeds weer mislukken door droogte of hagel, de wanhoop als de honger het hele leven beheerst. Voor dit gezin was dat alles geen reden om op te geven. Ze hadden juist drie redenen om door te gaan: de hoop dat het tij eens zou keren, het geloof in een betere toekomst en niet te vergeten de hulp van anderen, die door voedsel te geven voorkwamen dat het gezin de hongerdood stierf. Uiteindelijk lukte het hen om er bovenop te komen, al was het een kwestie van lange adem: pas ruim tien jaar na hun komst schreven ze dat ze een beter

bestaan hadden dan in Nederland.

Het doet een beetje denken aan de situatie van de leerlingen van Jezus. Door het zien van het lege graf hadden ze toch weer hoop dat alles misschien goed zou komen, en hadden ze elkaar om elkaar daarin te steunen. Wat ze misten was het echte geloof in die betere toekomst, dus zaten ze bang bij elkaar en deden verder niets, totdat de wind van de Geest opstak. Daarom is Pinksteren ook zo belangrijk voor de Kerk: de handen uit de mouwen steken en werken aan die betere toekomst doe je alleen als je daar ook werkelijk in gelooft. Zonder Geloof... Afijn, u weet wel wat daarop hoort te volgen. Wat natuurlijk niet betekent dat alles dan van het ene op het andere moment koek en ei is; we werken er uiteindelijk al meer dan tweeduizend jaar aan. Ik wens u toe gegrepen te worden door de Geest van Pinksteren!



Herdenken met Jong en Oud

Herdenken voelt misschien als iets voor oude mensen. Mensen die fysiek gestreden hebben voor onze vrijheid op wat voor manier dan ook. Mensen die keuzes hebben moeten maken waarvan wij alleen maar kunnen hopen dat we er nooit over na hoeven te denken.

Maar hoe mooi was het om te zien dat het Laningpark vol stond met allerlei leeftijden maar vooral ook met jeugd.

De oorlog is niet alleen van 'de grijze generatie'. De oorlog is iets van ons allemaal. Iets wat we nooit mogen vergeten, maar bovenal iets wat nooit meer mag gebeuren.

Een uitspraak waar iedereen het onmiddellijk mee eens zal zijn, en toch staat het begrip vrijheid momenteel in een heel ander perspectief, want hoe dichtbij is de oorlog Oekraïne. En hoeveel vluchtelingen zijn er momenteel niet ontheemd of op de vlucht door oorlog?



En hoe kan het dat we allemaal vinden dat het nooit meer mag gebeuren, maar dat het toch wel degelijk plaats vindt?



Helaas kunnen wij alleen de wereld niet veranderen, maar we hebben wel invloed op de keuzes die wij maken en de dingen die wij doen.

Met gepaste trots luister ik regelmatig naar de kinderen van de basiscatechese. Ik

verwonder mij over de zaken die hen bezighouden, maar bovenal over hun grote gevoel voor rechtvaardigheid. Ik verwonder mij over de gebedspunten die ze aanbrengen en de wensen die zij hebben voor hun naaste dichtbij, maar ook heel ver weg.

Ik ben dan ook van mening dat we in tijden van oorlog en verbittering een voorbeeld mogen nemen aan (deze) kinderen. Zij kennen vaak nog geen angst en hebben een zuiver moreel kompas. Laten wij als volwassenen proberen niet alleen deze kinderen iets te leren, maar vooral ook van hen te leren.

Namens de Open Hof kerk mochten de kinderen van de Basiscatechese een bloemstuk neerleggen tijdens de dodenherdenking. De kinderen vonden het best spannend, maar vooral ook bijzonder om te mogen doen.

Basiscatechese 2023, Altina en Jolanda

Running diner met bijzondere verhalen

Er is mij gevraagd een kort stukje te schrijven over mijn eerste deelname aan running dinner.

Na een aantal keren gevraagd te zijn om hieraan deel te nemen, was het er nog steeds niet van gekomen. Maar toen iemand mij vertelde dat zij al twee keer alleen was gegaan, stelde ik haar voor om samen te gaan. Zo gezegd, zo gedaan.

Om 16.30 uur werd iedereen in de huiskamer van de kerk verwacht. Daar stonden tasjes klaar met daaraan een kaartje met de namen van de deelnemers en daarin o.a. een houten bestekje met daarop geschreven de adressen en telefoonnummers waar we werden verwacht voor het voor- en hoofdgerecht. We stapten op de pedalen en reden naar ons voorgerecht. Zo koud als het op de fiets was, zo warm waren deze avond de ontvangsten. Bij ons eerste adres

zaten we aan een gezellig gedekte tafel en kregen we een chefkok waardig voorgerecht geserveerd. Hoe bijzonder was het om aan tafel te zitten met mensen die ik nog nooit eerder gesproken had, en zij, geboren en getogen in Rotterdam, al vanaf de kleuterschool vriendin van mijn nicht bleek te zijn. Zo is de wereld toch weer klein.

Tijdens het geanimeerde gesprek moest de gastheer ons erop wijzen dat het tijd was om te vertrekken, want we werden op een volgend adres voor het hoofdgerecht verwacht. Het was wederom een gezellig samenzijn. Op tafel kwamen twee heerlijk geurende ovenschotels, waar gretig van werd gegeten. En ook hier weer bijzondere verhalen.

In de woonkamer stond een orgel waar de gastheer, op mijn verzoek, wel iets op wilde spelen.



Ontroerend mooi was het toen wij met elkaar 'Ik wandel in het licht met Jezus' hebben gezongen. Na 20.00 uur werd iedereen terug in de Huiskamer verwacht, waar een uitgebreid dessert van Hoeksche producten op ons wachtte.

De avond werd afgesloten met koffie en thee.

Het was voor mij een geweldig fijne kennismaking met running dinner. Hopelijk zullen er nog meerdere volgen, want ook dit is een stukje gemeentezijn.

Arja Korteweg



World Servants 2023

Happen en trappen

Terug van weggeweest! Op zondag 10 juni is er vanuit World Servants Oud-Beijerland weer het succesvolle Happen en trappen! Hierbij is er een prachtige route door de Hoeksche Waard uitgestippeld waarbij u onderweg kunt bijkomen en genieten van heerlijke hapjes. Alle opbrengst gaat naar actiegroep world Servants. De kosten zijn €25,00 voor volwassenen en €10,00 voor kinderen t/m 12 jaar. We vertrekken tussen 10:00 en 12:00 uur vanaf De Open Hof. Aanmelden of vragen, via oblworldservants@gmail.com. Uiterlijk aanmelden voor 5 juni.



De actie was vorig jaar een groot succes. Meer dan vijftig mensen hebben toen genoten van het zonnetje en de heerlijke lekkernijen. Het lekkere weer was natuurlijk zeer welkom, maar toch hopen we dat we de 28 graden van vorig jaar niet gaan verbreken. Die vijftig man, daar mogen we natuurlijk wel overheen!

Mvg, World Servants Oud Beijerland



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

28 mei

Egypte, bijbelcompetitie stimuleert

zie weekbrief

4 juni

Fonds Armoedebestrijding

zie weekbrief

11 juni

Stichting De Hoop

zie uitgelicht

18 juni

Ethiopië

zie uitgelicht

25 juni

Colombia

zie uitgelicht

2 juli

Indonesië

zie weekbrief

9 juli

Diaconaal vakantiewerk

zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

11 juni: Stichting De Hoop

Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt zorg op het gebied van verslaving, psychosociale en psychiatrische problematiek. Ook heeft De Hoop preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. Mensen die zijn vastgelopen in het leven kunnen er terecht. Zowel mensen met een verslaving als met psychosociale problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en — indien van toepassing — te leren opvoeden. Voor mensen die eenzaam zijn, psychische problemen of verslavingsproblemen hebben, of op straat leven, is er in Dordrecht en in Vlissingen een inloophuis van De Hoop. Vrijwilligers bieden de gasten een veilige plek met een luisterend oor en voorzien hen van adviezen als dat gewenst is. Ook helpen zij gasten die vragen hebben over het netwerk van sociale regelgeving. Ze bieden een maaltijd aan, er is beperkte toegang tot internet en mensen kunnen bellen met instanties. Waar mogelijk leiden ze mensen naar zorg. In het Inloophuis vindt geen behandeling plaats. Ook is er een samenwerkingsverband met Stichting De Overbrugging. Zie ook: www.dehoop.org

18 juni: Ethiopië

In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussie leiden. In Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt.

Vandaag collecteren we daarom voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering.

Meer informatie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/ik-heb-het-nog-nooit-zo-droog-gezien/>



25 juni: Colombia



Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn zo'n 100 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.

Meer informatie:

www.kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia

9 juli: Diaconaal vakantiewerk

Jaarlijks genieten veel mensen van een vakantieweek, die het VakantieBureau organiseert. Het VakantieBureau

biedt vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Men viert vakantie in een van de vier eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.



De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor: ouderen, (echt)paren die over een goede gezondheid beschikken, maar het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan, ouderen, (echt)paren van wie een van de partners of misschien allebei (eenvoudige) hulp nodig hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg of verpleegkundige zorg, personen die zijn aangewezen op (veel) zorg en/of rolstoelgebonden zijn.

Voor info en/of aanmelding zie:

www.hetvakantieBureau.nl

of via telefoon: 0343 745890

Opbrengsten collecte

12 maart 2023	Omzien naar Gevangenen, Kerk in Actie	€ 405,70
19 maart 2023	Kliederkerk, Kerk in Actie	€ 463,90
26 maart 2023	Bangladesh, Kerk in Actie	€ 469,20
2 april 2023	Paaschallenge, Kerk in Actie	€ 407,80
9 april 2023	Moldavië, Kerk in Actie	€ 704,71
16 april 2023	Armoedefonds	€ 783,30
23 april 2023	Project Pofta Buna	€ 640,70

Fascinerend

Het zal zo'n 40 jaar geleden zijn dat ik voor het eerst een reisje langs de Rijn maakte. Je rolt van de ene verbazing in de andere.

Nadat het schip zich van de wal losmaakte, duurde het nog wel een paar uur voor we Nederland achter ons lieten. Het werd pas mooi toen we de Deutsche Eck bij Koblenz voorbij waren en de Moezel opvoeren. Verwonderd keek ik van links naar rechts. Wat een fascinerend gezicht. Het water werd breder en toen ik buiten op het dek, of langs de reling stond en om mij heen keek, kon ik nauwelijks bevatten dat er zoveel water om mij heen was, de hoge bergen die steeds hoger leken te worden.

Beleef ik dit echt?

Mijn God, wat voelde ik mij klein. Het schip voer langzaam de Moezel af die kalm voor ons lag. Het kijken naar dat klotsende boegwater zorgde voor een rustgevend gevoel. Een wonderlijke belevenis. En zacht zong ik voor mij uit: "Op bergen en in dalen..."



Ook fascinerend is het als ik bij een heldere avond eens naar boven kijk en de ontelbare sterren zie. Zoekend naar de Poolster, de Melkweg, de grote en de kleine Beer. Ik kan ze niet vinden hoor. Dat is weer een studie apart. Vallende sterren....., dan mag ik wens doen, en ik wens... Nee, dat is mijn geheim.

Nog iets fascinerends. De spreekuwendans, een massale zwerm, wonderlijk heen en weer vliegend. Dat je nooit vogels dood uit de lucht ziet vallen mag dan ook een wonder heten, ze weten precies wat ze doen en zo heb je nog meer mysteries in de natuur. Wat denk je van de mieren, de vissen, de gnoes, als ze hun oversteek maken. Verbazen wij ons nog wel eens over zoiets fascinerends? We zien het zo vaak op de tv.

Wonderlijk mooi is de schepping. Het werd ons vroeger al bijgebracht in dit liefelijk versje:

*God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.*

*God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.*

*God die alles maakte,
De maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.*

Amen

Gonnie Confurius de Keijzer

Chatbot

Jaap den Boer

Chatbots zijn populair. Chatbots zijn programma's die interactie hebben met mensen via taal. De gebruiker stelt een vraag en de chatbot geeft antwoord. Scholieren laten hun scriptie door hem schrijven en ook in het bedrijfsleven wordt er gebruik van gemaakt.

Het schijnt, dat ook predikanten steeds vaker de hulp van een chatbot inroepen. Je kunt de bot hele preken laten schrijven. Dat scheelt een hoop werk. Voor een preek van 15 minuten – uitgaande van 100 woorden per minuut – zijn dat 1500 woorden, die je niet zelf hoeft te bedenken.

Een predikant zal niet snel toegeven dat hij/zij een chatbot gebruikt.

Ik las ergens dat iemand de opdracht had gegeven om een preek over de goede herder te schrijven en het werd een schitterende preek.

In hetzelfde stuk werd de vraag gesteld of de gemeente het doorhad dat een chatbot was gebruikt maar die vraag werd ontkennend beantwoord. 'Zo goed luisteren ze niet.'

Het Nieuwe Testament is voor de chatbot geen probleem. Maar met het Oude Testament heeft de bot grote moeite.

Als je bijvoorbeeld vraagt om een stuk te schrijven over de tien plagen van Egypte dan krijg je als antwoord: 'Kan niet aan uw vraag voldoen. Kan niet definiëren. Te veel rampen

in een korte periode. Probeer het later nog eens.'

Vraag je naar het verhaal van de schepping (Genesis 1) dan is de reactie: 'Onderzoek naar de oerknal is nog niet afgerond.'

Naar verluidt zien veel predikanten reikhalzend uit naar een update van de chatbot. Maar dat kan nog wel even duren.



Leesrooster

Mei / Juni

zo 28 Psalm 119:9-16
 ma 29 Spreuken 23:1-11
 di 30 Spreuken 23:12-21
 wo 31 Spreuken 23:22-35
 do 1 Spreuken 24:1-12
 vr 2 Spreuken 24:13-22
 za 3 Spreuken 24:23-34

zo 4 Psalm 119:17-24

ma 5 Spreuken 25:1-10
 di 6 Spreuken 25:11-20
 wo 7 Spreuken 25:21-28
 do 8 Psalm 119:25-32
 vr 9 1 Timoteüs 1:1-11
 za 10 1 Timoteüs 1:12-20

zo 11 Psalm 13

ma 12 1 Timoteüs 2:1-7
 di 13 1 Timoteüs 2:8-15
 wo 14 1 Timoteüs 3:1-13
 do 15 1 Timoteüs 3:14-4:10
 vr 16 Psalm 119:33-40
 za 17 Matteüs 7:13-8:1

zo 18 Matteüs 8:2-13

ma 19 Matteüs 8:14-22
 di 20 Matteüs 8:23-34
 wo 21 1 Timoteüs 4:11-16
 do 22 1 Timoteüs 5:1-16
 vr 23 1 Timoteüs 5:17-25
 za 24 1 Timoteüs 6:1-10

Juni / Juli

zo 25 1 Timoteüs 6:11-21
 ma 26 Psalm 49
 di 27 Matteüs 9:1-17
 wo 28 Matteüs 9:18-24
 do 29 Matteüs 9:35-10:10
 vr 30 Matteüs 10:11-20
 za 1 Matteüs 10:21-33

zo 2 Matteüs 10:34-11:1

ma 3 Matteüs 11:2-19
 di 4 Matteüs 11:20-30
 wo 5 Spreuken 26:1-12
 do 6 Spreuken 26:13-19
 vr 7 Spreuken 26:20-28
 za 8 Psalm 79

zo 9 Spreuken 27:1-10

ma 10 Spreuken 27:11-18
 di 11 Spreuken 27:19-27
 wo 12 Matteüs 12:1-21
 do 13 Matteüs 12:22-32
 vr 14 Matteüs 12:33-42
 za 15 Matteüs 12:43-50

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 77
juni / juli 2023



Hoofredactie

Truus Middelhoek
Joke Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel
Arjan van Gameren
Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abbonementen

Nico den Boer tel. 06-38583596
nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Erna Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek
Pieta van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
78: 22 juni / 13 juli / 31 aug.

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse
Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder
Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Waarneming Wijk West

mw. Sity Smedinga, kerkelijk werker, Sassedijk 8, 3292 LD
Strijensas, tel. 06 2132 5570 e-mail sity.smedinga@kpnmail.nl
Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,
Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
Cobi Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 06-122 00685
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Marc Bijl
Klein Zuid-Beijerlandseweg 4
3284 LA Zuid-Beijerland
tel. 06-4118 1319 / 660527
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
Jaap van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
Berto Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3262 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
Leo Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
Arie Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Diaconie: 824.103.452



Ria muis heeft een mand vol zonnepitten en roept haar kinderen bij zich. 'Lekker, lekker!' juichen de jonkies. Mama Ria zegt: 'Hebben jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? Hoogste tijd om ... aan de winter te denken! 'Huuuh? De winter?!' rillen de muizen. Ria legt uit dat er in de winter niks groeit. 'Ik moet NU zaaien om DAN zonnepitten uit te kunnen delen!' 'Welnee, mam!' roept kleine Niro, 'Er is toch altijd genoeg lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ...' Ria houdt haar hoofd schuin: 'En HOE komen die in de kast, lekkerbek?' 'Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!' roept een zusje enthousiast, 'Wij mogen haar HELPEN!' Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht om die te planten op een zonnige plek.

'Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg. Oók om uit te delen aan andere dieren!' 'En DIE kunnen er óók weer eentje planten!' juichen de muizen. 'Klaar voor de start? Af!' roept mama. Ze stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken. Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koekkrumels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee. Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar graaft hij een kuiltje, legt er een koekkrumel in en doet er aarde overheen. 'Goed GROEIEN!' roept hij tegen de krumel, en huppelt tevreden weg. 'Ik plant een koekjesboom. Wat zal mama blij zijn!'



Puzzel

Zaaien, groeien, vrucht dragen, uitdelen!
 Aan welk feest doet Ria's opdracht je denken?
 Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
 Hieronder zie je een lijst met 18 woorden. De puzzelvraag is:
 'Wat groeit er wél aan een plant?'
 Werk van boven naar beneden.
 Alleen de goede woorden schrijf in de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
 Wat níet aan een plant groeit sla je over.
 Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes?



PINDA BOTER AARDBEI KOEKJES KASTANJE KATOEN LIEFDE BOSBES THEE
 LEGO GELD MELOEN EIEREN WORTEL BOMBONS AARDAPPEL VISSTICKS GRAAN

Uit de Bijbel

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
 Eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1:5



oplossing : 1P, 2I, 3N, 4K, 5S, 6T, 7E, 8R, 9E, 10N

Teksten: Marjet de Jong
 Tekeningen: M. Jurniëns