



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Kinderkerstfeest team interview Jeugd fanatiek Sirkelslag Young

Nummer 73 - december 2022 / januari 2023

Traditioneel kinderkerstfeest kan en mag weer

Geschreven door: Joke Waltmans

Het kinderkerstfeest is een mooie traditie tijdens de viering van kerst in De Open Hof. Na twee jaar afwezigheid, vanwege de coronamaatregelen, zijn de actieve organisatoren er weer helemaal klaar voor om veel kinderen en (groot)ouders welkom te heten op Kerstavond.

Dit jaar geen musical, toneelspel of een eigenwijze koning, maar het 'gewone' kerstverhaal dat helemaal niet zo gewoon blijkt te zijn. Met dit jaar ook een heuse kerst-bingo en de kerst-hop. Ruim een maand voor de viering is alles al in kannen en kruiken. „Alles ligt nog klaar van vorig jaar,” bekennt dominee Lyonne Verschoor. „Toen was alles voorbereid, maar moesten we aanpassingen doen vanwege de coronaregels.”

Vandaar dat toen werd besloten om een kinderkerstfeest zonder volwassenen te houden en, toen dat ook niet meer kon, een kerst-walk by buiten, maar dat bleek niet mogelijk na de invoering van de avondklok.

Het 'gewone' kerstverhaal, dat helemaal niet zo gewoon blijkt te zijn.

Dat betekent dat de ingrediënten voor het kinderkerstfeest klaar liggen, maar er moet ook nog het een en ander gebeuren, blijkt tijdens het gesprek. De kerststal? Oh ja, die moet nog worden opgesnord. Bij elkaar komen voor overleg? De uitnodiging komt eraan. Lyonne: „Nelleke van Dueren den Hollander was altijd de vaste spil van onze groep, zij heeft veel werk verzet en regelde dit soort zaken. Nu zij afscheid heeft genomen, moeten we het zelf doen.”

Dat gaat ook dit jaar weer lukken verzekert de vaste kern, die naast Lyonne wordt gevormd door Hetty Verhorst, Anne-Marie Schipper en Marjon ten Heggeler. Hetty is al een middag lang druk geweest met het inpakken van boekjes, Marjon heeft de speciale boekenleggers geregeld.

Herinneringen

Alle vier hebben ze mooie herinneringen aan hun eigen kinderkerstfeest én aan het boekje dat je daar kreeg. „Al die boekjes die dan rechtop, voor in de kerk, op het podium stonden en jij, die als kind alleen maar dacht ‘welke is voor mij’,” verhaalt Lyonne. Bij Hetty bepaalde het opzeggen van een liedje en liefst nog een tekst de dikte van het boekje dat ze kreeg. „Ik heb ze allemaal nog,” vertelt ze. Ook bij Anne-Marie en Marjon zijn er goede herinneringen aan ‘het kerstboekje’. „En nu gaan wij dat hier ook waarmaken,” glundert Anne-Marie. „We gaan een kerstboekje meegeven aan alle kinderen op het kinderkerstfeest. Na twee jaar stilte willen we er weer een mooi feest van maken waarbij ik het zelf heel fijn vind om samen te zijn en samen te vieren. Op een plek waar mensen zich thuis voelen, waar een mooi verhaal wordt verteld en iedereen in z’n mooiste kleren naartoe komt.”

De vier organiseren het kinderkerstfeest dit jaar als kleine groep, maar voorgaande jaren vervulden meerdere kerkleden er een rol of werd er volop geholpen. „Er zijn zeker weer meer mensen nodig, dus als iemand interesse heeft: je bent van harte welkom,” geeft Lyonne aan. „Het past bij De Open Hof om het evangelie niet voor onszelf te houden, maar te delen met anderen. Ook met kinderen. Voor zover ik weet is ons kinderkerstfeest een van de weinige in de Hoeksche Waard waar iedereen kan binnenlopen om de boodschap van Jezus geboorte met ons mee te vieren. Die traditie moet zeker blijven bestaan.”



Geen kerstcantate

Een kind, ook als het in een voerbak ligt, vraagt om toewijding en liefdevolle aandacht. Jezus volgen vraagt om hetzelfde. Twee teksten, die allebei de titel 'Geen kerstcantate' dragen en die mij dierbaar zijn, vertellen wat kerst niet nodig heeft. Ze leggen bloot waar wij uit de bocht vliegen en waar onze toewijding en aandacht wel nodig zijn. Ik laat ze voor zich spreken en ik wens ons toe dat wij geraakt door het licht en de warmte van kerst, zullen weten waar we nodig zijn en wat ons te doen staat. Ik wens ons toe dat wij niet te min over onszelf of anderen zullen spreken en omdat onze goede bedoelingen in de hemel worden gezien en gehoord.

De beroemde musicus, gevierd in Parijs, zou de kerstdagen doorbrengen in zijn huis in het dorp. 'Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate?' vroeg de plaatselijke pastoor. 'Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen vernemen.'

Het werd Kerstmis, de grote musicus kwam, de abbé was nog zenuwachtiger dan anders, maar samen met de organist en het koor deed hij zijn uiterste best en na afloop was iedereen het erover

eens dat de cantate dit keer nog mooier had geklonken dan vorig jaar.

De abbé had zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald en nodigde zijn Parijse gast uit nog even op de pastorie een glas te drinken. 'En?' vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had ingeschonken. 'Heel goed,' zei de man uit Parijs. 'Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.' 'En de cantate?'

'Niet goed,' zei de man uit Parijs. 'U doet uw werk zonder twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de tekst is onverstaanbaar, jullie beginnen niet tegelijk, jullie eindigen niet gelijk en er tussenin gaat het ook niet gelijk, jullie zingen hard als het zacht moet en zacht als het hard moet. Het spijt mij dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij ernaar.'

Bedroefd sloeg de pastoor zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. 'Het is goed dat u het mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik ben maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus wel in?'

'Jazeker,' zei de musicus uit Parijs, 'met toewijding. Alleen vals.'

Het toeval wil dat de musicus het een jaar rustig aan moet doen en hij stelt voor om de directie van het koor over te nemen.



En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september met de repetities aan, de slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs lapte het orgel op en gaf de organist wat bijles en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen het weer Kerstmis werd. Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo had de kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er iets, maar de abbé wist niet wat.

'En?' vroeg de musicus. Net als een jaar geleden waren zij voor een goed glas wijn weer even neergestreken op de pastorie. 'En?' 'Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te danken. Woonde u maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!' Die nacht kon de pastoor de slaap maar niet vatten. Hij prevelde nog een heel stel weesgegroetjes en onzevaders, maar het hielp niet. Hij lag maar in het donker voor zich uit te staren, totdat plotseling aan zijn voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok, daar stond een engel! De abbé vreesde met grote vreze. Maar de engel zei: 'Vrees niet, monsieur l'abbé, ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe u het maakt. Al vijftien jaar lang luisteren wij hierboven met vreugde naar uw kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben helemaal niets gehoord.' (naar een verhaal van Nico ter Linden)

ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Geen kerstcantate- Hans Andreus

*Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.*

*Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.*

*En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar*

*aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.*

Vieren

Adventsproject: Ik kan niet wachten. Zondag 18 december lezen we met de kinderen mee over Simeon en Hanna. Ze hebben hun leven lang gewacht op de komst van de Messias. In Jezus zien zij de belofte vervuld. We vieren we de Maaltijd van de Heer. Ook die gaat over verwachten. We verwachten Gods koninkrijk en we proeven er alvast iets van in brood en wijn. Er komt een dag dat wie honger heeft verzadigd zal zijn en dat de liefde zal stromen als wijn.

Kinderkerstfeest, 24 december: Een vrolijke kerstviering, met veel muziek en zang. Iedereen, jonger en ouder, is van harte welkom om 19.00 uur. Let op: er is niet zoals andere jaren een inloop voor de dienst. In plaats daarvan is er tijdens de dienst een kerstbingo. Goed opletten dus of je bijvoorbeeld een herder, een wijze of koe ziet langskomen.



Kerstdienst: Het moet ergens beginnen! Om 22.00 uur begint de kerstdienst. HW-Vokaal, olv Hans Matla, zal enkele mooie kerstliederen zingen. Het thema 'Het moet ergens beginnen' heeft te maken met de woorden die vroeger klonken als 'en het geschiedde.....'

Kerstmorgen: Je moet soms van ver komen....

Op kerstmorgen lezen we verder met de kinderen over de drie magiërs -zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling -. Deze wijze mannen uit het oosten verwachten de geboorte van een koning en gaan op reis. Aan deze dienst werkt een koor (keur) aan gemeenteleden mee in een gemeentekerstkoor.

Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een zondag. De oudjaarsdienst vervalt en we treffen elkaar zondagmorgen. Vanaf 10.15 is er inloop met koffie. Om 11.00 uur begint de dienst. Na afloop proosten we met elkaar op een nieuw



jaar met heil en zegen.

Het duurt nog even maar zondag 29 januari willen we stil staan bij het feit dat het 70 jaar is geleden dat grote delen van Zuidwest-Nederland werden getroffen door de watersnoodramp in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Veel gemeenteleden zullen daar herinneringen aan hebben, verhalen om te vertellen. Daar zijn we benieuwd naar. Niet alleen om recht te doen aan het verlies en verdriet van toen maar ook als een waarschuwing voor nu. Het water blijft immers onze vijand; de zeespiegel stijgt. Heeft u een herinnering, een verhaal? Wilt u dat dan met mij delen. Dat kan via de mail maar ik kom ook graag bij u langs om het te horen. Ds. Lyonne Verschoor

Luistertips

Het komt er niet altijd van om rustig te gaan zitten om de Bijbel te lezen. Een podcast of app biedt dan uitkomst.

Op www.biddenonderweg.nl vind je dagelijks een kort morgengebed (plm. 4 minuten) met muziek, een Bijbeltekst met reflectievraag en de aanzet tot een gebed vanuit de tekst. Deze vorm van lezen en bidden komt vanuit de orde van Jezuïeten. Bidden onderweg is ook als podcast te beluisteren via Spotify of als app te installeren.

Dagvers van het Nederlands Bijbelgenootschap is als app te downloaden en op Spotify te vinden. Op www.debijbel.nl vind je een overzicht van alle podcasts die het NBG op dit moment aanbiedt. Het is een interessant en gevarieerd aanbod over o.a. geloofsopvoeding, Bijbelbekenissen van bekende Nederlanders en Bidden met de Psalmen.

Boek op tafel

De leeskring komt bij elkaar op woensdagavond 11 januari, 20.00-21.30 uur in De Huiskamer. We lezen 'De keuze' van Edith Eger. Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor.



Hoe nu verder?

Ongetwijfeld vraagt u zich dit ook af nu ds. Marjo den Bakker met ingang van 1 december is losgemaakt van onze gemeente. Om te beginnen is de kerkenraad erg blij dat ds. Frits Renes onze gemeente voorlopig nog wil ondersteunen in het pastoraat en dan in het bijzonder in Wijk West. Uiteraard is dit geen structurele oplossing.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van november hebben we gebrainstormd over de ontstane situatie en hoe nu verder. Hierbij hebben we meerdere facetten van ons gemeente-zijn de revue laten passeren. We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet automatisch een predikantsvacature van 0,6 fte openstellen. Tijdens een extra kerkenraadsvergadering op 6 december zijn we als kerkenraad aan de slag gegaan met als cruciale vraag: wat voor iemand hebben wij nodig voor onze gemeente op dit moment en voor de toekomst. Het antwoord hierop is niet eenvoudig. Daarom hebben we besloten een externe deskundige uit te nodigen die met een helicopterview ons hierbij kan ondersteunen en begeleiden. We hopen daarna op een zorgvuldige manier snel stappen te kunnen zetten voor een mooie toekomst van onze gemeente De Open Hof.

De kerkenraad zal u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als u vragen of suggesties heeft dan kunt u ons uiteraard altijd benaderen.

De kerkenraad

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
18 dec	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Maaltijd van de Heer
24 dec	19:00u		Kinderkerstfeest
24 dec	22:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Kerstnacht
25 dec	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Kerstviering
1 jan	11:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Inloop vanaf 10.15u
8 jan	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Tienerkerk
15 jan	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
22 jan	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Tienerkerk

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten kunt u live meevieren via kerkdienstgemist.nl. Daarna kunt u ze nog twee weken lang terugkijken.



Wij danken voor de aarde

Onze aarde is een geschenk, geen gebruiksvoorwerp.

Zij is vindplaats van de scheppende God, die zag dat alles goed was.

Daarom staan we stil bij de aarde, de kwetsbare, vruchtbare aarde die ons draagt en die ons voedt, en die we willen behoeden en bewaren voor generaties en generaties na ons.

Wij danken voor de bloem

Alles wat leeft maakt op een eigen wijze deel uit van het web van het leven, onvervangbaar. Alles wat leeft draagt de stempel van God. Daarom staan we stil bij deze plant, die vertelt van onze verwondering en van onze inspanningen om alle leven te koesteren en te bewaren, voor generaties en generaties na ons.

Wij danken voor het water

Zuiver water, de kostbaarste grondstof op aarde, onmisbaar voor al wat leeft.

Dit water wordt schaars. Het wordt vergiftigd, verspild en vervuild. Daarom staan we stil bij dit water als symbool van alle natuurlijke hulpbronnen die we willen beschermen en bewaren voor generaties en generaties na ons.

Wij danken voor de groenten en vruchten uit de Hoeksche Waard

Kan een mens ooit tevredener zijn dan wanneer hij de vruchten oogst van het zaad dat zijn hand heeft gezaaid? Nog steeds produceert onze geschonden en mishandelde aarde jaarlijks een enorme rijkdom aan voedsel, meer dan nodig is om de mensheid te voeden. Toch lijden in deze wereld van overvloed meer dan 800 miljoen mensen honger. Daarom staan we stil bij deze oogst, resultaat van duurzame land- en tuinbouw in onze eigen buurt. Ze staan voor de wereld die we voor ons zien: rechtvaardig, ecologisch duurzaam, energiezuinig, leefbaar en gul voor iedereen en voor generaties en generaties na ons.

Wij danken voor brood en wijn

De aarde als een tuin waar het goed is, waar mensen voor elkaar een broeder en een zuster zijn dat is de dwingende roepstem van de Schepper, uitgesproken als een opdracht voor ons vandaag en voor generaties en generaties na ons. Daarom dragen we ook de gaven van brood en wijn aan, ons dagelijks mensenwerk.



In herinnering: Greetje Kruit – ten Kate

Op 20 oktober overleed Greetje Kruit - ten Kate in de leeftijd van 80 jaar.

Greetje werd in 1942 geboren in Assen. Al jong moest zij haar vader missen. Haar moeder opende een pension om van te kunnen leven en zo leerde Greetje om gastvrij te zijn en voor mensen klaar te staan. Met Bram heeft zij nog enige tijd op de zolder van het pension gewoond. Toen zij terecht kwamen in Oud-Beijerland was hun eigen huis, waar zij geen voorzieningen hoefden te delen, een droom die uitkwam. Bram en Greetje kregen drie zoons, Roel, Jan en Erik. Zij herinneren zich hun moeder als een die als vanzelfsprekend voor hen klaar stond.

Greetje was zeer bij hen betrokken en apetrots op haar kleinkinderen. Greetje was een bezige bij. Na haar afscheid van het onderwijs kwam er ruimte voor andere activiteiten. Zo was zij o.a contactdame in de Thomaskerk en tot het allerlaatst ook lid van de groep die de wekelijkse bloemengroet verzorgt. Greetje was een enthousiast verteller maar over haar geloof sprak zij niet. Zij leefde vanuit het vertrouwen dat er een God is die ons beschermt en draagt, een Vader om bij thuis te komen. In dat vertrouwen is zij rustig gestorven. Moge de God van liefde zich ontfermen over Bram en over de kinderen en hun gezinnen.



In herinnering: Marinus Viergever, Rien

Op 28 oktober overleed Marinus Viergever, Rien.

Rien werd geboren in Kerkwerve. Hij overleefde de watersnoodramp en kwam met zijn ouders te wonen in het barakkenkamp. Hij kwam te werken op de salarisadministratie van het Dijkzigt-ziekenhuis en trouwde in 1977 met Emy. Zij verbouwden samen hun eerste huis in Rotterdam en kregen drie zonen: Patriek, Sander en Marnix. In 2002 verhuisden zij naar Oud-Beijerland. Naast gelukkige tijden kwamen door ook moeilijke tijden. Rien had het niet alleen lichamelijk zwaar maar in toenemende mate ook geestelijk. De laatste jaren leed Rien aan het leven en hij heeft het niet kunnen volhouden. Zijn gezin vindt troost in het vertrouwen dat hij nu vrede heeft gevonden. Rien is 70 jaar geworden.



In herinnering: Klazina Kleinjan, Ina

Op 29 oktober overleed Klazina Kleinjan, Ina.

Na haar werkzame leven bij het energiebedrijf heeft Ina zich ingezet als vrijwilliger. Zo was zij lid van de commissie van ontvangst in de Ontmoetingskerk en vaste bezorger van het kerkblad. Zij had haar vaste plekje in de kerk en ging graag naar de zondagse lunch in De Huiskamer. Haar kerkvriendinnen zullen haar missen. Ina informeerde liever naar hun wel en wee, dan dat zij het over zichzelf had. De laatste jaren nam haar gezondheid steeds verder af. Zij heeft dat zonder klagen aanvaard. Zij is in vrede gestorven in het vertrouwen dat zij naar huis mocht gaan. Ina is 83 jaar geworden.

In herinnering: Johannes Hubertus de Groot, Johan

Op dinsdag 8 november is de heer Johannes Hubertus (Johan) de Groot op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was de echtgenoot van Magda en woonde tot voor kort op de Jordaensdreef.

Johan groeide op in een gezin met drie broers. Vader had een aannemersbedrijf en er werd ook verondersteld dat de jongens zich, zodra het mogelijk was, flink in zouden zetten voor de zaak. Hard aanpakken en veel werk verzetten is Johan dus met de paplepel ingegoten. Later zou hij bij het waterschap gaan werken. Hij stortte zich naast zijn werk op de hbo-studies bouwkunde en weg- en waterbouw.

Stilzitten was er voor Johan nooit bij. Naast zijn drukke bestaan zag hij altijd kans allerlei vrijwilligerswerk te verrichten. Hij wilde ook maatschappelijk zinvol bezig zijn. In allerlei besturen nam hij in de loop der tijd in zijn vrije uurtjes plaats. Tevens maakte hij zich in het kerkenwerk verdienstelijk. Ook het gezin kreeg de nodige aandacht en mocht van zijn tomeloze inzet profiteren. Zo reed hij de kinderen Carin en Hans altijd naar hun sporttrainingen en -wedstrijden. Sporten was hem ook tot tweede natuur geworden. In het eerste van SHO heeft hij lange tijd met veel succes het doel verdedigd.

Sinds zijn pensionering in 2003 werd hij door ziektes en kwalen nogal gehinderd in zijn drang om actief met van alles bezig te zijn. Zijn mooie gezin heeft hem al die tijd liefdevol omringd en begeleid. Hij was gedreven in alles, maar zijn gezin was zijn grootste drive.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 12 november jongstleden in De Open Hof.

Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats alhier.

Bij het uitdragen zong een volle kerk Hallelujah van Leonard Cohen. Lof zij de Heer. Johan wist dat de hemelse Vader voor hem een plaats had bereid.

Johan laat vrouw, kinderen en kleinkinderen na. Wij wensen hun de zegen en troost van de Eeuwige toe.



Droom

*Ik droomde van een wereld zonder dood
Waarin je nooit verdriet had om een schat
Een wereld zonder pijnlijk gemis
Waarin je nooit iets te betreuren had*

*Helaas bestaat zo'n wereld niet
Als je ontwaakt is er toch altijd weer die pijn
Zoveel wat je nog had willen doen
Zo vaak als je er nog had willen zijn*

*Dus koester wat je samen hebt beleefd
Denk aan alle fijne dingen die er waren
Geluk dat je pas achteraf beseft*

Rob van Brakel

In herinnering: Arie van der Pol

Op donderdag 17 november overleed Arie van der Pol. Arie werd 75 jaar geleden geboren in een boerengezin in Klaaswaal. Zijn vrouw Wil leerde hij kennen via de jongerenvereniging De Wapensmidse in Numansdorp. Ze waren 51 jaar getrouwd. Arie werkte in Rotterdam bij de politie. Eerst bij de politie op straat, daarna bij de rivierpolitie en uiteindelijk bij de vuurwaponopleiding. Muziek was voor Arie zijn leven. In zijn vrije tijd speelde hij piano en orgel. Hij begeleidde kerkdiensten en koren en werd later een bevlogen koordirigent. Daarnaast was hij actief in de kerk en het jeugdwerk in IJsselmonde. Hij hielp vrienden, familie en bekenden met schilderen en klussen.



Gedurende de laatste jaren verhinderde de mist van de dementie zijn vermogen om te musiceren.

In 2019 kwam hij met zijn vrouw Wil wonen in Oud Beijerland. Dichtbij zijn kinderen Martin en Jolanda en hun gezinnen. De laatste tijd woonde hij in de Rembrandt, afdeling Pieter de Hoogh. Arie was en bleef een lieve man, die muziek hartstochtelijk bleef liefhebben. Zijn favoriete muziekstuk was Psalm 91 uit het Oratorium Elias van Felix Mendelssohn. De tekst van vers 11-12 luidt: 'Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat. Op hun handen zullen zij je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen.' Te midden van zijn trouwe en lieve familie heeft Arie zijn laatste adem uitgeblazen tijdens het klinken van deze psalm. Zo hebben de engelen zijn ziel naar de Hemelse Vader begeleid. Arie laat een vrouw, kinderen en kleinkinderen na. Wij wensen hen de zegen en troost van onze Hemelse Vader.

In herinnering: Rie Verrij-van Aalsburg

Op woensdag 30 november jongstleden is op 91-jarige leeftijd overleden Hendrika Cornelia Mazelina (Rie) Verrij-van Aalsburg. Sinds 2008 was ze weduwe van Gilles Verrij. Rie was een getalenteerde, veelzijdige vrouw. Ze heeft haar kinderen altijd een warm en veilig thuis kunnen bieden. Als vrijwilligster was ze op vele terreinen actief, waaronder het kerkenwerk. Ze is diaken, ouderling en voorzitter van de pastorale raad geweest. Buiten de kerk organiseerde ze collectes voor de reumastichting en was ze actief bij de nierstichting. Tevens mocht ze als ambtenaar van de burgerlijke stand huwelijken sluiten. De dankbaarheid die de familie haar nadraagt, blijkt



onder meer uit de tekst op de rouwkaart, die luidt: 'We zijn dankbaar dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben en zoveel samen mochten beleven. Ze was een lieve vrouw en een voorbeeld voor ons in haar leven en in haar sterven, in woord en in daad.'

Ze citeerde heel vaak Johannes 14,2: 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.'

Het vertrouwen, de geborgenheid die ze aan haar gezin bood, genoot zij zelf ook, niet alleen vanuit haar verleden, haar ouderlijk huis, maar ook in de onwrikbaarheid van haar geloof. Dat geloof was voor haar een concrete steun, een houvast.

De dankdienst voor haar leven is gehouden op dinsdag 6 december jl. in De Open Hof. De begrafenis vond, aansluitend aan de dankdienst, plaats op de Algemene Begraafplaats aan de H.B.S.-laan. Rie laat vier kinderen, zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen na. Wij mogen haar veilig weten in de liefdevolle armen van de Eeuwige.



*W*ees stil voor God de HEER, de
dag van de HEER is nabij!

Sefanja 1,7

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021

Het meisje van Sodom

Rob van Brakel

Enkele maanden geleden stond in de krant een artikel over een 10-jarig meisje, dat in verwachting was na een verkrachting, maar dat niet geaborteerd mocht worden, omdat de wetten van Ohio, de staat waar ze woonde, dat verboden. Het meisje en haar moeder weken daarop uit naar een buurstaat, waar abortus bij verkrachting wel toegestaan is. Ze ontkwamen echter niet aan de in de Verenigde Staten tegenwoordig normaal gevonden laster dat de hele verkrachting wel verzonnen zou zijn. Voor de goede orde: ik ben geen voorstander van abortus, maar het lijkt me in dit geval dat het belang van een 10-jarige prevaleert boven de wetten van de st(r)aat.

Het geval deed me denken aan 'het meisje van Sodom': een uitleg uit de Talmoed naar aanleiding van Genesis 18 vers 21, waar God omziet naar Sodom omdat 'haar geroep' tot Hem is gekomen. Ik heb het verhaal al eens eerder verteld: Peletith, de dochter van Lot, zag een erg arme man in de straten van de stad, en ze werd daar heel verdrietig van. Iedere dag, wanneer ze haar huis verliet om water te putten, stopte ze daarom allerlei levensmiddelen in haar emmer. Nadat ze betrapt was, werd Peletith op de brandstapel gezet, omdat het verboden was de armen te helpen. Zij riep: 'Heer van alle werelden, doe mij en mijn zaak recht tegenover de mannen van Sodom'. Het is haar hulpgeroep, dat God tot actie bracht.

Sodom was in de Bijbel een stad op zichzelf gericht: de stad was rijk en buitenstaanders waren hooguit geschikt om verkracht te worden (Genesis 19 vers 5). Toen Lot hen in plaats van zijn gasten zijn dochters aanbod (overigens ook een merkwaardig staaltje van minachting voor vrouwen), wilden ze hem doden: uiteindelijk was hij zelf ook een buitenstaander. U kent de rest van het verhaal waarschijnlijk wel: Lot en zijn gezin (over zijn vrouw later misschien nog wel eens meer) worden gered door zijn twee gasten, terwijl Sodom verwoest wordt omdat er in de stad geen tien rechtvaardigen te vinden zijn. De discussie in de Verenigde Staten spitst zich, net zo goed als hier, toe op de vraag wie rechtvaardig is: degene, die netjes de regels en wetten volgt en anderen die dat niet doen aan de schandpaal nagelt, of de mens die al dan niet gedwongen buiten de lijntjes kleurt? Degene, die vanuit zijn eigen veilige situatie over anderen oordeelt, of de mens die zoveel mogelijk probeert te helpen, ook al is dat dan niet altijd volgens de regels? Misschien een aardig discussiepunt met Kerst...

Wonder(lijk) verhaal

Jaap den Boer

Het verhaal rondom de geboorte van Jezus in het evangelie van Lucas leest als een wonder(lijk) verhaal. Er zijn engelen die zingen, een stal, herders en nog veel meer. Of het echt zo gebeurd is dat is de vraag, maar mooi is het wel.

Er zijn ook andere kerstverhalen in omloop. Het Proto-evangelie van Jacobus bijvoorbeeld, een heel oud verhaal ook. In de eerste eeuwen van het christendom heel populair.

Ik doe een greep uit de tekst: "En Jozef vond een grot en bracht haar (Maria) naar binnen. Hij liet zijn zoons(!) bij haar achter en ging op zoek naar een Hebreeuwse vroedvrouw in de omgeving van Bethlehem.

En kijk, zei Jozef, er daalde een vrouw van de berg af die mij zei: "Man, waar ga je naartoe?" Ik antwoordde: "Ik zoek een Hebreeuwse vroedvrouw." En ze vroeg me: "Wie is het die in die grot een kind krijgt?" Ik zei: "Mijn verloofde." Ze vroeg mij: "Is het dan niet je vrouw?" Ik gaf ten antwoord: "Het is Maria die in de tempel van de Heer is opgevoed en die ik door het lot als vrouw heb gekregen. Toch is het mijn vrouw niet, ze is zwanger door de Heilige Geest." Toen zei de vroedvrouw tegen me: "Is dat waar?" En Jozef zei: "Kom maar kijken."

En zij kwamen bij de plaats van de grot en kijk, een wolk vol licht hing over de rots. De vroedvrouw zei: "Op deze dag is mijn ziel groot gemaakt, want mijn ogen hebben wonderlijke dingen gezien, want er is redding voor Israël geboren."

Ook een wonder(lijk) verhaal. Opvallend is natuurlijk dat gesproken wordt van een grot in plaats van een stal. Ook de zonen van Jozef bivakkeerden in de grot..

Zou Jozef eerder getrouwd zijn geweest?



De Open Hof en veiligheid. Wist u dat...?

De wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid geldt ook voor de kerken en dus ook voor De Open Hof. Ook wij zijn verplicht om regelmatig na te denken over de risico's die men loopt tijdens diensten en andere bijeenkomsten. Ondanks het feit dat er in het kerkgebouw diverse technische voorzieningen zijn getroffen om incidenten en calamiteiten te voorkomen, kan en mag het plaatsvinden ervan niet worden uitgesloten. Wanneer zich een incident of calamiteit voordoet, is het van het grootste belang om slachtoffers te voorkomen of te beperken, de schade te beperken en zo snel mogelijk weer terug te keren naar de normale situatie.

Het voorkomen van incidenten of calamiteiten is een van de taken van het College van Kerkrentmeesters. Recent heeft de kerkenraad het calamiteitenplan en de bijbehorende procedures opnieuw vastgesteld (zie website De Open Hof). Ook heeft er onlangs een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden en is er op basis daarvan een Plan van Aanpak gemaakt.

Graag wil ik u informeren over een aantal activiteiten dar ervoor zorgt dat het veilig is en blijft in en om De Open Hof. Want wist u dat:

- Er bij iedere dienst twee mensen aanwezig zijn die opgeleid zijn tot Bedrijfs Hulpverlener (BHV). Op dit moment zijn er 10 personen, maar we zoeken nog mensen die ook BHV-er willen worden. De opleiding tot BHV-er kan via De Open Hof gevolgd worden.
- Er bij iedere dienst ook een Medisch Handelen-persoon is (EHBO'er, verpleegkundige of arts). Deze persoon neemt actie bij situaties als reanimatie, onwel worden, valincidenten e.d. Recent hebben zij weer de AED-training gedaan. Mocht u nog interesse hebben.... We zijn nu met 8 personen die deze taak doen, maar uitbreiding is welkom.
- Er is een preventiemedewerker ARBO (ondergetekende) die zowel voor de medewerkers als voor de vrijwilligers beschikbaar is voor aangelegenheden omtrent veiligheid en arbeidsomstandigheden. Heeft u vragen of verbeter suggesties dan kunt u mij bellen.
- De materialen waarmee gewerkt wordt, worden regelmatig gekeurd en onderhouden. Dat geldt niet allen voor de brandblussers maar ook voor het koffiezetapparaat, het gereedschap, de trappen en het tuinmateriaal.

U ziet, er wordt veel gedaan om het verblijf in de kerk zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Mocht u nog verbeterpunten of vragen hebben, dan hoor ik die graag.

Peter van der Wel
Lid CvK

Wim van Dam koninklijk onderscheiden

Zaterdagavond 26 november is ons gemeentelid Wim van Dam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens de jubileumreceptie van Watersportvereniging De Hitsert in Zuid-Beijerland. Voor deze vereniging heeft Wim 50 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan en diverse bestuursfuncties bekleed.



De Open Hof heeft de aanvraag voor deze koninklijke onderscheiding ruimhartig ondersteund omdat Wim ook in onze gemeente al vele jaren belangrijk en zinvol vrijwilligerswerk vervult. Dat begon begin jaren '90 toen Wim en Margot in Oud-Beijerland kwamen wonen en lid werden van de Thomaskerk. Vanwege zijn deskundigheid werd Wim al snel ingeschakeld in de Commissie van Beheer, zowel als adviseur maar ook op het uitvoerend vlak stak Wim de handen uit de mouwen.

Vervolgens zette Wim zich van 2001 tot 2006 in bij de vorming van de federatie tussen Thomaskerk en Ontmoetingskerk, was hij lid van de werkgroep Nieuwe Ruimte en stelde hij een programma van eisen op voor de verbouw/nieuwbouw van onze huidige De Open Hof.

Voor de realisatie van De Open Hof heeft Wim een belangrijke bouwkundige bijdrage geleverd bij het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen, het maken van tekeningen, het schrijven van een bestek en een keuze maken uit de aannemers. Tijdens de bouw hield Wim nauwgezet toezicht en informeerde hij de gemeente in zijn functie als 'bouwpastor' via frequente berichten in de weekbrief en het kerkblad.

Tot op heden is Wim nog steeds een belangrijke adviseur voor het College van Kerkrentmeesters met betrekking tot bouwkundige zaken voor de kerk en de beide pastorieën.

Daarnaast kent iedereen Wim als een enthousiast en onmisbaar lid van de wijncommissie van De Open Hof.

Verder was Wim ook een toegewijde en trouwe mantelzorger in de jaren dat zijn zwager en schoonzus kampten met gezondheidsproblemen die behoorlijke beperkingen opleverden. Hij was een steun en toeverlaat voor de dochters en hun gezinnen.

Wij feliciteren Wim van harte met deze mooie en terecht toegekende Koninklijke onderscheiding.

Afscheid Hans Hagestein

Ons gemeentelid Hans Hagestein heeft in de afgelopen 20 jaar een belangrijke rol gespeeld in het beheren van onze financiële administratie en bij de verspreiding van ons KerkmagaZin. Hij heeft dit altijd met heel veel plezier en toewijding gedaan, maar met pijn in zijn hart gaat hij er nu toch mee stoppen. Hans, inmiddels 87 jaar oud, en zijn vrouw Josien zijn onlangs verhuisd naar de Zeilmaker en dat leek een mooi moment om het wat rustiger aan te gaan doen. Uit waardering voor al zijn werk voor De Open Hof ontving Hans een prachtige bos bloemen en een leuke attentie. Wij wensen Hans en Josien toe dat zij nog vele jaren in gezondheid mogen genieten van hun nieuwe woning.



Gezocht: Enthousiaste hulpkosters

Altijd al de wens gekoesterd om eens de kerkklok te luiden?

Daarin kan De Open Hof niet voorzien.

Wel is er plaats voor meerdere enthousiaste hulpkosters om rondom een kerkdienst kosterswerkzaamheden te vervullen. De afbeelding hierboven toont enkele aspecten van het kosterschap: je bent sleutelhouder, koffiezetter en verleent service met een glimlach.



Een aantal gemeenteleden is na jarenlange en trouwe dienst gestopt met dit mooie en belangrijke werk. Wij zijn hen zeer erkentelijk.

Realiteit is nu dat uitbreiding van de ploeg hulpkosters met een aantal mensen gewenst is. Bent u of ben jij bereid om gemiddeld 1x per maand een dienst als hulpkoster te vervullen? Neem voor meer informatie gerust contact op met onze koster Arie Maaswinkel.

Het College van Kerkrentmeesters

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! Met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2023 zijn we al weer gestart. Met dit artikel willen we u graag informeren over de mogelijkheid om aan KerkbalansOnline deel te nemen.



Digitaal! Waarom?

Om onze vrijwilligers te ontlasten wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van de huidige digitale mogelijkheden. U zult begrijpen dat deze manier van benaderen ook het milieu ten goede komt, omdat er minder papier gebruikt wordt. Ook voor onze kerk is het voordeliger, omdat er minder onkosten worden gemaakt voor drukkosten, enveloppen, papier, enzovoort. En er zijn minder uren op het kerkelijk bureau nodig om alles in orde te maken en na de actie alles weer administratief te verwerken.

Digitaal! Hoe?

Denkt u dat uw huidige email-adres nog niet bekend is bij het kerkelijk bureau, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit door te geven aan kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl. Met uw email-adres gaat u via de digitale snelweg ook mee doen aan KerkbalansOnline. Hiermee besparen u en wij tijd.

Als we beschikken over uw email-adres krijgt u begin volgend jaar een email met daarin een link. Met enkele eenvoudige muisklikken kunt u de toezegging voor de actie Kerkbalans 2023 direct invullen waarna alles automatisch wordt verwerkt in onze administratie. Daarmee wordt de kans op een eventuele fout sterk gereduceerd.

Deed u begin dit jaar al mee aan KerkbalansOnline en is uw email-adres gewijzigd, geeft u dit dan door aan ons email-adres: kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Als u niet meedoet met KerkbalansOnline ontvangt u in de actieperiode gewoon het papieren toezeggingsformulier.

Als u nog vragen heeft over meedoen aan KerkbalansOnline kunt u die stellen aan

- Leo Brussaard, 06-29526738,
- Henk Edel, 06-45266389.

Alvast hartelijk dank.

De kerkenraad

Voor hetzelfde geld geeft u meer!

Als gemeenteleden maakt u met uw bijdrage het werk van onze gemeente mogelijk. Daar zijn we u zeer dankbaar voor, want onze gemeente kan niet zonder uw gift.

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 43%.

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten.

Mocht u op deze manier deel willen nemen of meer willen weten over de mogelijkheden van een periodieke gift, neem dan contact op met Leo Brussaard, telefoon 06 2952 6738.

Top2000 dienst 29 januari 2023

De plannen die we twee jaar geleden al hadden gemaakt voor de Top2000 dienst kunnen gelukkig weer van de plank worden gehaald. De voorbereidingen zijn in volle gang om er op zondag 29 januari 2023 weer een mooie dienst van te maken. Het thema is: "Geloof ... in het leven!" Medewerking wordt verleend door het Popkoor Pop-Up uit Oud-Beijerland. De dienst begint om 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur.



Meer informatie over kaartverkoop e.d. volgt nog via de weekbrief, website, Facebook e.d.

Sirkelslag Young

Op zondag 6 november hebben de Baanbrekers meegedaan aan Sirkelslag Young. Er werden 5 verschillende spellen gespeeld, waarbij de Baanbrekers op verschillende manieren werden uitgedaagd. Er waren denkspellen, waarbij puzzels opgelost moesten worden. Er waren spellen waarbij de Baanbrekers actief aan de gang moesten. Zo werd er een bal hoog gehouden en werd er limbo gedanst.



De creativiteit werd op de proef gesteld door het maken van een moodboard aan de hand van thema's en er werd een kettingreactie gemaakt. Met het behalen van 418 punten zijn ze op de 51e plek beland van de 120 deelnemende groepen. Wat een toppers!

Dan hebben we ook nog een nieuwtje! Robine heeft aangegeven ook Baanbreker te willen zijn.

Daar zijn we heel blij mee! Welkom Robine!

Inmiddels worden er volop voorbereidingen getroffen voor activiteiten in december en het 10-jarig bestaan van de Baanbrekers in januari 2023! We houden jullie op de hoogte.

Groetjes en tot ziens van Dominic, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Luka, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Robine, Loïs, Sander en Daniëlle



Uitnodiging KOG

Kerst

Op dinsdagmiddag 20 december bent u van harte uitgenodigd om Kerst met ons te vieren in de huiskamer van De Open Hof. Ds Lyonne Verschoor neemt ons mee in het thema Verlangen.

Verlangen naar warmte en lichtheid.

Verlangen naar Liefde, vrede en recht.

Hoop, dat wordt geboren en Verlangen, dat wordt aangewakkerd.

Het wordt een mooie viering, met woorden uit de Bijbel, een kerstverhaal, muziek en afbeeldingen.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Om 14.15 uur staan de koffie en thee klaar.



Verhalen met passie

Op dinsdagmiddag 24 januari komt mevrouw Tiny Buissing bij ons in de huiskamer van De Open Hof 'Verhalen met passie' vertellen.

Dat wordt boeiend en zal ons niet vervelen. Iedereen is welkom.

Dus neemt u gerust een gast mee.

De verhalenmiddag begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Om 14.15 uur staan de koffie en thee klaar.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.



TafelTijd zaterdag 14 januari 2023

Samen eten

Samen praten

Samen geloven

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor gelovige LHBT+'ers, om door het land heen met LHBT+'ers en betrokkenen samen kerk te zijn.

De eerste TafelTijd in De Open Hof op zaterdag 8 oktober was mooi en goed en daarom geven we er een vervolg aan.

Geloof je en ben je LHBT+, of gewoon geïnteresseerd of betrokken?

Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent van De Open Hof.

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen brood en wijn en onder het genot van een fijne maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.

Het thema voor 14 januari is: Geen zorgen!

We lezen hierbij o.a. uit Matheus 6 : 34.

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meebrengt om te delen met de anderen.

Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt, dit kan via het volgende email adres:

tafelrijddeopenhof@gmail.com

Datum: zaterdag 14 januari 2023

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur

Locatie: huiskamer van De Open Hof, W. van Vlietstraat 2a, Oud-Beijerland

Volgende TafelTijd: 11 maart 2023 en 13 mei 2023



Running diner, een beleving, een ontmoeting

Zondag 27 november jl. hebben wij voor het eerst meegedaan met het Running Dinner evenement van De Open Hof. Wat een prachtige vorm om elkaar beter te leren kennen! We mochten gelijk zelf meedoen met het presenteren van een heerlijk voorgerecht en daarna konden we genieten van het hoofdgerecht bij een ander. Als afsluiting kregen we een verrassend toetjesbuffet in De Open Hof. Dank aan het organiserend team, want volgens ons vereist dit heel wat voorbereidend, coördinerend werk! Maar ook dank aan degenen die de maaltijd en niet te vergeten de toetjes voorbereid hebben.

*Voor ons is het een mooie vorm
van het vinden van verbinding*



De vorm van dit evenement spreekt ons erg aan. Het is een creatieve en actieve vorm van het inhoud geven aan de kunst van de ontmoeting. De ontmoeting met mensen die je anders alleen maar van het “in het voorbij gaan groeten kent”. Het horen van het verhaal van de ander is prachtig en geeft verdieping, maar ook verrassing. Meerdere keren hoorden we “goh, dat wist ik niet” of “wat mooi!”. Voor ons is het een mooie vorm van het vinden van verbinding. Verbinding met elkaar, maar ook verbinding met God en Zijn gemeente. Van harte bevelen wij deelname aan het running dinner evenement aan. Wij zien uit naar het diner van komend voorjaar.

Mieke Kooij en Peter van der Wel



Aan tafel!

Het is goed om samen te eten. Als je samen eet, scheidt dat verbondenheid. Je gaat met elkaar in gesprek en hoort en ziet elkaar met andere ogen.

Op donderdag 19 januari 2023 organiseert de diaconie van De Open Hof in samenwerking met Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard een maaltijd voor en met mensen die in Nederland zijn komen wonen.



Iedereen neemt een gerecht mee dat hij/zij graag met anderen wil delen. Zo kunnen we van elkaars eten proeven en in gesprek komen met elkaar.

Ook kinderen zijn van harte welkom. Voor hen worden er spelletjes georganiseerd en frietjes gebakken.

De maaltijd vindt plaats in de huiskamer van De Open Hof van 17:00-19:30 uur.

We willen de mensen die hieraan mee willen doen, van harte uitnodigen om een gerecht te bereiden. U kunt hierbij denken aan pannenkoeken, wafels, stoofpeertjes, (vegetarische) maaltijdsalade, stamppot, appeltaart, groene salade, stoofschotel, soep, enz. U bent natuurlijk ook vrij om zelf een gerecht te bedenken. Wilt u er erg in houden dat sommige mensen geen (varkens)vlees eten?

Aanmelden kan voor 12 januari 2023 bij Désirée Goudzwaard 06 21425131 desiree@parage.net of Willy Gerlof: 06 40554585 willygerlof@xs4all.nl.

Wij kijken erg uit naar deze maaltijd!

Hartelijke groet,
De diaconie



Kerstpuzzel

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11		12	13	14	15	16		17	
	18								19				20									
21		22					23			24			25			26					27	
28	29						30		31			32			33						34	
35			36		37									38					39			
40			41					42			43	44	45				46					47
		48						49		50												
51				52	53		54			55			56			57		58				
		59							60													
61				62	63		64						65	66							67	
								68		69												
70			71		72		73						74	75		76	77				78	
									79		80					81		82				
83		84		85				86		87			88		89							
								90		91			92						93			
94	95		96				97						98		99	100					101	
	102						103						104	105					106	107		
108				109					110	111			112						113		114	
115			116						117			118			119		120		121			
		122									123					124					125	
126									127													

13	124	127	86	91	24	53	31	93	112	81	47	69
----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----

7	89	38	66	45	35	95	107	55	122
---	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----

Horizontaal

1 Rede op en rond 25 december **12** Geschenk van de wijzen uit het oosten **18** Straat in Amsterdam **19** Voorzetsel **20** Steenvrucht **22** Stad van de opera 'Rigoletto' **24** Berg van de tien geboden **26** Kerstbrood **27** Internetextensie van Griekenland **28** Gebergte op Kreta **30** Oevergewas **32** Asvaas **33** Zoon van Noach **34** Dierenverblijf **35** Ritmische beweging **37** Verschil tussen uitgaven en ontvangsten **38** Op grote afstand **39** Regisseursteken (Eng.) **40** Voetbaltoernooi in Qatar in 2022 (afk.) **41** Barbecuelocatie **42** Oosters bordspel **43** Vrij van doping (Eng.) **46** Keltische taal **48** Internetextensie van Zweden **49** Scheidsrechter **51** Moment voor goede voornemens **55** Onder andere (afk.) **56** Poinsettia **59** Zangstuk **60** Broer van 11 verticaal **61** Lidwoord **62** Elektrische scooter om rechtop te staan (1-4) **65** Jezus als pasgeborene **68** Speler **70** Copieuze, uit verschillende gangen samengestelde maaltijd **74** Rookbladeren **78** Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) **79** Betaaldvoetbalclub **81** Italiaanse groet **83** Leer van Jezus Christus **87** Symbool voor zilver **88** Italiaans kerstbrood **90** Buitengewoon begaafd **93** Symbool voor lithium **94** Platte steen **97** Comfort **98** Familielid **99** Aartsmoeder (o.a. Genesis 20:12) **101** Bijbelse stad ten zuiden van Babylon **102** Tot op dit ogenblik **103** Onbepaald vnw. **104** Dit volstaat! **106** Kerstkribbevulling **108** Amfibie **109** Telefoonkaart **110** Luxewagen met vierwielaandrijving (Eng. afk.) **112** Poolverblijf **114** Tussen sep. en nov. **115** Persoonlijk vnw. **116** Rivier in Zwitserland **117** Hongaarse componist (1811-1886) **119** Bijbelse berg **122** Schilder (1541-1614) die viermaal de Tempelreiniging uitbeeldde (2,5) **123** Rolsteen **124** Leiding van bijvoorbeeld glasvezel **126** Kerstgevogelte **127** Lied van Irving Berlin, gezongen door o.a. Bing Crosby (5,9).

Verticaal

2 Zoon van Juda (Genesis 38:7) **3** Boek **4** Muziekstijl **5** Kleurnuance **6** Springstof (afk.) **7** Tandglazuur **8** R.-k. geestelijke **9** Beurscomplex in Amsterdam **10** Aankondiging van de Heer **11** Bijbelse moordenaar **12** Reinigen **13** Voetbalteam uit Milaan **14** Bijbelse streek ten zuiden van Moab **15** Opstootje **16** Oosterlengte (afk.) **17** Christelijke organisatie **21** Viering zoals Kerstmis **23** Muze van de sterrenkunde **25** Voertuig van de Kerstman **27** Plaats in Zeeland **29** Bovenafsluiting **31** Opera van Puccini **34** Stekelige kerstplant **36** Zoetwatervis **37** Muzieknoot **38** Stad in Italië **39** Symbool voor cerium **44** Militaire rang (afk.) **45** Eikenschors **46** Schaakkleur **47** Heerser ten tijde van de geboorte van Jezus (7,2,5) **48** Paranormale zitting **50** Uitroep van protest **52** Vragend vnw. **53** Kledingstuk **54** Roepnaam van Abraham Lincoln **57** Europese kanarie **58** Geitenbaardje **63** Dicht **64** Stad in Frankrijk **65** Karaat (afk.) **66** Lichaamsdeel waarmee Eva werd gemaakt (Genesis 2:4b - 3:24) **67** Voetbalterm **69** Componist van het kerstballet 'De notenkraak' **71** Cubaanse muziek **72** Slaperig **73** Overhellen **75** Tropische vogel **76** Niet teruggeslagen opslag **77** Kolennemmer **80** Turkse titel **82** Bovenste halswervel **84** Idool **85** Vrijgevig **86** Rivier in de provincie Utrecht **88** 'Water verandert in bloed' bijvoorbeeld **89** Oudste van een groep **91** Voorzetsel **92** Eerzucht **95** Reus (nephil) en zoon van Arba **96** Landbouwwerktuig **97** Laag **100** Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) **101** Plaats in Flevoland **103** Geschenk van de wijzen uit het oosten **105** Het teken / **107** Vereerd symbool bij primitieve volkeren **108** Kerstboomversiering **109** Palmmeel **110** Trage, intieme dans **111** Bolgewas **113** Streepje **116** Zeevogel **118** Duw **120** Verouderde beveiliging voor spooroverwegen **121** Kloosteroverste **122** Oude lengtemaat **125** Stad in de VS (afk.).

Diensten staan voortaan 2 weken op Kerkdienstgemist

Tot voor kort waren de kerkdiensten tot een jaar terug via vrije toegang terug te zien op Kerkdienstgemist. Onlangs ontvingen we een claim van een dichter-componist omdat we, ongeveer een half jaar geleden, een lied van hem uit het Liedboek tijdens een dienst hebben gezongen. Deze dienst kon nog steeds op Kerkdienstgemist vrij worden terug bekeken. Inmiddels is gebleken dat we daarmee in auteursrechtelijke zin in overtreding waren. Hiertegen maakte deze dichter-componist bezwaar. We hebben dit met hem in der minne kunnen schikken tegen een redelijke vergoeding aan hem.

Voor de live-uitzendingen via Kerkdienstgemist beschikken we over een Liedboek Online-licentie. Echter, met deze licentie mogen de kerkdiensten niet langer dan tot 2 weken terug openbaar vrij toegankelijk zijn. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen dat we ons voor de kerkdiensten en uitvaartdiensten aan die 2 weken houden. Na 2 weken wordt de dienst door onze beheerder op 'privé' gezet. Daardoor kan alleen met een persoonlijke autorisatie na die 2 weken nog terug worden gekeken. Daarvoor moet je een account hebben op Kerkdienstgemist. Dat gaat als volgt. Op de website van Kerkdienstgemist staan de diensten na 2 weken aangegeven als 'privé'. Klik op 'Alle uitzendingen'. Dan op de betreffende dienst klikken. Nu komt er een venster met 'Vraag toegang'. Via daarop te klikken kan een account worden aangemaakt.

Als je dan een account hebt: na klikken op betreffende dienst krijg je het venster 'Beste beheerder, Ik wil graag toegang voor Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland omdat:'. Daar typ je de reden in waarom je de dienst wilt terugkijken en dien je het verzoek in. Onze beheerder beoordeelt of de reden akkoord is en laat je per email weten of je toegang krijgt.

De diensten van de laatste 2 weken geleden kunnen normaal vrij worden terug bekeken.

De kerkenraad



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

18 december

Stichting Ambulancewens
zie weekbrief / www.ambulancewens.nl

23 december

Solidaridad
zie uitgelicht

25 december

Kinderen in de knel
zie uitgelicht

1 januari

Rossing Center
zie uitgelicht

8 januari

Odensehuis
zie uitgelicht

15 januari

Goud van Noord
zie uitgelicht

22 januari

De Overbrugging
zie weekbrief / www.deoverbrugging.org

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Een gift van € 500 met het oog op de zeer hoge energiekosten.

Collectes

23 december: Solidaridad

Solidaridad

Solidaridad pleit voor een heel andere aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Zij willen méér aandacht voor eerlijke en duurzame handel. Mensen in ontwikkelingslanden willen niet afhankelijk zijn of blijven van onze schenkingen. Ze willen hun eigen inkomen verdienen. Het zijn de jonge boeren daar die onze aandacht vragen. Zij zijn degenen die voor de toekomst moeten en willen zorgen. Want ook daar is er vergrijzing, vooral onder de boeren, en dreigt er schaarste in de voedselproductie te ontstaan. Solidaridad wil die boeren helpen bij het verduurzamen van hun landbouwmethoden om zo de kwaliteit en het volume van hun oogst te verbeteren. Volgens Solidaridad - vernieuwer in armoedebestrijding – is eerlijke en duurzame handel het beste middel om de levensstandaard van de mensen in ontwikkelingslanden structureel te verbeteren. Meer informatie: www.solidaridad.nl

25 december: Kinderen in de knel

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Meer informatie: www.kerkinactie.nl

1 januari Rossing Center

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen.



Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl

8 januari Odensehuis

Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie en hun naasten. Het huis is gehuisvest in Boezem & Co aan de Boezemsingel. Bezoekers vinden hier wat zij nodig hebben, een warme, vertrouwde en stimulerende omgeving. Die grotere toeloop van het aantal bezoekers duidt op een groeiend aantal mensen met dementie. Het Odensehuis Hoeksche Waard heeft sinds de opening in 2014 gestaag een reputatie opgebouwd van geliefd inloophuis, zowel voor bezoekers als hun mantelzorgers, als kenniscentrum op het gebied van dementie en als een van de ankers van het project Dementievriendelijk Hoeksche



Waard. Met hun werk maken zij het mogelijk dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven. Een ander, niet minder belangrijk, aspect van hun werk is de zorg voor mantelzorgers (partners en/of kinderen), die het mede daardoor langer kunnen volhouden. Meer info: www.odensehuishw.nl

15 januari Goud van Noord

(heette vroeger: Het Oude Noorden – Rotterdam)

Het Oude Noorden is een oude stadswijk in Rotterdam. In deze levendige wijk wonen heel veel verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten. Het is een kinderrijke wijk. Een groot deel van de bewoners moet van het minimuminkomen rond zien te komen. Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar Rotterdams 'goud'. Ze doen dit in de overtuiging dat in ieder mens een schat verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat hen drijft. Zij gaan voor een Rotterdam waarin mensen die 'kansarm' genoemd worden de mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te ontplooien. Zo is er het inloophuis, het Zwaanshuis, waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, er worden cursussen aangeboden en diensten gehouden. En zo organiseren ze voor kinderen en volwassenen uit het Oude Noorden en Crooswijk diverse activiteiten. Ook is er een maatjesproject voor gezinnen 'Helden van het Oude Noorden'. Het is gestart in 2019 en inmiddels uitgegroeid tot een prachtige verzameling mensen en verhalen. Meer info: www.goudvannoord.nl

Opbrengsten collecte

16 oktober	Indonesië, Javaanse boeren	€ 454,50
23 oktober	Myanmar	€ 440,50
30 oktober	Hongaarse gemeente in Oradea	€ 842,90
6 november	Voedselbank	€ 1830,18

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 73

december 2022 / januari 2023



Hoofredactie

Truus Middelhoek

Joke Waltmans

kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

Rob van Brakel

Arjan van Gameren

Martin van der Pol

Verspreiding & digitale abbonementen

Nico den Boer tel. 06-38583596

nicodenboer55@gmail.com

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl

beheerder ErnaHordijk

webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Atie Middelhoek

Pieta van Reeven

weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot

74: 5 jan / 26 jan / 7 maart

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

PASTORAAT

ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer, predikant

Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland

tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl

werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse

Horzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder

Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)

Vrij op vrijdagmiddag

Waarneming Wijk West

ds. Frits Renes, predikant, Van Ballegooisngel 45, 3055 PB

Rotterdam, tel. 06-493 08049, e-mail f.l.renes@gmail.com

Werkgebied Wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk,

Zoomwijk, Hoeksche Waard West)

Overige gegevens

De Open Hof

W. van Vlietstraat 2a

3262 GM Oud-Beijerland

tel. 0186-612936

Scriba

(doop, huwelijk, overlijden)

Cobi Crucq-van Maldegem

Boerderijweg 40, 3262 CC

Postbus 1319

3260 AH Oud-Beijerland

tel. 0186-616363

scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad

Marc Bijl

Klein Zuid-Beijerlandseweg 4

3284 LA Zuid-Beijerland

tel. 06-4118 1319 / 660527

voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst

Jaap van de Griend

Rembrandtstraat 61B

3262 HN Oud-Beijerland

tel. 0186-616778

eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris

Margriet Dijkshoorn

eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau

Berto Apeldoorn

Tjerk Hiddesplantsoen 26

3262 EL Oud-Beijerland

bereikbaar op dinsdagochtend tel.

612936

kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen

Leo Brussaard

tel. 06 - 2952 6738

collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw

Arie Maaswinkel

Poortlaan 45

3261 PA Oud-Beijerland

tel. 06-319 39769

koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.

Protestantse Gemeente

te Oud-Beijerland

vrijwillige bijdragen

NL04 RABO 0373 7099 43

giften, collectebonnen etc.

NL26 RABO 0373 7099 35

diaconie

NL89 RABO 0373 7119 05

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer

Protestantse Gemeente te

Oud-Beijerland: 002.633.218

Diaconie: 824.103.452



Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: 'Let it snow, let it snow...'. Kosteres mevrouw Bontje is er helemaal niet blij mee. "Meneer Blok," foertert ze, "dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!" "Jawel!" zegt hij. "Want Kerst is een VROLIJK feest en iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vrolijk binnen, een witte Kerst voor niks!" Mevrouw Bontje wordt rood. "U hebt het mis, de mensen komen voor stilte en verwondering over de geboorte van het kind Jezus!"

"Ja, precies," zegt meneer Blok, "midden in de winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it snow!" Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de sneeuwman op OFF. "Meneer Blok, snap het nou: die sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge familie. Zó arm was het Jezuskind toen hij op aarde kwam! Voor ons!" Eindelijk wordt meneer Blok stil. "O. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja." Hij pakt de sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw Bontje weerklinkt door de stille kerk. Een paar weken later heeft meneer Blok een roze engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen en weer en zingt 'Stille Nacht'. Nou vooruit. Die mag blijven. In het zaaltje.



Versje



Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,
 ik voel me veilig bij U,
 zoals een kind in de armen
 van zijn moeder. psalm 131,2

