



# De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Foto's overvliegdiens  
Baanbrekers **'Zip Your Lip'**  
Nummer 69 - juli / augustus 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente  
te Oud-Beijerland

nummer 69  
juli-augustus 2022



### Hoofredactie

G. Middelhoek  
J. Waltmans  
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

### Redactieleden

R. van Brakel  
A. van Dijk  
A. van Gameren  
M. van der Pol

### Verspreiding

Dhr. N. de Boer tel. 06-38583596

### Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

### Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl  
beheerder Mw. E. Hordijk  
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

### Weekbrief

Mw. A. Middelhoek  
Mw. P. van Reeve  
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

### Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot  
70 11 aug / 1 sept / 4 okt

### Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Rinie Heij

## PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant  
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland  
tel. 0186-769060, e-mail [ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl)  
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)  
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant  
Pieter de Hooghlaan 41, 3262 RD Oud-Beijerland  
tel. 06-22465129, e-mail [ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl)  
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)  
Vrij op maandag

## Overige gegevens

De Open Hof  
W. van Vlietstraat 2a  
3262 GM Oud-Beijerland  
tel. 0186-612936

Scriba  
(doop, huwelijk, overlijden)  
J.J. Crucq-van Maldegem  
Boerderijweg 40, 3262 CC  
Postbus 1319  
3260 AH Oud-Beijerland  
tel. 0186-616363  
[scriba@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:scriba@deopenhofoudbeijerland.nl)

Voorzitter Kerkenraad  
Ina in 't Veld-Rentier  
Stougjesdijk 77a  
3273 LM Westmaas  
tel. 06-236 66973 / 571100  
[voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl)

Voorzitter Taakgroep Eredienst  
J. W. van de Griend  
Rembrandtstraat 61B  
3262 HN Oud-Beijerland  
tel. 0186-616778  
[eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl)

Secretaris:  
Margriet Dijkshoorn  
[eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl)

Kerkelijk bureau  
B.H. Apeldoorn  
Tjerk Hiddesplantsoen 26  
3261 EL Oud-Beijerland  
bereikbaar op dinsdagochtend tel.  
612936  
[kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl)

Bestellen collectebonnen  
L. Brussaard  
tel. 06 - 2952 6738  
[collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl)

Koster en verhuur gebouw  
A.W. Maaswinkel  
Poortlaan 45  
3261 PA Oud-Beijerland  
tel. 06-319 39769  
[koster@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:koster@deopenhofoudbeijerland.nl)

Bankrekeningen t.n.v.  
Protestantse Gemeente  
te Oud-Beijerland  
vrijwillige bijdragen  
[NL04 RABO 0373 7099 43](mailto:NL04 RABO 0373 7099 43)  
giften, collectebonnen etc.  
[NL26 RABO 0373 7099 35](mailto:NL26 RABO 0373 7099 35)  
diaconie  
[NL89 RABO 0373 7119 05](mailto:NL89 RABO 0373 7119 05)

Of u bijdragen via GIVT app.

RSIN/Fiscaal nummer  
-Protestantse Gemeente te  
Oud-Beijerland: 002.633.218  
Diaconie: 824.103.452

### Zomer

Zonder jas naar buiten, in de tuin zitten, loom zijn van het zonnetje, zorgeloos een eindje fietsen.... Voor de moderne mens is de zomer een tijd van bloei, van genieten en ontspannen. Ik hoop maar dat dat voor u ook zo is. Maar in de Bijbel staat de zomer in de eerste plaats juist voor een periode van hard werken.

De Bijbel kent maar twee seizoenen: de zomer en de winter. De zomer staat synoniem aan rijpen, maaien en oogsten. In de winter wordt geploegd en gezaaid. De winter geeft regen en sneeuw. De zomer is droog. Die ordening heeft God in zijn schepping gelegd. Het zou gek zijn als het sneeuwde in de zomer, of regende tijdens de oogst, leert Spreuken ons. In datzelfde boek vinden we een wijs woord dat bijna spreekwoordelijk is geworden. 'Ga tot de mier, gij luiaard, en word wijs.' Om luie mensen tot bezinning te roepen, verwijst de leraar naar de mier die in zomer druk bezig is om een voedselvoorraad aan te leggen voor de winter. Wie zich inspant in de zomer, is een verstandig mens. Wie luiert als er geoogst moet worden is een dwaas. Maar de Bijbelse zomer heeft ook een andere kant.

De zomer is ook het Bijbelse beeld voor de toekomst, het aanbreken van het koninkrijk van God, de 'groene eeuwigheid'. 'Eens komt de grote zomer' zingen we.

En Jezus wijst zijn leerlingen op de vijgenboom. Het mag dan lijken of er niets meer van terecht komt, zo dor lijkt het hout, maar let op de knoppen. 'Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.' Het is bedoeld als een bemoediging voor de eerste christenen, die werden verdrukt en vervolgd omwille van hun geloof. In hun moedeloosheid, of gebrek aan hoop, mogen ze weten dat Gods koninkrijk spoedig zal aanbreken. Het is niet voor niets dat wij in de donkerste tijd van het jaar het huis versieren met het groen van de spar en de hulst. Zij wijzen vooruit naar de zomer.

In de wereld van vandaag is dreiging en onzekerheid. De brandhaarden op deze wereld houden ons bezig; we hebben ons eigen ziek en zeer. Het onverstoorbaar doorgroeien van de natuur biedt dan troost, zekerheid. Judith Herzberg schreef het in een klein gedichtje.

*Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn wat een gezwoeg  
als iedereen niet iedereen  
terwille was als iedereen  
niet iedereen op handen droeg.*

Nee, het is niet zo dat iedereen iedereen op handen draagt. Nog niet. Maar het kan waar worden en dan breekt de grote zomer voor eens en voor altijd aan. Ik wens u voor nu in ieder geval een mooie zomer toe.

ds. Lyonne Verschoor

## Kerkdiensten



| Datum       | Tijd   | Voorganger                       | Bijzonderheden       |
|-------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 17 juli     | 10:00u | ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer |                      |
| 24 juli     | 10:00u | ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer |                      |
| 31 juli     | 10:00u | ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer |                      |
| 7 augustus  | 10:00u | ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer |                      |
| 14 augustus | 10:00u | dhr. Kees Wisse                  |                      |
| 21 augustus | 10:00u | ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer |                      |
| 28 augustus | 10:00u | ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer | Maaltijd van de Heer |

 **kerkdienstgemist**. Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl).





## Collecte overzicht

### Eerste Rondgang

**17 juli**

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/  
Eritrea

zie uitgelicht

**24 juli**

Pastoraal Diaconaal Centrum de  
Herberg

zie uitgelicht

**31 juli**

Fonds Armoedebestrijding

zie weekbrief

**7 augustus**

Hoorn van Afrika

zie uitgelicht

**14 augustus**

Egypte, kerk staat tegen armoede

zie uitgelicht

**21 augustus**

Stichting Droomhuis Hoeksche  
Waard

zie weekbrief en/of

<https://stichtingdroomhuishw.nl>

**28 augustus**

Project Casa Nadar - Roemenië

zie weekbrief en/of [www.casanadar.nl](http://www.casanadar.nl)

### Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor  
ons eigen kerkenwerk.

## Collectes

### 17 juli: Interkerkelijke Stichting Ethiopië/ Eritrea

Rond Lake Tana zijn in de gemeenschappen overwegend arme vrouwen betrokken bij de verwerking van en handel in vis na de aanvoer. De leefomstandigheden van deze vrouwen



zijn niet goed, ze zijn arm, werken veel en hard, maar worden er niet beter van. Met het project worden de omstandigheden waarin deze vrouwen werken verbeterd, en wordt door het verbeteren van de verwerkingsmethoden en de hygiënische omstandigheden de kwaliteit van het product verbeterd. Dit levert een hogere opbrengst op. Het effect is dat niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar daarmee ook de leefomstandigheden van de vrouwen en hun families verbetert. Het project leidt tot verbeteringen in de voedselketen en levert door een hogere productiviteit ook meer arbeid voor jongeren op. Meer info:

<https://www.isee-urk.nl/nog-veel-te-verbeteren/>

### 24 juli: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon-werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt.

Meer info:

<https://pdcdherberg.nl/organisatie/de-herberg-en-uw-gemeente/>

## 7 augustus Hoorn van Afrika

Dit jaar collecteren we voor de tweede keer vanwege de ernstige situatie in de Hoorn van Afrika voor noodhulp in Afrika. Het is daar de ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen.



Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek. Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie noodhulp. Omdat er geen druppel regen valt, wordt de situatie met de dag erger. De oorlog in Oekraïne heeft daarbij ook vergaande gevolgen: voedselprijzen stijgen en de graanexport naar de Hoorn van Afrika stagneert. Meer informatie vindt u op de website van Kerk in Actie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/ergste-honger-sinds-40-jaar-in-afrika/>

## Collectedoelen

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waarom een doel wat u goed kent niet gesteund wordt vanuit De Open Hof. Weet dat u ons altijd kunt benaderen met de vraag een bepaald doel door middel van een collecte te ondersteunen. Binnen de vergadering van de Diaconie bekijken we dan of het doel past in de criteria die we gesteld hebben. Opgeven kan via [diaconie@deopenhofoudbeijerland.nl](mailto:diaconie@deopenhofoudbeijerland.nl)

## 14 augustus Egypte, kerk staat tegen armoede

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Meer info:



<https://kerkinactie.nl/christeninpakistans>

## Opbrengsten collecte

|         |                                      |          |
|---------|--------------------------------------|----------|
| 1 mei   | Stichting Opkikker                   | € 480,35 |
| 8 mei   | Nigeria                              | € 401,-- |
| 15 mei  | Stichting Jaffa                      | € 389,50 |
| 22 mei  | Stichting Noodhulp Rubengera, Rwanda | € 872,50 |
| 26 mei  | Stichting Exodus                     | € 208,50 |
| 29 mei  | Ouderen in Moldavië                  | € 448,-- |
| 5 juni  | Pinksterzending Zuid-Afrika          | € 546,70 |
| 12 juni | Stichting De Hoop                    | € 372,30 |

### ***In herinnering: Fija Griffioen – Bergshoeff***

---



We kennen Fija als de vrouw van Wim. Na een huwelijk van meer dan 61 jaar overleed hij onverwacht op 25 januari 2021. Fija kampte toen al met geheugenproblemen maar vanaf dat moment werd ze kwetsbaarder. Zij verhuisde naar de Herbergier.

Fija is vanaf de oprichting tot haar pensionering verpleegkundige geweest in de Egmontshof. Ze heeft dat met hart en ziel en gedaan. Door haar dochters Alda, Harriet en Raëla wordt zij herinnerd om haar humor en haar pit maar ook om haar zorgzaamheid. Haar geloof beleefde zij zonder veel omhaal van woorden. Voor haar afscheid liet zij slechts één tekst achter 'Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.' Hoeveel zij ook vergeten was, het allerbelangrijkste heeft Fija altijd geweten: hoeveel er van haar gehouden werd door haar kinderen en kleinkinderen. En dat zij gekend en geliefd was door haar Schepper. Fija overleed op 12 juni in de leeftijd van 87 jaar.

ds. Lyonne Verschoor-Schuijer







*A*lles wat adem heeft,  
loof de Heer.  
*Psalm 150,6*

Raar hoor; ik schrijf dit bericht met de vakantie in het vooruitzicht en u leest het als ik alweer terug ben. Ik ga er maar vanuit dat we het goed hebben gehad en dat we veilig zijn teruggekeerd. Deo Volente... Jacobus schrijft daarover in zijn brief. Hij reageert op mensen die menen dat de tijd wél van hun is en dat het vanzelfsprekend is dat zij plannen kunnen maken. Ons past bescheidenheid, zegt Jacobus. We weten niet eens hoe ons leven er morgen uitziet. We zouden moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.' Het gaat hem niet om de besturing door God maar om de houding van de mens. Enfin, tot welk een uitweiding zo'n eerste bericht al niet kan leiden. Van 8-15 augustus ben ik nog een weekje vrij. Neemt u contact op met de scriba als u een dominee nodig hebt.

De zomer ligt voor ons. Ik hoop op zonnige dagen. Voor mij is de zomer de tijd om te apenkooien. Zoals de laatste gymles op school. Even niet volgens de regels, buiten het stramien. Daarom wijk ik met plezier af van het leesrooster. Dit keer samen met een collega. U leest hieronder meer. De Summerschool natuurlijk... nu we weer bij elkaar mogen komen nemen we het ook in de zomer waar. Ik kijk uit naar mooie gesprekken rond de Psalmen en het zal fijn zijn om me er meer in te verdiepen.

Wie vakantie heeft wens ik al het goede toe. Dat de vrije tijd je brengt wat je ervan hoopt.

*Moge de weg je tegemoet komen,  
Moge de wind altijd in je rug zijn,  
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,  
de regen zacht op je velden vallen.*

*En tot we elkaar weerzien,  
moge God je vasthouden in de palm van zijn hand.*

*Moge de zon je dagen verwarmen,  
de sterren je nachten verlichten.  
Moge de bloemen bloeien langs je pad.  
Moge je huis alle stormen doorstaan.*

*En tot we elkaar weerzien,  
moge God je vasthouden in de palm van zijn hand.*



### Zomertema: Vrouwen van invloed

Gedurende de zomerperiode is er geen kinderdienst en laten we het leesrooster van Bijbel Basics even los. Het thema zal zijn: Vrouwen van invloed. Elke week zal ik met collega Madelon Vroonland de tekst voorbereiden en vervolgens zal zowel hier als in Westmaas hetzelfde verhaal centraal staan. Zondag 17 juli beginnen we met Febe. Er worden niet veel woorden aan haar vuil gemaakt maar dat is geheel ten onrechte. Verder staan we stil bij Agaat, Mirjam, Maria van Magdala en Jaël.

### Summerschool: de Psalmen

Doorgaans is er in de zomerperiode niet zoveel te beleven in de kerk. Dat is jammer want er blijven altijd mensen thuis. Daarom organiseren we opnieuw een summerschool. Dit keer over de Psalmen. Geliefd bij velen omdat ze stem geven aan de diepste emoties; onbegrijpelijk voor anderen omdat de taal en vorm niet meer aansluit bij hun geloofsleven. In de summerschool wordt kennis aangereikt maar we gaan ook met elkaar in gesprek over wat de Psalmen voor ons betekenen. Drie dinsdagavonden, 20.00-21.30 uur. Aanmelden kan bij ds. Lyonne Verschoor.

19 juli: Hoe zit dat nu met de Psalmen. Een stukje geschiedenis over de functie van de Psalmen, de verschillende vertalingen enz.

2 augustus: Bidden met de Psalmen.

16 augustus: Psalmen zingen. Onder leiding van Leo Lommers zingen we een verscheidenheid aan Psalmen uit het Nieuwe Liedboek; traditioneel, modern, chant, canon, opwekking...

### Pastoraat

De zomerperiode is in de kerk nooit zo druk. Er zijn nauwelijks vergaderingen en kringen. Dat betekent dat ik aan studeren toekom. Wat ik zeker zal doen. Maar er is ook ruimte om bij mensen op bezoek te gaan. Vindt u het fijn om samen koffie te drinken; wilt eens ergens over doorpraten; hoort u bij diegenen die online meeleven maar ook wel eens 'in het echt' willen praten; bent u misschien beducht om buiten beeld te raken...., doe even een berichtje!



### Oproep fototentoonstelling

God gaf ons de opdracht om voor zijn schepping te zorgen, daarom zijn wij een Groene Kerk.

Op zondag 16 oktober 2022 is er een themadienst rondom duurzaamheid.

U wordt van harte uitgenodigd om tot 1 september 2022 foto's met betrekking tot dit onderwerp met ons te delen.

U kunt dan denken aan foto's van groene energie, biodiversiteit, duurzaam koopgedrag, maar u kunt natuurlijk zelf ook uw creativiteit de vrije loop laten.

Wij maken van alle ingezonden foto's een mooie expositie in de Omloop en op de website.

U kunt uw foto's sturen naar Janneke Hempel: [jannekehempel@gmail.com](mailto:jannekehempel@gmail.com). Bijvoorkeur via WeTransfer.

Hartelijke groet, Commissie Kunst in de Kerk

Mijn oma had een harmonium in huis, een traporgel. Oma speelde het liefst psalmen en liedjes van de Heer (Johannes). Het orgel piepte en kraakte. Het had zijn beste tijd gehad. Traporgels staan nog wel op Marktplaats. Nu zijn er elektronische orgels in alle soorten en maten te koop.



Of veel mensen in Afrika een orgel in huis hebben weet ik niet. Wel is het zo dat in Afrikaanse christelijke kerken met name in de steden de vraag naar kerkorgels toeneemt.

Een opmerkelijk initiatief komt van de stichting KVA (Kerkorgels Voor Afrika). Volgens deze stichting zou het hele Afrikaanse continent moeten worden voorzien van kerkorgels en zangbundels. Er wordt verwezen naar psalm 150 vers 2: "Laat zich 't orgel overal. Bij het juichend vreugdgeschal, tot des Heeren glorie paren." Het zijn oude woorden maar voor de stichting KVA zijn ze nog springlevend.



In de binnenlanden van Afrika worden kerkdiensten anders beleefd dan bij ons. De voorganger is meestal ook voorzanger. Er is veel ritmisch gezang, er wordt gedanst, geheupwiegd, handgeklapt en lofgeprezen. Halleluja! Amen!

De emoties zijn groot, de mensen voelen zich blij en gelukkig. De muziek komt van trommels, tamboerijnen en gitaren. Wat moeten kerkorgels daar? Keyboards passen er veel beter bij. Die zijn ook goedkoper en je kunt er goed bij heupwiegen en dansen.

KVA: Keyboards Voor Afrika!

## HET VLINDEREFFECT

Rob van Brakel

In haar Pinksterpreek noemde Lyonne het al: het 'vlindereffect'. Of, voor de Engelstaligen onder ons: het 'butterfly effect': de constatering, dat kleine dingen onbedoeld vaak grote gevolgen hebben. Het komt aan zijn naam door de meteoroloog Edward Lorenz, die de chaostheorie toelichtte aan de hand van het voorbeeld dat een vlinder in Brazilië door zijn vleugelslag een tornado in Texas kan veroorzaken. Kán; er kunnen natuurlijk ook duizenden andere dingen gebeuren, wat het voorspellen van het weer zo moeilijk maakt. Bovendien is de kans dat één vlinder zulke grote veranderingen tot stand brengt vrijwel nihil, want een volgende vlinder kan het effect alweer afzwakken.

Desondanks is over dit onderwerp een aardige film gemaakt, die – niet onverwacht – 'The Butterfly Effect' heet. De hoofdpersoon ontdekt, dat hij via zijn dagboek terug kan reizen in de tijd en daardoor dingen kan veranderen. Hij doet dat ook, in de hoop dat het heden er voor zijn geliefden beter uit zal zien. Natuurlijk lukt dat niet: elke verbetering voor de één is een verslechtering voor de ander, hoe vaak hij het ook probeert. Uiteindelijk komt hij – heel kort door de bocht gezegd – tot de conclusie dat er maar één manier is om geen verdriet te hebben. Dat is door ervoor te zorgen dat er niemand is om wie je geeft, want dan doen de omstandigheden er niet meer toe.

Gedane zaken nemen geen keer, is de les die de film ons leert:

we zullen ons er bij neer moeten leggen, dat vreugde en verdriet,

dag en nacht, leven en dood, met elkaar verbonden zijn, en elkaar eeuwig afwisselen. Dat welk van de twee aan de beurt is, afhangt van onvoorspelbare zaken, maar in ieder geval niet van wat wij doen. Het is iets waar veel mensen zich bij neerleggen, maar moeten wij dat dan ook maar doen? Zaken als geloof en hoop komen niet voor in de chaostheorie, maar zijn voor ons wel belangrijk. Geloof kan niet alles oplossen, maar kan het leven wel in een bepaalde richting sturen, zolang we hoop houden dat het goed komt. Ook al komen sommige zaken nooit meer goed, we kunnen altijd proberen het beter te maken dan het is. Ook al zal het nooit voor iedereen evenveel beter worden, we kunnen daar wel aan werken.

Het is een kwestie van volhouden...



### **Taakdragers**

Met de invoering van het nieuwe organisatiemodel zijn we meer dan voorheen gaan werken met taakdragers. Met taakdragers worden in het nieuwe bestuursmodel de leden van de volgende colleges of taakgroepen bedoeld:

- College van Kerkrentmeester;
- College van Diakenen;
- Taakgroep Pastoraat;
- Taakgroep Jeugd;
- Taakgroep Eredienst;
- Taakgroep Senioren;
- Taakgroep Huiskamer;
- Taakgroep Vorming en Toerusting (momenteel in ruste).

Er is voor gekozen om de laatste 3 taakgroepen alleen daar waar de agenda dit wenselijk acht deel te laten nemen aan de Kerkenraad. Er is geen vaste vertegenwoordiging. Wel zijn de predikanten vertegenwoordigd in deze taakgroepen. Tevens is het van belang dat nieuwe taakdragers, evenals de ambtsdragers bij intreding ingezegend worden, de belofte van geheimhouding afleggen en zich ook namens de gemeente aangesteld weten.

### **Werkgroepen/teams**

Naast bovenstaande taakgroepen en colleges kennen we nog de volgende (werk)groepen:

- Redactieraad KerkMagaZIN;
- Redactie weekbrief;
- Beamerteam;
- Commissie Kunst in de Kerk;
- Kinderdienstteam
- Tienerkerkteam;
- Basiscatechese;
- Baanbrekers;
- Werkgroep Communicatie;
- Werkgroep Duurzaamheid;
- Werkgroep Internationale Contacten

### **Communicatie tussen de verschillende groepen en gemeenteleden**

Het is in toenemende mate van groot belang om betrokken gemeenteleden die een taak of ambt op zich hebben genomen te betrekken bij het beleid van de kerk. De Kerkenraad wil graag korte lijnen tussen de verschillende taakgroepen en actieve gemeenteleden mede richtinggevend laten zijn.

Daarom wordt er eenmaal per jaar een gemeentevergadering belegd. Voor deze vergadering wordt iedereen die een taak of ambt op zich heeft genomen uitgenodigd. Het beleid van de kerk is daarbij het onderwerp, dit sluit aan bij dat waar de Kerkenraad op dat moment mee bezig is. De leden van dit overleg hebben een adviserende rol en de Kerkenraad neemt dit advies mee in zijn besluitvorming. Naast de gerichte, persoonlijke uitnodiging aan deze groep gemeenteleden zal er ook een open uitnodiging zijn voor andere belangstellende gemeenteleden.

Met deze nieuwe vorm van betrokkenheid vervalt het reguliere gemeenteberaad. Uiteraard wordt er, daar waar de situatie van de gemeente dit verlangt en de kerkorde dit voorschrijft, een gemeenteberaad gehouden. Maar dan is er werkelijk een aanleiding. In januari 2019 heeft de gemeentevergadering in deze vorm voor het eerst plaatsgevonden, helaas werden we toen getroffen door de pandemie en konden we niet meer lijfelijk in een grote groep vergaderen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om dit weer op te pakken in 2022.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen en/of opmerkingen dan horen wij dit graag.

Namens de Kerkenraad vriendelijke groet,

Cobi Crucq-van Maldegem (scriba) en Ina in 't Veld-Rentier (voorzitter)

## Running Diner 22 mei 2022

Omdat ik nieuw ben in de kerk, ken ik nog niet veel mensen in De Open Hof. Het Running Diner is voor mij en mijn man een ludieke manier om nader kennis te maken met mensen van De Open Hof. Wij namen voor het eerst deel en we hebben een heerlijke avond gehad. Het concept dat je vooraf niet weet bij wie je aan tafel aanschuift, tijdens het voorgerecht en tijdens hoofdgerecht vonden we heel leuk. Het was een beetje spannend toen we naar het eerste adres fietsten. Behalve dat we hebben genoten van het eten hebben we vooral gezellig gekletst en nader kennis gemaakt met elkaar. We troffen het met het weer, het was zonnig en warm, dus tweemaal zaten we in de tuin. Het lopend dessertbuffet heeft alles overtroffen, het zag er niet alleen prachtig uit, het was ook heerlijk. En leuk om alle deelnemers na afloop, in de huiskamer van De Open Hof, te ontmoeten. Wij vonden het een geslaagde avond, en zeker voor herhaling vatbaar.

De volgende keer stellen wij graag ons huis beschikbaar om gasten te ontvangen!

Hartelijke groet,  
Carla Lindhout-Martherus



## Steungezinnen gezocht!

Buurtgezinnen in de Hoeksche Waard is hard op zoek naar nieuwe steungezinnen! Wil je graag een gezin uit de buurt die het zwaar heeft tot steun zijn? En heb je gemiddeld een dagdeel per week de tijd? Dan kun je je aanmelden via

[www.buurtgezinnen.nl/aanmelden](http://www.buurtgezinnen.nl/aanmelden). Bij vragen of behoefte aan overleg bel of mail gerust naar [thirza@buurtgezinnen.nl](mailto:thirza@buurtgezinnen.nl) of 06-43139468. Op

[www.buurtgezinnen.nl](http://www.buurtgezinnen.nl) onder 'Hoeksche Waard' staat een overzicht van een deel van de openstaande oproepjes.

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun.



## Welkom bij de KOG-middagen

KOG betekent van oorsprong: Kontakt Oudere Gemeenteleden. Zijn dan alleen ouderen welkom? Nee hoor! Geldt dan het welkom alleen voor gemeenteleden? Ook niet! Het gaat om de informele ontmoeting met elkaar. Soms is dat met een onderwerp dat door een spreker wordt ingeleid. Verder wordt de Paas-en Kerstmiddag altijd met de in daarvoor passende sfeer gevierd.

De eerstvolgende KOG-middag is op dinsdagmiddag 23 augustus, waarbij u van harte bent uitgenodigd. De invulling van de middag is nog niet bekend, maar het zal zeker gezellig zijn.

Namens de gastvrouwen Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan.





## Bewaren

Wie wat bewaart, heeft wat.....

Ja, rommel! zegt de volksmond.

Maar het is toch ook zonde om allerlei dingen zo maar weg te gooien? Je denkt er nog eens iets aan te hebben. Meestal is dat niet het geval.

Zo vind ik het nou ook zonde om boeken weg te gooien. Of het nu om een romannetje gaat of een oud woordenboek uit 1938.

Ik heb boeken voor de tuin, aquarium, honden, ruimtevaart, enz. Ik heb er niets meer aan. Dus op Marktplaats gezet. Zelfs kinderboeken van 70 jaar oud.

Geen interesse. Zelfs boekhandel de Slegte in Rotterdam gebeld.

Maar toen vond ik 2 boeken die waarschijnlijk nog van de ouders van mijn schoonouders kwamen.

Het ene exemplaar, eigenlijk is het een ingebonden tijdschrift is toch wel bijzonder. Ik ben benieuwd of iemand dit nog herkent, het is meer dan een eeuw oud.

Het oudste boek stamt uit 1917. Afmeting: 36x27 cm, en het weegt ruim 3 kg.

De Prins der geïllustreerde bladen, vereerd met de 'intekening' van H.M. de koningin en H.M. de koningin moeder.

Deze ingebonden bladen geven een overzicht van het nieuws van dat jaar. Met foto's...

Het 2e boek, afm. 32x25 cm, weegt ruim 2 kg. Het is ook een verzameling ingebonden geïllustreerde weekbladen, Timotheüs genaamd, komt uit 1923 – 1924. De inhoud is gevarieerd:

Schriftbeschouwingen, stichtelijke lectuur, geschiedenis, gezondheidsleer en wetenswaardigheden enz. Om maar wat te noemen. Dit doe je toch niet weg?

Af en toe sla ik zomaar eens een bladzij open en lees een klein verhaaltje, of een spreuk:

*'Waar God ons geplaatst heeft, moeten we weten te bloeien.'*

En dan naar mijn idee een gebed:

*Mijn Vader, zie mijn zonde en maak mij rein,*

*Dan zal mij eens die wonde een zegen zijn.*

*Dan zal mijn ziel niet vreezen*

*Den zwaarsten strijd,*

*Dan zal er blijdschap wezen*

*Ook als ik lijd.*

Gonnie Confurius de Keijzer

Vrijdag 10 juni was het dan eindelijk zover. Tot 8.00 uur mocht er gegeten worden. Om vervolgens 24 uur niet meer te eten en alleen maar water te drinken. Natuurlijk gingen de Baanbrekers gewoon naar school of naar hun werk. Dat maakt het niet eenvoudiger, want de mensen om hen heen eten wel gewoon! 's Avonds kwamen we bij elkaar in de kerk. Er kwamen verschillende mensen langs om de Baanbrekers een hart onder de riem te steken.



Daarna hebben we 'Weerwolven' gespeeld. Dat mogen we intussen wel een traditie noemen! Om 23.00 uur werden de luchtbedden opgepompt, bedjes uitgerold, slaapzakken gepakt en ging iedereen liggen. Om 0.00 uur was het stil.

De volgende dag werden er om 7.00 uur al boodschappen gehaald voor het ontbijt. Om 8.00 uur mocht er dan eindelijk gegeten worden. Dat is fijn, maar dan moet je dus wel uitkijken dat je niet gelijk teveel eet.



Natuurlijk waren er vooraf al veel sponsors gezocht in de kerk, maar ook familie en vrienden werd gevraagd om te sponsoren. Niet iedereen betaald gelijk dus is het na de actie tijd om te vragen of deze mensen het beloofde bedrag willen geven. Dat is nog best spannend!

Na alle inspanning konden we op zondag 19 juni een cheque overhandigen aan de World Servants. Hierop stond €1471,30! Een prachtig bedrag waar we super trots op zijn!



Er staat dit jaar nog één actie op het programma. Dit betreft een pannenkoekenavond met de bezoekers en de vrijwilligers van de Soos.

We zijn gewend het seizoen af te sluiten met een gezellige activiteit. Dit keer hebben we ervoor gekozen dit pas op zondag 28 augustus te doen. Het betreft dan een afsluiting, maar ook een start van het nieuwe seizoen. We nemen dan ook afscheid van Baanbrekers en/of leiding die stoppen.

In september starten we weer met een nieuw seizoen waar in we gelijk starten met een grote actie voor Ontspanningsvereniging Krooswijk (zie elders in dit Kerkmagazin).

Natuurlijk zijn er dan ook weer nieuwe Baanbrekers welkom. Iedereen die overstapt naar het voortgezet onderwijs of 13 wordt in het komende jaar is van harte welkom! Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de eerste vergadering, maar hou ook de weekbrief in de gaten!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Lois, Luka, Julia, Sander en Daniëlle  
Volgende keer meer nieuws van de Baanbrekers!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Lois, Luka, Julia, Sander en Daniëlle

---

*Een berichtje van de Baanbrekers en de Diaconie*

Op zaterdag 24 september viert 'Ontspanningsvereniging Krooswijk' nog één keer een feestje!

Ze bestonden tenslotte 40 jaar! Helaas hebben ze moeten besluiten te stoppen met het maken van muziek, maar dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

De Baanbrekers zijn gevraagd om dit te organiseren en zij hebben de Diaconie hierbij om hulp gevraagd.

Na de zomer hebben wij ook de hulp nodig van gemeenteleden! We hopen namelijk een heerlijk buffet te realiseren, maar dat kunnen wij niet alleen!

In het volgende Kerkmagazin vertellen wij hier meer over. Wij hopen op deze manier iets te organiseren wat de leden van Krooswijk en hun vrijwilligers niet meer zullen vergeten.



*Diaconie ondersteunt tassenactie*

Wat zijn wij blij met de steun van uw kerk om via de tassenactie voor minima, zonder andere hulp, uw steun te mogen ontvangen. Wij sturen o.a. om de zoveel tijd naar 39 gezinnen een boodschappenbon van 50 euro, om toch ook in deze dure tijd de noodzakelijke boodschappen te kunnen doen. Veel van de gezinnen die wij helpen hebben kinderen en leven van 50 tot maximaal 65 euro in de week, waar alles van moet gebeuren. Samen met mijn helaas vorig jaar overleden man doen wij dit al bijna 10 jaar van eigen geld. Humanitas thuishulp doet soms ook een beroep op ons en omgekeerd bezoeken zij soms gezinnen om te bevestigen dat het inderdaad minima gezinnen zijn. Ook sommige mensen uit uw kerk kennen ons en weten waar we voor staan. Het gaat voor al die gezinnen vaak verder dan alleen een bon.

Heel hartelijk dank dat u ons een periode even wilt ondersteunen, daar zijn wij heel dankbaar voor.

Lieve groet Ron i.m. en Annemieke Steenbergen-Spijkerman



# GEZONDE BIETJESSALADE

## BIETJESSALADE MET GEITENKAAS

Voor 8 personen

### Ingrediënten

- 1 kg ongeschilde bietjes (of voorverpakte gekookte biologische bietjes)

### Voor de dressing:

- 6 el olie
- 6 el balsamicoazijn
- 2 el vloeibare honing
- 4 theelepels tijmblaadjes
- 150 g verse geitenkaas, verkruimeld
- 4 el geroosterde zonnebloempitten of anijszaden
- peper en zout naar smaak

Kook de bietjes in de schil beetgaar, laat ze afkoelen. Verwijder de schil en snijd in dunne plakken of blokjes.

Meng olie, azijn, honing, tijm, peper en zout met elkaar. Giet de dressing over de bietjes en laat minimaal 1 uur intrekken. Schep af en toe om. Strooi voor het opdienen verkruimelde geitenkaas en geroosterde pitten of zaden over de salade en eventueel wat bieslook of peterselie.

**Bron:** naar een recept van Beatrijs Corveleijn in: *Clara's Bron, recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk koken*, Berne Media, 2017



**V**erse rode bietjes of krotten uit de tuin zijn heerlijk en ze zijn er weer volop in de zomertijd. Er zijn ronde, halfronde en halflange soorten. Al deze varianten zijn te gebruiken voor deze salade. Ook kunt u vers bietenblad toevoegen.

Allerlei soorten snijbiet met grote eetbare bladeren zijn de voorlopers in de natuur van de rode biet met verdikte 'wortels'. Abraham Munting schreef al in 1696: 'De wortels deezer roode Beet zijn goed en aangenaam voor de maag, blaas, nieren, long en borst'. Gezond dus!

Rode bietjes in de soep zijn geliefd in Oost-Europa. Ook in Polen, het gastvrije land voor de vele duizenden Oekraïners die daar werden ontvangen, op de vlucht voor geweld.

Ik koos voor een recept van claris Beatrijs Corveleijn, omdat de zusters clarissen op 11 augustus de sterfdag van Clara van Assisi gedenken. Clara was de eerste vrouw die in het spoor ging van Franciscus van Assisi, en zo de voetstappen van Jezus volgde. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

# Impressie Zomerfeest 2022





| Juli / Augustus |                    | Juli / Augustus |                        |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| zo 17 jul       | Psalm 15           | zo 14 aug       | 1 Koningen 9:1-9       |
| ma 18 jul       | 1 Koningen 4:1-20  | ma 15 aug       | 1 Koningen 9:10-28     |
| di 19 jul       | 1 Koningen 5:1-14  | di 16 aug       | 1 Koningen 10:1-9      |
| wo 20 jul       | 1 Koningen 5:15-32 | wo 17 aug       | 1 Koningen 10:10-20    |
| do 21 jul       | 1 Koningen 6:1-18  | do 18 aug       | 1 Koningen 10:21-29    |
| vr 22 jul       | 1 Koningen 6:19-38 | vr 19 aug       | Lucas 13:1-9           |
| za 23 jul       | Psalm 141          | za 20 aug       | Lucas 13:10-21         |
| zo 24 jul       | Lucas 11:1-13      | zo 21 aug       | Lucas 13:22-30         |
| ma 25 jul       | Lucas 11:14-28     | ma 22 aug       | Lucas 13:31-35         |
| di 26 jul       | Lucas 11:29-36     | di 23 aug       | Psalm 112              |
| wo 27 jul       | Psalm 70           | wo 24 aug       | 1 Koningen 11:1-13     |
| do 28 jul       | Lucas 11:37-44     | do 25 aug       | 1 Koningen 11:14-25    |
| vr 29 jul       | Lucas 11:45-54     | vr 26 aug       | 1 Koningen 11:26-43    |
| za 30 jul       | Lucas 12:1-12      | za 27 aug       | 1 Koningen 12:1-19     |
| zo 31 jul       | Lucas 12:13-21     | zo 28 aug       | 1 Koningen 12:20-32    |
| ma 1 aug        | Lucas 12:22-34     | ma 29 aug       | 1 Koningen 12:33-13:10 |
| di 2 aug        | Lucas 12:35-48     | di 30 aug       | 1 Koningen 13:11-22    |
| wo 3 aug        | Lucas 12:49-59     | wo 31 aug       | 1 Koningen 13:23-34    |
| do 4 aug        | 1 Koningen 7:1-12  | do 1 sep        | 1 Koningen 14:1-20     |
| vr 5 aug        | 1 Koningen 7:13-26 | vr 2 sep        | Lucas 14:1-11          |
| za 6 aug        | 1 Koningen 7:27-39 | za 3 sep        | Lucas 14:12-24         |
| zo 7 aug        | 1 Koningen 7:40-51 |                 |                        |
| ma 8 aug        | 1 Koningen 8:1-11  |                 |                        |
| di 9 aug        | 1 Koningen 8:12-21 |                 |                        |
| wo 10 aug       | 1 Koningen 8:22-32 |                 |                        |
| do 11 aug       | 1 Koningen 8:33-43 |                 |                        |
| vr 12 aug       | 1 Koningen 8:44-53 |                 |                        |
| za 13 aug       | 1 Koningen 8:54-66 |                 |                        |



# ONTMOETING



# KIK

Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan op vakantie. Dat moet ik óók doen, denkt Kikker, naar een weiland ver weg ... vreemde kikkers ontmoeten ... óp naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet. Er komt iemand op hem afdribbelen. 'Bonjóur! Welkóm in Pas-de-Poule!' zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, mooie bultjes over haar hele lijf, en prachtige ogen.

'Kwaak', groet Kik verlegen, 'Ik ben op kweekantje, kan ik hier kweekamperen?' 'Natúúrlijk,' zegt mevrouw Pad, 'Drie personen?' 'Nee,' antwoordt Kik, 'Alleen ik, Kik'. De pad wijst naar iets achter Kik ... 'Enne, je reisgenoten dan?' Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizensnuitjes. 'Kiekeboe! Verrassing!!' roepen ze. Kik zucht. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen het riet. 'Is dit geen fijn plekje, aan het water?' Maar de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij juffrouw Pad toch wat beter leren kennen...



## Versje



## Uit de Bijbel

Een heel eind buiten het kamp zette Mozes een tent op. Die tent noemde hij 'de Tent om de Heer te ontmoeten'. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar die tent buiten het kamp.

