



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



**Veertigdagentijd
Huispaaskaarsen**

Nummer 66 - maart / april 2022



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 66
maart-april 2022



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
67 24 maart / 14 april / 31 mei

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Rinie Heij

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

ds. M.J. (Marjo) den Bakker, predikant
Achterhakkers 122, 3311 JA Dordrecht
tel. 06-22465129, e-mail ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijck, Hoeksche Waard West)
Vrij op maandag

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
B.H. Apeldoorn
Tjerk Hiddesplantsoen 26
3261 EL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
Tjerkconie: 824.103.452

Max Beckmann. Auferstehung (Stuttgart 1916)

De 40-dagentijd is nog maar net begonnen en dan nu al nadenken over opstanding?

Met denken over opstanding kan je niet vroeg genoeg beginnen wat mij betreft.

Eén van de mooiste schilderijen hierover is wat mij betreft het schilderij van Max Beckmann.

Met daarnaast twee teksten van Paulus: I Korintiërs 15: 51-52 en Romeinen 14: 7-8.

In I Korintiërs 15 tast Paulus naar hoe mensen zullen opstaan. Hij heeft er 58 verzen voor nodig en je voelt zijn worsteling om daar woorden voor te vinden. Om uiteindelijk te komen tot die prachtige zinnen: 'Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen'.

(en luister, als u/jij er van houdt, eens naar de indrukwekkende vertolking van deze woorden in de Messiah van Händel: 'Behold, I tell you a mystery.....').

Alles lijkt anders geworden. Wat vanzelfsprekend was, wat veilig leek, is in een ander licht komen te staan. We veranderen zelf ook: kijken, voelen, denken anders. En kunnen we zo veranderen dat het iets met Opstanding te maken heeft? Want dat betekent voor mij

Opstanding in het leven zelf: dwars door alles heen erin blijven geloven dat wat

eeuwigheidswaarde heeft – onvergankelijk

is en van Godswege op ons toekomst– blijft en het houdt. En als we steeds weer stil staan bij wat dat dan is, veranderen we.

Maar daar is ook moed voor nodig. Max Beckman verbeeldt dat indrukwekkend in

zijn schilderij 'Auferstehung'. Opstanding

gaat niet in één keer: in het midden van het schilderij, in de diagonaal van

linksonder naar rechtsboven, staat een mens aarzelend op. De zon is donker

geschilderd. Opstaan in het donker van bedreiging en onzekerheid gaat niet

vanzelf. Het is een beweging die ontstaat door een verlangen naar Licht. En als we

ook nu durven opstaan, geïnspireerd door dat verlangen, kunnen we zelf licht zijn.

I Korintiërs 15: het gaat wat mij betreft over Opstanding in het leven zelf en Opstanding na dit leven. En in het leven zelf of voor daarna geldt: we zullen veranderd worden.

Wat niet en nooit zal veranderen dat wij altijd van de Heer zijn. En daarom die woorden van houvast en bemoediging uit Romeinen 14: 7-8 die mij meer dan ooit raken:



*'Niemand van ons leeft voor zichzelf,
en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven we voor de Heer;
en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven,
We zijn altijd van de Heer.'*

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
6 maart	10:00u	ds. Marjo den Bakker	1e zondag 40 dagentijd <i>Tienerdienst in De Baan</i>
13 maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	2e zondag 40 dagentijd
20 maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	3e zondag 40 dagentijd <i>Tienerdienst in De Baan</i>
27 maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	4e zondag 40 dagentijd
3 april	10:00u	ds. Marjo den Bakker	5e zondag 40 dagentijd <i>Tienerdienst in De Baan</i>
10 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Palmzondag
14 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Witte Donderdag
15 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Goede Vrijdag
16 april	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Paaswake

kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden onze besloten Facebook-pagina

De kerkenraad is blij en dankbaar dat alle activiteiten in De Open Hof weer met veel enthousiasme kunnen worden opgestart; het is zowel voor jongeren als voor ouderen geen gemakkelijk tijd geweest en we hopen en bidden dat we elkaar weer vaker en vooral op een ontspannen manier kunnen ontmoeten.



Zaterdagmiddag 2 april om 15.30 uur: Theater de Regenboog in De Open Hof

De landelijke kerk organiseert in aanloop naar de The Passion op Witte Donderdag een Passion-40daagse.

Een heel leuk initiatief vinden we. Want ergens in de 40-dagentijd kun je een artiest aanvragen die bij ons in de kerk een voorstelling komt geven rondom het thema 'Alles komt goed'. Dat wordt trouwens ook het thema van de landelijke Passion.

Vanuit De Open Hof hebben we voor zaterdagmiddag 2 april 2022 om 15.30 uur Theater De Regenboog kunnen boeken! In de mooie voorstelling wordt het thema uitgelegd aan de hand van verhalen, trucjes en meer. Het laat op eenvoudige, interactieve maar krachtige manier de boodschap van Liefde zien.

Een voorstelling voor jong en oud!



Ergens in het dorp komt ook een replica van het Passionkruis te staan. Meer daarover volgt via social media, weekbrief, plaatselijke krant e.d.

Kaartjes voor de voorstelling kosten € 7,50 per volwassene en € 3,50 per kind. Je kunt de kaartjes boeken via onderstaande link:

<https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-de-regenboog-oud-beijerland/bestellen/>

We hopen dat het een mooi en inspirerend evenement wordt op 2 april!

Het C-team,

Arjan, Ina, Janneke, Lyonne, Marjo, Nelleke, Sjaan en Willy



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

6 maart

Zending in Rwanda

zie uitgelicht

13 maart

Binnenlandsdiaconaat

zie uitgelicht

20 maart

Werelddiaconaat Indonesië

zie uitgelicht

27 maart

Kliederkerk

zie uitgelicht

3 april

Moldavië

zie uitgelicht

10 april

Jop Jeugdwerk

zie weekbrief /

www.jongprotestant.protestantsekerk.nl

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Collectes

6 maart Zending in Rwanda

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Meer informatie: kerkinactie.nl/40dagentijd



13 maart Binnenlands Diaconaat-ondersteuning

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Hoe zet je



daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland

ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Meer informatie: kerkinactie.nl/diaconaatnederland

20 maart Werelddiaconaat Indonesië

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt



kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse

wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. Meer informatie:

Zie ook: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop'.

Zie ook: www.protestantsekerk.nl/kliederkerk

3 april Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland.



Kinderen en ouderen blijven achter

en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

Zie ook: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie

27 maart Kliederkerk

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig kliederkerk georganiseerd.

Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken.

Samen eten, samen kliederen en samen



vieren zijn de hoofdingrediënten van deze

Opbrengsten collecte

24 december	Solidaridad	€ 677,33
25 december	Kinderen in de knel (Griekse vluchtelingenkampen)	€ 702,78
26 december	Save the children	€ 507,84
2 januari	Fonds armoedebestrijding	€ 298,-
9 januari	Goud van Noord (Rotterdam)	€ 386,-
16 januari	De Overbrugging	€ 226,50
23 januari	Casa Nadar Roemenië	€ 328,-

In herinnering: Toos Vermaas - Weeda

Op 31 december overleed Antonia Johanna Vermaas-Weeda, Toos. Ze is 90 jaar oud geworden. Toos is geboren en getogen in Oud-Beijerland. Net als haar man Lies. Met hem was ze ruim 40 jaar getrouwd. Samen kregen ze drie kinderen: Peter, Ine en Rianne. Dat gezin groeide uit tot een mooie familie met 7 kleinkinderen en hun partners en 11 achterkleinkinderen. Toos was trots op haar kleinkinderen en de achterkleinkinderen maakten haar blij. Ze hield van orgel spelen en zingen. Die waren ook voor haar geloofsleven belangrijk. Toos bleef, ondanks de toenemende beperkingen, opgewekt en realistisch. Vol overtuiging heeft zij haar leven in Gods hand gelegd. Haar hoop bleef op Hem. We bidden dat dit geloof ook tot troost mag zijn voor Peter en Ingrid, voor Ine en Rianne en hun gezinnen.



In herinnering: Adriaantje Maria van der Heijden – Leenen

Op 7 januari overleed Adriaantje Maria van der Heijden – Leenen. Janie was tot ruim twee jaar geleden een vertrouwd gezicht in De Open Hof. Geen zondag sloeg ze over en op de koffieochtend op donderdag en bij de rummycub deed ze graag mee. Totdat haar geheugen achteruit ging en thuis wonen niet meer ging. Ze verhuisde naar de Hoge Weide in Strijen. Janie is altijd een bezig iemand geweest. Met haar man Bram kreeg zij drie kinderen: Jan, Jaap en Lijnie. Zij heeft altijd hard gewerkt voor hen in werkhuzen, maar zorgde er ook voor dat zij voor hen thuis was. Groot was het verdriet toen Lijnie als tiener heel plotseling overleed. Janie heeft dat litteken altijd meegedragen. Zij was een sociaal mens en was graag onderdeel van gezelligheid. Dat veranderde in de Hoge Weide niet. Haar kinderen en kleinkinderen prijzen zich gelukkig dat hun moeder en oma hen, ondanks de dementie, nog altijd kende. De geboorte van haar achterkleinkind heeft ze ook nog meegemaakt. Janie is begraven bij Bram en Lijnie. Wij bidden dat haar kinderen en kleinkinderen troost mogen vinden in de goede herinneringen.



In herinnering: Huibert den Boer

Op 9 februari overleed dhr. Huibert den Boer in de leeftijd van 72 jaar. Huib was bijna 49 jaar getrouwd met Lia, met wie hij drie kinderen kreeg. Voor Anna, Bas en Huib was hun vader een mentor, en een steun en toeverlaat. Nooit hoefden zij zich ergens druk over te maken, want zij wisten dat zij op hun vader konden rekenen. Zo stond Huib ook klaar voor anderen die financieel advies nodig hadden of hulp bij het invullen van de belasting.

De kleinkinderen zullen hun opa missen vanwege de grapjes en de knuffels die zij hem konden geven. Die werden alleen maar belangrijker toen Huib door zijn ziekte steeds meer beperkt werd en in zichzelf keerde.

Toen we afscheid van hem namen zongen we 'Ik bouw op U', een lied dat Huib bijzonder aansprak. Het zingt van de God op wie hij vertrouwde in goede en kwade dagen en van zijn hoop op een leven bij Hem. Moge de Allerhoogste zich ontfermen over het verdriet van allen die Huib missen.



*L*oof de Heer, want hij is goed
- eeuwig duurt zijn trouw -

Psalm 136,1



Even bijpraten

Eindelijk kregen we het lang verwachte nieuws dat de beperkingen kunnen worden opgeheven. Op moment van schrijven ben ik de dienst van 27 februari aan het voorbereiden waar we allemaal, zonder voorbehoud en afstand, bij mogen zijn. Het moet een feest worden. Dat staat vast. Tegelijkertijd willen we niet vergeten hoeveel impact de lockdowns hebben gehad op volwassenen en kinderen, op zoveel verschillende manieren. Er zijn mensen heel ziek geweest en er zijn gemeenteleden overleden aan de gevolgen van Covid. En hoe verwachtingsvol we ook zijn naar een voorjaar dat ruikt naar vrijheid, er zijn nog altijd mensen beducht om hun gezondheid. Sowieso blijven we allemaal ook nog een beetje alert. Maar een feest wordt het.

Het is de afgelopen twee jaar noodgedwongen gewoon geworden om elkaar te bellen. Laten we daar niet mee ophouden. Als u iets met mij wilt delen, als u mij wilt uitnodigen voor een gesprek, doet u dat dan alstublieft. Het lukt niet om overal zelf erg in te hebben en ik heb het nodig om signalen te krijgen. Op de donderdagochtenden treft u mij, of Marjo, altijd aan in de Huiskamer.

Vieren

Veertigdagenproject 2022 - Beloofd land in zicht. Beloofd land in zicht, dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toelevan. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Voor thuis is er dit jaar een Veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag van de veertigdagentijd een verhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties om te zingen en een knutsel om samen te maken. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer.



Zinvol naar Pasen : veertigdagenkalender



Een veertigdagenkalender helpt om bewust toe te leven naar Pasen, met een dagelijks Bijbelvers, een overdenking of een andere tekst. Er worden niet centraal kalenders gekocht maar we verwijzen een ieder naar de mogelijkheid om er zelf een uit te zoeken en te bestellen. De kalender van Tear heeft als thema 'Onderweg' en staat boordevol overdenkingen uit de Bijbel van o.a. Jurjen ten Brinke, Mirjam van der

Vegt en Otto de Bruijne. Met daarnaast inspirerende verhalen van TimZingt, gedichten van Rikkert Zuiderveld, en vragen en opdrachten die helpen om met Jezus onderweg te gaan.

<https://www.tearfund.nl/doe-ook-mee/ik-wil/veertigdagenkalender-2022>

De Petrus-veertigdagentijdskalender 2022 daagt je uit tot bezinning met het thema 'Alles komt goed?!' Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender/>

Via het Nederlands Bijbelgenootschap is een leesplan te bestellen dat 'Samen op weg naar Pasen' heet. De lezingen hebben als thema 'Bevrijding'. Dit sluit

aan bij de lezingen die we op zondag in de kerk zullen horen.

<https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-veertigdagenboekje/>

Voor wie het allemaal wat eigentijdser wil is er de kalender van Heilige herrie. Elke dag een Bijbelverhaal met een bijpassende popsong. Je kunt dit volgen via Facebook of door je te abonneren op de dagelijkse mail via: <https://40dagenheiligeherrie.nl>



Agenda

Bijbel journaling

In de veertigdagentijd komen we enkele keren bij elkaar om te Bijbel Journalen. Op creatieve wijze overdenken we de teksten die horen bij deze tijd. Op woensdagavonden 9 maart, 23 maart en 6 april, 20.00-21.30 uur.

Tijd maken voor God

Hoe gaat het met je? Druk! Corona heeft een grote druk gelegd op met name gezinnen. Naast het (thuis)werk was er de zorg voor de kinderen, grotere en kleinere zorgen over van alles en nog wat en voor sommigen ook nog mantelzorg. Schiet het geloof er dan bij in? Of is het juist een motor? Hoe geef je geloof een plek in je drukke leven? Hoe maak jij tijd voor God en hoe doen anderen dat? Laten we het er eens over hebben. Hoe is het met jou? Donderdagavond 17 maart, vanaf 20 uur, staan koffie en thee klaar. Wat lekkers erbij. Deze uitnodiging is vooral voor de dertigers en veertigers. En vooruit, ook als je vijftiger bent en je jezelf herkent in bovenstaande, ben je welkom. Fijn als je even aanmeldt.



Als alles goed gaat, is dit de laatste keer dat er een stukje komt vanuit De Achterhakkers. De afgelopen tijd zijn we druk in de weer geweest met klussen en verven. En ook vanuit het College van Kerkrentmeesters is er hard aan gewerkt om dingen te vernieuwen of aan te passen. We zijn daar blij mee en vooral ook met de inzet van Wim van Dam! Wat later dan gedacht, is dan nu duidelijk wanneer de meeste spullen worden verhuisd. Want het appartement in Dordrecht houden we wel aan. De verhuizing zal zijn in de week van 21 t/m 28 maart a.s. In die week zal ik dan ook vrij zijn.

Onderweg naar Pasen: voorbereiding diensten

Graag willen we weer tijdens de Veertigdagentijd wekelijks de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen over de lezing van de zondag. We doen dat op dinsdagmiddag 14.00 – 15.30 uur, in de week voorafgaand aan de zondag. De lezingen staan in het teken van het thema van het 40-dagenproject van Bijbel Basics: Beloofd land in zicht.

In de weekbrief zal dat ook steeds worden vermeld, maar hier alvast het overzicht voor alle weken:

Dinsdag 1 maart a.s.	o.l.v. Marjo	Lezing: Exodus 12: 21-31 en 37-42
Dinsdag 8 maart a.s.	o.l.v. Lyonne	Lezing: Exodus 13: 3-10
Dinsdag 15 maart a.s.	o.l.v. Lyonne	Lezing: Exodus 14:5-22
Dinsdag 22 maart a.s.	o.l.v. Lyonne	Lezing: Deuteronomium 8: 7-18
Dinsdag 29 maart a.s.	o.l.v. Marjo	Lezing: Lucas 22: 7-8 en 14-20
Dinsdag 5 april a.s.	o.l.v. Lyonne	Lezing: Lucas 23: 44-49
Dinsdag 12 april a.s.	o.l.v. Marjo	Lezing: Lucas 23: 50 – 24: 8

Het is prima om er één keer, meerdere keren of steeds bij te zijn. Je bent welkom!

Gesprekskring: wat geloof je eigenlijk, waar wil je voor staan?

Belijdenis-doen: wie doet dat nog? Het is niet meer zo van deze tijd. Ik snap dat wel. Maar de zoektocht die daarbij hoort, is wel een hele mooie.

En het heeft wel wat om op een bepaalde manier in de tijd markeren dat het geloof iets is wat erg belangrijk voor je is en dat je bij een gemeenschap wilt horen. Zoals een trouwdag bijvoorbeeld. En zoals een trouwdag niet het begin of het einde is, zo is zo'n markering niet het begin of het einde.

Ik kreeg de vraag of het mogelijk was een gespreksgroep te starten om met elkaar te delen wat je eigenlijk gelooft en waar jij als gelovige voor wilt staan. Om dat te markeren of omdat het van tijd tot tijd goed is om je geloof te onderhouden.

Dat samen doen is veel leuker dan alleen.

Als het je wat lijkt om voor het eerst of weer opnieuw zo'n zoektocht aan te gaan, neem dan contact op met ds. Marjo den Bakker (ds.marjodenbakker@deopenhofoudbeijerland.nl of 06-22465129).

We plannen data en tijdstip in overleg.

Hartelijke groet,
Marjo den Bakker





DADELS VAN RECHT EN VREDE

DADELROLLETJES

(voor ca. 24 rolletjes)

Ingrediënten

Pannenkoeken:

- 130 g meel
- ca. 220 ml melk
- snuf zout
- 2 eieren
- boter/margarine om in te bakken

Beleg:

- 200 g dadels
- 150 g zonnebloempitten
- ca. 50 g honing
- 100 g zachte boter
- 12 dadels ter versiering

Alternatief:

- 300 g ontpitte dadels
- ca. 0,1 l melk

Bereidingswijze

Meng meel, melk en eieren tot een beslag. Bak vier pannenkoeken. Maak beleg door de dadels te weken, samen met de zonnebloempitten te pureren en het mengsel toe te voegen aan de zachte boter en honing. Of pureer 300 g geweekte dadels met ca. 1 dl melk. Smeer het beleg op de pannenkoeken. Rol ze op en snijd in stukjes. Halveer 12 dadels en prik een halve dadel op elk rolletje. Serveer met 'palmtakjes' (buxus).



Veertigdagentijd: een tocht van inkeer, via woestijn naar paastuin. Het Joodse volk ging op weg naar bevrijding in een land waar bomen vrucht dragen, en waar vrede en recht heerst (Deuteronomium 8,8). In het nieuwe testament

wordt Jezus uiteindelijk in Jeruzalem met palmtakken onthaald.

Dadels zijn de vruchten van palmbomen. Gebakken in koeken of gedroogd in de winter waren ze in Bijbelse tijden al geliefd. Door hun rechte stam en zoete vruchten doen ze denken aan rechtvaardigen: "Zo getuigen zij dat de Heer recht doet" (Psalm 92,16).

Bij de versiering van de tempel werden zogenaamde *palmetten* gebruikt, ornamenten in de vorm van palmbladen, als verwijzing naar rechtvaardigheid (1 Koningen 6,29-35; Nehemia 8,16 en Ezechiël 40,20-31;41,18-26). Een tempel met poorten naar de vier windstreken en met verwijzingen naar palmtakken roept het beeld op van gerechtigheid voor allen: een beeld van de Rechtvaardige. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Bron: naar een recept van Wijnanda Hagendoorn in: *Natuurlijk Lekker – koken volgens het Genesis principe*, KOK, 2014, en *Beatrijs Corveleijn osc in: Clara's bron*, Berne Media, 2017

VOORSCHRIFTEN

Jaap den Boer

Ik moet iets bekennen: meestal kan ik de juiste woorden niet vinden bij het bidden voor het ontbijt (Brinta). Waarschijnlijk draaien mijn hersens zo vroeg op de dag nog niet op volle toeren.

Joden en moslims hebben het gemakkelijker.

Bij hen is alles tot in de puntjes geregeld. Er zijn voorschriften hoe je moet bidden en wat je wel en niet mag zeggen en doen.

Zij vinden dat wanneer je met God spreekt je er verzorgd moet uitzien. Handen en gezicht wassen en een schone mond. Maar dat roept ook vragen op.



Een gelovige moslim stelde de vraag: "Wat is de regelgeving over restjes eten tussen de tanden tijdens het bidden?"
Antwoord: "Onze geleerden zeggen dat het geen kwaad kan om restjes voedsel die in de mond zijn achtergebleven door te slikken. Maar je mag er niet op kauwen. Restjes eten die tussen de tanden zijn blijven steken mag je doorslikken. Ook hier zonder er op te kauwen. Dit is geen voedsel. Het gebed wordt niet ongeldig."

Vraag van een orthodox joodse gelovige: "Mag ik iets eten of drinken voordat het ochtendgebed is uitgesproken?"

Het antwoord is hier niet eenduidig: "In onze voorschriften staat dat er niets gegeten of gedronken mag worden voordat het ochtendgebed wordt uitgesproken. Maar sommigen (rabbijnen) zijn van mening dat het drinken van water is toegestaan. Anderen menen dat je best koffie mag drinken. Weer anderen zijn van mening dat koffie met suiker en melk is toegestaan."

Christenen hebben het niet zo op voorschriften. Maar vragen hebben ze wel. Veel vragen.



VLUCHTGEDRAG

Rob van Brakel

Een groot voordeel van onze gedigitaliseerde maatschappij is dat je tegenwoordig zonder veel moeite artikelen kunt lezen, waarvoor je vroeger heel wat kranten had moeten doorspitten. Zo vond ik, op zoek naar iets heel anders, een berichtje uit de dertiger jaren over een tramongeluk in de Hoeksche Waard: iemand dacht een stuk af te snijden door naast de trambaan te fietsen. Toen de tram hem achterop kwam, ging hij steeds harder fietsen om hem voor te blijven.

Tenslotte slipte hij, kwam voor de tram

terecht en overleed ter plekke. Een triest bericht, vooral omdat het voor mijn gevoel zoveel eenvoudiger gekund had: afstappen en de tram gewoon laten passeren. Om de een of andere reden kwam dat niet bij het slachtoffer op: de impuls om te vluchten voor het gevaar benevelde het gezonde verstand.

Natuurlijk is vluchtgedrag ons geen van allen vreemd. Vaak is vluchten ook het enige wat overblijft, als je tegenover een overmacht, of een sterkere tegenstander staat. We zijn het er allemaal over eens dat niemand zomaar de confrontatie aangaat met een grizzly, of met een heel leger. Het is ook niet vreemd als je op dat soort momenten bang bent. De Bijbel kent genoeg voorbeelden van mensen, die het op het moment dat het erop aan komt, laten afweten,



zoals de discipelen van Jezus na zijn gevangenneming. De enige die het nog even volhoudt, Petrus, wordt de angst uiteindelijk ook te veel. Vaak kost het in de Bijbelverhalen heel veel moeite iemand ervan te overtuigen dat hij de vijand tegemoet moet treden, zoals Gideon wanneer hij aangesteld wordt tot Richter. Of Mozes, die ook niet naar de Farao wil en pas durft als zijn broer met hem mee gaat.

Maar dit zijn ook wel erg extreme voorbeelden. Anders wordt

het als er wel een goede reden is om pal te blijven staan. Als we het dan niet doen, schamen we ons achteraf. Je kunt een kind dat gepest wordt niet in de steek laten. Je kunt een vriend iets gezamenlijks niet in zijn eentje laten opknappen, net zo min als je iemand die om hulp roept, kunt laten stikken. We hebben Gideon en Mozes als voorbeelden, want zij doen het uiteindelijk toch. Nu wij nog... Soms moet je doorzetten, anders komt die Nieuwe Wereld, waarvan we nu al zolang dromen, er echt nooit...



Herinneringen en hoogtepunten

Weet je nog toen...? Herinner je nog dat ...? Nee toen...

Wat hebben wij samen gelachen hè...? Wat hebben wij gehuild van vreugde, maar ook van vreselijk verdriet. Maar toen later...

Herinneringen, hoogtepunten..... Hoelang herinner jij je een gebeurtenis?

Ik weet bijvoorbeeld nog een gebeurtenis van de kleuterschool. Ik heb gehuild toen ik mijn vlechtwerkje, een fotolijstje, maar niet voor elkaar kreeg. Nadat de juffrouw mij er mee hielp en mij troostte mocht ik een plaatje uitzoeken, het was een foto van de Koninklijke Familie, anno 1951. Ik kon weer blij en trots naar huis. Jaren heb ik dit werkje bewaard.

Maar van de lagere school weet ik niet veel meer, ook van de huishoudschool in ieder geval geen hoogtepunten. Ja, vage herinneringen. Of die tijd heeft weinig indruk op je gemaakt, of het zijn herinneringen die je eigenlijk ook maar wilt vergeten.

Zelfs van recente gebeurtenissen vraag je je later af, hoe was het ook weer? Je hoeft geen 75 jaar te zijn om wel eens te denken ben ik dement? Heb ik Alzheimer?

Naar mijn idee zijn het de gebeurtenissen die het meeste indruk op je hebben gemaakt die je het beste kunt onthouden. Voor mij is dit mijn doop op 7 april 2012. Nog niet zolang geleden, nee, en mijn doopkaars herinnert mij er ook nog aan. Voor mij een bijzondere gebeurtenis, Het was Stille Zaterdag, de avond voor Pasen, de Paaskaars werd binnen gedragen, ik liep er achter met de kan doopwater.

Gegraveerd in Uw handpalmen Heer ben ik onuitwisbaar Uw eigendom met Uw Naam op mijn voorhoofd en mijn naam in Uw handen ben ik nooit meer alleen.

Een hoogtepunt in mijn leven dat ik niet vergeet.

Gonnie Confurius-de Keijzer.

Op dinsdag 1 februari konden we (eindelijk!) weer bij elkaar komen. Het was fijn elkaar weer te zien. We zijn dan ook begonnen met een rondje om te horen hoe het met iedereen was.

Daarna zijn we in groepjes uiteen gegaan, want we willen actie!

Bij het bedenken van een actie beginnen we met brainstormen. Hierbij mag alles genoemd worden of het nu uitvoerbaar is of misschien toch niet. Dat maakt niet uit.

Er werden doelen en acties bedacht en op een rijtje gezet!



Volgende keer gaan we kijken wat we echt willen gaan doen, zodat we voorbereidingen kunnen gaan treffen. We houden jullie op de hoogte!

Groetjes en tot ziens van Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne, Roos, Thijn, Sofie, Loïs, Luka, Julia, Sander en Daniëlle

FRUITFULCITY

Kort geleden ontvingen de werkgroep Duurzaamheid een brief van de stichting Kerk op de Floriade. De werkgroep wil de inhoud van deze brief graag met u delen. Dat past in het beleid van De Open Hof. Het beleid, dat wij als Protestantse gemeente van harte oog willen hebben en ons inzetten voor duurzaamheid en vergroening. Deze opdracht zien wij meegegeven worden vanuit de Bijbelse notie van verantwoord en zorgzaam omgaan met de Schepping welke door God aan ons is toevertrouwd.

Als duurzame geloofsgemeenschap wil De Open Hof een stimulerende en ondersteunende rol spelen, zowel naar haar leden als ook breder in de samenleving om haar heen. Vanuit die gedachte, die visie delen wij het volgende met u:

EEN GROENE KERK IS EEN PLEONASME!

Bij een pleonasme wordt een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met het genoemde, nog eens in een bepaling uitgedrukt, zoals een houten boom of een ronde cirkel. En een groene kerk zou dat ook moeten zijn. Want dat een kerk groen zou moeten zijn, dat een kerk de natuur zou moeten omarmen, dat een kerk scherpe aandacht voor het klimaat zou moeten hebben, dat zou zo evident moeten zijn dat het niet eens gezegd hoeft te worden.

Een 'groene kerk' is dus dubbelop.

We zien het overal om ons heen, het klimaat is onze grootste zorg voor de toekomst en een last voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De aarde wordt warmer, natuurrampen worden heftiger, zomers worden heter, klimaatverandering is overal. Behoud en uitbreiding van natuurgebieden is meer dan gewenst! Kerken moeten daar aandacht aan besteden, ook al verwachten wij een nieuwe aarde!

Goed rentmeesterschap heet dat in de kerk.

Zorg voor alles om ons heen, voor flora en fauna, voor mens en dier. Want wij als mens mogen wonen op deze wereld en we moeten goed zorgen voor die wereld. Als Nederlanders worden we vaak 'Calvinistisch' genoemd. Soberheid en zuinigheid staan daarbij centraal. Als we kijken naar het klimaat, dan is zo'n houding van soberheid en zuinigheid zo slecht nog niet. Johannes Calvijn zelf verwoordt dit praktisch en kernachtig in zijn Bijbeluitleg van Genesis 2:15:

“Wie een akker bezit, moet de jaarlijkse vrucht ervan trekken en erop toezien dat hij de grond niet door zorgeloosheid laat uitputten. Hij moet zich erop toeleggen om die akker aan de nakomelingen over te dragen zoals hij hem heeft gekregen, of nog beter bebouwd”.



Met andere woorden: ieder mens mag dus genieten van de schoonheid van de schepping en de vruchten ervan. Maar ieder mens heeft ook de verantwoordelijkheid om de aarde in goede staat door te geven aan de komende generaties.

Op de Floriade wil de stichting iedere bezoeker de positieve boodschap van soberheid en 'zuinig zijn op de aarde' meegeven. Dat wordt gedaan met een zelfvoorzienende kerk, door de tuin met daarin de verbeelding van vruchten van de Geest en simpelweg door op de Floriade als kerk aanwezig te zijn. De boodschap is eenvoudig:

De kerk was groen, is groen en zal altijd groen moeten blijven.

Ook die boodschap wil de stichting aan de bezoekers meegeven. We zijn het aan onze kinderen en aan onze Schepper verplicht. Wilt u helpen om de groene boodschap uit te dragen? Kijk voor meer informatie op de website www.fruitfulcity.nl

Wat is 'Kerk op de Floriade'?

Van 14 april t/m 9 oktober 2022 vindt de Floriade in Almere plaats. De kerken van Almere bouwen op hun kavel een duurzaam Tiny Church en richten een beeldentuin in met 12 vruchten van de Geest.

Bezoekers kunnen de pracht van Gods schepping en de natuur ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken. Christelijke spiritualiteit krijgt op deze manier een plek op deze internationale expositie over alles wat met groen en de natuur te maken heeft.

PS: vindt u het ook fijn om mee te denken en mee te praten over het zo belangrijke thema Duurzaamheid, weet dan dat u welkom bent in de werkgroep Duurzaamheid.

Heeft u ideeën, suggesties, voorbeelden of wilt u helpen bij een of meerdere activiteiten, dan horen wij het graag. Neem dan contact op met

Peter van der Wel (voorzitter werkgroep),
M. 06-51936138 of mail naar
info@petervanderwel.nl

Op 17 april aanstaande vieren we Pasen. Ook dit jaar is het weer mogelijk huispaaskaarsen te bestellen en wel de volgende varianten: (zie de foto, van links naar rechts)

A: Emmaüsgangers (met opdruk én wasreliëf);

B: De Levensboom (met opdruk én wasreliëf);

C: de Eucharistie (alleen wasreliëf);

D: Nieuw begin (alleen wasreliëf);

E. CHI-RO kruis (alleen wasreliëf);

F. Vredesduif (alleen wasreliëf).

De varianten A en B zijn in 3 lengten te verkrijgen, 30 cm (ad € 42,56), 40 cm (ad € 49,97) en 60 cm (ad € 77,44).

De varianten C, D, E en F zijn in 4 lengten te verkrijgen, 25 cm (ad € 22,34), 30 cm (ad € 29,43), 40 cm (ad € 36,78) en 60 cm (ad € 64,25).

Indien u een huispaaskaars wilt bestellen, kun u deze met vermelding van letter en lengte, uw adres en telefoonnummer tot uiterlijk 10 maart 2022 doorgeven aan Margriet Dijkshoorn, liefst via mail naar margriet.dijkshoorn@gmail.com, maar als dat niet mogelijk is telefonisch op 06-18397706.

Op <https://boca.nl/bestel-nu-uw-paaskaarsen/> kunt u de voorbeelden van de verschillende varianten ook bekijken



Welkom bij de KOG.

Dat betekent van oorsprong Kontakt Oudere Gemeenteleden.

Zijn dan alleen ouderen welkom? Nee hoor.

Geldt het welkom dan alleen voor gemeenteleden? Ook niet. Het gaat om de informele ontmoeting met elkaar. Soms is er een onderwerp dat door een spreker wordt ingeleid.

De volgende KOG-middag is op dinsdagmiddag 1 maart in de huiskamer en begint om 14.30 uur.

De thee staat klaar om 14.15 uur. De KOG middag eindigt om 16.30 uur.

Ds Lyonne Verschoor zal met ons beginnen en de heer Kees Wisse komt ons vertellen over de natuur in onze buurt.



Op dinsdagmiddag 12 april wordt in de huiskamer van De Open Hof een paasviering gehouden, waarbij iedereen welkom is. De inloop is vanaf 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

Namens de gastvrouwen van de KOG. Gerrie de Jong, Marry van Pelt en Ineke de Haan

Opheffen bankrekening NL34INGB0000658717 t.n.v. Diaconie

Omdat er op deze rekening steeds minder betalingen binnenkomen en de kosten inmiddels hoger zijn dan de ontvangsten hebben wij deze rekening in februari opgeheven.

De gemeenteleden die nog naar deze rekening overboekten hebben persoonlijk bericht ontvangen met het verzoek hun betaling voortaan naar de rekening bij de SKG te willen overmaken. Indien u nog bedragen naar deze rekening overmaakt, zullen deze door de bank worden teruggeboekt.



Nu ook voorschoolse opvang in BSO Villa Park

Uitbreiding samenwerking Kivido en De Open Hof

Donderdag 27 januari werd een belangrijke handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst tot samenwerking tussen Kinderopvang Kivido en De Open Hof in Oud-Beijerland.

Met ingang van 1 maart 2022 vindt er uitbreiding plaats van deze samenwerking met drie ochtenden per week voor de voorschoolse opvang van leerlingen van de naastgelegen basisschool De Kriekenhof.

Precies twee jaar geleden startte de samenwerking tussen Kinderopvang Kivido en De Open Hof in Oud-Beijerland met drie middagen per week ten behoeve van de buitenschoolse opvang. Kivido heeft ook opvang in de naastgelegen basisschool De Kriekenhof. Deze school groeit echter aanzienlijk en heeft aangegeven dat er sprake is van ruimtegebrek. Kivido zocht wederom contact met De Open Hof met het verzoek om de samenwerking uit te breiden met drie ochtenden per week van 07.00 tot 09.00 uur ten behoeve van voorschoolse opvang. Tevens is er ook behoefte aan een extra ruimte.

Na enkele plezierige en constructieve gesprekken is de overeenkomst tot stand gekomen. Naast de Creazaal gaat Kivido nu ook de Knutselzaal gebruiken. De uitbreiding heeft geen consequenties voor de andere gebruikers van deze ruimten. De samenwerking tussen Kivido en De Kriekenhof blijft ook nog gehandhaafd.

Zowel De Open Hof als Kivido vinden samenwerking belangrijk, zeker waar het gaat om bijvoorbeeld gemeenschappelijk gebruik van ruimtes voor een maatschappelijk belang, in dit geval buitenschoolse opvang.

De Open Hof richt zich o.a. op de samenleving om zich heen en wil een ontmoetingspunt voor de buurt en het dorp zijn. Daarbij wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen. Het gebouw is geschikt voor allerlei activiteiten en mag samen met anderen ten volle worden benut. Hierbij wordt rekening gehouden met de primaire doelstellingen van de kerkelijke gemeente.

Kivido heeft in de Hoeksche Waard inmiddels 15 BSO locaties in 7 dorpen. De missie van Kivido: Lekker in je vel, bij Kivido kan dat wel.

De Open Hof heeft ruimtes die 's avonds, in het weekend en doordeweeks op andere momenten van de dag, gebruikt worden voor activiteiten van en met jongeren en die qua uitstraling precies passen bij de behoefte van Kivido. Een leuke, lichte ruimte met voldoende mogelijkheden en aangrenzend een knutselzaal, een keukentje en tevens dichtbij het park; kortom er is voldoende ruimte voor de kinderen om te relaxen voor en na een drukke dag op school.

Kivido heeft in De Open Hof een eigen ingang direct tegenover een grote speelplek in het Laningpark.

Bij de ondertekening waren aanwezig Stefanie Verrijp, directeur Kivido en namens De Open Hof Peter van der Wel en Hugo Crucq, beiden kerkrentmeesters en de koster Arie Maaswinkel.



Leesrooster



Maart		Maart / April	
zo 6 mrt	Johannes 12:1-11	zo 27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10
ma 7 mrt	Psalm 91	ma 28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4
di 8 mrt	Amos 5:10-20	di 29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16
wo 9 mrt	Amos 5:21-27	wo 30 mrt	Johannes 13:31-38
do 10 mrt	Amos 6:1-7	do 31 mrt	Johannes 14:1-14
vr 11 mrt	Amos 6:8-14	vr 1 apr	Johannes 14:15-31
za 12 mrt	Johannes 12:12-19	za 2 apr	Johannes 15:1-17
zo 13 mrt	Johannes 12:20-36	zo 3 apr	Johannes 15:18-27
ma 14 mrt	Johannes 12:37-50	ma 4 apr	Johannes 16:1-11
di 15 mrt	Johannes 13:1-15	di 5 apr	Johannes 16:12-24
wo 16 mrt	Johannes 13:16-30	wo 6 apr	Johannes 16:25-33
do 17 mrt	Psalm 103	do 7 apr	Johannes 17:1-12
vr 18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11	vr 8 apr	Johannes 17:13-26
za 19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22	za 9 apr	Jeremia 26:1-9
zo 20 mrt	2 Korintiërs 1:23-2:13	zo 10 apr	Jeremia 26:10-24
ma 21 mrt	2 Korintiërs 2:14-3:6	ma 11 apr	Jeremia 27:1-11
di 22 mrt	Psalm 125	di 12 apr	Jeremia 27:12-22
wo 23 mrt	2 Korintiërs 3:7-18	wo 13 apr	Jeremia 28:1-17
do 24 mrt	2 Korintiërs 4:1-12	do 14 apr	Johannes 18:1-27
vr 25 mrt	2 Korintiërs 4:13-5:5	vr 15 apr	Johannes 18:28-19:30
za 26 mrt	2 Korintiërs 5:6-16	za 16 apr	Johannes 19:31-42



OMKEREN



De dominee heeft lelijke dingen gezegd tegen de kosteres mevrouw Bontje. Omdat ze iets ... tamelijk doms heeft gedaan. Het zat zo. Al maanden stonden in de kelder geknutselde huizen van dozen met kartonnen daken die leken op golfplaten. Op een huis stond 'Kraamkliniek'. Op een ander 'School'. Ze waren gebruikt voor de Veertigdagen-actie. 'Rommel!' dacht mevrouw Bontje. 'Daar komen maar muizen in. Ik zal ze netjes opruimen'. Ze had de dozen platgestampt en bij het oud papier gedaan. Nu was er weer een Veertigdagen-actie. De dominee wilde opnieuw de huizen neerzetten met een collectebus erbij. Hij zocht en zocht. Toen mevrouw Bontje zei dat ze de dozen had opgeruimd, werd hij woest... 'Hoe kwám u erbij om dat te doen, dacht u helemaal niet na?'

Dacht u dat de armoede in de wereld was opgelost?' Ja, de dominee ging hard tekeer. Mevrouw Bontje begon te snikken. 'Ik wilde ...alleen maar... de kelder netjes maken ... het spijt me!!' De dominee is met een grom weggelopen. Kikker en de muizen kijken toe. 'Is het nu weer goed?' piept Maarten muis. 'Ze zei: het spijt me. Dan is het toch weer goed??' Kik zucht. 'De dominee moet zich óók omkeren.' Wat 'omkeren' is, snapt Maarten niet. Wel dat de dominee niet boos mag blijven. Gelukkig komt hij terug en legt mevrouw Bontje alles rustig uit. Zij gaat naar de winkel om lege dozen te halen. En die middag knutselen ze samen. Heel gezellig.



Versje

Weet je wie enorm veel weet?
Een profeet, een profeet!

Niet omdat hij heeft gestudeerd,
maar de Geest van God hem leert
wat echt goed is, wat verkeerd.

Weet je wat hij zegt daarom?
'Keer je om, keer je om!'

Kijk eens écht naar hoe je doet,
is dat voor een ander goed?
Keer je om naar hoe het moet!

Wees niet trots zoals een pauw.
Voel berouw, voel berouw!

Wees eenvoudig, maar niet dom,
Vast en bid, maak recht niet krom.
God vergeeft je, keer je om!

Veertig dagen duurt de test.
Doe je best! Doe je best!



Uit de Bijbel

God zegt: 'Blijf niet vastzitten
aan wat vroeger allemaal is gebeurd.
Ik ga iets nieuws maken!
Het is al aan het kiemen,
let maar op!'

Naar Jesaja 43: 18,19



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns