



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



2021

Actie



Kerkbalans

Kerkbalans 2021

Baanbrekers on the road

Nummer 57 - januari / februari 2021



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 57
januari/februari 2021



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
58 4 febr / 25 febr / 31 maart

Aanleveren donderdag 20:00 uur

PASTORAAT

ds. L (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055 PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.f.l.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
L. Brussaard
tel. 06 - 2952 6738
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

Gezichten

Letta Krau stuurde mij een schilderij dat ze maakte
bij haar verlangen naar een volle kerk.
Wie deelt haar verlangen niet?
Ik schreef er deze woorden bij.

Thuis
woon ik de kerkdienst bij
Ik zie de ruggen van de mensen
Niet hoe ze aandachtig luisteren
niet hoe zij hun ogen sluiten voor het bidden
niet of zij lachen of huilen.
Ik mis hun gezichten.

Soms
woon ik de kerkdienst bij
alleen mijn ogen zichtbaar
We maken geen praatje
we drinken geen koffie
en hoe is het toch met die en die?
Ik mis zoveel gezichten.

Straks
wonen wij de kerkdienst bij
De Open Hof stroomt vol
de deuren open
voor vertrouwde gezichten
nieuwe gezichten
ouder geworden gezichten
lieve zo gemiste gezichten.

Dan
zullen we zichtbaar lachen
opgetogen zingen
vol vreugde elkaar groeten
met een handdruk van vrede
Gods aangezicht zal
ook dan
als een glimlach
over ons oplichten.

ds. Lyonne Verschoor

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
17 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Welkom 4 jarige
24 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
31 januari	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
7 februari	10:00u	ds. Frits Renes	
14 februari	10:00u	mw. Anneke Klavers	
21 februari	10:00u 19:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	1e zondag 40 dagentijd Vesper Rooms Katholieke kerk

kerkdienstgemist

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina

Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.

Momenteel geldt nog dat er geen bezoekers tijdens de dienst aanwezig zijn.

Wijzigen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

17 januari

Stichting De Overbrugging

www.deoverbrugging.org

24 januari

Project Casa Nadar

info: zie uitgelicht

31 januari

Vluchtelingenwerk HW

www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel

7 februari

Werelddiaconaat - Bangladesh

info: zie uitgelicht

14 februari

Noodhulp Ethiopië

info: zie uitgelicht

21 februari

Kerk helpt kwetsbare mensen –
Moldavië

info: zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Giften

Onvangen giften:

Diverse giften voor de kerk: € 365

Voor de diaconie: € 50

Collectes

24 januari

Project Casa Nadar – 'Erwin en Ruth -
Roemenië

Wij, Erwin en Ruth Zijlstra wonen alweer meer dan een jaar in Nederland. Wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd. Nathan, ons wondertje, is alweer bijna 2 jaar en het gaat heel goed met hem. Hij loopt al en is een vrolijk ventje, ondanks zijn hartafwijking. De controles blijven goed, waarvoor we erg dankbaar zijn. Hij moet rond zijn 2e jaar weer een hartoperatie ondergaan, maar daar denken we nog maar niet aan. Rebecca is 5 jaar en is een blijde kleuter. Met onszelf gaat het wisselend, we zijn beiden flink overspannen geweest en weer aan het oprabbelen. Het blijft nog erg wennen aan ons nieuwe leven. We zijn nog steeds betrokken bij Roemenië via de stichting 'Casa Nadar'. Deze club mensen bezoekt het gezin, zorgt voor de financiën en staat Adriana (juf en vriendin) met hulp van ons bij met raad en daad. Het gezin woont ondertussen ook alweer bijna een jaar in hun nieuwe huisje in het dorp Nadar. Moeder Magda, Loti (jongetje) en de meiden Brigi en Madalena. Langzamerhand zijn ze gewend aan de nieuwe situatie. Juf Adriana is hun begeleidster; via haar krijgt de moeder geld om boodschappen te halen en samen betalen ze de rekeningen. We hebben Magda gemotiveerd om werk te gaan zoeken en dat heeft ze gevonden. Nu hopen we dat ze het ook blijft volhouden. Ze werkt in een metaalfabriek en heeft wisselende diensten. Ondertussen zijn de kinderen ook alweer ouder, Brigi is ruim 17 jaar, Loti bijna 13 en Magdalena 14 jaar. Ze moeten naast school meewerken in en rondom huis. Ze hebben 2 varkentjes om te onderhouden dus: werk aan de winkel. Voeren, het hok schoonmaken, het hoort er allemaal bij. Het idee is dat het varken dan geslacht kan worden voor het vlees, zoals de gewoonte is. In de grote tuin is door de man van Adriana mais ingezaaid, ook hiervoor zullen ze aan het werk moeten. We zijn jullie als kerk dankbaar dat jullie dit gezin niet zijn vergeten. Met jullie financiële hulp lukt het ze om niet terug te vallen in armoede. Ontvang de hartelijke groeten, namens stichting Casa Nadar, Erwin en Ruth Zijlstra. Via www.casanadar.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief!

7 februari

Werelddiaconaat - Bangladesh

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk.

Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

14 februari

Noodhulp - Ethiopië

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie.

21 februari

Kerk in Actie: 40 dagen project.

Kerk helpt kwetsbare mensen – Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

EVEN BIJPRATEN

Bas en ik zijn ontroerd door alle berichtjes, kaartjes, attenties die onze kant op kwamen tijdens de feestdagen. Het waren er zoveel. En er stonden mooie, bemoedigende, lieve woorden op. Ja, het is druk geweest met het opnemen van de vieringen en net als iedereen hebben wij het er soms moeilijk mee, maar wat voelen wij ons gedragen! Dank jullie wel. Aan het begin van dit jaar, waarvan we nog minder dan anders weten wat het ons brengt, wensen we u en jullie al het goede toe: een morgen vol verwachting, een middag vol verrukking, een avond vol vervulling en een nacht vol dank.

Als deze Kerkmagazin op de mat valt, weten we bijna of de lockdown het gewenste resultaat heeft gehad en of de beperkende maatregelen worden opgeheven of juist verlengd. Persoonlijk had ik het er even moeilijk mee: mensen afbellen voor de kerstmorgendienst, terug naar een echt lege kerk. Al is 30 mensen niet veel, zij representeerden voor mij steeds de gemeente als geheel. Gelukkig hadden we al in een vroeg stadium besloten om alles voor de kerstnachtdienst op te nemen en uit te zenden. Aan deze dienst gingen hectische maar goede weken vooraf. Er moest veel worden gepland, getimed. Wat waren er geweldig veel mensen in touw voor muziek, zang, lezingen, aankleding, opnames en montage. Nooit eerder had ik de preek voor de kerstnachtdienst begin december al af. Zullen we maar zeggen dat elk nadeel zijn voordelen heeft.

Gelukkig is de Huiskamer steeds opengebleven als een herberg onderweg, een plek om even bij te komen of niet alleen te zijn. Dat blijft hopelijk ook zo.

Binnenkort komt via de mail of de envelop de vraag bij u of we ook dit jaar kunnen rekenen op uw financiële bijdrage. Ik heb de afgelopen maanden weer eens goed gemerkt hoe wezenlijk het werk van de kerken is. Hoe het bijna symbolisch was voor veel mensen dat de kerk open bleef om het lied en de verkondiging gaande te houden. Hoe we er steeds aan getrokken hebben om de verbindingen met elkaar op de een of andere manier in stand te houden en dat zullen blijven doen.

Door de hele situatie stonden we meer open dan anders, we waren makkelijker te raken, ook in negatieve zin, en daardoor werd het nog belangrijker dat er goede woorden klonken, dat er bemoedigende dingen werden gezegd. Met het oog op de toekomst rekenen we op invulling van de vacature en we zitten vol energie om de roeping van De Open Hof vorm te geven. Dat is

In vrijheid en veelkleurigheid samen zoeken naar de betekenis van het evangelie van Gods liefde;

Aan deze verbondenheid gestalte geven door elkaar te aanvaarden, naar elkaar om te zien en elkaar ruimte te bieden en te laten;

Ons geroepen weten om gastvrij en verantwoordelijk in de samenleving te staan en dienstbaar te zijn aan mensen in de knel. Dat doen wij op onze eigen, kleurrijke, wijze.

Ik dacht, ik breng het nog even onder uw aandacht. Kunnen we op u rekenen?

Vorig jaar maart dacht ik, met Pasen zijn we eraf. Dat werd Pinksteren; toen dacht ik: na de zomervakantie of toch zeker met kerst. Nu waag ik me niet meer aan voorspellingen. Dat betekent ook dat ik voor de komende periode niets op de agenda zet voor het toerustingswerk. Geen kring, geen gespreksgroep of preekvoorbereidingsgroep. Dat gaat me aan het hart. Mocht het toch binnenkort kunnen en mogen, dan laat ik u dat weten via de Weekbrief en de website. Één voorspelling wil ik best doen: het komt weer goed. We gaan hier doorheen komen. Met een bede van Michel van der Plas 'Leer ons wachten met geduld!'

VIEREN

De komende weken volgen we met de kinderen het leesrooster van Bijbel Basics. We lezen uit het evangelie van Johannes. Dat is niet de makkelijkste evangelist om te begrijpen. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en geeft die woorden ook meerdere betekenissen. Niet voor niets is zijn symbool de adelaar; hij is de meest verhevene van de evangelisten. In oude kerken heeft de lezenaar vaak de vorm van een adelaar; het evangelie rust op de vleugels.



Zondag 17 januari lezen we het verhaal van de bruiloft in Kana. Een mooi verhaal en het zou een mooie zondag zijn geweest om avondmaal te vieren maar met de beperkende maatregelen die ons in deze lockdown zijn opgelegd is dat niet haalbaar. We onthouden ons van brood en wijn en verheugen ons des te meer op de dag dat dat weer wél kan. Op 24 en 31 januari vervolgen we het verhaal met Jezus' woede-uitbarsting in de tempel en het moeilijke gesprek met Nicodemus.

Zondag 21 februari begint de 40-dagentijd. We volgen het project 'Een spoor van liefde' en leven zo naar Pasen toe. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. We lezen ook deze weken uit Johannes en volgen Jezus' weg van liefde, leven en lijden tot aan Pasen.

40-dagenkalender



De veertigdagentijdskalender 2021 nodigt uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Er zijn weer verschillende varianten te bestellen. Bijvoorbeeld die van Petrus:

Deze is gratis te bestellen via <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender>.

De kalender is ook te verkrijgen via de webwinkel van de PKN.



2021



Actie

Kerkbalans

'Ik geef vandaag voor de kerk
van morgen omdat ...!'



2021

Actie Kerkbalans



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.

De kerk, onze mooie De Open Hof is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.

Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt , vraagt u, vraagt jou om te investeren in een levende kerk, een levende De Open Hof tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Wilt u, wil jij ook dat De Open Hof kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Dankzij uw en jouw bijdrage kan De Open Hof voortbestaan.



Ik geef vandaag voor de kerk van morgen omdat:

2021

Actie

Kerkbalans



de kerk als geloofsgemeenschap centraal staat voor zingeving in mijn leven.

de kerk als geloofsgemeenschap mij inspiratie geeft iets te betekenen voor mijn medemensen.

mijn kerk mij helpt bij het ontdekken van en inhoud geven aan de echte zin in mijn leven.

mijn kerk er is voor iedereen ongeacht afkomst, huidskleur of seksuele geaardheid.

mijn kerk open staat voor en een warm hart toedraagt aan iedereen ongeacht afkomst, huidskleur of seksuele geaardheid.

de kerk ook in coronatijd er alles aan doet om het evangelie te verkondigen en verbinding te houden.

de kerk als geloofsgemeenschap mij veel waard is en waar ik geborgenheid en rust kan vinden in deze jachtige en onrustige tijd.

de kerk als geloofsgemeenschap omziet naar mensen die in de steeds verder individualiserende samenleving eenzaam zijn

2021

Actie
Kerkebalans



Ik geef vandaag voor de kerk van morgen omdat:

het voor **onze kerk** heel belangrijk is dat we een tweede predikant kunnen blijven bekostigen.

ons mooie gebouw **De Open Hof** goed kunnen blijven onderhouden.



de voorzieningen in onze **mooie kerk** op peil kunnen houden en het goed kunnen blijven onderhouden.

we, als **rentmeesters** van deze aarde, ook middelen nodig hebben voor onze duurzaamheidsambities.



we kinderen en jongeren **een kerk** gunnen waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, nu en later.

we **een gemeente** zijn die open staat voor goede voorbeelden en initiatieven van anderen en samen met hen willen bouwen aan onze toekomst.



we kinderen en jongeren actief bij onze **"open-hof-gedachte"** willen betrekken en de generaties met elkaar willen verbinden.

we ook voor komende generaties **een pastorale gemeente** willen zijn. En open willen staan voor wat de volgende generatie beweegt.

we er willen zijn als de ander ons nodig heeft, zowel binnen als buiten **onze gemeente**.

'Ik geef vandaag voor de kerk
van morgen omdat ...!

2021

Actie

Kerkbalans



2021

Actie
Kerkbalans



'Ik geef vandaag voor de kerk
van morgen omdat ...!'



Basiscatechese



*Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand*

Psalm 119,90

Heerlijke geur

Jaap den Boer

Gelezen in een vragenrubriek: Ik, vrouw, 39, heb een lieve vriend. Hij is kok van beroep. Zijn baard staat hem goed maar dat is juist een probleem. Ik kan niet in slaap komen vanwege de geuren die in zijn baard blijven hangen. Weet u een oplossing?

Geuren kunnen emoties oproepen: walging maar ook geluksgevoel. Ze kunnen je ook herinneren aan een gebeurtenis uit je verleden.

In religies speelt geur een voorname rol. Sinds de mensheid in goden gelooft worden er reukoffers gebracht. Leviticus 3: Als iemand een feestmaal wil houden, moet hij een gezonde koe of stier offeren. Degene die het offer brengt moet zijn hand op de kop van het dier leggen en daarna slachten. De vette delen van het beest zijn voor de Heer (vet werd in die tijd beschouwd als het beste van het beest). Daarna moet alles worden verbrand. Zo'n offer heeft een heerlijke geur. Het is een geschenk voor de Heer, dat hij graag aanneemt.

Niet alle goden – behalve de bijbelse God – hebben een neus waarmee ze kunnen ruiken. Psalm 115: Maar andere goden kunnen niets. Het zijn beelden van zilver en goud, die door mensen gemaakt zijn. Ze hebben een mond, maar ze kunnen niet praten. Ze hebben oren maar kunnen niet horen. Ze hebben ogen maar kunnen niet zien. Ze hebben een neus, maar ze kunnen niet ruiken.

In sommige kerken is de geurbeleving sterker dan bij ons. Bij ons ruik je koffie.

Laten wij wierook branden! Heeft een heerlijke geur!

Psalm 141 vers 1:

*Heer, ik hef naar U beide handen,
en roep U om mij bij te staan.
Neem mijn gebed als offer aan,
als wierook die voor U mag branden.*



Virtual Reality

Rob van Brakel

Sporten met een Virtual Reality –bril op is in deze contactarme tijd een goede manier om toch iets aan sport te doen, maar van de plannen die er ooit in onderwijsland waren om daar wat met VR te gaan doen, heb ik niets meer vernomen. Wat natuurlijk jammer is: wie wil er nu niet met zo'n bril op door het oude Rome lopen, of een ontvangst aan het hof van Lodewijk XIV meemaken?



Behalve voor het vak geschiedenis, lijkt me VR ook heel nuttig bij maatschappijleer. Het is heel gemakkelijk om vanuit je warme kamer over bootvluchtelingen te oordelen, en te zeggen dat ze maar in hun eigen land moeten blijven, of dat ze een andere bestemming moeten zoeken, maar een filmpje op zo'n bril waarbij je in Jemen zit, of op een wankel bootje dat weer terug de zee op wordt geduwd, kan zo'n oordeel behoorlijk nuanceren. Dit geldt trouwens ook wanneer je vanuit een ander perspectief kijkt: ga met zo'n bril maar eens op patrouille in Afghanistan, met sluipschutters en bembommen; ik ben benieuwd hoeveel van ons op een bepaald moment zo nerveus worden van de onzekere situatie, dat ze ongericht beginnen te vuren op alles wat beweegt.

Oordelen vanuit een luxe positie is sowieso verwerpelijk: wie zijn wij dat wij een ander, in een totaal andere situatie, de maat durven nemen? Wie zijn wij dat we dat we iemand om een ongelukkige uitspraak meteen veroordelen? Wie zijn wij dat we durven beweren dat onze opa's en oma's gefaald hebben tijdens de bezetting? Jezus zegt tegen de mensen, die met de overspelige vrouw aankomen en zeggen dat ze volgens de Wet terecht moet worden, dat wie zonder zonde is, de eerste steen maar moet werpen. Een onmogelijke opgave: niemand die echt geleefd heeft, is zonder zonde. Niet voor niets druipt na Jezus woorden de mensen af, te beginnen met de oudsten.

Mogen we dan nergens iets van zeggen? Dat zou niet handig zijn: mensen zijn er ook om van elkaar te leren. Ook Jacobus zegt dat we elkaar mogen vermanen. We moeten elkaar zelfs vermanen, als we afdwalen van de Weg (wat iets anders is dan afdwalen van de kerk!), dus ga in gesprek met elkaar. Wij mensen blijven echter halffabricaten, dus oordelen blijft voorbehouden aan de Eeuwige.

Seizoensafsluiting

Op vrijdag 20 november zijn we weer bij elkaar gekomen in de huiskamer. Sanne was deze avond voor het eerst en had er veel zin in! Welkom Sanne!

We hebben met elkaar de kerstactie voorbereid. We hadden al eerder besloten dat het kerstattenties voor de ouderen in onze gemeente zouden worden. We hebben met elkaar gesproken over hoeveel we er konden maken en wegbrengen, want natuurlijk willen we er met elkaar wel 200 wegbrengen als dat kan, maar per persoon 15 adressen is best veel! We hebben er voor gekozen nu ongeveer 80 kerstattenties te verzorgen. We zijn gelijk aan de slag gegaan met het maken van labels.

Na deze bijeenkomst zijn er verschillende Baanbrekers op pad geweest om winkeliers te vragen of ze spulletjes wilden sponsoren. Dit hebben we aangevuld met spulletjes die we gekocht hebben.

Tijdens de bijeenkomsten in december zouden we de Kerstattenties in elkaar gaan zetten. Helaas hebben we door de lockdown moeten besluiten niet fysiek bij elkaar te komen. We hebben er voor gekozen om in kleine groepjes bij Anne Mae en Daniëlle thuis aan het werk te gaan.



Een week voor kerst zijn de Baanbrekers in tweetallen op de fiets gestapt om de kerstattenties weg te brengen. Ze hadden allemaal een lijst met adressen, een tas met kerstattenties en een visnetje. Door het visnetje te gebruiken konden ze de afstand waarborgen bij het aanbieden van de kerstattentie.

De Baanbrekers kwamen allemaal enthousiast terug!

JeugdDiaconaat



Wij hebben al eerder aangegeven dat Anne Mae in februari stopt met het leiding geven aan de Baanbrekers. Wij zouden het heel fijn als er iemand is die ons team (Sander en Daniëlle) zou kunnen komen versterken.

Dus ben jij iemand die samen met een enthousiaste groep jongeren de uitdaging aan wil gaan om iets te betekenen voor de mensen om ons heen, veraf en dichtbij? Dan zoeken we jou!

Wanneer je belangstelling hebt of vragen kun je contact opnemen met Daniëlle (0186-625555).

Groetjes en tot ziens van Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter, Jasmijn, Jelte, Madelief, Sanne en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle

Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.

Inmiddels is er weer een nieuw jaar aangebroken en het afgelopen jaar (2020) willen wij maar liever zo snel mogelijk vergeten. Hoewel, wij willen het wel vergeten, maar voor velen is dit jaar niet te vergeten. Voor velen waren het verdrietige dagen, waarvan de uren wel dagen leken en de dagen leken wel maanden.

Misschien waren er in het afgelopen jaar ook vreugdevolle dagen, zoals een geboorte of huwelijk. Maar al deze feestelijke dagen moesten vaak in huiselijke of heel kleine kring gevierd worden. Ook die schaduwen gingen voorbij en zien wij niet meer....

Dan begint er een nieuw jaar vol plannen. Komt er een einde aan de Corona?

Mogen wij weer op bezoek bij onze dierbare familie? Mogen wij weer onze jubilea vieren? Mogen wij weer gaan reizen? Allemaal vragen. Nu weten wij nog niets echt zeker.

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Met dit gegeven vertrouwen wij op Hem. Alleen dan kunnen wij het volhouden.

Nog even, en dan komen aan alle kale bomen weer nieuwe blaadjes, de bloemetjes gaan weer bloeien, de vogeltjes gaan weer nestelen, het zonnetje krijgt meer kracht, en wij wanen ons in een nieuwe wereld en kunnen wij weer elke morgen zingen:

Dank U voor deze mooie morgen, Dank U, voor deze nieuwe dag.

Dank U Heer, "dat ik in deze nieuwe wereld weer leven mag.

Gonnie Confurius de Keijzer



Seniorenraad

Liefdewerk

...meestal volgt er dan oud papier.

Om aan te duiden: belangeloos dingen doen voor de goede zaak.

Zo zijn er, hebben we in de afgelopen tijd ontdekt, vrijwilligers die de papieren weekbrief brengen bij mensen die de digitale versie niet tot zich kunnen nemen. We hebben het nu over de wijk Croonenburgh.

Vroeger was dat een georganiseerde dienstverlening. Fijn dat door helpende handen spontaan voorzien wordt in een behoefte die vooral door de beperkte/onmogelijke kerkgang in de coronatijd ontstaan is.

Nu zijn we benieuwd of er nog meer mensen zijn die behoefte hebben aan de berichtgeving d.m.v. de weekbrief op papier.

In dat geval kunt u contact opnemen met tel. 61 64 51. Afhankelijk van de reacties zullen we in overleg naar bevind van zaken handelen.

Kees Wisse

The image shows a page from a church newsletter. At the top, there is a header with the title "SeniorenRaad" and a date "15 DECEMBER 2020". Below the header, there are several articles and notices. The first article is titled "Nieuw wettelijk kader voor de kerk" and discusses the new legal framework for the church. The second article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The third article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The fourth article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The fifth article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The sixth article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The seventh article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The eighth article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The ninth article is titled "Over de dienst" and discusses the church service. The tenth article is titled "Over de dienst" and discusses the church service.



EEN HOOPVOL BEGIN

GROENE SOEP MET SPRUITJES

Ingrediënten voor 8 personen

- 1 kg spruitjes
- 3 uien, gesnipperd
- 2 stengels bleekselderij, in reepjes gesneden
- 4 eetlepels tomatenpuree (klein blikje)
- 2 l (groente)bouillon (blokjes)
- 200 g amandelmeel
- 4 eetlepels fijngehakte peterselie
- olijfolie om uien te fruiten
- peper en zout

Bereidingswijze

Snij grote spruiten in vieren, kleine in tweeën. Fruit de uiensnippers in olie. Overgiet de uiensnippers met bouillon en voeg selderijreepjes, tomatenpuree en spruitjes toe. Breng het geheel aan de kook. Voeg dan al roerend het amandelmeel toe. Laat de soep ca. 30 minuten zachtjes garen. Breng de soep op smaak met peper en zout, en garneer met peterselie. Je kunt de soep pureren (hou daarvoor enkele gekookte spruitjes apart om bij het opdienen te garneren). Voeg zo nodig heet water toe.

Bron: naar een recept van Beatrijs Corveleijn in: Clara's Bron, recepten voor eenvoudig leven en (h) eerlijk koken. Berne Media, 2018.



Januari... een nieuw begin. Wat spruit uit en wat niet? Hoe lang duurt de komende koude winter, met coronaregels en adviezen? Wanneer krijgt warme nabijheid weer de ruimte?

Na alle feestelijke dagen rond Licht dat zichtbaar wordt in de Mensenzoon, wordt de liturgische kleur in de kerk groen: de kleur van hoop op nieuwe levenskracht. Daarom een soeprecept met als hoofdingrediënt spruiten, een gezonde groene wintergroente met veel vitamine C. Eigenlijk zijn spruiten kleine okselknoppen, ontsproten aan de dikke stengel van een spruitkool.

Amandelmeel is het bindmiddel voor deze soep. Amandelbomen groeien van nature in het land van de Bijbel en in andere landen rond de Middellandse Zee. Ze bloeien als een van de eerste vruchtbomen in het nieuwe jaar. De Hebreeuwse naam voor amandel verwijst naar 'wakker worden, de wacht houden en uitzien'. Ik denk daarbij ook aan uitzien naar een leven bevrijd van mondkapjes. Opnieuw weten wat belangrijk is: liefdevolle nabijheid, een gezond milieu, hoop houden dat de wereld duurzaam wordt, klimaatbestendig voor eenieder, nu en later. Daarom serveer ik u hierbij een vegetarische soep met groenten van het seizoen. ■



Januari / Februari		Februari	
zo 10	Psalm 71	zo 7	Marcus 1:35-45
ma 11	Romeinen 12:1-8	ma 8	Marcus 2:1-12
di 12	Romeinen 12:9-21	di 9	Marcus 2:13-22
wo 13	Romeinen 13:1-7	wo 10	Psalm 44
do 14	Romeinen 13:8-14	do 11	Marcus 2:23-3:6
vr 15	Genesis 16:1-16	vr 12	Marcus 3:7-19
za 16	Genesis 17:1-14	za 13	Psalm 32
zo 17	Genesis 17:15-27	zo 14	Joël 1:1-14
ma 18	Psalm 40	ma 15	Joël 1:15-20
di 19	1 Petrus 1:1-12	di 16	Joël 2:1-11
wo 20	1 Petrus 1:13-25	wo 17	Joël 2:12-17
do 21	1 Petrus 2:1-10	do 18	1 Petrus 2:11-17
vr 22	Marcus 1:1-13	vr 19	1 Petrus 2:18-25
za 23	Marcus 1:14-20	za 20	1 Petrus 3:1-12
zo 24	Marcus 1:21-34		
ma 25	Psalm 107:1-22		
di 26	Psalm 107:23-43		
wo 27	Deuteronomium 16:18-17:1		
do 28	Deuteronomium 17:2-13		
vr 29	Deuteronomium 17:14-20		
za 30	Deuteronomium 18:1-13		
zo 31	Deuteronomium 18:14-22		
ma 1	Psalm 87		
di 2	Deuteronomium 19:1-10		
wo 3	Deuteronomium 19:11-21		
do 4	Deuteronomium 20:1-9		
vr 5	Deuteronomium 20:10-22		
za 6	Psalm 83		





DOORGEVEN



KIK

Altijd hongerige muis neemt een aanloop en klautert op Kikkers bloembakje. 'Kik', hijgt ze, zodra ze op de rand staat, 'Heeft niemand me gezien? Kan ik een geheim bespreken?' 'Natuurlijk', zegt Kik rustig. Het zal wel weer over geheim snoep gaan, denkt hij. Maar muis fluistert: 'Wat moet ik doen? Ik ben verliefd. Ik voel me raar en duizelig!'. 'Verliefd?? Op wie dan?' vraagt Kik. Muis wordt rood. 'Op ... Valentino. Hij komt uit Italië. Hij heeft dromerige ogen. En zwarte snorharen. En zijn stem klinkt als ... rrrrooimjs, nee, als ... chocoladeboter ... óóó, Kik, ik kan hem wel opeten! Wat moet ik doen?!' Kik heeft erover gelezen, verliefdheid. Het hart is van slag. Je gaat wiebelen en blozen. Je wilt iemand opeten.

Het is niet ongevaarlijk. 'Muis', zegt hij, 'weet Valentino dat je dat hebt?' Muis wordt nog roder. 'Nééé. Ik durf het niet te zeggen. Hij lacht me vast uit!' 'Zal ik iets dóórgeven?' oppert Kik, 'Een boodschap?' Samen maken ze een briefje met harten en kusjes. Op zondag geeft Kik het snel aan Valentino en verdwijnt. Valentino opent het briefje. Hij loopt een uur in zichzelf te mompelen, tot hij altijd hongerige muis tegenkomt. 'Wáááte??' vraagt hij haar, 'Wáááte moet iek mette die Kieker? Mette die koesjes?? Veráándert die Kieker in eene mooie muisje als iek hem koesje geef? Mámma mia! Altiid hongerige muis bloost. 'Je kunt uitproberen,' piept ze zacht. 'Op mij bijvoorbeeld?'



Spel: Doorgeefbriefje

Met een aantal spelers (4 of meer) zit je rond de tafel.

Nodig: voor ieder een vel papier en een pen. **Doen:** schrijf allemaal boven aan het papier 'De allerliefste in de hele wereld vind ik ... [vul in]'. Vouw de bovenrand om, zodat de zin onzichtbaar is. Schrijf hieronder één doorgeefwoord, zoals 'omdat', 'want', 'maar', 'en', 'hoewel', 'als', 'behalve', 'wanneer', 'kortom', of een ander woord waarmee een zin kan beginnen. Geef het briefje door aan je rechterbuur. Schrijf de volgende zin, beginnend met het doorgeefwoord. Vouw het blad weer om, schrijf weer een doorgeefwoord en geef het briefje goed gesloten door. Als het blad vol is, vouw je het open en lees je om de beurt de hele brief voor. Dat wordt lachen!

Variant: een andere openingszin kan ook, bijvoorbeeld: 'Mijn favoriete dier is ...' of 'De grappigste televisiefiguur vind ik ...', of 'De beste sporter is voor mij ...' Veel plezier!



Uit de Bijbel

Wat ben je mooi,
mijn vriendin,
wat ben je mooi;
Je ogen zijn duiven!
Je bent mooi, mijn lief,
en zo zoet!

Hooglied 1:5-16



Illustratie: Ingrid de Jong
Pleinbergen 16, Jubbeks