



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Najaar 2020

Seizoensafsluiting jeugd

Nummer 54 - september/oktober 2020



Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 54
september en oktober 2020



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeven
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
55 24 sep / 15 okt / 24 nov

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Bas Verschoor

PASTORAAT

ds. L (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen, Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055 PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.f.l.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
B. Schelling
tel. 06-235 66898
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
-Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
13 september	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Afscheid en bevestigen ambtsdragers
20 september	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	Startzondag
27 september	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
4 oktober	10:00u	ds. Kees Burger	Israëlzondag
11 oktober	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	



Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Wijzigingen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.

 kerkdienstgemist.nl

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina





Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman



Dit lied verwoordt het verlangen van ons allemaal: straks, als we weer bij elkaar mogen komen... Het origineel is van een Noorse theoloog. Toen de coronacrisis begon en niemand enig idee had waar het zou eindigen, herinnerde hij zich een verhaal over twee mensen die betrokken waren bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994. Zij zaten op de romp van het gekapseide schip en beloofden elkaar te zullen ontmoeten in een café in Oslo als alles voorbij zou zijn. Ze wisten niet of ze zouden overleven maar deden de belofte vanuit de hoop dat ze elkaar weer zouden ontmoeten. Ze overleefden en kwamen inderdaad na een half jaar bij elkaar. Ze deelden een verhaal van verlies en angst maar ook van hoop en redding. Hoe zwaar het ons ook valt om afstand te houden van wie ons na staan, om af te zien van dingen waarvan we houden, we houden hoop dat de dag komt dat we zonder dreiging weer bij elkaar kunnen zijn. We zingen het lied van verlangen dat na de nacht een nieuwe morgen zal aanbreken. Waar zouden we zijn als mens, als kerk, als we deze hoop niet overeind hielden.

We zouden zelf ten onder gaan maar ook geen recht meer doen aan de taak die we hebben om de weg naar het leven te wijzen.

De tekst van het lied neemt al een voorschot op de dankbaarheid die we zullen ervaren omdat we onbevungen brood en wijn mogen delen, de vredegroet -een handdruk, een omhelzing- mogen uitwisselen zonder angst. Wat zal dat bijzonder zijn om fysiek weer verbonden te zijn met elkaar en met God rond de tafel van samen. En als we weer zonder angst mogen samenkomen zullen we niet alleen de dank delen maar ook de pijn om alle eenzaamheid en het verdriet om de mensen van wie we afscheid moesten nemen. Deze crisis heeft ons geleerd, en leert ons nog steeds, om naar elkaar om te zien. We hebben in kleine en grote dingen voor elkaar klaar gestaan en wie weet hoe lang we dat nog moeten volhouden. Het is een les die ons -hopelijk- zal bijblijven. We weten weer heel goed dat het in de kern om de liefde gaat; om het dragen van elkaars last en overeind te komen als we zijn gevallen. Om lief te hebben, daarvoor zijn we geroepen.

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

13 september

Stichting De Overbrugging

info: zie weekbrief en/of

www.deoverbrugging.org

20 september

Kerk in Actie

Versterk de kerk in Syrië

info: zie uitgelicht

27 september

Amnesty International

info: zie uitgelicht

4 oktober

Kerk & Israël – Israëlzondag

info: zie uitgelicht

11 oktober

Vluchtelingenwerk HW

info: zie uitgelicht

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Ontvangen gift voor de diaconie:

€35,50 t.b.v. Pa en Zoon helpen

€490,00 t.b.v. Noodhulp actie Beiroet

€95,00 via Marijke Schipper

Collectes

20 september

Kerk in Actie - Versterk de kerk in Syrië

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap.

De kerk in Syrië is altijd een pijler van de samenleving geweest. Ze is nu meer dan ooit een baken van hoop. Het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! Zie ook:

www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op

27 september

Amnesty International

Amnesty zet zich in voor de rechten van ieder mens. Dat je mag denken en geloven wat jij wilt, je voor je mening mag uitkomen en niemand mag jou discrimineren. Dat zijn mensenrechten en ze gelden ook voor jou, voor iedereen, altijd en overal. Maar helaas worden veel mensenrechten nog onnodig geschonden. Nog altijd zijn er mensen die gevangenzitten omdat ze kritiek hebben of hadden op de situatie in hun land. En zijn er kinderen die moeten vechten als soldaat of hard moeten werken. In veel landen zijn gevangenisstraffen waar marteling nog de normaalste zaak van de wereld is. Dat zijn allemaal schendingen van mensenrechten. Zolang er landen zijn die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten zal Amnesty zich hier tegen verzetten en opkomen voor die mensen die zelf soms geen stem meer hebben. Zie ook www.amnesty.nl

4 oktober

Kerk & Israël – Israëlzondag

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. "Kies voor het leven". Het is een breekpunt in de tijd, zo vlak voor de intocht in het beloofde land. Tijdens een voetreis van veertig jaren hebben we een levensstijl ontwikkeld met vaste religieuze gewoonten en leefregels. Als volk van Israël staan we nu voor een intense overgang, een nieuw begin. Wat een kans om te kunnen kiezen voor een eigen toekomst voor onszelf en onze kinderen! Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-israelzondag-leren-door-ontmoeting-en-dialoog



11 oktober

Vluchtelingenwerk HW

Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er dus ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen meerdere vluchtelingen en ook de rest van de Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier asiel willen aanvragen. Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals met het aanvragen van ziektekostenverzekering, huursubsidie, energieleverancier, telefoon, inboedelverzekering, contact met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarvoor zoeken ze ook mensen die een 'maatje' willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken als boodschappen doen, hulp bij het wegwijs maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen en hulp bij al het papierwerk dat op hen afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kosten geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds. Zie o.a.: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel



Als deze Kerkmagazin op de mat valt zijn de scholen weer begonnen en is het kerkelijk seizoen aan het opstarten. Nog steeds zal het anders dan anders zijn maar we blijven zoeken naar mogelijkheden om invulling aan het gemeentelven te geven.

Het pastoraat krijgt weer een beetje body. Letterlijk. Ik ga in levenden lijve bij mensen op bezoek die daar prijs op stellen. Aarzel niet om het zelf aan te geven als u mij verwacht. Bellen en appen blijft natuurlijk altijd een optie. Verder vindt u mij elke donderdagmorgen in de Huiskamer. Ik vind het fijn om u daar te ontmoeten.

Na ruim anderhalf jaar komt er bijna een einde aan mijn consulentchap in Maasdam. Zij zien uit naar de komst van hun nieuwe predikant, ds. Marianna van de Graaf. Ondertussen gaat onze beroepingscommissie vol goede moed verder en blijft het fijn om Frits Renes als tijdelijke collega te hebben.

Tenslotte hebben Bas en ik ons ontzettend bevoorrecht gevoeld dat onze rondreis door IJsland door mocht gaan. We hebben genoten van de natuur en zijn toegekomen aan ontspanning en rust. Hoe die er dit jaar ook heeft uitgezien, ik hoop dat ook uw en jouw vakantie goed is geweest en dat je met frisse moed weer aan het werk bent gegaan, naar school en aan de studie. Voor u allen een hartelijke groet!

VIEREN

Wisseling van de wacht

Zondag 13 september neemt een aantal mensen afscheid van zijn taak als taak- of ambtsdrager. Robert Andeweg, Arno Meijer en Jan Uittenbroek nemen afscheid als diaken. Jan was voorzitter van de diaconievergadering en had ook zitting in de kerkenraad. Coby Kuit, die vele jaren de verslagen van de diaconievergadering heeft verzorgd, neemt ook afscheid. Letta Krau legt haar ambt als pastorale ouderling neer en Bas Schelling stopt als lid van het college van kerkrentmeesters. Hij heeft zich lang met groot enthousiasme ingezet en was onder andere belast met de Actie Kerkbalans en de collectebonnen.

Het is een groot goed dat mensen hun tijd, inzet en deskundigheid willen inzetten voor de opbouw van de kerk. We danken de mensen hierboven dan ook heel hartelijk voor alles wat zij betekend hebben in vergaderingen, in processen en voor mensen persoonlijk. Bedankt dat we op jullie konden bouwen!

Daarnaast heten we ook nieuwe mensen welkom: Arjan van Dijk, nu taakdrager, wordt bevestigd in het ambt van diaken en neemt de voorzittershamer over van Jan Uittenbroek. Harm Bakker en Sjaan de Geus worden voorgesteld aan de gemeente als taakdrager. Harm zal het penningmeesterschap gaan invullen. Leo Brussaard zal toetreden tot het college van kerkrentmeester. Hij zal de taken van Bas Schelling overnemen. Piet Gootjes zal worden toegevoegd aan de diaconie als notulist.

Tenslotte zijn we heel blij dat Ina in't Veld heeft toegezegd om haar voorzitterschap te verlengen. Zij doet dat met verve en veel liefde voor de gemeente. Op dit moment kunnen we haar niet missen. We wensen hen allen van harte Gods zegen en alle goede gaven van zijn Geest.

Zondag 20 september staan we stil bij het tienjarig jubileum van ons kerkgebouw. Een uitbundig feest wordt het niet. Dat houden we te goed. Wat is het mooi om zo'n gebouw als het onze te hebben. Niet alleen bood het de afgelopen maanden kansen en mogelijkheden om de eredienst door te laten gaan, het blijkt voor velen een thuis te zijn. Dat kunnen we toch niet nalaten om toch te vieren; dat we thuis mogen komen bij elkaar en bij God.

Zondag 27 september is een doopzondag. Doopouders kunnen zich aanmelden bij de scriba. Wat zal dat een feest zijn. We hebben wat dat betreft letterlijk en figuurlijk droog gestaan. Ook de viering van het avondmaal komt er weer aan. Daarover in het volgende Kerkmagazin meer.

De Bijbellezingen komen van het rooster van BijbelBasics, een methode voor de kinderdienst van het Nederlands Bijbelgenootschap. De lezingen leiden ons in september en oktober door het evangelie van Matteus en de verhalen van Elia in 1 en 2 Koningen.

AGENDA

Voorzichtig aan probeer ik weer iets van het kringwerk op te pakken. Voorzichtig; dat betekent dat we samenkomen met inachtneming van de anderhalve meter en met niet meer mensen dan de ruimte aankan. Van te voren aanmelden is dan ook belangrijk. Ik heb twee keer twee avonden gepland. Fijn om elkaar weer te ontmoeten rondom het gesprek.

Kijk op de ziel

Donderdagavond 24 september en 8 oktober neem ik u graag mee door het boekje 'Kijk op de ziel' van Martine Oldhoff. De auteur gaat op zoek naar de betekenis van de ziel in het christelijk geloof in onze tijd. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt het ons als we zingen: 'Prijs de Heer, mijn ziel'? Wat is de ziel en hoe verhouden zich lichaam en ziel? Op deze en andere vragen gaan we samen in. We komen samen van 20.00-21.30 uur.

Met het oog op zondag

Een preek maken is doorgaans een eenzame klus. Terwijl de kring van mensen die hem uiteindelijk horen, er iets van vinden, er iets aan hebben, veel groter is. Wie denkt eens mee over de betekenis en impact van de Bijbeltekst voor de zondag? Donderdag 17 september denken we na over 1 Koningen 19: 1-16, Elia ontmoet God. Maandag 12 oktober denken we na over 2 Koningen 2: 1-14, Elisa volgt Elia op. We komen samen van 20.00-21.30 uur.



In herinnering: Adriana de Groot – de Regt

Op 22 juli overleed Adriana de Groot – de Regt, Oost-Voorstraat 97. Adry werd 72 jaar. Ze had geen gemakkelijk leven. Al jong werd er MS bij haar geconstateerd. En ze was pas 48 toen haar man Gerard plotseling stierf. Maar ondanks deze tegenslag trad ze het leven met moed en vertrouwen tegemoet. Ze genoot van de mensen om haar heen: de kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, burens. Ze genoot ook van de kerk. Jarenlang was ze lid van de cantorij. Haar geloof is in de loop der jaren tastender geworden. De zekerheden van vroeger vielen weg. Maar niet-zeker-weten enerzijds en vertrouwen anderzijds namen in gelijke mate toe. Daarom stond in de dankdienst voor haar leven niet de opgave die het leven voor haar was centraal, maar de liefde. Het woord van Jezus: 'Heb elkaar lief' moest de kern van de dienst zijn, omdat het de kern was van hoe ze in het leven wilde staan. In dat perspectief heeft zij haar leven in vertrouwen teruggegeven aan de eeuwige Bron van alle leven en liefde.



In herinnering: Klaas Moet

Op 29 juli overleed Klaas Moet. Klaas was een markante persoonlijkheid en een trouw kerkganger. Markant was hij door zijn zeer brede belangstelling en ruime kennis. Japan en de Japanse cultuur was een grote liefde van hem. Dat uitte zich in o.a. kennis van de taal, de bloemschikunst en andere karakteristieke Japanse elementen. Kocht hij bloemen, dan werden deze door hem geschikt volgens de regels van de Japanse bloemschikunst. In de oorlog, toen hij geïnterneerd was in Duitsland, leerde hij Russisch om met andere geïnterneerden te kunnen communiceren. Klaas was een echte verhalenverteller. Degene die hem 's zondags met de kerkauto naar en van de kerk reed, werd ruim getraakteerd op Klaas' verhalen, evenals ieder ander die met hem in aanraking kwam. Klaas is nooit getrouwd geweest. Hij was opgegroeid in grote armoede en meende dat een gezin voor hem een te grote last zou zijn. Dat hij zo oud zou worden (97), had hij nooit kunnen bevroeden. De dokter die de jonge Klaas aanschouwde, voorspelde: 'Die wordt niet oud!' Klaas heeft gelukkig het tegendeel in ruime mate bewezen. Op 97-jarige leeftijd is Klaas in vol vertrouwen op zijn schepper overleden.







Voorlopig nog geen gemeentezang

Sinds 5 juli vieren we de eredienst weer in De Open Hof met een maximum van 100 bezoekers, en we krijgen veel positieve reacties dat het fijn is elkaar weer te ontmoeten. Gemeentezang hebben we tot op heden, mede op advies van de PKN en de richtlijnen van overheid en RIVM, nog achterwege gelaten. Deze adviezen en richtlijnen zijn tot op heden nog niet in positieve zin aangepast. Mede ook gezien de stijging van het aantal besmettingen zal er ook de komende weken nog geen gemeentezang zijn. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 8 september evalueert de kerkenraad de situatie en neemt dan een besluit voor de periode daarna. Natuurlijk willen we allemaal niets liever dan de lofzang tijdens de eredienst gaande houden, maar wat vooral nu telt is dat we gezond blijven. Daarom is de kerkenraad zeer voorzichtig en zorgvuldig om te versoepelen.

Maar weet u vooral welkom op zondagmorgen; u kunt zich aanmelden via de website <https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/formulier>.

Na 8 september zullen we u weer verder informeren via de weekbrief en Facebook.

Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN 2020

Tegelijk met dit KerkmagaZIN is ook een brief bezorgd waarin wordt gevraagd om een abonnementsbijdrage voor ons mooie kerkblad. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **NL26 RABO 0373 7099 35** ten name van **CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland** onder vermelding van "**Abonnementsbijdrage KerkmagaZIN**".

De Protestantse Kerk in Nederland wil u graag op de hoogte brengen van activiteiten in het hele land, van nieuwe uitgaven en materiaal voor het gemeentelven. Hieronder een greep uit de komende activiteiten. Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

19-27 september:
PAX Vredesweek



Het coronavirus roept niet alleen solidariteit op, maar maakt ook de bestaande verschillen nog duidelijker. Verschillen in financiële situatie, thuissituatie, gebruiken, religie, cultuur... De Vredesweek 2020 heeft als thema 'Vrede verbindt verschil' en gaat over het omgaan met die verschillen. Hoe kun je het verhaal van de ander leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk? Kijk voor alle materialen en activiteiten op vredesweek.nl.
>> vredesweek.nl

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Jaarthema 'Het goede leven'

Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht. Daarom biedt de Protestantse Kerk in Nederland dit seizoen materiaal aan bij het thema 'Het goede leven'.
Scriba ds. René de Reuver:
"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet



- wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."
>> protestantsekerk.nl/startzondag

Liederen

Op zoek naar een mooi lied, om te luisteren of te delen? Op petrus.protestantsekerk.nl vindt u een verzameling populaire Liedboek-liederen, in een eigentijdse uitvoering. Ds. Oane Reitsma van de Protestantse Gemeente Enschede licht de diepere lagen van de liederen toe.
>> petrus.protestantsekerk.nl/liederen



Ontmoeting

'Mag ik wat vragen?' zegt ze en stapt van haar fiets. Ik stop met het wegvegen van de afgefallen moerbeï, mijn vaste ritueel. 'Die boom is dat een...?' 'Een moerbeï', vul ik in, 'Deze boom kwam al in de Bijbel voor'.

'In ons geloof ook', knikt ze met stralend bruine ogen onder een hoofddoek. 'Ik wist niet dat die hier kon groeien en mag geen vrucht plukken van de boom van iemand anders. Dat mag niet van ons geloof, net als Eva met de appel.' Ze vertelt over de witte en zwarte moerbeï bij haar opa in de tuin in Marokko. Als de vruchten rijp waren, spande hij folie op de grond en schudde aan de boom zodat de dieprode moerbeï naar beneden viel. 'Plukken deed hij niet, je moest goed zijn voor de boom'.

Ik vertel haar dat de boom door de gemeente is geschonken bij de bouw van deze woningen. Ieder jaar geeft hij volop vrucht, maar aangezien ik de enige ben in de familie die ervan eet, valt er veel op de grond. Dagelijks veeg ik de afgefallen moerbeï op om al te erge vlekken op de stenen te voorkomen.

Als ze ervan wil plukken, is ze van harte welkom met haar familie, nodig ik haar uit. Ze plukt een moerbeï en houdt 'm in haar hand. Het rode sap loopt langs haar vingers. 'Ik kom terug met een boterhamzakje', glundert ze. 'Zeg het wel tegen de familie. Anders krijg je: 'Wie is die vrouw met die hoofddoek die van onze boom staat te plukken? Bel de politie!' Ik barst in lachen uit en beloof haar de grote trap buiten te zetten.

We praten nog wat. Over hoe lang ze in Nederland woont en sinds wanneer in Oud-Beijerland. 'Dat deze boom hier kan groeien heb ik nooit geweten. Ik ga 'm ook kopen, meteen een grote, voor in de voortuin.' Enthousiast stapt ze op haar lichtblauwe omafiets en rijdt weg. 'En eh, niet de politie bellen', klinkt het ondeugend. Dat beloof ik.

Joke Waltmans.

CRISISMOMENTEN

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze persoonlijke vraag. Ditmaal: schrijfster

ROSITA STEENBEEK



“*Het leven is te kostbaar om het uit te zitten*”

In de tweede klas van de middelbare school heb ik een hersenbloeding gehad. Ik heb de dood in de ogen gezien. Daarna wist ik: het leven is kostbaar. Je moet het niet uitzitten, maar er iets van maken. Dat bedoel ik niet oppervlakkig, maar in de zin van: denk goed na wat belangrijk is. Als je weet dat je nog maar een paar weken te leven hebt, dan ben je er voor je dierbaren, toch? Je gaat niet ineens heel hard werken. Uiteindelijk gaat het om liefde, vriendschap.

In de periode na de hersenbloeding hielden de grote vragen mij erg bezig. Stel dat ik dood was gegaan, was dit het dan geweest? Wat was de zin van mijn leven? De gedachte dat het leven absurd is, en dat we er zelf betekenis aan moeten geven, heeft me een tijd aangesproken. Later ben ik toch teruggekomen bij de protestantse traditie waarin ik ben opgegroeid.

In grote crisismomenten heb ik de troost van Gods liefde ervaren. In 2002, een maand nadat mijn vader was overleden, belandden mijn moeder en ik in het ziekenhuis door een auto-ongeluk. Mijn moeder brak haar nek, ik mijn rug en lag in een korset. Een vriend van mijn vader kwam langs en bad met ons. Toen heb ik gemerkt dat bidden iets anders is dan praten. Het ontstijgt het menselijke. Ik heb me vlak voor kerst naar een kerkdienst laten brengen; daar ging ook een enorme kracht van uit. Mijn vader dood, mijn moeder op de IC, maar het kerstverhaal was hetzelfde gebleven. Anderen zongen voor mij. Ik voelde me opgenomen.

In het ziekenhuis voelde ik in die periode ook een diepe verbondenheid met anderen die er ernstig aan toe waren. Het was een soort bewegingloze pelgrimage; ik was los van alle dagelijksheid. Ik was niet meer bezig met boeken schrijven, carrière, hoe ik eruitzag. Ik ervoer in stilte dat ik gedragen werd en was niet bang voor de dood. Ja, hoe omschrijf je zoiets? Ken je dat gedicht van Rilke? ‘Wij allen vallen, als bladeren. Maar er is er Eén die al dit vallen oneindig zacht in zijn handen houdt.’ ■

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad.

Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast

Speeksel

Jaap den Boer



Ik neurie meer dan zes maanden geleden. Zing minder. Vanwege vrijkomende spekseldruppels.

Niet dat mijn speeksel ongezond zou zijn, integendeel, speeksel heeft veel goede eigenschappen. Het remt bacteriële processen af. Brandwonden kunnen met speeksel worden genezen.

In de Oudheid hadden ze van bacteriën geen enkel benul. Wel werd speeksel gebruikt als een soort zalf tegen oogontstekingen en slangenbeten. Zou Jezus hier ook van geweten hebben? Hij gebruikte speeksel om blinden te genezen.

Er wordt verteld dat een blinde bij Jezus wordt gebracht. Die nam hem bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed spuug op zijn ogen en legde de handen op hem en vroeg: "Zie je iets?"

Het genezingsproces verliep een beetje traag want de man antwoordde: "Ik zie mensen, maar het lijken net bomen die rondlopen."

Nadat Jezus zijn handen nog een keer op de ogen van de man had gelegd kon hij alles goed zien.

In een ander verhaal is sprake van een blinde bedelaar. Lang geleden had hij voor het laatst zijn handen goed gewassen.

Jezus maakt een papje van zijn speeksel en wat modder en strijkt dit op de ogen van de man.

In dit geval liep het genezingsproces iets anders. De man wordt door Jezus naar het badhuis gestuurd om zich te wassen. Nadat hij zich gewassen had kon hij zien.

Dat waren nog eens tijden!

Imago

Rob van Brakel

Misschien heeft u via Trouw de afgelopen zomer voor een klein bedrag ook zes Donald Duckjes gelezen; ik in ieder geval wel. Er zat een special bij over Oom Dagobert, de rijkste eend ter wereld. Waarschijnlijk kent u Oom Dagobert wel: de oom van Donald Duck, die zijn voortdurend aangroeiend kapitaal opslaat in geldpakhuisen en die zelf als een bedelaar leeft, bang om ook maar één van zijn zuurverdiende centjes uit te geven.

De special gaat over de goudkoorts. In Alaska was in 1898 goud gevonden, en Dagobert zou daar zijn eerste fortuin hebben vergaard. In het verhaal 'Terug naar Klondike' – niet in de special - gaat hij er jaren later een vergeten schat ophalen, maar hij komt een andere schat tegen: Kitty, een oude vlam van hem, die in armoedige omstandigheden leeft. Hij schenkt haar uiteindelijk met een list de echte schat, maar de crux van het verhaal is, dat hij dat niet wil weten! Hij doet het voorkomen naar Donald en de neefjes alsof hij een ontzettend domme fout gemaakt heeft, om zijn imago in stand te houden.

Voor Oom Dagobert, en voor velen van ons, is imago heel belangrijk. Iedereen denkt wel eens: "Wat zullen de mensen zeggen als ik afwijk van wat ik normaal doe?"

Die anderen weten, dat wij altijd (vult u maar in). Voor de mensen om je heen scheidt dat duidelijkheid, maar het pint je wel vast. Het geeft je weinig bewegingsvrijheid op momenten dat het er echt toe doet. Je laat dan kansen lopen, waar je later spijt van krijgt. Dan kun je je beter in onmogelijke



bochten wringen om alsnog dat andere pad te kunnen nemen, zoals Oom Dagobert doet. Misschien moet je zo'n beeld ook helemaal niet willen vasthouden. Jezus bijvoorbeeld vraagt aan de leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"

Er volgen antwoorden als 'Johannes de Doper' en 'Elia', maar Petrus ziet door al die beelden heen, en noemt hem de Zoon van God. Geen kopie van een beroemd persoon, maar iemand die zichzelf is. Anders. Nieuw. Misschien ook wel tegendraads en onberekenbaar; kijk maar naar de Bergrede.

In het Engels heet Oom Dagobert Uncle Scrooge, naar de vrek uit Dickens 'A Christmas Carol', die zich na een confrontatie met de herinneringen aan zijn gemiste kansen bekeert, en dat anders dan de eend wil weten ook! Je moet die confrontatie met jezelf wel aan durven gaan: wellicht komt er dan heel veel onfraais boven, maar af en toe is dat ook noodzakelijk.

Ik wens u na de vakantie een verfrissende start!

Fotosafari laatste keer basiscatechese

Hoe kunnen we het seizoen van de basiscatechese afsluiten in corona-tijd? Lukt dat wel met zoveel beperkingen? Ja, zeker wel dat dit kan. Altina en ik zochten samen naar een leuke buitenactiviteit.

Altina maakte een plan en Jolanda maakte een protocol. We kregen toestemming van de kerkenraad. Zodoende kwam er een grote groep kinderen op zondag 28 juni bij elkaar. We deden een fotosafari.

In groepjes maakten ze foto-opdrachten bij Bijbelverhalen. Veel lol, tijdsdruk en paniek hoe ze een opdracht moesten volbrengen. Het eindresultaat was erg leuk. Als verrassing hadden we voor iedereen een klein kadootje. Voor elke afscheidnemende groep 8-er een bijbels dagboekje en voor de anderen een pen en sleutelhanger.

Zoals gewoonlijk sluiten we elke ontmoeting af met een gebed. Kinderen droegen dit keer veel gebedspunten aan; dankpunten voor een verjaardagsfeest, bijna vakantie, maar ook bidpunten voor een ziek familielied, afscheidsmusical en onzekere tijden. Wij vinden het altijd mooi om te horen hoe kinderen God ervaren en hoe ze hun leven met alle ups en downs bij God in gebed brengen.

We hopen in het nieuwe seizoen mogelijkheden te vinden om weer te starten.
Groetjes, Altina Verhorst en Jolanda Griesdoorn-v.d. Pol



Seizoensafsluiting

Op vrijdag 17 juli hebben we het afgelopen seizoen afgesloten. Dit keer bleven we dicht bij huis. We hebben pizza en patat gegeten en spelletjes gedaan!. Anders dan anders, maar wat was het gezellig! De tijd vloog om!

Hieronder een paar foto's om een indruk te krijgen.



In het nieuwe jaar starten wij op woensdag 16 september om 19.00 in De Open Hof met de eerste vergadering van het nieuwe seizoen

Wil je ook bij de Baanbrekers?

Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen alle jongeren die het komend schooljaar naar de middelbare school gaan een persoonlijke uitnodiging.

Heb je geen persoonlijke uitnodiging gekregen of ben je ouder dan 13 jaar, maar wil je wel bij de Baanbrekers ben je ook van harte welkom! Aanmelden bij bovenstaand e-mailadres is dan wel fijn. Dan weten wij dat je komt!

Groetjes en tot ziens van Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerk en klooster. In de kerken in het land komt hij hoopvolle tekenen tegen, waar hij in deze column graag over schrijft. Ditmaal is hij daarbij geholpen door de wijsheid van de Vlaamse rouwdeskundige Manu Keirse.

Vraag aan de stervende welke boodschap die nog wil meegeven

WAARDIG AFSCHEID NEMEN

TIPS BIJ EENZAAM STERVEN OF UITVAART IN BEPERKTE KRING

Veel mensen konden in deze tijden van corona niet bij het sterven van hun dierbare zijn. Of mochten niet deelnemen aan de uitvaart of de crematie. Dit is een open wond die pijn blijft doen, ook na de coronacrisis. Juist voor vrijwilligers in de kerken of voor rouwgroepen ligt hier een belangrijke taak. Daarom volgen hier een paar adviezen die kunnen helpen:

- Wanneer je wel aanwezig kunt zijn, schrijf dan je indrukken van dat kostbare afscheid op, om ze later te delen met andere familieleden die deze kans niet hadden.
- Wanneer je het voorrecht hebt om bij het sterven te zijn, vraag dan aan afwezige familieleden en vrienden om een korte boodschap op een kaartje te schrijven die je zelf kunt voorlezen.
- Vraag aan de stervende welke boodschap die nog wil meegeven. Probeer altijd te helpen om in die laatste dagen nog vier belangrijke boodschappen mee te geven aan de stervende: sorry, ik vergeef je, ik dank je en ik hou van je!
- Niets is mooier voor vrienden of familieleden wanneer je van de stervende hoort dat hij of zij altijd die ander gewaardeerd heeft. Dat is een kostbaar geschenk van de stervende aan mensen die er niet bij kunnen zijn. Deel zo'n geschenk.
- Als je niet bij de uitvaart of de crematie kunt zijn, kun je toch je betrokkenheid tonen door een brief te schrijven of een boodschap via de sociale media te posten, met persoonlijke herinneringen aan de gestorvene.
- Als je niet bij de uitvaart of crematie kunt zijn en je durft niets te schrijven, stuur dan een kaart, met een gedicht of alleen je naam. Ook dat doet goed aan de nabestaanden en geeft je het gevoel dat je afscheid hebt genomen.
- Organiseer een vervangend afscheidsritueel op een later moment. Dat geeft iedereen de kans om alsnog de liefde voor de overledene te laten zien. ■

Daniël

Elk land heeft zo zijn koningen en narren:
de koning heerst, en waakzaam als een sfinx
buigt hij voorzichtig mee, naar rechts en links.
De nar kijkt toe bij al dit harrewarren

en houdt zijn spiegel lachend in het licht,
het licht dat hoge heren niet verdragen,
dat bliksemflitst met onverwachte vragen,
een dure grap: er vallen ogen dicht.

Ooit werd zo'n potsenmaker rap onthoofd,
maar nu niet meer: hier zijn we vooruitstrevend,
je doet maar, stomkop, waar je in gelooft.

Zijn kletspraat wordt gedoogd, hij houdt zich staand
en houdt de hoop op open ogen levend.
Hoelang? Zolang hij zich geen koning waant.

Uit: Adam zaait radijzen, Rikkert Zuidervelt
Sonnetten over bijbelse personages.(uigave De Brandaan)

De freule Wttewaal van Stoetwegen, Tilanus, Zijlstra, Biesheuvel, Aantjes,
Drees, Den Uyl, Duisenberg, De Quai, Klompé, Schmelzer.....
een hele rij politici uit onze jong(ere) jaren wier namen we veelal met respect noemen, ook al
hadden we andere politieke principes. "Bekwààame mensen," zou Wim Kan over hen gezegd
(kunnen) hebben. Ze deden in ieder geval serieus hun best de mensen en het landsbelang
serieus te dienen.

Wie het politieke nieuws volgt, ziet momenteel personen die wat dat betreft minder
overtuigend zijn. "Nééé, we noemen geen namen!"

Laten we dankbaar zijn voor de narren,de cabaretiers, columnisten , journalisten en
cartoonisten.

Zij houden ons scherp en trakteren ons bij tijd en wijle op een glimlach.

Kees Wisse



De hofnar Don Sebastian de Morra door Velásquez

HET JACOBSPAD

Tijdreizen door Groningen en Drenthe

Dit is Drenthe zoals je je Drenthe voorstelt. Door ruim opgezette dorpjes kom ik, vol rietgedekte huizen. Ze zijn groot genoeg om er een comfortabele woonboerderij aan te hebben, voor een boerenbedrijfje waren ze vast wat

klein. Ze doen vermoeden dat het vroeger sappelen was op de hei en in het veen. De dorpen worden afgewisseld door heide, bos en grasland. In het glooiende landschap volgen de landschapstypen elkaar snel op.

Bij Loon wandel ik over de zogeheten Werdenseweg. Het is de eeuwenoude verbindingsweg tussen de stad Groningen en het klooster Werden, bij Essen in Duitsland. Jaarlijks zouden monniken deze route gebruikt hebben om voor hun klooster de tienden te innen. Bommen Berend zou in 1672 de weg, hoog en droog op de Hondsrug gelegen, gebruikt hebben om Groningen te belegeren. Later vond ook Napoleon de weg van strategisch belang.

Nadat ik het Loonerdiepje overgestoken ben, de bovenloop van de Drentsche Aa, passeer ik een hunebed. Meer dan 5000 jaar geleden al begroeven de bewoners hier hun geliefden in bouwsels van tonnensware stenen, die de ijstijd eerder achtergelaten had. Er werd aandacht aan besteed: ze werden netjes oost-west georiënteerd. Dat het gebied ten oosten van Assen in ieder geval sinds die tijd bewoond werd, blijkt ook uit de wat jongere grafheuvels daar. De grote begraafplaats bij de Jacobuskerk in Rolde, nog wat verderop, komt in dat licht verrassend jong over. Wij zijn de eersten niet die de schepping bewonen.

Het Jacobspad is een van de noordelijke aanlooproutes richting de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela. Het liefst langs oude 'kerkpaden' verbindt het pad diverse Jacobuskerken in Groningen en Drenthe. De Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen is het beginpunt, de Stephanuskerk in Hasselt het eindpunt. De route is prima bewegwijzerd, even oppassen is het waar de wandelroute en de fietsroute uiteenlopen. Een routegids, die de 220 km in korte etappes opdeelt, is onder meer te bestellen via

www.jacobspad.nl. ■





September / Oktober		September/ Oktober		 nederlands bijbelgenootschap
zo 13	Exodus 32:1-14	zo 11	Ezra 3:1-13	
ma 14	Exodus 32:15-35	ma 12	Ezra 4:1-16	
di 15	Exodus 33:1-11	di 13	Ezra 4:17-5:5	
wo 16	Exodus 33:12-23	wo 14	Ezra 5:6-17	
do 17	Exodus 34:1-18	do 15	Ezra 6:1-5	
vr 18	Exodus 34:19-35	vr 16	Ezra 6:6-12	
za 19	Psalms 145	za 17	Ezra 6:13-22	
zo 20	Daniël 1:1-21	zo 4	Daniël 6:11-18	
ma 21	Daniël 2:1-12	ma 5	Daniël 6:19-29	
di 22	Daniël 2:13-23	di 6	Psalms 115	
wo 23	Daniël 2:24-35	wo 7	Matteüs 20:1-16	
do 24	Daniël 2:36-49	do 8	Matteüs 20:17-34	
vr 25	Daniël 3:1-12	vr 9	Psalms 122	
za 26	Daniël 3:13-23	za 10	Ezra 1:1-11(-2:70)	
zo 27	Daniël 3:24-30			
ma 28	Daniël 3:31-4:14			
di 29	Daniël 4:15-24			
wo 30	Daniël 4:25-34			
do 1	Daniël 5:1-12			
vr 2	Daniël 5:13-6:1			
za 3	Daniël 6:2-10			





VERZOENEN



KIK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. De wensers willen elkaar aanraken en de vrede toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de tuinman hoort bij de afstanders.

'We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en elkaar de vrede van Christus toewensen?' zegt mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, maar die stapt geschrokken achteruit. 'We moeten aan de vrede van Christus denken en erom bidden!' zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. 'Als je alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is vrede niet moeilijk!' zegt ze. Maar Teun roept: 'Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!'

'Je moet wel een beetje móéite doen, veilig!' zegt mevrouw Bontje. 'Je moet véilig áfstand houden!' zegt Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door.

'Laten we de pastoor en de vicevoorzitter erbij halen!' Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen elkaar stevig en roepen 'Vrededevrededevrede, lieve vriend!' Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en fluisteren 'Vrede voor iedereen'. Ze besluiten te zoeken naar iets ertussenin.

In de keuken maakt mevrouw Bontje het gezellig voor de pastoor en de vicevoorzitter. Ze noemen het 'anderhalf kopje koffie'. In de tuin staat Teun. Zo in zijn eentje is hij altijd het gelukkigst.



Versje

Een vredeswens zit in je hart,
en komt door jou naar buiten
in al je daden, horen, zien,
in liefde, niet te stuiten.

Een vredeswens kan wandelen,
hij brengt geduld en hoop,
en daarmee help je anderen
uit de put en uit de knoop!

Die hoop is ook besmettelijk,
die mógen we verspreiden!
Deel vrede út, opzettelijk,
op weg naar betere tijden!



Uit de Bijbel

Vergeef je naaste zijn onrecht:
dan worden, wanneer je erom bidt,
jouw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover
een medemens woedend blijft,
bij de Heer vrede komen vragen?

Naar Sirach, 28,2-3



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns