



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Zomer 2020

Terugblik van het C*team

Kunst in de kerk

Nummer 53 - juli/augustus/september 2020

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 53
augustus 2020



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
54 20 aug / 10 sept / 13 okt

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Joke Waltmans

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche
Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche
Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale
ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055
PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.fl.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
B. Schelling
tel. 06-235 66898
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
- vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
- giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
- diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
- Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452



**Collega opende
de vergadering
en de Bijbel
en sprak
over alles
waaraan een mens
zekerheid ontleent:
een huis, een bankrekening,
de liefde, gezondheid,
een baan, een mening.
Dat valt eens om,
sprak hij.
Het laat los; wij vallen..
maar
God houdt ons vast.
Een mooie conclusie
en heel waar
maar
als dat nu eens niet
het eindpunt was
maar het begin
van ons doen en denken.
Wat dan?
Dat laat mij niet los.**

Lyonne Verschoor

Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
19 Juli	10:00u	ds. J de Visser	
26 Juli	10:00u	ds. Jaap Doolaard	
2 Augustus	10:00u	ds. Willem van der Vegt	
9 Augustus	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
16 Augustus	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
23 Augustus	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
30 Augustus	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
6 September	10:00u	ds. Gertjan Robbemond	<i>Maaltijd van de Heer</i>



Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning.
Wijzigingen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.

 kerkdienstgemist.nl

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze besloten Facebook-pagina



A vintage map of Europe, showing various cities and countries. The map is slightly blurred and has a warm, aged color palette. Text is overlaid on the map in two main sections. The background shows cities like Amsterdam, Berlin, London, and Paris, and countries like Nederland, België, and Tsjechooslowakije.

We reisden tot voor kort best veel,
de wereld voelde klein.
Wat vroeger ver en vreemd zou zijn,
is nu bekend terrein.
Een vlucht- of treinverbinding
bracht mensen bij elkaar.
Dat leverde veel goeds op maar...
het bleek ook een gevaar.

Want ook een virus reist graag mee,
dat stopt niet bij de grens.
Dat reist met ons de wereld rond
en gaat van mens tot mens.
Hoe snel dat ging, verraste ons
We schrokken ons kapot.
We gooiden gauw de grenzen dicht:
de wereld ging op slot.

Nu gaan de grenzen open, want
dat slot hielp weliswaar,
maar opgesloten zitten, valt
de meesten van ons zwaar.
We willen verder met elkaar,
die samenwerking móét.
Hoe nauw de wereld samenhangt
dat voelden we heel goed.

Wij vormen de bemanning van
het schip dat aarde heet
en reizen door de ruimte
op die prachtige planeet.
Wat jij daar doet, dat treft ook mij,
wat hier gebeurt, komt daar.
Wij zijn op onze levensreis
verbonden met elkaar.

Greet Brokerhof-van der Waa

God,
we bidden u voor iedereen die het moeilijk heeft omdat reizen nu niet zo makkelijk kan.
We denken aan oude mensen die zich eenzaam voelen omdat ze nu niet zo vaak bezoek krijgen.
We denken aan jongeren die te ver van elkaar wonen om elkaar regelmatig te kunnen zien.
We denken aan gezinnen die zich verheugd hebben op een vakantie die nu niet doorgaat.
Geef hen de creativiteit om toch iets van deze tijd te maken en met elkaar verbonden te blijven.

Vanuit de Taakgroep Eredienst: over kerkdiensten en gastpredikanten

Afgelopen jaren was de preekvoorziening een 'makkie'. Twee predikanten vulden bijna het hele preekrooster samen. Nu is daar heel wat in veranderd. Het zal u vast zijn opgevallen dat Ds. Lyonne Verschoor inmiddels heel vaak voorgaat. Overbodig op te merken dat we daar heel blij mee zijn. Zeker nu we een aantal maanden digitaal hebben gekerkt. Op de laptop of iPad komt de invulling van de dienst heel dichtbij en indringend over. Daar heeft Bas Verschoor het nodige (en dat is heel veel) aan bijgedragen. Waar ik in gedachten nog wel eens kon wegdwalen tijdens een reguliere dienst ben ik nu nog meer betrokken want ieder item is steeds uitnodigend nieuw.

Bijzonder hoeveel talent we hebben in De Open Hof en hoeveel mensen (en ook kinderen) hebben bijgedragen aan de diensten de afgelopen maanden. Hoeveel 'Hoffers' hebben we niet voorbij zien komen als lector, als zanger in allerlei vorm: solo, duo, kwartet, cantorij en afgelopen zondag ook nog eens als uitzwaaiër. En dan noemde ik de ouderlingen en diakenen nog niet eens.

Veel van de creatieve ideeën komen bij onze predikant vandaan, bijna zonder onderbrekingen ging dat steeds door. Maar nu is het straks tijd voor Lyonne en Bas om op adem te komen. Tijd voor een welverdiende vakantie.

Gelukkig is in de afgelopen tijd ook een deel van het predikantswerk overgenomen door ds. Frits Renes. Inmiddels was hij met pensioen als docent en met emeritaat als predikant. Juist op het goede moment was hij beschikbaar en we hebben kunnen merken dat hij als neerlandicus en voorganger helemaal past bij onze gemeente. Ook al zoeken we op termijn een 2e predikant, we zijn meer dan 'geholpen' met zijn verbondenheid met DOH.

Vanaf juli komen er 4 gastpredikanten die voor ons geen onbekenden zijn.

Ds. Cees Burger was predikant in de Thomaskerk, kwam uit Zevenbergen in 1983 en vertrok in 1988 naar Mijdrecht. Toen zijn emeritaat in zicht kwam verhuisde hij met zijn vrouw Marrie naar Kamerik. Veel mensen uit de Thomaskerk zullen goede herinneringen hebben aan zijn tijd in Oud-Beijerland, waar hij samenwerkte met Kees Visser. Hoe het nu precies zat met zijn uitspraak dat een visser wel een burger was maar een burger niet zomaar een visser kon worden weet ik overigens niet meer.

Vervolgens verwachten we ds. Jan de Visser. Hij volgde René Silvis op in de Exodusgemeente in Sommelsdijk. Mogelijk herinnert u zich ook nog dat hij uit het onderwijs komt maar zijn carrière vervolgde in de politiek, hij was nl. wethouder. Vervolgens was hij sociaal advocaat maar uiteindelijk vond hij toch zijn bestemming op Goeree-Overflakkee.

De derde gastpreker (en spreker) is velen heel bekend, het is Jaap Doolaard, van bekende huize dus. Geboren en getogen in Oud-Beijerland. Hij was lange tijd predikant van het VU-ziekenhuis en woonde jarenlang in Zeist maar is nu verhuisd naar Odijk. Daar waar de al genoemde Kees Visser predikant was tot vorig jaar.

De vierde in dit kwartet, Ds. Willem van der Vegt, is ooit als predikant in Oud-Beijerland bevestigd in de Thomaskerk als predikant met een bijzonder werkterrein nl. ons verpleeghuis De Rembrandt, hij is dus eigenlijk thuis bij ons als predikant. Nog maar een beperkte tijd overigens want naar ik heb begrepen kijkt hij naar zijn emeritaat uit en zal dan ook afscheid nemen van zijn andere taak die hij vervult als predikant van de kerk in Schiedam.

Over de vorm van de live diensten in die weken overleggen we nog. Zeker is dat we een beperkt aantal gemeenteleden mogen toelaten en of we nog mogen zingen is de vraag maar voorshands lijkt het me niet verstandig. Wellicht kunt u zelf inschrijven. Weet u welkom, juist ook in de zomertijd.

Wellicht is het goed om in volgende kerkmagazines weer wat verder toe te lichten bij 'de gastpredikanten'.

Goede voornemens zijn echter riskant. Wie weet gaat het lukken.

Jaap van de Griend, voorzitter taakgroep eredienst

Beroepingswerk –

Samenwerking met Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam

In de afgelopen periode heeft er overleg plaats gevonden over het beroepingswerk tussen onze gemeente en de Gereformeerde kerk te Puttershoek/Maasdam. Aanleiding daartoe was de vacature in Puttershoek/Maasdam die vanwege de financiële situatie aldaar een predikantsplaats van slechts 20% (0,2 Fte) mogelijk maakt.

In overleg met de classispredikant en het College van Beheer van de classis hebben beide gemeentes een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het beroepen van een predikant. Dit maakt het mogelijk een predikant te zoeken voor een aanstelling voor 0.8 Fte, waarvan 0.6 Fte ten behoeve van onze gemeente en 0.2 Fte ten behoeve van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam.

Inmiddels is er een gezamenlijke beroepingscommissie die na 28 juni aan het werk is gegaan. Deze commissie bestaat uit de al eerder geïnstalleerde commissie van De Open Hof, aangevuld met vier leden vanuit Puttershoek/Maasdam.

Wij wensen de beroepingscommissie Gods onmisbare zegen toe bij het zoeken naar een voor beide gemeentes geschikte predikant.

De kerkenraad

Collecte overzicht

Eerste Rondgang

19 juli

Interkerkelijke Stichting
Ethiopië/Eritrea

info: zie uitgelicht

26 juli

Salam Medical Centre, Egypte
info: zie weekbrief en/of www.smcegypt.org

2 augustus

'Armoedebeleid'

info: zie weekbrief

9 augustus

Noodhulp – Overstromingen –
Bangladesh

info: zie uitgelicht

16 augustus

Zending- Rwanda

info: zie weekbrief en/of www.kerkinactie.nl

23 augustus

Project Casa Nadar

info: zie uitgelicht

30 augustus

Stichting Twarne

info: zie weekbrief en/of www.stichtingtwarne.nl

6 september

Werelddiaconaat - Ghana

info: zie weekbrief en/of www.kerkinactie.nl

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor
ons eigen kerkenwerk.

Collectes

19 juli

Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea

Ook dit jaar collecteren we weer voor deze stichting op verzoek van dhr. A. van Dam die zich al jarenlang inzet voor dit mooie werk. Dit jaar zet de werkgroep Hoeksche Waard zich in voor het project 'Vrouwen samen vooruit'. Debre Sina is een stadje van 13.000 inwoners. Er is geen industrie en bijna geen handel. Er is grote armoede. De vrouwen grijpen iedere gelegenheid aan om geld te verdienen. Er worden 24 zelfhulpgroepen opgezet met ieder 20 deelnemers. Iedere groep heeft een onderling kredietsysteem. Alle 24 groepen samen organiseren activiteiten die boven de eigen groep uitstijgen. De deelnemers concentreren zich in eerste instantie op kleinschalige tuinbouw naast het eigen huis, het houden van kippen, vetmesten van schapen en het opzetten van kleine winkeltjes. Ieder jaar wordt een aantal deelnemers voor de tijd getraind. En als ze bezig gaan met hun handel worden ze intensief begeleid. Na afloop van het project blijven de groepen actief doorgaan. Door dit te steunen krijgen juist vrouwen, die vaak hun gezin draaiende moeten houden, de kans om vooruit te komen. Zie ook www.isee-urk.nl

9 augustus
Noodhulp -
Overstromingen
Bangladesh

Cyclonen en wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Het water staat de Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.



vervolg op pagina 9

Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Uw bijdrage wordt gevraagd om dit project te steunen.

Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-en-rampenpreventie-in-bangladesh

23 augustus

Project Casa Nadar
Erwin en Ruth -
Roemenië



Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat we plotseling naar Nederland verhuisden. We beginnen ons in Nunspeet langzaam steeds meer thuis te voelen. Rebecca is onlangs 6 jaar geworden en hoopt volgend jaar naar groep 3 te gaan. Nathan is 2 geworden en is begin maart succesvol geopereerd aan zijn hart. Dit was de derde en (in principe) laatste operatie (hij heeft hls). Hij is er energiever door geworden en ziet niet meer zo blauw. Hoe het verder zal gaan is afwachten, maar we zijn ontzettend dankbaar dat Nathan er zo goed door is gekomen! Net voordat de Coronamaatregelen werden genomen waren we weer thuis. Het gaat nog steeds erg goed met hem. Wijzelf (Erwin en Ruth) zijn ook weer steeds meer 'onzelf' en we merken dat we alles een plekje aan het geven zijn.'

Het gezin Varga in Roemenië is eind vorig jaar nog bezocht door de mensen van stichting Casa Nadar. Altijd goed om face-to-face contact te onderhouden. Adriana, de schooljuf uit Nadar en onze steun en toeverlaat, begeleidt verder het gezin. Moeder Magda houdt haar werk in de metaalfabriek goed vol, iets wat we wel gehoopt maar niet verwacht hadden. Het blijft wel spannend hoe lang ze het gaat volhouden, ook gezien haar gezondheid, maar ze gaat er voor ondanks de lange werkdagen. Brigi heeft nu haar laatste jaar van school afgerond en nu is het de vraag of ze een baan kan vinden. Onlangs heeft ze met haar fiets een ongeluk gehad in het dorp en zag het er ernstig uit. De ambulance is gebeld maar na onderzoek bleek dat het op de plekken en schrammen na, niets ernstigs was. Haar broertje Loti is 12 en moet nog naar de basisschool. Haar zusje Magdalena is nu 13 en is bezig met haar examens om te kijken naar welke school ze kan gaan. (De basisschool is 2 jaar langer dan bij ons in NL). Hierna begint namelijk voor haar het avontuur in de stad om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Ze kan goed leren, dus we hopen echt dat ze gemotiveerd blijft om te gaan studeren. Want dat is mede de reden dat we deze stichting hebben opgezet, om deze kinderen de kans te geven op een goede studie en daarmee een goede toekomst te geven. Het idee is dat ze naar een christelijk internaat kan in de stad Oradea. Dat brengt ook extra kosten met zich mee dus we zijn erg blij met jullie steun! Ontvang de hartelijke groeten, namens stichting Casa Nadar, Erwin en Ruth Zijlstra.

Zie ook: www.casanadar.nl

Ontvangen giften

Giften voor de kerk

In de periode van half mei tot eind juni hebben we aan giften voor de kerk het mooie bedrag van € 4.500 ontvangen. Alle gevers hartelijk dank.

Giften voor de diaconie

€ 100 via Ineke Wisse

Gedachtenis aan het leven van Catharina Maria Kampen

Op 5 juni overleed Rini Kampen in de leeftijd van 86 jaar. Velen zullen zich haar herinneren als lid van de cantorij. Muziek was van kinds af aan een rode draad in het leven van Rini. Vele koren en uitvoeringen heeft zij als pianiste begeleid. Het heeft haar altijd groot plezier gegeven om door de muziek verbonden te zijn met mensen en met haar geloof.

Na de scheiding vormde zij een eenoudergezin met Ilse en Margo. Zij werkte als boekhouder en nam daarnaast tijd voor de tuin en naaien. Mw. Kampen was een zelfstandige vrouw die graag de regie wilde houden over haar leven. Daarom verhuisde zij vanuit Zuid-Beijerland naar een kleiner huis in Oud-Beijerland dichterbij winkels en openbaar vervoer. De laatste jaren woonde zij in De Rembrandt.

In de dankdienst voor haar leven lazen we haar belijdenstekst. Ze had hem zelf overgeschreven uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen.

Rini heeft geleefd met God en op hem vertrouwd, wat zij ook doormaakte. Aan zijn handen hebben we haar toevertrouwd. Mogen haar dochters Ilse en Margo, en allen die haar zullen missen, troost en bemoediging ondervinden van God en mensen.

Alleen

Waar kan ik schuilen, als jij er niet meer bent?

Bij wie rust ik uit van mijn vermoeienissen

Aan wie vraag ik raad als ik iets moet beslissen?

Wie is er zoals jij die heel mijn leven kent?

Ik weet niet wat er komt, ik kan alleen maar gissen

Waar moet ik heen, als jij met me gaat?

Bij wie huil ik uit, als jij niet naast me staat?

Ik weet nog niet half hoeveel ik je ga missen.

Rob van Brakel

Wat is het heerlijk om weer mensen te zien en te spreken in de kerk: rondom de eredienst en bij de koffie in De Huiskamer. Dat lijkt tenminste weer een beetje 'gewoon'. Al is dat het allerminst. Wat is er gepasseerd de afgelopen weken? Begin juni was het pizza-overleg met de achtste-groepers en jongeren van de Tienerdienst. Het was in de eerste plaats geweldig om elkaar te ontmoeten. In de tweede plaats hebben we luid en duidelijk hun vraag gehoord om weer samen te kunnen komen en om gezien en gehoord te worden, ook in de kerkdiensten. Daar is inmiddels het experiment 'tienermoment' uit voortgekomen.

Het C*-Team heeft de taken afgebouwd. De ergste crisis is immers voorbij en de verschillende taakgroepen komen ook weer bij elkaar om dingen op te pakken. Voor mij is dit een grote steun en motor geweest. Dat geldt overigens ook voor u en jullie! Stil ben ik van de lieve kaarten, attenties en berichtjes.

Sinds 7 juni zijn de vieringen weer rechtstreeks vanuit de kerk. Steeds met een beetje meer mensen zijn we nu gekomen bij het moment dat we weer met een kleine 100 mensen de dienst kunnen bijwonen. Zingen kan nog niet. Dat blijven we oplossen met filmpjes. Die samenwerking was de afgelopen periode ook iets om in te lijsten: de mensen van de techniek, de mensen die door de week wilden komen zingen of iets inspreken, de inzet en creativiteit, ik heb ervan genoten en hoop dat ook te kunnen vasthouden.

Vanaf het begin heb ik op de Weekbrief kleine stukjes geschreven met het nummer van de 'coronaweek'. Vaak nog meer om mijzelf te bemoedigen dan jullie. De weeknummers erboven gaan verdwijnen maar ik vind het leuk om zo elke week iets tegen jullie te kunnen zeggen en jullie te kunnen meenemen in mijn gedachten.

Het gaat ons goed. Bas en ik zijn allebei druk geweest met werk en kerk en kijken nu uit naar onze vakantie. Voor wie thuisblijft, voor wie de plannen heeft moeten veranderen, voor wie weggaat: heb het goed!

Een hartelijke groet voor jullie allen. ds. Lyonne Verschoor

Vieren

In juli ben ik er even niet. Gastpredikanten geven invulling aan de vieringen. Het zal vreemd zijn om vrij te zijn, na zoveel diensten te hebben gedaan onder deze bijzondere omstandigheden. Zondag 9 augustus zal mijn eerste viering na de vakantie weer zijn. Het is dan nog vakantietijd en 'de lichtheid van het leven' lijkt me een mooi thema voor deze zondagen. Zondag 9 augustus lezen we 'Geniet van het leven'. Zondag 16 augustus gaat het over zingen en fluiten en 23 augustus is het motto 'mens erger je niet'.

Verder kijk ik nog maar niet vooruit. Elke kerkdienst leren we weer bij en af en voortdurend stellen we bij wat we doen. Ik hoop ook van harte dat u en jij de moeite neemt om de enquête in te vullen. Voor zover u dat nog niet via de link op de Weekbrief hebt gedaan natuurlijk. Tijdens de zomerperiode ontvangen de kinderen geen materiaal voor een kinderdienst thuis. Na de zomervakantie weten we meer over wel of geen kinderdienst en kunnen we deze service ('service' is niet alleen 'dienst' maar ook 'kerkdienst') altijd weer oppakken.

Vakantie

In verband met vakantie ben ik niet beschikbaar in de periode woensdag 8 juli tot en met dinsdag 4 augustus. Collega Frits neemt in voorkomende gevallen waar. Uitgedaagd door de omstandigheden zijn twee geplande vakantieperiodes niet doorgedaan. In juli neem ik wel even vakantie. Met ingang van 11 juli ben ik enkele weken niet beschikbaar. Ik houd u op de hoogte via de Weekbrief en het volgende KerkmagaZin.



Mooi

Jaap den Boer

Ze waren veel in beeld. Borden met de tekst 'BLACK LIVES MATTER' en 'BLACK IS BEAUTIFUL'.
Roep om aandacht voor een groot probleem.

"WHITE IS BEAUTIFUL" heb ik nog nooit gezien. Geen probleem.

Taalgebruik verandert door de tijd heen. Maar soms niet. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Statenvertaling (uit 1637).

Iemand met een donkere huidskleur wordt daarin "Moor" genoemd. Hij komt uit "Morenland". In sommige kerken is die vertaling nog in gebruik. Daar wordt ook gezongen over de Filistijn, de Tyriër en de Moren. (psalm 87, berijmd in 1773). Men is gehecht aan de Statenvertaling en aan de psalmen zoals hun ouders en voorouders die altijd hebben gezongen. Er zit geen kwade bedoeling achter maar toch

In een aantal bijbelvertalingen gaan mooi en zwart niet altijd samen en vormen een tegenstelling. Zoals in het prachtige boek Hooglied. De bruid zegt in hoofdstuk 1 vers 5 tegen de meisjes van Jeruzalem in de:

Statenvertaling: Ik ben zwart doch liefelijk.

Willibrordvertaling: Ik ben donker maar bekoorlijk.

Canisiusvertaling: Wel ben ik donker maar toch nog schoon (!)

Lutherbijbel: Ich bin schwarz (braun) aber gar lieblich.

King James vertaling: I am black but comely.

Waarom zou de bruid zich vanwege haar donkere huidskleur moeten verontschuldigen?

In de Bijbel in Gewone Taal is het woordje maar vervangen door en: "Mijn huid is donker en ik ben mooi."

Gelukkig maar. Want in de Hebreeuwse bijbel is de tegenstelling niet te lezen.

ALL COLOURS MATTER!

Woorden

Rob van Brakel

Misschien heeft u het gezien: het filmpje over de nederzetting Rotta, zo'n duizend jaar geleden de voorloper van Rotterdam. Een filmpje, dat vooral opviel door het hierbij gesproken commentaar; dat was namelijk in het Oudnederlands. Zo op het eerste gehoor is Oudnederlands een mengsel tussen Engels, Nederlands en Duits, met vreemde woorden en onbekende klanken. Ook al zit er duizend jaar tussen, toch is het verhaal aardig te volgen. We verstaan het niet, maar we begrijpen het wel.

Het onverstaanbare toch begrijpen is een thema, dat veel mensen aanspreekt. Van oudsher meende men dat bij de Zonnewende, in de nacht van het Midzomerfeest, alle taalbarrières weg vielen, en in de Bijbel gebeurt in het Pinksterverhaal iets dergelijks. Er zijn hierbij echter ook kanttekeningen te plaatsen. De belangrijkste is, dat het begrijpen tijdelijk is. Zo begint het verhaal van Mary Poppins (het boek, niet de film) met een gesprek tussen een baby en een duif, maar wordt vervolgens spijtig opgemerkt dat mensen hun vermogen om met dieren te spreken kwijtraken, als ze ouder worden. Of het is er helemaal niet: ook de leerlingen van Jezus verstaan hem wel, maar ze begrijpen hem niet echt.

Vaak leiden woorden zelfs tot problemen: een bekende uitdrukking voor 'ruzie maken' is niet voor niets 'woorden hebben'. Een woord als 'wedergeboorte' heeft tot kerkscheuringen geleid, 'de beste club van Rotterdam' is niet voor iedereen dezelfde, 'socialisme' heeft in de VS een heel andere betekenis dan in Europa, en een zin als 'we zijn allemaal homo's' kan, hoe waar ook, in bepaalde kringen heel verkeerd vallen. Een woord kan voor verschillende mensen heel verschillende betekenissen hebben.

Het enige dat kan helpen, is luisteren. Goed luisteren. Misschien versta je iemand woord voor woord, maar begrijp je hem of haar niet. Misschien moet je je eerst afvragen, waarom iemand die woorden gebruikt en wat hij of zij ermee wil zeggen. Iemand, die zegt dat het vandaag 'wel redelijk gaat', moet je misschien meer in de gaten houden dan een ander, die altijd over pijntjes klaagt. Paulus vindt dat vrouwen in de kerk een hoed op moeten hebben, maar hij zegt dat wel binnen een bepaalde context. En mensen die 'de moslims' haten bestaan niet; er is altijd een reden voor zo'n uitspraak, variërend van onnadenkendheid tot nare ervaringen. Het is aan ons dat te begrijpen.

Verruiming van de maatregelen

Vanaf 1 juli 2020 is het toegestaan om bijeenkomsten te organiseren met meer dan 30 personen zolang de 1,5 meter afstand maar gewaarborgd is. Dat betekent ook dat we meer mensen mogen verwelkomen in De Open Hof op zondagmorgen tijdens de eredienst. Daar kijken we naar uit, ondanks dat we nog steeds niet mogen zingen en geen koffie mogen drinken na afloop. Er zal nog steeds sprake zijn van deels rechtstreeks uitzenden en deels vooraf opnemen. Dit om de verbinding met degenen die in de kerk zijn en zij die online verbonden zijn zo optimaal mogelijk te houden.



We zijn echter wel gebonden aan een maximum aantal mensen dat de kerkdienst kan bijwonen vanwege de 1,5 meter afstand. De kerkenraad beraadt zich nu welk maximum haalbaar is en wat we gaan hanteren. Het was niet meer mogelijk om dit voor het verstrijken van de deadline van dit KerkmagaZIN rond te krijgen. Via de weekbrief, website en social media zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Om te voorkomen dat we op zondagmorgen gemeenteleden naar huis moeten sturen omdat we het maximum aantal hebben bereikt, willen wij u vragen zich aan te melden via het formulier op de website. Indien we op het moment van uw aanmelding het maximum al hebben bereikt dan krijgt u hiervan een berichtje en komt u als eerste aan de beurt voor de zondag daarop.

Eén van de regels waar de overheid aan vasthoudt, is dat we ons als kerk ervan moeten vergewissen of de gemeenteleden die aanwezig zijn geen contacten hebben gehad met corona-besmette mensen en zelf ook gezond zijn. Op de website staat een vragenlijst over de gezondheid. Als u op alle vragen 'nee' kunt antwoorden bent u van harte welkom, dit geldt ook voor de huisgenoten die meekomen.

Het is nog een hele organisatie en we realiseren ons dat het spontaan bezoeken van een kerkdienst er voorlopig niet in zal zitten, maar toch hopen we op deze wijze een mooie combinatie te kunnen maken van het gezamenlijk online en live vieren van de eredienst. Ook dit traject van versoepeling is weer een ontdekkingsreis en we doen ons best om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een dienst te bezoeken. We kunnen in ieder geval weer een paar stappen vooruit zetten en laten we die omarmen en er dankbaar voor zijn dat dit weer kan.



Indien u niet over internet en email beschikt, dan willen wij u vriendelijke verzoeken om de hulp in te roepen van familie of een ander gemeentelid om u aan te melden via het formulier. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan kunt u zich telefonisch aanmelden. Voor de diensten van 12, 19 en 26 juli kan dit bij de scriba, Cobi Crucq, 0612200685

Voor de diensten van augustus en later zal een telefoonnummer op de weekbrief en de website worden vermeld.

Het corona-gebruiksplan

Als we dit schrijven is het donderdag 25 juni, de dag nadat premier Mark Rutte allerlei verruimingen van de lockdown maatregelen heeft afgekondigd die per 1 juli kunnen ingaan.

Terugkijkend naar de maand juni mochten we daarin met maximaal 30 personen bijeenkomen op voorwaarde dat daarvoor een protocol aanwezig was. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) had toen voor alle gemeenten een kader opgesteld waarin maatregelen waren vastgelegd om weer veilig deze diensten te kunnen houden. Dit was het



'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten' van 13 mei. Inmiddels is dit protocol aangepast aan de nieuwe situatie. Het staat op de website van de PKN: <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-anderekerkelijke-bijeenkomsten/>. Uitgangspunt voor de PKN is dat de kerk het virus niet verder wenst te verspreiden en het gemeentelieven toch gaande wil houden.

Met dat protocol als uitgangspunt moesten de plaatselijke gemeenten zelf een gebruiksplan opstellen, gebaseerd op de lokale situatie en de mogelijkheden van het gebouw. Daarin staat vermeld hoe het gebouw wordt gebruikt, wat wel en niet kan en welke voorzieningen zijn getroffen om besmettingen te voorkomen. De Open Hof had dit begin juni gereed. Daarmee hebben we in juni de kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers kunnen organiseren en konden we eveneens weer live uitzenden. Ook konden daarmee weer allerlei vergaderingen plaatsvinden in de huiskamer.



Ondanks dat het corona-tijdperk veel beperkingen met zich meebrengt, ervaren we nu des te meer dat we als De Open Hof een prachtig gebouw hebben, met veel mogelijkheden en flexibiliteit v.w.b. het gebruik.

Het gebruiksplan is een levend document dat telkens weer wordt afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels voorziet dat in de situatie dat er met veel meer mensen bijeen gekomen kan worden. Het actuele gebruiksplan staat op de website.

In tijden van crisis brengt De Open Hof de boodschap van Hoop. Het C*-team ging op 19 maart van start. Midden maart voorzagen we grote gevolgen van het corona-virus: mensen die door ziekte werden getroffen, de 'intelligente lockdown' waardoor we elkaar niet meer vrij konden ontmoeten, terugvallen op online kerkdiensten, en onzekerheid. We wisten niet hoe lang dit zou duren en hoe anders de wereld na corona er uit zou zien. Die onzekerheid is er helaas nog steeds, maar onze Hoop zal ons naar de toekomst leiden.

De C* staat in de eerste plaats voor Christelijk, geloof, hoop en liefde; maar ook voor community, communicatie, compassie, care, crisis, coördinatie, continuïteit en COVID-19. We zochten, en vonden, manieren om tijdens de 'lockdown' als De Open Hof anders met elkaar in verbinding te blijven.

We deden dit met de volgende doelen:

- Sturen van boodschappen van Hoop in onzekere tijd;
- Op nieuwe manieren verbinding zoeken en houden tussen al onze gemeenteleden vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging;
- Met elkaar onze (bredere) gemeenschap de komende 3-18 maanden ondersteunen met raad en daad;
- Versterken van onze gemeente met actieve Christenen van jong tot oud.

In maart en april deden we vooral praktische dingen. We sprongen bij waar bestaande taakgroepen stilvielen of worstelden met de uitvoering van hun taken door de beperkende maatregelen van overheidswege en door zorgen om veiligheid en gezondheid.

Voorbeelden van deze praktische dingen:

- Dagelijkse (met gepaste afstand) bereikbaarheid Huiskamer op werkdagen van 10:00 tot 12:00 – hoewel de inloop en inbellen beperkt waren, werd regelmatig aangeschoven bij het C-team en meegedacht;
- Ondersteuning uitvoering diaconale taken - bijzondere groet aan doelgroepen, paasattenties, de drie kaarten bij het KerkmagaZin om door te sturen, aandacht voor kinderen met een beperking, noemen jarigen in Weekbrief;
- Ondersteuning pastorale taken - belcirkels (meer dan 25 bellers, meer dan 100 per week), VLOG van Hoop, Webinar van Hoop;
- Ondersteuning erediensdiensten – creatief gebruik internet media zoals filmpjes, foto's en de Menti-meter;
- Aandacht voor kinderen – Palmpasen, Pinksteren en digitaal materiaal;
- Ondersteuning van de tienerdienst – groet eindexamenkandidaten, pizza-overleg met tieners.

C* team - een terugblik



Bepalen wat er nu leeft onder onze gemeenteleden, en bijstaan met raad en daad heeft betrekkelijk weinig invulling gehad. Aanvragen kwamen er niet of nauwelijks.

Vanaf eind april, toen de taakgroepen de draad weer oppakten, hebben we als C*-team ook geholpen om praktische oplossingen te bedenken om als gemeente De Open Hof om te gaan met de versoepeling van de overheidsmaatregelen. Voorbeelden: meedenken over testen van elementen van de eredienst met een beperkt aantal kerkgangers in juni, meedenken over een tijdelijk, eenvoudig reserveringssysteem mocht dit een vereiste worden om kerkdiensten te mogen houden.

Terugkijkend hebben we geleerd dat juist allerlei beperkingen kunnen leiden tot creatieve nieuwe oplossingen die mensen best willen proberen: actief deelnemen aan kerkdiensten via het internet; andere vormen van digitale communicatie zoals de VLOGs van Hoop. We leerden ook dat we een actieve gemeente zijn waar gemeenteleden graag willen helpen, zolang dat maar veilig kan.

Luisteren was belangrijk. Niet iedereen was mogelijk aan boord met de (tijdelijke) vernieuwingen. We hebben veel gecommuniceerd over wat we deden en waarom we het deden: in de Weekbrief, op Facebook, op de website van De Open Hof en in het KerkmagaZin. Dit heeft geholpen om draagvlak te bouwen om deze nieuwe dingen te proberen. We danken de kerkenraad en alle gemeenteleden voor het vertrouwen.

Op 24 juni hebben we als C*-team onze laatste vergadering gehouden. Het was een bijzondere tijd van intense samenwerking waar we allemaal met veel plezier op terugkijken. We hebben veel geleerd: over onszelf, over De Open Hof, over Hoop. De (tijdelijke)activiteiten zijn intussen overgedragen naar gevestigde taakgroepen. We hebben onze ervaringen, inzichten en leerpunten opgeschreven, mocht een soortgelijk team in de (hopelijk verre) toekomst nogmaals nodig zijn.

Wij wensen u en jou een mooie zomer in goede gezondheid,

Ds. Lyonne Verschoor, Willy Gerlof en Arjan van Dijk



SANTIAGO-TAART

Voor een springvorm van 20-22cm

Ingrediënten

- 250 gram amandelmeel
- 5 eieren
- 1 theelepel kaneel
- 125 gram suiker
- 1 citroen (bio)
- klontje boter
- poedersuiker om te bestrooien

Bereidingswijze:

Rasp de schil van de citroen fijn. Klop met een mixer de suiker met de eieren luchtig, tot ongeveer tweemaal het volume. Meng het amandelmeel, de kaneel en de citroenrasp erdoor. Vet een springvorm in. Schep het mengsel in de vorm en bak ca. 40 minuten in een voorverwarmde oven op 175 graden (het is gaar als een satéprikker er droog uitkomt). Laat de taart afkoelen, besproei deze met poedersuiker en leg er een vakantieherinnering op.

Bron:

Vanessa van Koppen.
Torta de Santiago in: Zalig Zoet, 60 bakrecepten rond feesten en heiligen, Baarn, Forte 2015.



PELGRIMEREN IN JE DROMEN

Mijn motto voor de zomermaanden, zeker nu we waarschijnlijk niet fysiek op reis kunnen, luidt: de langste reis is de reis naar binnen. Die prachtige zin is afkomstig van Dag Hammarskjöld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De reis naar binnen: dat is de reis naar je ziel, ruimte maken voor God, bezieling vinden voor anderen, voor de aarde, voor allen en alles waarmee we verbonden zijn.

Dit recept is een herinnering aan de reisapostel Jacobus de Meerdere, die met een scheepje strandde aan de Spaanse kust en in Santiago de Compostela begraven werd. Deze stad is voor velen een pelgrimsoord geworden.

Dit recept met amandelen en kaneel heeft oude papieren: het wordt al vermeld in 1577. De Hebreeuwse naam voor amandel verwijst naar de wacht houden en uitzien. In de Bijbel groeide er aan de stok van Aaron, de broer van Mozes, amandelen ter bevestiging dat hij het volk vanuit Egypte naar het land Israël mocht leiden (Numeri 17,23). Kaneel is een geurig specerij dat in verschillende Bijbelboeken geprezen wordt. Het wordt onder andere gebruikt bij het maken van geurige zalfolie (Exodus 30, 23-24).

Op de taart ligt de zogeheten Jacobusschelp, die pelgrims dragen. Je kunt er ook een eigen vakantieherinnering op leggen of met bloemblaadjes een kruis maken. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Op woensdag 10 juni was het zover!

We mochten weer vergaderen in de kerk. De Huiskamer was ingericht volgens de RIVM richtlijnen en er stonden handpompjes klaar. Allemaal een beetje vreemd, maar wat was het fijn om elkaar weer te kunnen zien!

We hebben met elkaar gepraat over hoe we de afgelopen periode hebben beleefd.

Duidelijk werd dat de afgelopen periode zowel positieve als negatieve kanten had. Het was fijn om hier open met elkaar over te kunnen praten.

Verder bespreken met elkaar wie er volgend seizoen Baanbreker blijft en wie erover denkt om te stoppen. De meesten gaan door. Dat is fijn!

We hopen dan weer acties te kunnen gaan organiseren, want dat missen we nu wel!

Anne Mae geeft aan in februari 2021 te gaan stoppen als leiding van de Baanbrekers. Dat vinden we erg jammer, maar het geeft ons wel de mogelijkheid nu al om ons heen te kijken wie ons team kan komen versterken.

Tijdens de vergadering spelen we ook tussendoor een spel, 'Zip, Zap, Boing'! Een spel waarbij we moeten opletten en na moeten denken, maar wat vooral erg leuk is en geschikt volgens de richtlijnen van het RIVM!

Natuurlijk willen we dit seizoen nog met elkaar afsluiten. We hopen dit op vrijdag 17 juli met elkaar in de kerk te kunnen doen. Of dat lukt is nog even afwachten op het moment van dit schrijven. Wat we gaan doen is een verrassing!

Wil je ook bij de Baanbrekers?

Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen alle jongeren die het komend schooljaar naar de middelbare school gaan een persoonlijke uitnodiging.

Ben je ouder dan 13 jaar en lijkt het je ook leuk om te komen houd dan het volgende KerkmagaZin in de gaten. Daar komt de datum in met de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

Groetjes en tot ziens van , Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle.



Voor en na...

Sommige gebeurtenissen zijn een soort bakens in de tijd. Mijn geboortjaar is 1945. Als ik als kind met oudere mensen sprak, merkte ik dat een de tijd aanduiding vaak was: Dat was voor de oorlog/ na de oorlog. Behalve als het ging over zaken die tijdens de oorlog plaatsvonden. In Zeeland kwam daar later bij voor de ramp/na de ramp.

Momenteel hebben we te maken met een pandemie. De hele wereld voert strijd tegen het COVID-19 virus, meestal corona genoemd. Het heeft invloed op vele terreinen des levens. Daarom vraag ik me wel eens af of die uitbraak ook een tijdpaal in het spraakgebruik gaat worden.

Want het was onvoorstelbaar vooraf te bedenken hoe ons leven door dit virus in de tang zou worden genomen.

Als Seniorenraad kregen we er al vroeg mee te maken.

In het weekend van 7/8 maart sloop het de Hoeksche Waard binnen. We konden ons toen geen voorstelling maken van wat dat betekende. Op 12 maart zouden we een voorlichtingsavond hebben met notaris Van Dijk. De manier van persoonlijke beveiliging was toen nog moeilijk voorstelbaar en lastig aan te bieden en misschien ook te accepteren.

Vandaar..... de bijeenkomst ging niet door, veiligheidshalve.

Als ik dit schrijf is het 25 juni. Gisteravond zijn er vele zuchten van opluchting geslaakt. Gelukkig we krijgen wat meer 'ruimte'. Het onderlinge verkeer en het buiten samen zijn en groepsgebeurtenissen kunnen weer.

Het is best spannend: hoe pakt dit uit in de vakantietijd?

Dat is lastig voor diegenen die plannen willen/moeten maken.

Dat geldt ook voor ons als Seniorenraad.

De bedoeling is dat we genoemde voorlichtingsavond het liefst zo spoedig mogelijk weer op het programma zetten. U hoort van ons.

Allen goede weken toegewenst.

Kees Wisse

Dankbaar, of tevreden?

Ja, ik ben dankbaar voor deze dag, ik ben dankbaar dat ik leven mag. Dankbaar dat ik elke morgen weer gezond wakker mag worden. Dat ik mijn ontbijt weer mag klaarmaken, de dingen die ik moet doen, kan doen.

Tevreden zit ik aan mijn kopje koffie, met of zonder koekje. Dankbaar om nieuwe fases in het leven na ziekte en herstel. Er zijn er velen die dit niet kunnen zeggen, en toch zijn zij dankbaar. Dankbaar als geliefden weer veilig thuisgekomen zijn na een dag van arbeid, maar ook na een vakantie. En of de zon vandaag verstek laat gaan en de regen met bakken uit de hemel komt. Wat moeten wij hierover zeuren? Na die regen komt de zon wel weer. Of het dezelfde dag is of later, hier hebben wij toch niets over te zeggen. In het ene land weten ze amper wat regen is, in het andere wordt het maar niet droog. Kunnen die mensen nog dankbaar zijn voor elke dag die zij leven?

Een jonge moeder ligt dankbaar met haar pasgeboren baby in haar armen, een baby die gezond en wel ter wereld is gekomen ligt tevreden aan moeders borst. Ouders kijken tevreden naar hun kinderen, naar behaalde prestaties, in muziek of sport, of wat dan ook, of naar hun rapporten van school. Dankbaar dat zij de gaven hebben gekregen voor die prestaties.

Tevreden met wat je hebt, dankbaar voor wat je hebt. De zieken die dankbaar zijn voor elke dag dat zij, ondanks pijn en geen uitzicht op herstel, de kracht krijgen om hun ziekte te aanvaarden en tevreden zijn met alle aandacht die zij ontvangen. Daar heb ik bewondering voor.

En ieder morgen overdenk en tel ik al mijn zegeningen. Dank ik U mijn Heer.

Amen.

Gonnie Confurius-de Keijzer

Kunst in de kerk

In De Omloop is het werk van Marianne Blok te zien.

Marianne is aangesloten bij de HWK (Hoeksche Waardse Kunstenaars) en exposeert regelmatig bij galerieën, gemeentes en andere instellingen.

Naast de bestaande schilderijen die te koop zijn schildert zij vaak in opdracht.

Voor meer informatie: www.ateliermar.nl





Juli / Augustus		Augustus / September	
zo 19	Matteüs 13:24-35	zo 16	Exodus 28:1-14
ma 20	Matteüs 13:36-46	ma 17	Exodus 28:15-30
di 21	Matteüs 13:47-58	di 18	Exodus 28:31-43
wo 22	Zacharia 12:1-8	wo 19	Psalms 17
do 23	Zacharia 12:9-13:1	do 20	Exodus 29:1-14
vr 24	Zacharia 13:2-6	vr 21	Exodus 29:15-30
za 25	Zacharia 13:7-9	za 22	Exodus 29:31-37
zo 26	Zacharia 14:1-11	zo 23	Exodus 29:38-46
ma 27	Zacharia 14:12-21	ma 24	Psalms 138
di 28	Exodus 25:1-9	di 25	Matteüs 15:21-39
wo 29	Exodus 25:10-22	wo 26	Matteüs 16:1-12
do 30	Exodus 25:23-30	do 27	Matteüs 16:13-28
vr 31	Exodus 25:31-40	vr 28	Matteüs 17:1-8
za 1	Matteüs 14:1-12	za 29	Matteüs 17:9-13
zo 2	Matteüs 14:13-21	zo 30	Matteüs 17:14-23
ma 3	Psalms 78:1-16	ma 31	Exodus 30:1-10
di 4	Psalms 78:17-31	di 1	Exodus 30:11-16
wo 5	Psalms 78:32-51	wo 2	Exodus 30:17-21
do 6	Psalms 78:52-72	do 3	Exodus 30:22-38
vr 7	Matteüs 14:22-36	vr 4	Matteüs 17:24-27
za 8	Matteüs 15:1-20	za 5	Matteüs 18:1-9
zo 9	Psalms 29	zo 6	Matteüs 18:10-20
ma 10	Exodus 26:1-14	ma 7	Matteüs 18:21-35
di 11	Exodus 26:15-37	di 8	Matteüs 19:1-9
wo 12	Exodus 27:1-8	wo 9	Matteüs 19:10-15
do 13	Exodus 27:9-21	do 10	Matteüs 19:16-22
vr 14	Psalms 45:1-8	vr 11	Matteüs 19:23-30
za 15	Psalms 45:9-18	za 12	Exodus 31:1-18
Mei			





Buiten adem komt Kikker de kerk in springen, waar zijn muizenvriendjes vol spanning op hem wachten. 'Kik', roepen ze, 'Heb je het nieuwe land ontdekt? Was het mooi, groeide er lekkers?' Kik hijgt uit en haalt iets onder zijn arm vandaan. 'Kijk', zegt hij. 'Een lekker hapje. Uit het nieuwe land'. Het is een flonkerende libelle. 'Waaaah!' roepen de muizen, 'dat meen je niet!' 'Nee', zegt Kik 'Ik wéét dat het niet genoeg is voor allemaal, maar er is meer!' 'Neeeee!' schreeuwen de muizen door elkaar, 'Kijk, hoe mooi ze is! Dit is geen eten!' De libelle wappert haar vleugels los en schudt haar lijf in model. Als een sierlijke ballerina poseert ze voor Kik. 'Dus jij heet Kik?' zegt ze hooghartig. Hij staart haar aan. 'Mmmaar net was je een bruine larf', stamelt hij, 'een krokant hapje. Dacht ik.'

'Dat was mijn óude zelf!' zegt de libelle, 'Nu ben ik nieuw en mooi en ik laat me niet opeten door jou!' De muizen zijn het er roerend mee eens. 'Hoe heet u?' vragen ze. 'Elleke', zegt ze. 'En nu ga ik naar huis, want ik krijg kraamvisite, omdat ik nét geboren ben!'. De muizen mogen mee. Een poos later komen ze terug, met graantjes en bessen uit de nieuwe wereld. Ze vertellen hoeveel bezoek Elleke kreeg. 'En wat voor lekkers kregen die?' vraagt Kik benieuwd. 'Mm-umm', mompelen de muizen. 'Muggen.' Daár had ik best bij willen zijn, denkt Kik.



Zomers ontdekken

Ben je je eigen omgeving al zat, heb je het daar hé-le-maal gehad? Wil je naar verre, exotische plekken om weer iets nieuws en unieks te ontdekken? Over de grens naar die andere mens waar je je armen naar uit kunt strekken?

Ben je een avonturier of een dromer, dan voel je de roepstem van de zomer! Dit jaar is het anders, maar niet getreurd. Er is door de tijd iets bijzonders gebeurd, in de natuur, ook bij jou in de buurt, is heel de wereld opnieuw gekleurd!

Ga eropuit in het aards paradijs, de wei is een dansvloer, het bos een paleis, de diertjes, de bloemen, geheime plekken ze wachten tot jij eropuit komt trekken, en al wat je spot is 'n knuffel van God. Is dat niet geweldig om te ontdekken?

Uit de Bijbel

De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.'
Genesis 12,1 (De Nieuwe Bijbelvertaling)



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns