



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



Kerk zijn in coronatijd
Kerkdienst beleven via Internet
Financiële gevolgen van corona
Nummer 52 - Juni & Juli 2020

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 52
juni-juli 2020



Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. P. van Reeve
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
53 25 juni / 16 juli / 8 sept

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto: Bas Verschoor

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche
Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche
Waard West)
Gedurende de periode dat de vacature niet is vervuld wordt pastorale
ondersteuning verleend door ds. Frits Renes. Van Ballegooijsingel 45, 3055
PB Rotterdam, tel. 06-49308049 e-mail ds.fl.renes@gmail.com

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
B. Schelling
tel. 06-235 66898
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
- vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
- giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
- diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
- Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

'De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' (Galaten 5: 22-23)

Hoe lang nog?

Als we iets moeten oefenen en leren deze weken, dan is dat wel geduld. Er kan zoveel niet. Hoe vaak ik al niet heb verzucht dat ik niet kan wachten tot alles weer gewoon is en we elkaar weer kunnen ontmoeten in De Open Hof. Geduld heeft alles te maken met hoop houden, met trouw blijven aan je droom en er alles voor over hebben om daar te komen waar je wilt zijn. Ik denk maar aan Gods volk dat door de woestijn moest om in beloofd land terecht te komen. Het duurde hen te lang en ze werden ongeduldig. Liever waren ze nog bij de vleespotten van Egypte, dan in onzekerheid te zijn over het hoelang nog en waarheen dan. Geduld betekent dat je het moet uithouden met de omstandigheden; je moet leren dulden, leren dragen wat je overkomt, vol vertrouwen dat het beter wordt. Zo leer je in het oefenen van geduld ook vertrouwen hebben. Dat is de vrucht die je ervan plukt.

Geduldig zijn betekent ook dat je het met elkaar moet zien uit te houden in moeilijke en onzekere tijden, zonder boos te worden op elkaar of gefrustreerd te raken. Dat valt niet mee als je plotseling 24/7 bij elkaar bent en probeert thuis te werken of juist niets om handen hebt. Dat valt niet mee als je zorgen hebt om de toekomst.

In de oude vertaling werd het Griekse 'geduld' vertaald met 'lankmoedigheid'. Daar zit het woord 'lang' in en 'gemoed'. Het zegt iets over de lange adem die je moet hebben met elkaar en het roept op om mild te blijven en vriendelijk. We moeten niet alleen deze tijd dragen, maar ook elkaar verdragen. We zien om ons heen dat vriendelijkheid wordt beantwoord en dat een goed humeur aanstekelijk werkt. Dat is de vrucht die we in de ander oproepen.

Met Pinksteren vieren we dat we Gods Geest hebben ontvangen. Alle vruchten van de Geest komen erin mee, die ontvangen we. Want als er toch van Een gezegd mag worden dat Hij geduldig is en vol goedheid, dan is het van de Eeuwige. Maar het geschenk dat we ontvangen is een aanstekelijk geschenk; bedoeld om er iets mee te doen. Het is bedoeld om zelf vrucht te dragen.

Laten we in onszelf onderzoeken welke vruchten van de Geest we in ons zelf ontdekken en waarin we willen groeien. Laten we ook zo naar elkaar kijken dat we daarin de vruchten van Gods Geest ontdekken. Maar boven alles, laten we geduldig blijven en vertrouwen houden.

Ds. Lyonne Verschoor



Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
31 Mei	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Pinksteren</i>
7 Juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Trinitas, muzikale dienst</i>
14 Juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
21 Juni	10:00u	ds. Frits Renes	
28 Juni	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Maaltijd van de Heer</i>
5 Juli	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Overstapdienst</i>
12 Juli	10:00u	ds. Kees Burger	



Bovenstaand rooster zoals ingepland volgens jaarplanning. Wijzigen i.v.m. corona worden via andere media gepubliceerd.

 kerkdienstgemist.nl

Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Diverse fragmenten zijn ook te vinden op het YouTube kanaal Dagdominee en onze gesloten Facebook-pagina



Overstappers



Overstappers

Wat een raar jaar hebben onze achtste groepers. Zo lang elkaar niet zien op school, en misschien geen eindmusical. Wat we wel graag willen doen is met hen de overstap markeren van basisschool naar voortgezet onderwijs, van kinderdienst naar tienerdienst. Dat doen we tijdens een feestelijke dienst op zondag 5 juli. We hebben verder geen idee hoe die dienst eruit zal zien omdat we niet vooruit kunnen lopen op de ontwikkelingen rond het Coronavirus. Dat maken we tegen die tijd bekend via de Weekbrief.

De overstappers zijn:

Sarah Le Yue Hempel-Bijl. Zij gaat naar het Actief College

Jasmijn Stolk. Zij gaat naar CSG Willem van Oranje.

Ruben van den Berg. Hij gaat naar CSG Prins Maurits in Middelharnis.

Madelief de Koning. Zij gaat de brugklas Havo/VWO doen op De Willem.

Danique de Geus. Zij gaat naar CSG Willem van Oranje.

Sophie Robijn. Zij gaat naar de brugklas Havo/VWO op De Willem.

Jelte Wijma. Hij gaat naar CSG Willem van Oranje.

Sanne Schipper. Zij gaat naar de brugklas Havo/VWO Willem van Oranje

Matties Middelhoek. Hij gaat naar het TTO op CSG Willem van Oranje.

Joost van der Pol. Hij gaat naar VSO De Ark.

Al deze kanjers wensen we een mooie laatste periode op de basisschool en heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs!



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

31 mei

Pinksterzending

info: zie uitgelicht

7 juni

Stichting De Hoop

info: zie weekbrief en/of www.dehoop.org

14 juni

Stichting Kinderhulp Roemenië

info: zie uitgelicht

21 juni

Wereldvluchtelingendag

info: zie uitgelicht

28 juni

Diaconaal vakantiewerk

info: zie uitgelicht en/of

www.hetvakantiebureau.nl

5 juli

Missionair vrijwilligerswerk

info: zie uitgelicht

12 juli

Nour-es-Salaamschool, Egypte

info: zie weekbrief

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

Ontvangen gift voor de diaconie:
€100,- via Marijke Schipper

Ontvangen voor de kerk:
In de afgelopen maanden hebben we een groot aantal giften voor de kerk mogen ontvangen. De totale omvang bedroeg afgerond € 500,-

Collectes

31 mei

Steun in de rug voor jonge open kerk in Marokko

Vandaag collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. "Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen." De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. "Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde." Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: "Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen." Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. Zie ook

www.kerkinactie.nl/projecten/steun-in-de-rug-voor-jonge-open-kerk



14 juni

Stichting Kinderhulp Roemenië

De Stichting Kinderhulp Roemenië werkt al vele jaren met vrijwilligers zonder dat zij enige vergoeding krijgen. En alleen met uw steun is de SKR in staat om de aller armsten van Roemenië te ondersteunen. Jammer dat het ook nu nog steeds nodig is om dit te moeten doen. De SKR verleent die hulp o.a. aan kinderen in Roemenië, ongeacht hun afkomst of overtuiging.

vervolg op pagina 7

Het vakantieproject, zes keer één 'week', bestaat uit een gratis, een geheel verzorgde vijfdaagse vakantie voor Roemeense basisschoolkinderen. De kinderen, ongeveer 40 per week, worden niet naar Nederland gehaald. Maar ze blijven in Roemenië, waar ze vijf dagen worden verwend met goede maaltijden, lekker spelen, dansen en zingen rond het kampvuur. Kortom vijf dagen een fijne tijd, even er heerlijk tussenuit! Wat voor de meeste kinderen normaal al niet mogelijk is. De kosten zijn ongeveer 10 euro per kind per dag! Deze collecte voor de stichting is in het verleden door dhr. Brand aangevraagd. [Meer info: www.skrmoerkapelle.nl/vakantieproject](http://www.skrmoerkapelle.nl/vakantieproject)

21 juni Wereld vluchtelingen dag



Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá. Zie ook:

www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-begeleiding-van-ontheemden-in-bogota

5 juli Missionair Vrijwilligerswerk

Vandaag 'zwaaien we ook de drie gemeenteleden uit die deze zomer met World Servants 'op project gaan' zoals dat in World Servantstaal heet. Of alles doorgaat weten we nog niet zeker, maar als het wel mogelijk is gaan Frank Robbertsen, Farah Bijl en Altina Verhorst in de zomervakantie weer meehelpen bij enkel projecten. Frank gaat naar Nepal, Altina en Farah gaan naar Uganda. In het kerkmagaZin heeft u kunnen lezen waar zij heen gaan en welke projecten het zijn. Robert Andeweg gaat regelmatig voor Pa & Zoon Helpen naar Sri Lanka om oude projecten te begeleiden en nieuwe projecten op te zetten. Als gemeente willen we onze gemeenteleden en deze missionair-diaconale projecten van harte steunen en ondersteunen. Zie ook: www.worldservants.nl of www.paenzoonhelpen.nl of www.deopenhofoudbeijerland.nl



Actie Diaconale Bijdrage (DWB)

In dit KerkmagaZin vindt u de flyer van het College van Diakenen voor de Actie Diaconale Bijdrage. Om de diaconale taken uit te kunnen voeren is de diaconie voor een belangrijk deel afhankelijk van de inkomsten uit deze actie. Wij nodigen u dan ook van harte uit om mee te doen. Wij als diaconie rekenen van harte op uw steun. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Als een geliefde overlijdt, wil je de laatste uren kunnen delen, elkaars hand vasthouden. We willen zo graag een volle kerk of aula en mensen die om ons heen staan in het verdriet om het afscheid. Dat kon de afgelopen maanden niet. Dat maakt het afscheid nemen ook op een andere manier zwaar en verdrietig. We bidden om troost en nabijheid van God en mensen voor hen die verdriet hebben. Laten goede herinneringen hen tot troost zijn.

*Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet. Maar één,
het afstand doen en scheiden.
En niet het scheiden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.
(M. Vasalis)*

In de afgelopen periode namen we afscheid van

Hannie in 't Veld – van der Hoek.

Zij overleed op 29 maart. Hannie was erg ziek en verbleef de laatste weken in Immanuel in 's-Gravendeel. Zij is 71 jaar geworden. Zij wordt gemist door haar kinderen Juanita en Jacques en hun gezinnen, door haar familie, maar ook door de gemeenteleden van De Open Hof, waar zij hulpkoster was, deel van het schoonmaakteam en vaste koster bij de KOG. We hebben in kleine kring afscheid van haar genomen op vrijdag 3 april in crematorium Heinenoord.

Op een later tijdstip zullen we haar leven gedenken voor Gods aangezicht in haar geliefde Open Hof.

Cees van Zuijdam.

Hij overleed op 4 april in de leeftijd van 77 jaar. Hij laat een vrouw (Lenie van Zuijdam-Fousert), kinderen en kleinkinderen na. Op Witte Donderdag namen we afscheid van hem, een bijzondere dag, waarop we mogen beseffen dat de rouw om wie ons ontvallen, onze hoop, aangevuurd door het licht van Pasen, nooit mag verdrijven.

Wilma Sijbrandij.

Zij overleed op 6 april. Zij was de partner van Len Molendijk, met wie ze woonde aan de Debussyring 18. Wilma is 80 jaar geworden. In De Open Hof kennen we Wilma o.a. van de Weekbrief maar zij heeft zoveel meer betekend voor de kerk en de samenleving. Zij zal worden gemist door Len en door alle mensen die van haar hielden.

Klaas de Koning.

Hij overleed op 10 april in de leeftijd van 81 jaar. Klaas woonde aan de Helen Parkhurstweg 32. Zijn echtgenote verblijft permanent in De Open Waard. Hij zocht haar daar elke dag op, totdat bezoek door het coronavirus niet meer mogelijk was. Hij zal worden gemist door vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Gerrit Keijzer.

Hij overleed op Tweede Paasdag (13 april) in de leeftijd van 96 jaar. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Huisje De Kreek aan de Gravinnelaan. Tot op hoge leeftijd was hij actief in de zaak van zijn zoon en als organist. We bidden om troost voor Arie, Annelies en hun gezinnen.

Paul Mattijsen.

Hij overleed op 15 april in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde aan de Voorstraat 26 te Piershil. Gedurende de laatste weken ging hij steeds meer achteruit, zeker nadat hij zo'n drie weken geleden zijn heup had gebroken. Paul laat drie kinderen en acht kleinkinderen na. We mogen Paul geborgen weten in Gods hand.

*En God is de Schepper
van alles en allen,
niets gaat verloren,
zelfs het kleinste
is veilig geborgen
en al wat wegvalt bij mensen
zal in Gods dragende handen vallen.
(Yvonne van Emmerik)*

Zondag 1 en 8 maart werd afgekondigd dat wie dat niet wilde geen hand hoefde geven na de dienst. We namen het nog niet erg serieus en waanden ons veilig. Maar een week later al moesten we kerkdiensten annuleren en zag de wereld er plotseling heel anders uit. Mijn agenda was plotseling leeg en ik had geen flauw idee wat ik moest gaan doen. Dat veranderde al snel...

Met een aantal mensen werd het C*-Team gevormd en we zochten naar een weg die voorbij de eerste machteloosheid leidde. De resultaten vindt u in dit KerkmagaZin. Ik ben enorm trots op onze gemeente. Vanwege onze veerkracht en de bereidheid om er voor elkaar te zijn in deze periode. Ik ben ook ontzettend blij met al die mensen die laten merken dat ze er zijn voor mij en Bas. Wat doet dat goed.

Hoogtepuntjes voor mij:

- het zingen bij jarige kinderen van de kinderdienst
- de post
- het noemen van de kinderen in de kerkdienst en dan te horen krijgen dat ze denken dat de dominee binnen kan kijken (ik wilde dat het kon!)
- de enthousiaste bereidheid van mensen om mee te doen aan de kerkdiensten of gewoon om 'iets' te doen
- wandelen om kaarten rond te brengen en dan een praatje maken bij de deur.

Zorgen zijn er in deze periode ook.

Om de mensen die we niet kunnen en mogen bezoeken; om hen die minder digitaal vaardig zijn en daardoor veel missen van wat er in de gemeente omgaat via Facebook en de online kerkdiensten; om de financiële gevolgen voor onze kerk. Laten we bij onszelf te rade gaan aan welke van deze zorgen we wat kunnen doen.

Uitgedaagd door de omstandigheden zijn twee geplande vakantieperiodes niet doorgegaan. In juli neem ik wel even vakantie. Met ingang van 11 juli ben ik enkele weken niet beschikbaar. Ik houd u op de hoogte via de Weekbrief en het volgende KerkmagaZin.



Ruim anderhalve maand geleden (althans op het moment waarop ik dit artikeltje schrijf) ben ik begonnen met mijn pastorale arbeid in de mooie kerkgemeenschap van De Open Hof. Enkele dagen daarvoor had het verzoek om bijstand in het pastoraat te verlenen mij telefonisch bereikt. Op 9 maart hebben we de afspraak officieel gemaakt. Aangezien ds. Lyonne Verschoor het oostelijk deel van Oud-Beijerland onder haar pastorale hoede heeft, werd het westelijk deel aan mij toevertrouwd. 's Middags heb ik direct twee adressen bezocht. Toen kon ik nog niet vermoeden dat dit voorlopig de laatste fysieke bezoeken zouden zijn.

Gelukkig kan er ook op andere wijze pastorale aandacht worden geschonken. Elke week bel ik een aantal mensen uit de west-gemeente op en kan ik toch een gesprek met hen hebben. Dat wordt gelukkig wel gewaardeerd. Ik ben begonnen bij de oudste kerkleden. Langzamerhand echter nader ik de leeftijdscategorie waartoe ik zelf behoor. Overigens worden door heel veel mensen contacten gelegd met gemeenteleden. Er worden kaarten in de bus gedaan en er wordt telefonisch geïnformeerd hoe het met de mensen gaat in deze coronatijd. Tevens is er een geweldig C*-Team creatief actief en het weet velen op allerlei manieren te bereiken en te enthousiasmeren. Mooie dingen gebeuren er dus in Oud-Beijerland!

Inmiddels heb ik ook enkele uitvaarten geleid. Zelfs dat verloopt anders dan anders. Het is noodgedwongen een afscheid in besloten kring. Handen worden niet geschud, de gepaste afstand wordt in acht genomen en een kopje koffie met elkaar na afloop is er ook niet bij. Het is nu eenmaal niet anders. Toch kan er, ondanks de strenge voorschriften, wel degelijk sprake zijn van een waardig afscheid van de gestorven dierbare.

Vurig hoop ik dat binnen afzienbare tijd het leven weer als een bloem open gaat en dat we elkaar weer op de gebruikelijke manier kunnen bezoeken. Dan kunnen we tenminste een gesprek voeren terwijl we elkaar in de ogen kijken.

Ds. Frits Renes



Tijdens mijn afscheid van de Gereformeerde Kerk van Puttershoek-Maasdam (26 januari jl.), met drie kleinkinderen

De Goede Herder

Rob van Brakel

In Voorschoten staat een boerderij met op de voorgevel de intrigerende tekst: 'Wie kan keeren de Hand des Heeren'. Het staat er niet voor niets: in de 18e eeuw is de boer meerdere keren zijn hele veestapel kwijtgeraakt aan de runderpest, en de tekst geeft aan dat hij zijn lot aanvaard heeft, zoals zovelen dat deden in die tijd bij rampspoed en tegenslag. Helemaal in stijl met wat er in 2 Samuel 24 geschreven staat over David, die gezondigd heeft in de ogen van God, en daarom drie dagen lang de pest over het land ziet trekken, met zeventigduizend doden tot gevolg: God heeft altijd gelijk, en het zal wel aan onszelf liggen. Er waren ook mensen, die het niet allemaal over zich heen lieten komen, maar die

meenden in ieder geval iets te moeten doen. De Middeleeuwen, getroffen door de pest in de 14e eeuw, vermoordden de Joden die ze te pakken konden krijgen. Deels om een wit voetje bij God te halen in die onzekere tijd, deels als nuttige uitlaatklep van alle onlustgevoelens. Bovendien waren de Joden vast wel meer schuldig aan de ziekte, want zij hadden uiteindelijk Jezus vermoord. Eenzelfde manier van redeneren heeft Trump: het woeden van het

Coronavirus ligt niet aan hem; het ligt aan de EU, de Democraten, en de Chinezen. De meesten van ons kijken er vandaag de dag gelukkig anders tegenaan. Ook de rol van God zien we anders: volgens Lieke Marsman in de Volkskrant, toch allang niet christelijk meer, 'leidt hele dagen geïsoleerd thuiszitten tot

religieuze gevoelens': angst en onzekerheid leidt tot zoeken naar bescherming. En Franca Treur, wel met een godsdienstig verleden, maar zonder christelijk heden, schrijft in de NRC dat haar kinderen graag in slaap vallen met 'een versje over een herder met een sterke rug, die laat op de avond veel moeite doet om een afgedwaald schaapje te zoeken en terug te dragen naar de kooi'.

In onze maatschappij was de dood altijd ver weg, maar de laatste maanden is hij heel dichtbij gekomen. Te dichtbij, volgens velen, bijna aanraakbaar. En in zulke tijden is het prettig als de hand des Heeren ook heel dichtbij is.



Niet die Hand die niet gekeerd kan worden, maar de Hand van de Goede Herder, die je oppakt en door de bange duisternis heen draagt.

Talenwonder

Jaap den Boer

God is een talenwonder. Er wordt gezegd dat Hij alle talen van de wereld spreekt.

Naar mijn idee spreekt God het liefst Hebreeuws. De eerste woorden die Hij spreekt zijn in het verhaal van de schepping te vinden: "Wajjomer Elohiem jehie or. Wajehie or." ("Toen zei God: "Er moet licht komen. En er was licht.") Mooi gezegd. Het lijkt wel poëzie.



Of God alle talen van de wereld spreekt is niet zeker. Wel geloof ik dat Hij ze begrijpt. De kerkhervormer Luther dacht dat de Duitse taal het dichtst bij God stond. Ene Jan van Gorp meende in zijn studie "Origines Antwerpianae" dat de taal van God het meest benaderd wordt door het Antwerps. Dat lijkt mij wat te chauvinistisch.

Zou God ook dialecten of streektalen verstaan?
Stel je voor dat iemand in het Fries het Onze Vader bidt:

***Us Heit yn 'e himel. Lit Jo namme hillige wurde,
lit Jo keninkryk komme, lit Jo wil dien wurde op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden sa 't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan é kweade.
Want Jowes is it keninkrijk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen.***

God begrijpt het wel!

De World Servants in corona tijden

De afgelopen periode was voor iedereen onduidelijk en onzeker, zo ook voor de World Servants. Wat betreft onze actiegroep zouden we helemaal aan het begin van de intelligente lock down met meerdere enthousiastelingen collecteren in de gemeente Oud-Beijerland. De vergunning was rond, de collectanten stonden klaar en last minute werden er ook nog diverse bussen gevonden die we mochten gebruiken. Via deze weg willen we nogmaals alle mensen die wilden helpen bedanken! Wellicht volgend jaar in de herhaling?

Ik heb in de afgelopen periode vaak de vraag gekregen of de projecten wel doorgaan nu? Deze vraag is tot op heden niet te beantwoorden. World Servants heeft het standpunt ingenomen dat ze alleen gaan als het toegestaan én verantwoord is. Maar zolang de overheid het niet verbiedt, of de airlines de tickets niet annuleren, annuleren zij vooralsnog nu zelf ook niet. Dit in verband met het financiële verzekeringsverhaal. Wanneer zij nu zelf de lichten op rood zetten hebben ze een groot financieel probleem. Ze wachten dus liever even tot de overheid of de airlines de lichten op rood zet. Wanneer we nu zouden vertrekken naar Afrika zou dat betekenen dat we eerst twee weken in quarantaine moeten voordat we überhaupt het land in mogen. Dit is dan ook de reden dat een paar set-up reizen (voorbereidingsreizen) niet door zijn gegaan, omdat deze reizen vaak korter duren dan twee weken. Er zijn ook al meerdere volwassen projecten die de afgelopen periode zouden plaatsvinden geannuleerd.

Echter, zolang je niet weet of het geannuleerd wordt, moeten de voorbereidingen ook doorgaan. Er vond dus eind maart een online leidersweekend plaats. Hier werden we in één dag getraind in de belangrijkste zaken die je als leider moet beheersen. Daarnaast konden we spreken met de set upper die in veel van de gevallen al wel in het land geweest was en die ons dus precies kon vertellen wat we konden verwachten. Ik vond het zelf erg bijzonder om in zo'n gekke tijd toch met 200 enthousiastelingen tegelijk online te zijn met hetzelfde doel! In de tussentijd werd er door diverse leidersteams online vergaderd. En op zaterdag 25 april was daar een aangepast voorbereidingsweekend. Van 10.00 tot 15.00 uur kregen ze het voor elkaar om met ruim 750 deelnemers online een kennismakingsdag neer te zetten! Zelf vond ik het maar een gekke gewaarwording, maar veel deelnemers reageerden enthousiast!

Voor nu is het hopen, duimen en bidden dat er snel voldoende inzicht en wijsheid komt om verantwoorde besluiten te nemen. Mijn project vertrekt eind juli, dat is nog een aantal maanden weg, maar momenteel staat het reisadvies op rood..... Dus zelf geloof ik er niet zo in, maar laten we vooral hoop houden!

Goed om te weten: alle sponsorgelden die tot nu toe aan World Servants betaald zijn, blijven bij World Servants. Het is World Servants verboden om geld terug te storten aan individuele deelnemers, dit omdat zij onder bepaalde goede doelen-regelingen vallen. Daarbij is een groot gedeelte van het bouwgeld al gebruikt voor funderingen en dergelijke. De projecten worden sowieso gebouwd! Of dit jaar mét deelnemers, of dit jaar zónder deelnemers, of volgend jaar mét de projectgroepen. De gemeenschappen gaan dus sowieso hun gebouwen krijgen. En het door ons opgehaalde geld gaat dus in elk geval goed benut worden. Reden genoeg om wanneer de wereld weer open gaat door te gaan met Taart en Chocolate verkoop!

Voor nu ook namens Frank en Farah een vriendelijke groet,
Altina Verhorst.



Corona, wat een rare tijd!

Ook voor de Baanbrekers is deze periode maar vreemd. We zouden elkaar graag willen zien en meer ondernemen. Helaas is dat onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk.

Acties

Natuurlijk hebben we wel acties gedaan die binnen onze mogelijkheden lagen. Zo heeft Julia kaarten gemaakt en gebracht bij mensen in De Open Waard. Dominic, Loïs, Pieter en Joeri hebben geholpen bij het rondbrengen van de Paasattenties.



Dit vonden we erg leuk om te doen. Het werd ook erg gewaardeerd door de mensen die een bloemetje kregen!

We kunnen in deze periode elkaar niet in het echt ontmoeten, maar gelukkig zijn daar genoeg andere manieren voor. Zo hebben we onlangs even bijgekletst met behulp van een Zoom-meeting. Helaas konden Iris en Sander daar niet bij zijn. We hebben de Zoom-meeting afgesloten met een spel waarbij iedereen zo snel mogelijk bepaalde voorwerpen in huis moest zoeken. Dat was erg leuk! Kortom zo'n Zoom-meeting is zeker voor herhaling vatbaar, tenzij we natuurlijk elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten!

We hopen iedereen snel weer te zien. Wij zullen helpen waar we kunnen. Wellicht brengen wij dit Kerkmagazine wel bij u in de bus!

Groetjes en tot ziens van,
Loïs, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle



Ontwerpjaarrekeningen 2019

Op 28 april 2020 heeft de kerkenraad de ontwerpjaarrekening 2019 van het College van Diakenen en die van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De samenvattingen van deze jaarrekeningen zijn weergegeven in een bijlage bij dit KerkmagaZin. De volledige jaarrekeningen zullen van 31 mei t/m 6 juni 2020 ter inzage liggen in de Huiskamer. De



Huiskamer is van maandag t/m vrijdag geopend van 10:00 – 12:00. Daarnaast kunt u voor inzage een telefonische afspraak maken met Leen Vermaas of Hugo Crucq. Een reactie op deze jaarrekeningen kan t/m 8 juni 2020 worden gestuurd aan de scriba J.J. Crucq-v. Maldegem, e-mailadres scriba@deopenhofoudbeijerland.nl.

Liturgisch bloemschikken in de Veertigdagentijd

Zondag 1 maart was de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Zoals we inmiddels gewend zijn maken Wilma en Wim van 't Noordende in die periode voor iedere zondag, maar ook voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag, prachtige liturgische bloemstukken. Iedere zondag zijn ze dan altijd te bewonderen in de kerk.

En toen mochten we opeens vanaf 15 maart niet meer naar de kerk vanwege het Coronavirus. Ondanks dat zijn er voor iedere dienst toch bloemstukken gemaakt die tijdens de mooie online kerkdiensten te zien waren met daarbij een mooie toelichting van de predikant.

De vele foto's zijn met toelichting nog terug te vinden op de website van onze kerk, dus als u wilt kunt u er nog even van nagenieten.

Een groot woord van dank aan Wilma en Wim dat zij ondanks de lege kerk er toch iedere keer weer met grote zorg en toewijding een mooi bloemstuk hebben neergezet.

Krans op 3 en 4 mei

Tijdens de eredienst van zondag 3 mei stond het thema '75 jaar vrijheid' centraal. Voor deze online kerkdienst hadden Wilma en Wim een prachtige krans gemaakt die nadrukkelijk in beeld is geweest. Op 4 mei is deze krans bij het monument VRIJ in de Laning gelegd om alle slachtoffers te gedenken die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en de overzeese gebieden, de verzetsmensen, de miljoenen Joden en alle slachtoffers van oorlog, onderdrukking, zinloos geweld en discriminatie van toen en van nu.



Tijd.....

Tijd is geld, dus uw vat op tijd aan straat gesteld.

Dit is 1 van de weinige spreuken die ik mij kan herinneren die in de jaren 60 op de vuilniswagens in Rotterdam stonden. Want stond uw vat (vuilnisemmer) niet op tijd aan de straat, jammer dan, zat je weer 3 dagen met je vuil in huis. Toen werd er nog 2x per week vuilnis opgehaald, maar wel in die loeizware vuilnisemmers.

Ik denk dat mijn interesse voor spreuken, spreekwoorden, en zegswijzen toen al begonnen was. Waarom deze spreuk mij het meeste bij is gebleven? Daar heb ik nu geen tijd voor om over na te denken.

Tijd... wat kun je allemaal niet zeggen over tijd. Ik heb vroeger al geleerd op tijd te komen, op school, op het werk, op een afspraak, en zeker om bus of trein te halen. Ik ben liever een kwartier te vroeg, dan 1 minuut te laat. Nu nog, ook al weet ik dat ik er meestal eerder ben dan nodig. Maar ik neem nu wel de tijd, voor mijn puzzeltje, spelletje op de computer, ergens een bakkie doen, of gewoon een dagje uit. Vroeger was ik jaloers op mijn moeder, ik moest naar school, en mijn moeder was lekker thuis. Toen werden de vrouwen niet verplicht te werken. "Nou, als ik groot ben, blijf ik ook lekker thuis," dacht ik dan wel eens. De werkelijkheid werd anders, maar dat wist ik toen nog niet. Uitslapen vind ik zonde van mijn tijd. Het gebeurt wel eens maar dan kom ik soms gewoon uren tekort. Sta ik op tijd op, heb ik tijd over, om bijvoorbeeld een dutje tussendoor. Of te knutselen.

Enkele spreuken over de tijd van Marinus van den Berg ;

De kunst van het rustig zitten zou in iedere artsenopleiding een verplicht vak moeten zijn. Als je erg druk bent, kan het tijd worden om er bij stil te staan, waarmee je dan zo druk bent. Omgaan met tijd, is je beperktheid aanvaarden. Het is leren dat je mens bent. Als ik niet kan slapen in de nacht, dan weet ik mij geen raad met de tijd.

Maar dan deze:

Het genezende van Jezus is,
Dat HIJ vaak stilstond,
HIJ had alle tijd.

Ook de tijd heeft tijd nodig.

Het leven wordt niet in TIJD gemeten, maar in adembenemende momenten.

Tot slot:

Neem de tijd om te denken, het is de bron van kracht.

Neem de tijd om te lezen, het is de grondslag van wijsheid.

Neem de tijd om te spelen, het is het geheim van jong blijven.

Neem de tijd om stil te zijn, het is de gelegenheid om God te zoeken.

Neem de tijd voor omzien naar elkaar, dan kun je anderen helpen.

Neem de tijd om lief te hebben, het is Gods mooiste geschenk.

Neem de tijd om te lachen, het is de muziek van de ziel.

Neem de tijd om vriendelijk te zijn, het is de weg naar geluk.

Neem de tijd om te dromen, daar is de toekomst voor gemaakt.

Neem de tijd om te bidden, het is de grootste kracht van ons bestaan.

Gonnie Confurius - de Keijzer

Kerkfinanciën in crisistijd

Ook in deze corona crisistijd gaat het werk op het kerkelijk erf door, maar dan wel in aangepaste vorm en conform de richtlijnen van de overheid. Het kerkgebouw biedt daarvoor nog steeds onderdak. De vieringen die, dankzij onze mooie beeld- en geluidsinstallatie, via het internet in beeld te volgen zijn, worden opgenomen in de kerkzaal of andere ruimtes in de kerk.

De energieke activiteiten van het C*-team worden vanuit de Huiskamer georganiseerd en gecoördineerd. Denk b.v. aan het verbinden van mensen door het opzetten van belgroepen, het met raad en daad bijstaan van de taakgroepen, de paasattentie, de vlogs van hoop en de webinars. Ook aan de kinderen wordt gedacht; zij ontvingen materiaal voor het maken van de Palmpasestok en krijgen elke zaterdag een mail voor 'kinderdienst thuis'.

De noodzakelijke werkzaamheden om het KerkmagaZin bij u bezorgd te krijgen.

Zo blijven we, noodgedwongen vertoevend in en om ons huis, steeds weer ervaren dat we een dynamische levende gemeente zijn. We kijken naar elkaar om, hebben aandacht voor elkaar en proberen ondanks de beperkingen toch de verbinding met elkaar te zoeken.

Maar er ligt ook een aantal zaken helemaal stil. De Huiskamer is gesloten, het kringwerk en de Huiskameractiviteiten gaan niet door enz.. Dat missen we maar we blijven vertrouwen dat het goed komt.

Daarnaast missen we de particulieren en organisaties die ons gebouw (deels) huren en de daarmee gepaard gaande buffetomzet. Verhuur is met een jaarlijkse opbrengst van zo'n €40.000 een belangrijke bron van inkomsten. Die is nu helemaal stilgevallen. Dat is een flinke aderlating. Daartegenover staan maar geringe kostenbesparingen bij de exploitatie. Hoe lang deze situatie nog zal voortduren is moeilijk te voorspellen. We zullen er rekening mee moeten houden dat bijeenkomsten met een flink aantal personen voorlopig nog niet mogelijk zijn. Zolang het coronavirus nog onder ons is en er nog geen vaccin in voldoende mate aanwezig is, zal de 1,5 m maatregel van kracht blijven en verhuur dus uitblijven. Daardoor zullen de inkomsten gedurende deze periode geheel moeten komen uit de vrijwillige bijdragen van de Actie Kerkbalans, de collecten en andere giften. Het op peil houden van de inkomsten is van groot belang om de kosten, zoals het traktement van de predikanten, te kunnen dekken. Als de inkomsten in deze periode structureel flink achter blijven, dan zou het beroepen van een (0,6 fte) 2e predikant mogelijk heroverwogen moeten worden. En dat is uiteraard het laatste wat we willen. We kijken er allemaal naar uit dat we weer enthousiast met elkaar aan de slag kunnen en dat Lyonne de predikantstaken kan delen met een collega.



Wat kunt u als gemeentelid doen om de financiële positie van De Open Hof gezond te houden?

Als u via de Actie Kerkbalans nog geen toezegging voor uw vrijwillige bijdrage heeft gedaan, vragen wij u dit alsnog te doen. Heeft u aangegeven dat u dat via KerkbalansOnline doet, vul dan de link in van de e-mail die u omstreeks 20 januari en 6 april (herhalingsmail) heeft ontvangen. Doet u uw toezegging via het gebruikelijke formulier en heeft u dat niet meer, dan kunnen we u een nieuw formulier bezorgen. Neem dan even contact op met Erik-Jan Los (e.los2@kpnplanet.nl, 0186-649888/06-81284379) of Hugo Crucq (crucq6@xs4all.nl, 0186-616363/06-11863595).



Heeft u wel een toezegging gedaan en mogelijk al (een deel) betaald, mogen we dan beleefd een beroep op u doen om daar nog een schepje bovenop te doen? Dat kunt u doen door een gift over te maken op bankrekeningnummer **NL26RABO0373709935**. Wekelijks kunt u na afloop van de online kerkdiensten, naast de diaconale bijdrage, een bedrag overmaken voor de 2e collecte t.b.v. het kerkenwerk.



Zou u ook eens met ons willen meedenken welke acties we over enige tijd kunnen opzetten om extra financiën binnen te halen. Suggesties kunt u aanleveren bij de scriba (scriba@deopenhofoudbeijerland.nl, 0186-616363/06-12200685).

Met elkaar zijn we gemeente De Open Hof en met elkaar zullen we het moeten doen. De kerkenraad heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken, want ook voor De Open Hof geldt: Samen staan we sterk.

Mogen we op u rekenen? Alvast hartelijk dank.

De kerkenraad



Mei / Juni		Juni / Juli	
zo 31	Ruth 3:1-18 <i>Eerste pinksterdag</i>	zo 28	Romeinen 8:26-39
ma 1	Ruth 4:1-22 <i>Tweede Pinksterdag</i>	ma 29	Romeinen 9:1-18
di 2	Psalm 104:1-18	di 30	Romeinen 9:19-33
wo 3	Psalm 104:19-35	wo 1	Matteüs 11:2-15
do 4	Matteüs 8:2-13	do 2	Matteüs 11:16-30
vr 5	Matteüs 8:14-22	vr 3	Psalm 27
za 6	Matteüs 8:23-34	za 4	Zacharia 9:1-8
zo 7	Psalm 150	zo 5	Zacharia 9:9-17
ma 8	Romeinen 5:1-11	ma 6	Zacharia 10:1-5
di 9	Romeinen 5:12-21	di 7	Zacharia 10:6-12
wo 10	Matteüs 9:1-8	wo 8	Zacharia 11:1-14
do 11	Matteüs 9:9-17	do 9	Zacharia 11:15-17
vr 12	Matteüs 9:18-26	vr 10	Romeinen 10:1-13
za 13	Matteüs 9:27-34	za 11	Romeinen 10:14-21
zo 14	Matteüs 9:35-10:4	zo 12	Romeinen 11:1-12
ma 15	Matteüs 10:5-15	ma 13	Romeinen 11:13-24
di 16	Matteüs 10:16-23	di 14	Romeinen 11:25-36
wo 17	Matteüs 10:24-33	wo 15	Matteüs 12:1-21
do 18	Matteüs 10:34-11:1	do 16	Matteüs 12:22-37
vr 19	Psalm 69:1-13	vr 17	Matteüs 12:38-50
za 20	Psalm 69:14-30	za 18	Matteüs 13:1-23
zo 21	Psalm 69:31-37		
ma 22	Romeinen 6:1-14		
di 23	Romeinen 6:15-23		
wo 24	Romeinen 7:1-12		
do 25	Romeinen 7:13-25		
vr 26	Romeinen 8:1-11		
za 27	Romeinen 8:12-25		
Mei			



De Open Hof



corona katern

Digitale kerkdiensten De Open Hof – the making of...

In deze tijd van crisis zoeken we nieuwe manieren van verbinding en contact tussen al onze gemeenteleden vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging. Vanwege de 'intelligent lockdown' kunnen we elkaar niet bezoeken of naar de kerk gaan. Daarom komt de kerk digitaal naar u, met u!

Het maken van een digitale eredienst vereist creativiteit, durf en kennis van techniek. Na een aantal weken oefenen hebben we nu een geolied productie apparaat: in de week voorafgaand aan de dienst wordt het plan gemaakt: wat is het thema, welk materiaal is beschikbaar en wie kan wat bijdragen. Opnames onder leiding van dominee Lyonne, Bas en Ton zijn op vrijdag. Op zaterdag worden door Bas alle stukjes elektronisch geknipt en geplakt tot een professionele YouTube film. Op zondag om 10.00 uur vindt vanuit de kerk of vanaf Lyonnes eettafel de uitzending plaats met slimme streaming software waarbij film en MentiMeter in elkaar verweven worden. Een knappe prestatie.





Oudere diensten worden nog steeds bekeken. Zowel op kerkdienst gemist als YouTube. Hierdoor vlak de grafiek mogelijk later nog uit.

C* in DOH

In deze tijd van crisis brengt De Open Hof de boodschap van Hoop. We houden verbinding met onze gemeenteleden vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Het zal mogelijk langere tijd duren voordat we tot een nieuw normaal komen na deze coronacrisis. Daarom willen we met elkaar onze (breder) gemeenschap de komende 3 tot 18 maanden ondersteunen met raad en daad.

C = Community, onze gemeente DOH, en medemensen rondom ons

C = Communicatie, luisteren en berichten

C = Care, we ondersteunen elkaar

C* = Christelijk, geloof, hoop en liefde

C = Compassie, we tonen ons medeleven aan hen die het moeilijk hebben

C = Crisis, we gaan samen om met de snelle veranderingen

C = Continuïteit, we kunnen dit samen maanden volhouden

C = Covid-19, we verslaan het virus!

C = Coördinatie, verbinding tussen onze taakgroepen in DOH



Protestants
Kerk

Elke week ontvangen de kinderen van de kinderdienst een pakketje via de mail om thuis bij de kerkdienst betrokken te kunnen zijn. Ze ontvangen het verhaal, een link met het kinderlied, een idee voor een knutsel of een opdracht. Bijvoorbeeld het maken van een viertafel met Pasen of de voelbox bij het verhaal van Tomas.

Wilt u deze mail ook ontvangen voor uw (klein)kind laat dat dan even weten aan ds. Verschoor. Hoogtepunt was wel het tasje met materiaal dat thuisbezorgd werd om een Palmpasenstok te maken. Alle kinderen lieten met een foto of Facebookbericht het resultaat zien. De kinderen van de kinderdienst die in deze periode jarig zijn, worden toegezongen en krijgen een kleine attentie.

Verder zijn we heel trots op de bijdragen die kinderen en jongeren hebben geleverd.



Verbinding met De Open Hof en met elkaar

We volgen de digitale kerkdienst vanuit onze eigen woonkamer, gewoon op de bank, of aan de ontbijt tafel, misschien in de rust van de studeerkamer, zelfs in de auto.



VLOGs van Hoop

Onze gemeenschap put hoop uit de kracht, inzet en optimisme van leden uit onze gemeente De Open Hof. We hebben gemeenteleden gevraagd een persoonlijke boodschap te brengen, een VLOG van Hoop, een positief verhaal over doorzettingsvermogen en positieve kijk op dingen.

Zo'n 25 korte filmpjes geven antwoord op één van de volgende vragen:

- Hoe hou jij het vol?
- Wat heb je zelf gedaan als teken van hoop?
- Welke betekenis heeft geloof voor jou in deze moeilijke tijd?
- Wat merk je van De Open Hof?

Filmpjes hebben een opening en sluiting logo van De Open Hof en zijn beschikbaar op de besloten Facebook pagina van De Open Hof en/of de website De Open Hof. Een paar mooie voorbeelden:

VLOG van Letta Krau: https://youtu.be/8_cteAAEmio

VLOG van Meijndert Dekker: <https://youtu.be/8IT59dyRm1I>

VLOG van Jos Bodegom: <https://youtu.be/uRF0HhgaSd8>

VLOG van Robert Andewewg: <https://youtu.be/vaKMvhdPHPo>

VLOG met een lied van Erik en Mariette Wijma: <https://youtu.be/yd4NEyksRSE>

We hopen dat jullie inspiratie vinden in deze mooie en bijzondere boodschappen van bemoediging, hoop en verbondenheid.



Dhr Moet tijdens de online bevrijdings zondag-viering

Webinar

Naast dienen en vieren staat De Open Hof ook voor LEREN. In deze bijzondere tijd zoeken we een andere manier van verbinding binnen onze kerkgemeenschap. We hebben dit geprobeerd via Webinars van Hoop. Deze Webinars van Hoop gaan over zingeving in een veranderende wereld.

Een webinar is een lezing, presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet met uitsluitend online publiek. Als deelnemer heb je na de presentatie de mogelijkheid om vragen te stellen of inzichten te delen.

De eerste op dinsdag 21 april ging over thema's uit Dirk de Wachter's boek 'De kunst van het ongelukkig zijn'. Zestien gemeenteleden hadden zich hiervoor aangemeld. Het was een virtueel samenzijn gebruik makend van SKYPE. We konden elkaar zien en horen. Het begin voelde een beetje spannend, nieuw en aarzelend. Velen brachten iets in en aan het eind kwam er diepgang in het gesprek. Natuurlijk gaat er niets boven elkaar in dezelfde ruimte ontmoeten.

Op donderdagavond 7 mei was de een tweede webinar van hoop. Centraal stond het boek 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman. Hij geeft antwoord op de oeroude vraag of de mens van nature goed of slecht is. Zijn antwoorden baseert hij op inzichten uit de geschiedenis, de psychologie, de filosofie, de economie. Veel van wat we altijd voor waar hebben gehouden zet hij op zijn kop. Dominee Lyonne gaf een inleiding en enkele prikkelende vragen op het scherm.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de (poging tot) deelname aan de Webinars van Hoop van De Open Hof. We hopen dat het inspirerend en verbindend is geweest.



Maakt een virus een einde aan onze 'droom'?

Lieve mensen en gasten van De Open Hof, Het was echt wel even schrikken op die donderdagmiddag 12 maart. We maakten o.l.v. bloemsierkunstenares Hetty Verhorst een prachtige tulpenboog. Er waren die middag 23 deelnemers, de grootste groep tot dan toe. En daar was minister-president Rutte met zijn persconferentie die ernstig waarschuwde voor het Coronavirus dat zich ook in ons land verspreidde. Het was het begin van het stilleggen van alle Huiskameractiviteiten, die we met elkaar in de jaren met veel liefde hadden opgebouwd.

Op vrijdagmorgen hebben we nog wel met elkaar gewandeld, maar de High Tea van NL Doet was toen al geannuleerd.

Hierna volgden de maatregelen elkaar op, wat ertoe leidde dat we nu al meer dan 2 maanden geen geopende Huiskamer meer hebben. Geen spontaan kopje koffie meer op zondagmorgen en ook de zo gewaardeerde lunch zal zeker de komende maanden nog niet worden gehouden. We missen ook de inlopers van Pameijer op maandagmiddag en de woensdag.

Ook Dorien die 7 weken opgenomen is geweest in het Maasstad Ziekenhuis, maar nu gelukkig weer thuis is. Onze koks die de maaltijden voor ons bereidden, en waar wij met veel plezier van hebben genoten. De Rummikub-dames waren op woensdag ook van de partij en dat was gezellig! Op donderdagmorgen nu ook even geen nieuwe Nederlanders. We missen Irma, Trudy, Nina, Maps, Wilma, Birol en Akin. We hopen dat het goed met jullie gaat en dat we elkaar in betere tijden weer kunnen begroeten. Fijn en gezellig is het ook altijd op de laatste vrijdag van de maand als 'Beij ons aan Tafel' in de Huiskamer komt koken. Zes enthousiaste kooksters maken dan de heerlijkste gerechten en een trouwe groep bezoekers geniet er bijzonder van.

Elke vrijdagmorgen verzamelen zo'n 12 tot 20 wandelaars zich in de Huiskamer. Om 10 uur starten ze met een uurtje wandelen en als ze om 11 uur terugkomen heeft Sophie de koffie klaarstaan en dat is ook een belangrijk onderdeel.

Even een halfuurtje bijpraten, altijd gezellig. We zijn daarom allemaal erg verdrietig dat een van onze trouwste wandelaars, Cor Touw, aan het Coronavirus is overleden. We wensen Frieda en haar kinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Lieve gastvrouwen en -heren, koks en alle medewerkers, als jullie ons de vraag stellen, hoe gaat het nu verder, moeten wij op dit moment het antwoord schuldig blijven.

We overleggen met Pameijer en Hoeksche Waard Welzijn of er binnenkort mogelijkheden zijn om iets met elkaar te doen in de nieuwe 1,50 meter omgeving.

Tot die tijd zeggen wij:

Wij wensen u allen het goede voor de komende tijd!

***Wat onze 'droom' betreft:
er is geen virus die dat er onder krijgt!***

Marjan van der Meij en Jan Middelhoek



Hoe wordt er naar de online-kerkdiensten in De Open Hof gekeken? Hoe worden ze beleefd en wat vinden we er van? We vroegen het aan twee families.

‘We missen het kerk zijn met elkaar’

Samen op de bank en de Ipad op de tafel voor hen. Zo kijken Adrie en Hannie Monster iedere zondag naar de online-kerkdienst. Met alle aandacht, al staat Adrie soms wel op om een kopje koffie te halen.

Toch zou hij veel liever met dat kopje koffie willen wachten tot na de kerkdienst. En dat dan, gewoon, zoals altijd, in de omloop van de kerk drinken. „Daar voel je de verbondenheid en we vinden het heel gezellig. We kijken naar de online-dienst, maar ik vind ‘t eigenlijk niks,” bekennt Adrie oprecht. „We missen de gemeente, het hele kerk zijn met elkaar. Dat heb je niet samen op de bank,” vult Hannie aan. De maatregelen vanwege de coronacrisis brengen vooral voor Adrie veel verandering. „Ik ga nergens heen. Ik mis m’n voetbal, sta niet meer bij onze jongens achter de bar en

mis m’n sociale contacten. We komen er wel doorheen, we hebben geluk met het weer. Dat scheelt.” De twee vermaken zich met fietsen en wandelen, soms wel twee uur lang. „Niet dat we zo ver lopen, maar Adrie komt overal bekenden tegen,” lacht Hannie. De twee zijn onder de indruk van de manier waarop de online kerkdiensten worden gemaakt. Tot genoeg van Adrie kan er worden meegezongen met de liederen. Ook genieten ze van de verschillende zanggroepjes. „Daar zitten zulke goede stemmen bij, echt indrukwekkend,” vinden de twee.

Ze blijven zeker kijken, maar de zondagse kerkgang die missen ze. Juist in de kerk kun je gemeente zijn, dat heeft deze tijd hen wel duidelijk gemaakt.





‘De goede dingen gaan we zeker bewaren’

Met twee kinderen in de examenklas en een dochter in groep 8 hadden Ton en Daniëlle de Koning bedacht dat het best een bijzonder schooljaar zou worden. Maar zó bijzonder, dat had niemand verwacht. Inmiddels is duidelijk dat Kim (18) is geslaagd voor het vwo en Wessel (16) voor de havo. Madelief (11) is enthousiast bezig met haar rol voor de afscheidsmusical.

Het zijn van die vaste ijkpunten: examen doen of het afscheid van de basisschool. Ze lijken zo gewoon, maar blijken heel bijzonder als alles anders wordt vanwege de coronacrisis. Bij de familie De Koning bekijken ze het positief. „Deze tijd heeft veel nadelen, maar zeker ook voordelen. Van de mensen in de kerk ken je de gezichten, maar je kent ze niet allemaal. Een tijd als deze zorgt voor meer contact,“ vertelt Daniëlle. Ze doelt op de samenwerking van Ton met Bas Verschoor in het camerateam dat iedere week de opnames voor de zondagse kerkdienst maakt. Op het verzoek om een keer te komen helpen nam Ton een kijkje in De Open Hof. Met interesse volgde hij het

werk van Bas, die hem vertelde dat hij graag liever meerdere beelden tegelijk wilde maken. Al snel was Ton met zijn eigen camera aanwezig en later ook nog met een tweede.

„Filmen is mijn passie. Ik maak altijd een videoverslag van ons schoolkamp, ik film bij toneel- en dansuitvoeringen van de kinderen en nu ook in de kerk. Dat werkt prima. Bas en ik zijn allebei perfectionistisch en willen het steeds mooier maken.“

De opnames voor de kerkdienst worden verdeeld over de week opgenomen. Bas verwerkt alles tot een online-kerkdienst. Iedere zondag horen Ton en Daniëlle bij de vaste kijkers. Tegen de tijd dat het kindermoment aanbreekt, schuift Madelief aan. Voor Ton is een deel bekend, maar ook Daniëlle herkent soms de beelden. „Dan vond Ton het zo mooi dat hij het al aan mij heeft laten zien,“ lacht ze.

Het is een andere manier van kerk beleven, vinden ze, maar zeker ook een goede. Ton: „Deze crisis zorgt ervoor dat we out-of-the-box moeten denken, maar de goede dingen gaan we zeker bewaren.“



NAVOLGEN



KIK

'Volg mij maar!', riep Kikker tegen vier verveelde muizen. Hij dacht: 'Als iemand het voorbeeld geeft, zal de rest volgen'. Hij nam ze mee naar het kerkplein waar alles klaarstond voor het zomerfeest. Midden op het plein zei Kik: 'Ogen dicht, tot ik ja zeg!' Hij legde verderop een koekje neer en kwam terug. 'Ogen open!' Toen ze het koekje zagen wilden de muizen er direct op af. 'Ho-hoo!', zei Kikker, 'Dit is een droomkoekje. Je déntk dat je het ziet, maar je moet een reis maken om er te komen'. Ze stonden voor een kronkelweg die met krijt op het plein was getekend. 'Ik ga lopen en jullie volgen mij. Misschien komen we er. Wie niet volgt is af!'

Kik begon langzaam tussen de lijnen door te lopen. Het pad liep wijd om het droomkoekje heen. Ineens liep het pad dicht langs het koekje. Altijd-hongerige muis hield het niet uit en rende er recht naartoe. 'Jij bent áf! Naar de kant!' riep Kik. De rest liep verder. Het pad ging weer weg van het middelpunt, toen weer ernaartoe. Tweede muis vond het mooi geweest en stormde naar het koekje. 'Áf!' riep Kik. Eindelijk: de laatste bocht. Nu graaide derde muis naar het koekje, over de lijnen heen. 'Ook af!' riep Kik. Nog een paar stapjes en... vierde muis at het koekje helemaal op. Dik verdiend. 'Nu gaan we terug, over hetzelfde pad', zei Kik. Dat deden ze, maar wel een beetje vlugger!



Terugwoorden

Er bestaan woorden die zichzelf navolgen! Je kunt ze van links naar rechts lezen, maar ook van rechts naar links, dan staat er hetzelfde. Bijvoorbeeld 'RADAR'. Hier staan er elf onder elkaar, korte en lange. Kun jij ze invullen? De hulpletters helpen je. Bedenk: weet je een letter links van het midden van het woord, dan weet je vanzelf waar hij rechts staat! Check: als je alles af hebt, staat in de oranje vakjes van boven naar beneden een toepasselijk woord.

De woorden zijn: netten, maandnaam, neven, kok, lepel, legovogel, legerregel, stormrots, meetsysteem, kajak, testset.



Oplossing: navolgerij

Uit de Bijbel

Jezus sprak tot Petrus en Andreas: 'Kom, volg mij; ik zal jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.

Mattéüs 4:19-20



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns