



De Open Hof



kerkmagaZIN van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND



De 50e editie van het Kerkmagazin

Beroepingswerk

Liefde gaat door de maag

Nummer 50 - maart 2020



De Open Hof

kerkmagazin van de PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUD-BEIJERLAND

Kerkblad Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland

nummer 50
maart 2020



Kopij volgende
editie aanleveren
uiterlijk op
donderdag 12 maart
20.00 uur
Activiteiten tot
26 mei

Hoofredactie

G. Middelhoek
J. Waltmans
kerkmagazin@deopenhofoudbeijerland.nl

Redactieleden

R. van Brakel
A. van Dijk
A. van Gameren
M. van der Pol

Verspreiding

Mw. T. v.d. Meer tel. 614739

Digitale abonnementen

Hans@hagestein.com tel. 615607

Website De Open Hof

www.deopenhofoudbeijerland.nl
beheerder Mw. E. Hordijk
webmaster@deopenhofoudbeijerland.nl

Weekbrief

Mw. A. Middelhoek
Mw. W.A. Sijbrandij
weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Volgende editie

Editie: Kopij / verschijnen / tot
51 12 mrt / 2 april / 26 mei

Aanleveren donderdag 20:00 uur

Coverfoto

PASTORAAT

ds. L. (Lyonne) Verschoor - Schuijjer, predikant
Admiraal de Ruyterstraat 64, 3262 XG Oud-Beijerland
tel. 0186-769060, e-mail ds.lyonneverschoor@deopenhofoudbeijerland.nl
werkgebied: wijk Oost (Spuiouever, Centrum Noord, Oosterse Gorzen,
Croonenburgh, Even Buiten, Poortwijk, polder Oud-Beijerland en Hoeksche
Waard Oost)
Vrij op vrijdagmiddag

Vacant:

wijk West (Centrum Zuid, Zeeheldenwijk, Zuidwijk, Zoomwijk, Hoeksche
Waard West)
U kunt na 18:00 uur contact opnemen met Marco Uyl, tel. 06-14936131
e-mail marcouyl@hotmail.com
In dringende situaties kunt u contact opnemen met ds. Lyonne Verschoor

Overige gegevens

De Open Hof
W. van Vlietstraat 2a
3262 GM Oud-Beijerland
tel. 0186-612936

Scriba
(doop, huwelijk, overlijden)
J.J. Crucq-van Maldegem
Boerderijweg 40, 3262 CC
Postbus 1319
3260 AH Oud-Beijerland
tel. 0186-616363
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ina in 't Veld-Rentier
Stougjesdijk 77a
3273 LM Westmaas
tel. 06-236 66973 / 571100
voorzitter@deopenhofoudbeijerland.nl

Voorzitter Taakgroep Eredienst
J. W. van de Griend
Rembrandtstraat 61B
3262 HN Oud-Beijerland
tel. 0186-616778
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Secretaris:
Margriet Dijkshoorn
eredienst@deopenhofoudbeijerland.nl

Kerkelijk bureau
T. Nobels
Lange Hille 24
3261 TL Oud-Beijerland
bereikbaar op dinsdagochtend tel.
612936
kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Bestellen collectebonnen
B. Schelling
tel. 06-235 66898
collectebonnen@deopenhofoudbeijerland.nl

Koster en verhuur gebouw
A.W. Maaswinkel
Poortlaan 45
3261 PA Oud-Beijerland
tel. 06-319 39769
koster@deopenhofoudbeijerland.nl

Bankrekeningen t.n.v.
Protestantse Gemeente
te Oud-Beijerland
- vrijwillige bijdragen
NL04 RABO 0373 7099 43
- giften, collectebonnen etc.
NL26 RABO 0373 7099 35
- diaconie
NL89 RABO 0373 7119 05

RSIN/Fiscaal nummer
- Protestantse Gemeente te
Oud-Beijerland: 002.633.218
- Diaconie: 824.103.452

RAK

Ik had er nog nooit van gehoord: RAK. Random Acts of Kindness, willekeurige goede daden. Op YouTube kun je filmpjes bekijken van deze RAK; mensen die iemand een paraplu boven het hoofd houden, helpen met oversteken of de boodschappen voorschieten in de supermarkt. Dingen waarvan je denkt dat ze vanzelfsprekend zijn; daden waarvan je zou vermoeden dat ze horen bij een gelovige levenshouding. Omzien naar elkaar, goedheid, vriendelijkheid en geduld mogen immers van ons verwacht worden. Paulus is er in zijn brief aan de gemeente in Kolosse helder over: 'God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven.' Ook elders drukt hij de christenen op het hart vooral vriendelijk te zijn (Fil 4) en hij benoemt het als een vrucht van de Geest. Vriendelijkheid kost niets extra maar tegelijkertijd typeert het een manier van leven die ingaat tegen de waan van de dag. Er is een wereld mee te winnen.

Ik hoorde van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:
de Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij Hem overstelpen
met eredienst en dankgebed,
het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo'n rotjoch in de grote stad
een doodziek duifje aan 't verzorgen
dat-ie op straat gevonden had.

'Kristus, wat mot je dan ? Wat wil je?
Ja, kijk me maar es effe an.
Godsallejeisis, beest, wat tril je,
leg nou toch effe rustig man.'

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,
de zieke duif en het heelal.

Willem Wilmink



Kerkdiensten



Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
1 Maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	
8 Maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	<i>Tienerkerk in de Baan</i>
15 maart	10:00u	ds. Chris Kors	<i>Maaltijd van de Heer</i> <i>mmv Open Hof ensemble</i>
22 Maart	10:00u	ds. Jaap Brederveld	<i>Tienerkerk in de Baan</i>
29 Maart	10:00u	ds. Lyonne Verschoor - Schuijjer	



 kerkdienstgemist.nl Alle kerkdiensten zijn live en later te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.



Vijftig keer KerkmagaZIN

Als u dit leest heeft u het vijftigste kerkmagaZIN in uw handen. In 2013 begonnen als opvolger van de DeurPOST. De eerste redactie wilde bijna vijf jaar geleden, na een succesvolle start, het stokje overgedragen aan nieuwe redactieleden.

Velen van u zullen zich de noodkreet van ds Gertjan Robbemond nog herinneren waarin hij aankondigde dat ons 'kerkblad' ophield te bestaan, waarop spontaan enkele gemeenteleden opstonden om deze taak op zich te nemen en de huidige redactie te vormen. Als kerkenraad zijn we de redactie dankbaar voor het vele werk dat het samenstellen van ons prachtige kerkblad elke keer weer met zich meebrengt!

Al 50 keer mogen we als gemeente een mooi en inhoudelijk zinvol 'kerkblad' in ontvangst nemen. Het geeft weer hoe belangrijk communicatie is. Vorig jaar was er een bijeenkomst van kerken in de Hoeksche Waard en het onderwerp was "Het Kerkblad". Vol trots ging de delegatie van De Open Hof gemeente op weg; wij hadden immers iets moois om te laten zien!

Iedere editie is het weer een plezier om het KerkmagaZIN door te lezen, nuttig, informatief en het geeft een goed beeld van de kern van ons gemeente-zijn: veelkleurig en iedereen mag er zijn en erbij horen. Als kerkenraad willen we de redactie dan ook van harte feliciteren met dit jubileumnummer en we wensen jullie (en ons) nog vele mooie nummers.

Ina in 't Veld-Rentier, voorzitter en Cobi Crucq-van Maldegem, scriba



Collecte overzicht

Eerste Rondgang

1 maart

40 dagen project - De kracht van bijbelverhalen

info: zie uitgelicht

8 maart

40 dagen project - Als kerk naar de mensen

info: zie uitgelicht

15 maart

40 dagen project - Overleven in een burgeroorlog

info: zie uitgelicht

22 maart

40 dagen project - Vakanties met aandacht

info: zie weekbrief en/of

www.kerkinactie.nl/projecten/vakanties-met-aandacht

29 maart

40 dagen project - Nieuwe kansen voor straatmeisjes

info: zie weekbrief en/of

www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

Tweede Rondgang

De opbrengst wordt gebruikt voor ons eigen kerkenwerk.

Giften

In de afgelopen periode hebben we de volgende giften mogen ontvangen:

€15 voor de diaconie

€15 voor St. De Overbrugging

€40 voor de kerk

Collectes

1 maart

Kerk in Actie

40 dagen project

De kracht van bijbelverhalen

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de

Golfstaten groeit de kerk sneller dan waar ook ter wereld. Deze enorme groei

wordt veroorzaakt door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als

India, Nepal en de Filippijnen. In de Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders voor een schamel loon. Ze

hoopten te kunnen sparen voor een betere toekomst, maar weten nauwelijks te overleven. Velen van hen zijn

christen en willen graag meer weten over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf gebruikt met veel succes

de Storytelling methode om arbeidsmigranten met de Bijbel in aanraking te brengen. Simply the Story is een

mondelijke methode om bijbelverhalen door te geven. Mensen horen de verhalen, vervolgens wordt

gekeken wat de belangrijkste lessen zijn, om tot slot de toepassing te maken naar het eigen leven.

Voorgangers en gemeenteleden worden getraind om bijbelverhalen op een pakkende manier te vertellen

tijdens bijbelstudies, rouwbijeenkomsten en kerkdiensten en erover door te praten in kleine

groepen. De bijbelverhalen worden vervolgens weer gedeeld met familie ver weg, bijvoorbeeld door een

gesproken WhatsApp-bericht. Zie ook

www.kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten



8 maart

Kerk in Actie

40 dagen project

Als kerk naar de mensen

Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de

omgeving.

vervolg op pagina 7

In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren... het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Pionieren in Amsterdam - Na de sluiting van de laatste twee protestantse kerken in de stadswijk Oud West ontstond de pioniersplek Heilig Vuur West. Met verschillende, inspirerende activiteiten probeert men gelovig aanwezig te zijn in de wijk. Er is een maandelijks cafébijeenkomst waar mensen samen een bijbelgedeelte lezen en bespreken; tijdens inspiratieavonden is er veel ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. Door het organiseren van buurtmaaltijden wordt er bijgedragen aan de leefbaarheid in de buurt. Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten/pionieren-rond-zingevingsvraagstukken

15 maart Kerk in Actie 40 dagen project Overleven in een burgeroorlog – Zuid-Soedan

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen

omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen. Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op?

Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst

mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten. Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel!

Voor meer informatie:

www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-in-zuid-sudan-2



Gedachtenis aan het leven van An Hakbijl

Op 30 december is overleden Johanna Pieterella Hakbijl. An was de oudste van vijf kinderen. Tot haar grote verdriet is zij geen moeder geworden terwijl ze zoveel liefde in zich had. Na het overlijden van haar moeder trok zij in bij haar vader en broer om voor hen te zorgen. Toen er neefjes en nichtjes kwamen zorgde tante An met liefde voor hen en kwam ze graag oppassen. Later werd zij oma Annie voor hún kinderen.

In Oud-Beijerland is zij voor velen een bekende omdat An werkte in de wijkverpleging en op het ouder- en kindbureau. An zal herinnerd worden om haar humor, haar directheid en zelfstandigheid. De laatste weken in het hospice heeft zij die zelfstandigheid stukje bij beetje moeten loslaten. Tegelijkertijd genoot zij ervan dat zij nu eens werd verzorgd. An leefde vanuit het vertrouwen dat het goed zou komen en dat God haar niet zou loslaten. An is 82 jaar geworden.



Gedachtenis aan het leven van Anna van der Pligt – Wols

Op 19 januari overleed Anna van der Pligt – Wols in de leeftijd van 87 jaar.

Ann was een echte Beijerlandse. Geboren en getogen aan de Oostdijk, in een gezin met vijf meisjes. Haar ouders hadden een winkel in manufacturen en de mensen wisten toen: Voor wol ga je naar Wols.

Ann is bijna 60 jaar getrouwd geweest met Wim. Samen kregen zij drie kinderen, Daan, Ado en Liesbeth. Zij herinneren zich Ann om haar zorgzaamheid en betrokkenheid, maar ook om haar creativiteit. Voor de kleinkinderen was zij een oma die altijd klaar stond om te helpen of te luisteren naar hun verhalen.

Ann was een dankbaar mens die genieten kon van kleine dingen. Het huis aan de H.B.S-laan was haar thuisbasis. De laatste periode verliet ze dat huis steeds minder vaak. De kerkdienst bekeek zij online op de bank.

De kinderen zijn dankbaar dat een verdere verslechtering haar bespaard is gebleven én voor de zorg die hun vader, Wim, aan zijn vrouw heeft kunnen geven.



Gedachtenis aan het leven van Arijaantje de Vries - Bovenkamp

Op 28 januari overleed mw. Art de Vries. Zij is geboren en getogen in Schiedam. Daar heeft zij tot op hoge leeftijd gewoond met haar man Piet. Daar werden de kinderen Hanneke en Peter geboren en werkte zij voor een schoolvereniging. De kinderen herinneren zich hun moeder als de stevige basis van het gezin. Geduldig, trouw en zonder oordeel; een vrouw met kennis van zaken over cijfers en financiën; maar ook een dame die gesteld was op mooie kleding en erop lette of haar en make-up in orde waren. In 2002 verhuisden dhr. en mw. De Vries naar Oud-Beijerland, dichterbij de kinderen en kleinkinderen. Zij voelden zich verbonden met de Thomaskerk. De laatste jaren van haar leven waren niet makkelijk voor Art. Na een val kwam zij in de Egmontshof en later de Rembrandt. Hoe beperkt haar leven ook werd, de dankbaarheid om het leven overheerste altijd. Art de Vries was een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. Zij is 95 jaar geworden. Moge God zich vol liefde en troost ontfermen over allen die haar zullen missen.



Gedachtenis aan het leven van Wiepkje Alie van Brakel – Dijkman

Wiepkje had een groot hart voor de mensen die bij haar hoorden: voor Rob, voor Thijs en Michiel, voor Dianne en Jeanette, en voor de kleindochters Sophie en Felice. Zij gingen altijd voor. In Nieuwe Wetering zijn Rob en Wiepkje samen begonnen. Zij gaf les op de basisschool en heeft daar veel betekend voor het sociale leven in het dorp. Wiepkje ontwikkelde zich als Remedial Teacher en op welke school ze ook les gaf, altijd werd duidelijk hoezeer kinderen haar aan het hart gingen. Zozeer zelfs dat zij, toen zij 100% was afgekeurd, nog twee jaar doorwerkte. Ook in de kerk, de toenmalige Thomaskerk, heeft zij zich ingezet voor de kinderen, in de kinderdienst en in voorlichtingsavonden over kinderbijbels. Dat grote hart voor mensen en dieren was geen sterk hart en Wiepkje wist dat haar energie eindig was. De laatste jaren noemde zij haar geleende tijd. Die geleende tijd was een mooie en goede tijd waarin zij en Rob van het leven hebben genoten. Wiepkje overleed op 16 januari en is 64 jaar geworden.



Gewoon

Meestal bij heel gewone dingen
Het lezen van de krant of het kijken naar tv
Als ik je wil vragen wat jij ervan vindt
En ik, nog voor ik me bedenk dat jij daar niet zit
Mijn woorden in de kamer dood hoor slaan
Voelt de wereld opeens kouder aan
Ik heb nooit zo'n behoefte aan warmte
als bij heel gewone dingen...

Rob van Brakel



(Martin Bril, gedicht Credo in Verzameld werk, 2002)

Bovenstaand is een van mijn motto's. Er is zoveel te beleven, zoveel om aan mee te doen... maar je hebt maar één lijf en de tijd is beperkt. Voor mijn gevoel zit ik 'alweer!' kopij voor het Kerkmagazin te schrijven. Toch is het echt al 6 weken geleden dat ik dat voor het laatst deed. De tijd vliegt en soms lijkt het alsof ik nergens aan toekom, dingen mis, mensen misloop of niet heb gezien in de haast. Martin Bril brengt me dan weer terug bij de realiteit. Ondanks het gevoel een hoop te missen zijn er ook veel mooie dingen om op terug te kijken.

Rianne rondde haar stage bij ons af. Het was een voorrecht om haar te begeleiden en door haar ogen naar 'mijn' gemeente te kijken. Ondertussen diende zich ook een nieuwe begeleidingsklus aan: vanaf deze maand ben ik mentor-begeleider van een beginnend predikant in de provincie. Ooit ben ik daarvoor getraind en zo af en toe doet de kerk een beroep op mij. Ik leer er zelf ook van en blijf er scherp bij. Dit traject duurt ongeveer een jaar en ik heb elke maand een gesprek met deze collega.

Er was een aantal feestjes om nog even op terug te blikken: het welkom heten van de vierjarigen en hun ouders in de dienst van 12 januari. Kijk vooral nog even de foto's terug op de website; het etentje met nieuwe Nederlanders waarbij de hele wereld op je bord lag. U bent er volgende keer toch ook bij zeker? Het concert van Motwat in de

Huiskamer en het voorstellen van de beroepingscommissie op 2 februari. Als één mens stonden we achter hen. Geen wonder dat de tijd vliegt!

We kijken vooruit naar de 40dagentijd. Een tijd om op te ademen en ons te bezinnen op wat belangrijk is. Ik wens u en jou een zinvolle tijd toe. En mocht je het fijn vinden om te praten, samen koffie te drinken, neem dan even contact op.

Beschikbaarheid

Van 20-27 maart maak ik even pas op de plaats; die week ben ik niet beschikbaar. Mocht er iets dringends zijn, neemt u dan contact op met de scriba.

Vieren

Zondag 1 maart begint de 40dagentijd. In deze weken voor Pasen volgen we het leesrooster van Bijbel Basics: Tussen hemel en aarde. We lezen verhalen uit het Evangelie van Matteus; over hoe Jezus hemel en aarde bij elkaar brengt in wat hij de mensen leert en in de manier waarop hij met mensen omgaat. Hij laat zien hoe het koninkrijk van de hemel waar wordt op aarde. Het begint allemaal met Jezus' woorden op de berg, met de Bergrede. We lezen over geluk, zout en licht; over het gebed dat Jezus zijn leerlingen leert en de wijze mens die zijn huis bouwt op een rots. Zo leven we toe naar Pasen.

Zondag 15 maart zal Chris Kors bij ons voorgaan. We delen dan brood en wijn. Een vocaal ensemble van gemeenteleden zal medewerking verlenen.

Choral Evensong

Choral Evensong is de naam van een kerkdienst die in de vroege avond wordt gehouden. Het grootste gedeelte van de dienst wordt gezongen volgens een vaste opzet. Vaste onderdelen zijn de Lofzang van Maria, de Lofzang van Simeon, de geloofs-

belijdenis, de gebeden en de schriftlezingen. Choral Evensong betekent een klein uur van verstillings, concentratie, schoonheid en ontmoeting.

Aanvang 19.30 uur. Koffie en thee na afloop.



4 maart: mmv Voces Feminae olv Jose Marchal

11 maart: Open Hof, mmv Kamerkoor Rotterdam olv Hanneke Verbeek

18 maart: Lambertuskerk Strijen, mmv Codarts Kerkmuziek olv Hanna Rijken

25 maart: mmv Vocaal Ensemble Magnificat, olv Mirjam van den Hoek

1 april: Hervormde Kerk Puttershoek, mmv Kleinkoor Concertino, olv Martin Zonneberg

8 april: Laurentiuskerk Mijnsheerenland, mmv Psallite Deo olv J.A. Uitbeijerse

Bijbeljournaling

Het blijft bijzonder om te schrijven en te tekenen in de Bijbel maar we hebben ervaren dat het al doende verdieping aanbrengt in de teksten die we lezen. We komen samen op donderdag 5 maart en woensdag 18 maart, 20.00-22.00 uur in de Huiskamer. Annemarie Schipper en ik zorgen voor de aanzet en begeleiding. Materialen zijn aanwezig. Je hoeft geen creatief talent te hebben. Uiteindelijk gaat het niet om wat het geworden is maar om hoe je bezig bent geweest.

De kunst van het ongelukkig zijn

Dit is de titel van een boek van Dirk de Wachter. We lezen met elkaar in drie avonden de drie hoofdstukken over Geluk, Ongeluk en Zin. We zoeken ook in de Bijbel en de christelijke traditie wat daar te vinden is over geluk en ongeluk. Je kunt nog aansluiten op 9 maart en 30 maart, 20.00-21.30 uur. Het is

handig als je het boek zelf hebt. Aanmelden bij ds. Lyonne Verschoor.

Verdiepen

De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan bij wat ons beweegt. We houden ons leven tegen het licht en gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta ik? Waarnaartoe ben ik onderweg? Wat houdt me gaande? Een 40dagentijdskalender kan daarbij behulpzaam zijn; voor elke dag een tekst, een afbeelding of iets om over na te denken. Hieronder vind je enkele mogelijkheden om tot verdieping te komen tijdens de 40-dagentijd.

De 40-dagentijdskalender van de PKN 'Sta op!' ligt vanaf zondag 1 maart in de kerk. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees. Deze kan tegen betaling van 1 euro worden meegenomen. Zelf bestellen kan ook:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender>

Het NBG biedt de kalender 'Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde' aan. Aan de hand van het Matteus-evangelie leven we toe naar Pasen. Dit sluit aan bij de lezingen van de zondagen. Gratis te bestellen via <https://www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd>

Liever luisteren dan lezen? Dan is een podcast een uitkomst. Het NBG geeft elke dag een korte Bijbeltekst met toelichting en een concrete vraag of opdracht. Je kunt je aanmelden voor deze podcast via <https://www.debijbel.nl/dagvers>; ook Eerst Dit brengt de Bijbel dagelijks dichtbij. Elke werkdag kun je 7 minuten luisteren en nadenken over geloof in het dagelijks leven. Deze app kun je downloaden en op je telefoon zetten.

Het Liefste Lied



Misschien hebt u al het al gemerkt: af en toe willen we ook de meer onbekende liederen een plaats geven in de orde van dienst. Zo zongen we 'May we see Christ's Loving face (844) en 'King of kings', een swingend loflied.

Zondag 1 maart ondersteunt de cantorij ons zingen. We zingen dan een nieuw kyrie, dat gedurende de 40-dagentijd met ons meegaat. Dit kyrie werd gecomponeerd tijdens het deelnemen aan een kruisweg-gang; deelnemers liepen langs de verschillende kruiswegstaties en naderden geblinddoekt het kruis.

Het is niet altijd makkelijk of leuk om nieuwe liederen te zingen. Juist in het samen zingen van liederen die ons liggen voelen we de verbinding met elkaar. Als we met ons hart kunnen zingen, voelen we ook de verbinding met God die we loven of aanroepen in ons lied. Als we te veel in ons hoofd zitten, met onbekende woorden en een nieuwe melodie, lukt dat minder. Het klinkt minder als een eenheid en we beleven er minder plezier aan. Onbekend, onbemind....

De sleutel is oefenen, oefenen, oefenen. Tot de nieuwe liederen van ons hoofd ons hart hebben bereikt.

Dat is mogelijk en hoeft niet lang te duren. Kijk naar de nieuwe liederen die in betrekkelijk korte tijd de harten van mensen hebben veroverd: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (416) behoort nu al tot de canon van het Nieuwe Liedboek. Dat geldt ook voor 'Vervuld van uw zegen' en 'Wat hou ik van uw huis' (425 en 84)

De liederen die mij vanaf het begin hebben geraakt zijn 'Zoekend naar licht, hier in het duister' (1005) en 'Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen' (1006).

Nu u het voornemen kent om onze liederenkennis te vergroten, nodig ik u uit om uw voorstel te mailen, te appen of gewoon mondeling door te geven.

Stage afgerond

Mijn half jaar stage bij De Open Hof is omgevlogen. Zo gaat dat meestal als het ergens goed toeven is. Ik heb aan veel leuke activiteiten mee kunnen doen, heb meegedacht over het beleidsplan en een aantal diensten gedaan. Dit laatste was nieuw voor mij en ik heb hierin ook het meeste geleerd. Wat dan? Dat ervaring de beste leerschool is ... de rest staat in mijn stageverslag!



Dank voor het meelopen in de gemeente, de mooie gesprekken en alle feedback. Gods zegen toegewenst en vreugde en vertrouwen in het werk in en rondom de gemeente.

Rianne Fortuin-Mosterd

Goede productie zonnepanelen in 2019

Nadat de zonnepanelen eind mei 2018 in productie kwamen, was 2019 het eerste volledige kalenderjaar dat ze stroom hebben geleverd. Een goed moment om eens terug te kijken hoe goed het systeem heeft gepresteerd. In het algemeen kan worden gesteld dat het jaar 2019 in Oud-Beijerland een doorsnee jaar was wat betreft de zonneshijn. De door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit in 2019 bedroeg 21.755 kWh. Dat was bijna net zoveel als we in De Open Hof hebben verbruikt: gesaldeerd hebben we nog maar een kleine 600 kWh van het elektriciteitsbedrijf Greenchoice behoeven af te nemen. Dat is nog geen 3% van ons totale verbruik.



Interessant is ook om na te gaan hoe goed de zonnepanelen nu presteren. De opbrengsten van zonnepanelen in Nederland verschillen per streek. Het zonnigst is het in het Westen van het land. Het Oosten heeft minder zonneshijn. Het verschil tussen het uiterste westen en uiterste oosten is wel zo'n 10%.



Gebruikelijk is om de prestatie van zonnepanelen uit te drukken in de opgebrachte hoeveelheid kWh gedeeld door het geïnstalleerd piekvermogen (Wp). Op de Open Hof liggen 90 panelen met elk een piekvermogen van 270 Wp, dus totaal 24.300 Wp. Delen we de opbrengst van 21.755 kWh door 24.300 Wp dan komen we op

een factor van bijna 0,90. Bij een ideale vrije ligging bedraagt deze factor voor onze streek voor een doorsnee jaar 0,92. Dat wij iets lager uitkomen komt door schaduwwerking in de periode begin oktober tot half maart. Door de laag staande zon treedt dan schaduw op de panelen op vanwege de boven het platte dak uitrijzende kerkzaal en de bomen in de Laning. Dat is op de foto duidelijk te zien. Met de factor 0,90 mag worden gesteld dat het systeem technisch gezien goed presteert.

Doopdienst

Jaap den Boer

Eén van de dopelingen was een meisje. Ze had een mutsje op. Een doopmutsje. Wel grappig moet ik zeggen. In die kerk is een vrouw of meisje zonder hoed of muts ondenkbaar.

De meeste vrouwen waren goed gekleed. Rokken tot iets boven de knie. Veel leer en suède. Geen mannen met baarden of snorren te zien. Die komen de kerk niet in.

De preek was een flinke zit. Bestond uit drie delen. Tussen de delen werd gezongen. Hele noten. Dat getuigt van eerbied, vindt men. Daar is wat voor te zeggen.

De dominee preekte uit Johannes. Hij citeerde dat mensen die in het licht wandelen gemeenschap hebben met elkaar. Ook verkondigde hij met luide stem dat Jezus moet wassen. Het was niet voor iedereen duidelijk wat hij bedoelde.

Mooi vond ik de psalm die na de doopplechtigheid in het Afrikaans werd gezongen (de moeder van het kind is geboren en getogen in Zuid-Afrika):

*"Die HEER wat van geen wankel weet nie,
sal nimmer sy verbond vergeet nie;
al sy beloftes bly van krag
tot in die duisendste geslag.
Verbond met Abraham, sy vrind,
bevestig Hy van kind tot kind."*

Bij de doopouders thuis werd de preek kritisch besproken. Men vond dat dominee meer de nadruk had moeten leggen op het wassen van Jezus. Ook merkte iemand op dat dominee niet goed was te verstaan. "Hij is grieperig!" zei een ander. Na mijn vraag waarom meisjes een hoedje op hebben als ze worden gedoopt ontstond een discussie. Schijnt iets met Paulus te maken te hebben.



Leren lezen

Rob van Brakel

U zult begrijpen dat mijn hoofd niet staat naar het schrijven van een nieuwe column. Vandaar de plaatsing van een ‘gouwe ouwe’.

Mijn vrouw is Remedial Teacher op een basisschool in Rotterdam-Zuid, wat gezien het lerarentekort in die vorm van onderwijs inhoudt dat zij regelmatig invalt voor afwezige collega's. Ze vindt dat ook leuk, maar soms levert het gewetensconflicten op, zoals toen ze voor een kleutergroep het verhaal van Kaïn en Abel zou moeten vertellen. Een verhaal, dat de slechtheid van de mens benadrukt, is misschien niet zo geschikt voor mensjes van een jaar of vijf. Kinderbijbels beoordelen dit probleem heel verschillend: de meeste (we hebben thuis een aardige dwarsdoorsnede van het bestand aan kinderbijbels, want Wiepkje heeft er een stuk of dertig) slaan het verhaal eenvoudig over. Sommige, zoals de u waarschijnlijk welbekende kinderbijbel van Anne de Vries, brengen het in bonte kleuren. Ik citeer:

(Abel bracht God als offer het mooiste schaap dat hij had. God) wilde dat offer wel hebben en hij maakte Abel blij en gelukkig. Kaïn ging ook wel een offer brengen.... Maar echt dankbaar was hij niet.... God zag wel, wat Kaïn dacht.... En daarom wilde hij Kaïn's offer niet hebben. Hij maakte Kaïn niet blij en gelukkig.

Al met al een duidelijke zaak: Kaïn heeft het allemaal aan zichzelf te wijten. Het een lokt het ander uit: eerst God voor de gek proberen te houden en vervolgens je broer doodslaan. Leggen we de bijbeltekst (NBG 1951) ernaast, dan klinkt het allemaal wat genuanceerder:

Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de Here sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok...

Niets over een slecht offer van Kaïn, alleen maar dat God er niet naar kijkt. Heeft De Vries duidelijk willen maken waarom Kaïn tot zijn daad kwam? Of denkt hij – met velen van ons – dat waar rook is, ook vuur geweest moet zijn? Als we horen over de nakomelingen van Kaïn, misschien niet eens zo vreemd. Lamech doodt een man ‘wegens een verwonding en een kind om een striem!’ Als Lamech oud en jong doodslaat, hoe gewelddadig is Kaïn dan wel niet geweest?

Of wil De Vries het onbegrijpelijke begrijpelijk maken? Het is tenslotte ook raar om te lezen, dat God zonder enige reden het offer van de een aanneemt en het ander afwijst. In ‘het verhaal gaat’ zegt Nico ter Linden dat er letterlijk staat: God keek naar Abel en zijn gave en naar Kaïn en zijn gave keek hij niet. De jongste gaat – tegen de gewoonte in – voor de oudste en waar de jongste zich normaliter altijd schikt, doet de oudste dat niet. Kaïn wordt niet kwaad omdat God zijn offer slecht vindt, maar omdat God eerst naar een ander kijkt! Ook vandaag de dag levert miskennis nogal eens moord en doodslag op.

Als u denkt dat ‘wishfull reading’ (lezen wat je denkt dat er staat) weinig voorkomt, moet u voor de grap voor uzelf eens formuleren wat Jezus zegt over ‘de vogelen d2es velds’, die ‘niet zomaar ter aarde vallen’ en uw versie daarna vergelijken met wat er in Mattheus 10 staat. We zijn heel vaak geneigd te denken dat er meer staat dan er staat.

Overigens: Wiepkje heeft een ander verhaal dan dit over menselijke zwakheden aan haar kleuters verteld. Kleuters verdienen positieve voorbeelden.

Sirkelslag Young !

Op vrijdag 7 februari hebben de Baanbrekers meegedaan aan Sirkelslag Young. Het ging deze avond over het verhaal van Jona. Onze jury was Lyonne.

We begonnen de avond in het donker, er werden keuzes gemaakt en de juiste route werd gevonden. We speelden een quiz over armoede en hadden contact met een andere groep op basis van vertrouwen. We eindigde de avond in polonaise, waarbij de laatste de eerste werd! Hieronder wat foto's om een indruk te krijgen. U kunt ook terugkijken op Facebook van De Open Hof of op Instagram [Baanbrekers.nl#sirkelslag](https://www.instagram.com/Baanbrekers.nl#sirkelslag).

Groetjes en tot ziens van Lois, Joeri, Luka, Julia, Dominic, Iris, Stijn, Sijmen, Pieter en natuurlijk ook van Sander, Anne Mae en Daniëlle



De World Servants zijn inmiddels flink op dreef!

Hieronder een korte update van alle acties die geweest zijn, nog komen of nog steeds lopen!



Chocolade repen

We hebben inmiddels al meer dan 400 repen verkocht, maar ze zijn nog lang niet op!

Er zijn al heel wat repen verkocht in de privékringen van de deelnemers. Maar uiteraard is het voor u ook mogelijk om deze repen te kopen!

U kunt ons ook na de dienst even aanspreken of mailen naar apverhorst@hotmail.com om een bestelling te doen.

Stamppotactie 15 februari

Geen World Servants jaar zonder stamppotactie! Rond het uitkomen van dit kerkmagazin kunnen we inmiddels vol trots terugkijken op wederom een gezellige en geslaagde stamppotavond! Dank voor uw komst en dank voor u bijdrage!



Huis-aan-huis-collecte 29 maart tot en met 4 april

Niet ons meest favoriete onderdeel, maar wel een goede actie. Met uw hulp lopen we aardig wat straten in Oud-Beijerland, zorgen we voor meer naamsbekendheid en halen we vaak een mooi bedrag op. De collecte zal plaatsvinden in de week van 29 maart tot en met 4 april. Na de dienst kunt u zich bij ons aanmelden in de omloop, mailen mag natuurlijk ook.

Taart!

Elke derde zondag van de maand kunt u een heerlijk stukje taart kopen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep gemeenteleden die het leuk vindt om zo nu en dan wat lekkers voor u te maken.



Verder is het World Servants jaar echt begonnen. Frank en Altina hebben al kennisgemaakt met de leidersteams waar ze komende zomer mee op pad zullen gaan. Half maart staat het leidersweekend gepland. Tijdens dit weekend ontvangen zij een taakgerichte training, maar ook teambuilding om in mei vol enthousiasme de deelnemers te mogen ontmoeten.

Groeten van Frank, Farah en Altina

Vorbereidingen beroepingswerk

De kerkenraad kijkt met grote dankbaarheid en vooral ook met veel plezier en voldoening terug op de afgelopen maanden ter voorbereiding op het beleidsplan en aansluitend het beroepingswerk. Vervolgens hebben we het profiel geschreven van de predikanten die passen bij onze gemeente. Inmiddels waren we ook aan de slag gegaan om een beroepingscommissie samen te stellen.

En toen kwam de gemeentevergadering van 15 januari met een geweldige opkomst van ca. 95 gemeenteleden, we pasten nog net in de Huiskamer. Op deze avond hebben we als kerkenraad alle resultaten gepresenteerd en zijn we er met elkaar over in gesprek gegaan. Dit leverde mooie inspirerende gesprekken op met zeer nuttige aanvullingen die weer meegenomen zijn in de definitieve documenten. Tenslotte konden we op deze avond ook de namen noemen van bijna alle leden van de beroepingscommissie. Eind januari ontvingen we de officiële toestemmingen vanuit de classis om het beroepingswerk voor een formatie van 0,6 te starten en dus staat ons niets meer in de weg.

Beroepingscommissie

De kerkenraad is erin geslaagd om in zeer korte tijd een beroepingscommissie samen te stellen en dat is geen verdienste van de kerkenraad zelf. Iedereen die werd benaderd om in deze commissie zitting te nemen reageerde zeer positief en bijna iedereen is ook positief ingegaan op de vraag. Het is werkelijk fantastisch om te zien dat er zoveel gemeenteleden betrokken en gemotiveerd zijn om ook op deze manier een taak te vervullen voor de toekomst van onze gemeente.

Zondag 2 februari zijn tijdens de eredienst alle leden van de beroepingscommissie officieel voorgesteld en geïnstalleerd en kregen ze de zegen mee om op weg te gaan voor de verantwoordelijke taak die ze op zich nemen. Ds. Lyonne Verschoor nodigde gemeenteleden uit om, tijdens het meegeven van de zegen, achter de leden van de beroepingscommissie te gaan staan als symbool dat de gemeente ook daadwerkelijk achter hen staat. Het resultaat was dat bijna de halve kerk leegliep en achter hen ging staan en de andere helft voor hen stond. Kortom het was een mooi symbool dat we als gemeente niet alleen achter, maar rondom de beroepingscommissie staan om hen te steunen in hun werk.

Direct na afloop van de dienst ging de commissie voortvarend aan de slag en kwam bij elkaar om al eerste afspraken en taakverdelingen te maken. In de komende periode zal de beroepingscommissie u regelmatig via het KerkmagaZIN op de hoogte houden van de vorderingen van het proces. Via de website van onze gemeente kunt u alle informatie en documenten vinden die betrekking hebben op het beleidsplan en het beroepingswerk

De volgende gemeenteleden vormen de beroepingscommissie :

Nico den Boer, voorzitter
Arjan van Dijk, 2e voorzitter
Marco Uyl, secretaris
Marion van der Merwe, 2e secretaris
Anja Andeweg
Jaap van de Griend
Leen van 't Hoff
Geke Mons
Tamar Robbemond
Ger Scholtens
Ina Smit
Astrid Veldhoen
Altina Verhorst

Zegenlied

We zongen als gemeente de beroepingscommissie toe met het lied:

*Vrede wens ik je toe, Liefde wens ik je toe
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe aandacht wens ik je toe
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen
Zegen wens ik je toe*





Zes zondagen voor Pasen, in de Veertigdagentijd, vieren we de vespers in de RKK St. Antonius van Padua. We bereiden ons in stilte voor op Pasen. Deze avondgebeden staan in het teken van de "Mem" en het getal 40. Een tijd van beproeven en zuivering(quarantaine).

Vanaf zondag 1 maart bent u van harte welkom om half zeven, er is koffie en thee, de vespers beginnen om zeven uur en duren een half uur.

St. Antonius van Padua, Karel Doormanstraat 51 Oud-Beijerland.

Valt er nog wat te regelen?

Over een levenstestament

Tijdens een grote, gezamenlijke klus valt die vraag nog weleens te horen. 'Wat moet ik nog doen?' is dan de eigenlijke vraag. Sommige mensen op leeftijd, beseffend dat de leeftijds kruisjes een signaal afgeven, kunnen ook met die vraag bezig zijn. Moet ik nog wat regelen?

Dan is het wellicht zinvol er over te denken wie uw belangen behartigen zal als u dat zelf niet meer kunt. Nu dingen afspreken en helder vastleggen kunnen een gerust gevoel geven: u houdt zelf de regie en de zaken worden volgens uw wensen geregeld.

Dat kan d.m.v. een levenstestament.

Daarin kunt u persoonlijke en medische aangelegenheden en financiële belangen vastleggen, zodat familieleden en andere betrokkenen/ instanties duidelijke richtlijnen hebben.

Dat kan een hartverwarmend afscheid en een piëteitvolle nazorg alleen maar ten goede komen.

Hartverwarmend

Ook het (al bij leven schenken) van bezittingen kan de goede herinneringen ondersteunen. Dat kunnen kostbaarheden zijn, maar ook op financieel gebied zijn er mogelijkheden goed te doen en de fiscus op en bescheiden afstand te houden. Er zijn schenktips waarmee u velen blij maakt, behalve de fiscus.

De Seniorenraad heeft dhr. Marc van Dijk, notariskantoor van Dijk-Schilperoort (onder een andere naam vanouds bekend in ons dorp) , bereid gevonden hierover een voorlichting te geven aan de hand van een Power Point Presentatie. Vragen kunnen gesteld worden.

Datum donderdag 12 maart, aanvang 14.30 uur in de Huiskamer.

Kees Wisse

RUNNING DINNER!



Beste mensen,

Op zondag 29 maart organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden. Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één gang van een driegangenmenu klaar en verwelkomen zo'n 4 à 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur.

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geeft u dan op via e-mail bij Ina Smit: inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Smit, Willy Gerlof of Truus Middelhoek na afloop van een kerkdienst in de omloop van De Open Hof. De aanmelding sluit op zondag 22 maart.

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meld u dus aan, als gast of als gastgever.



Op donderdag 23 januari was er in De Open Hof in Oud-Beijerland weer een etentje met nieuwe Nederlanders.

De diaconie van De Open Hof organiseerde voor de tweede keer in samenwerking met Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard en het Taalhuis een etentje, waar iedereen een voor het land kenmerkende maaltijd meebracht. Zo waren er heerlijke gerechten uit bij voorbeeld Syrië, Somalië of Eritrea, maar was er ook Hollandse erwtensoep (met halalworst) of boerenkool te proeven.



De gedachte achter deze maaltijd is, dat je door met elkaar te eten met elkaar in gesprek komt. Zodoende leer je elkaar beter kennen en verdwijnen vooroordelen. En als 85 mensen daar een beginnetje mee kunnen maken, dan moet het ooit goedkomen! "We moeten dat vaker doen!", werd veel gehoord, die avond. Gelukkig gebeurt dat ook, want ook andere kerken in Oud-Beijerland en omstreken organiseren zulke avonden.

Bloemschikken voor het goede doel

Diverse keren per jaar organiseert Hetty Verhorst een workshop bloemschikken; dat is vaak vlak voor Pasen en Kerst, maar ook wordt er meestal een herfststuk gemaakt. Ze heeft ook wel eens met een groep mannen een bloemstuk gemaakt voor hun vrouw vanwege Moederdag. Iedere keer is er de keus uit drie avonden.

Hetty bedenkt het bloemstuk, ze koopt alle materialen in en ze bereidt het helemaal voor zodat de deelnemers op de avond zelf aan de slag kunnen.

Stap voor stap neemt Hetty met de deelnemers door hoe het stuk in elkaar gezet moet worden om een zo mooi mogelijk resultaat te krijgen. Uiteraard blijft er ruimte voor de eigen creativiteit. Als het toch allemaal niet wil lukken, dan biedt ze een helpende hand.

De deelnemers betalen alle materialen en daarnaast is er een extra bijdrage van € 5,- voor een goed doel. In 2019 is de opbrengst geschonken aan Stichting Zomervilla in Nieuw-Beijerland, een mooi bedrag van ruim € 800,-.

De eerste workshops van 2020 zijn op 6, 7 en 8 april; inloop vanaf 18.45 uur en aanvang 19.00 uur in De Open Hof. Er zal een mooi paasstuk gemaakt worden.

Komt u, kom jij ook een keer een prachtig bloemstuk maken? Opgeven kan bij Hetty Verhorst, telefoon: 06 48 37 89 71 of per email: hetty.verhorst@live.com voor 31 maart.



Goede doel 2020

Het goede doel voor 2020 is Stichting Droomdag. Deze stichting verzorgt een onvergetelijke, onbezorgde (te) gekke dag voor gezinnen waarvan een ouder kankerpatiënt is. De dromen van het gezin staan hierbij centraal, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke mogelijkheden van de gezinsleden. Het jongste kind van het gezin moet onder de 16 jaar zijn. Inmiddels heeft de stichting al ruim 412 gezinnen een onvergetelijke Droomdag mee mogen laten maken. De opbrengst van dit jaar zal specifiek besteed worden aan een gezin uit Oud-Beijerland of de Hoeksche Waard.

De stichting wil een zo compleet mogelijke Droomdag organiseren. Organisatie en financiën zijn volledig in handen van de stichting zodat het gezin optimaal met en van elkaar kan genieten. Een zieke ouder heeft een grote impact op het (jonge) gezin. Andere gezinsleden hebben vaak mantelzorgtaken. Op een Droomdag nemen twee vrijwilligers van de stichting alle zorgtaken over en mag iedereen volop en onbezorgd genieten van elkaar. Hun Droomdag bestaat uit leuke, spannende en onverwachte activiteiten, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van het gezin.

Ieder gezin krijgt op die manier een individueel dagprogramma op maat, incl. een lunch, een feestelijke afsluiting en een diner.

Het motto van Stichting Droomdag is: "Herinneringen maken voor het leven".



Maart		Maart	
zo 1	Exodus 2:23-3:10	zo 22	Exodus 6:26-7:13
ma 2	Exodus 3:11-22	ma 23	Exodus 7:14-25
di 3	Exodus 4:1-17	di 24	Exodus 7:26-8:11
wo 4	Exodus 4:18-31	wo 25	Exodus 8:12-28
do 5	Exodus 5:1-18	do 26	Exodus 9:1-12
vr 6	Exodus 5:19-6:13(-25)	vr 27	Exodus 9:13-35
za 7	Matteüs 7:13-23	za 28	Exodus 10:1-20
zo 8	Matteüs 7:24-8:1	zo 29	Exodus 10:21-11:10
ma 9	Prediker 1:1-11	ma 30	Psalms 130
di 10	Prediker 1:12-2:11 (Biddag)	di 31	Exodus 12:1-13
wo 11	Prediker 2:12-26	April	
do 12	Prediker 3:1-15	wo 1	Exodus 12:14-28
vr 13	Prediker 3:16-4:3	do 2	Exodus 12:29-42
za 14	Prediker 4:4-16	vr 3	Exodus 12:43-51
zo 15	Prediker 4:17-5:8	za 4	Exodus 13:1-16
ma 16	Prediker 5:9-19		
di 17	Prediker 6:1-12		
wo 18	Prediker 7:1-14		
do 19	Prediker 7:15-29		
vr 20	Prediker 8:1-9		
za 21	Prediker 8:10-17		





UITBOTTEN



KIK

De muizen hebben alweer zin in iets lekkers. In de keuken zit kosteres mevrouw Bontje met de dominee koffie te drinken. Vanuit hun schuilplaats kijken de muizen of er toevallig koekkrummeltjes van tafel vallen. Maar nee. Er is alleen koffie, meer niet. 'Bah, geen koekjes, wat ongezellig!' bromt altijd hongerige muis. 'Ze doen zeker aan de lijn.' Mevrouw Bontje staat op. 'Ik ga eens even wat aan het groen doen!' zegt ze. 'Mooi', zegt de dominee. 'En ik ga palmtakjes bestellen.' 'O nééé!' roept altijd hongerige muis. 'Volgens mij zijn ze overgestapt op GROENTE!' 'Wat??' roepen de muizen door elkaar. 'Zijn ze vega-dinges geworden? Vegetarisch?'

Mevrouw Bontje komt terug met lege jampotten. In elke pot doet ze water en iets groens. Een blaadje, een stengeltje. En zet die voor het raam. 'Wat érg!' roepen de muizen. Daar kun je toch niet van léven? En wij dan?' Ze gaan zich beklagen bij Kikker. 'Kik! De dominee gaat voortaan plantjes eten! Wij zullen sterven van de honger!' Kik maakt een vrolijk sprong: 'Geen paniek, je weet toch wat voor tijd het is, vóór Pasen? Veertig dagen geen koekjes in de trommel. Houden jullie dat vol?' De muizen kreunen. 'Tot wanneer dan?' Kik bekijkt de potjes voor het raam. 'Als deze worteltjes hebben gekregen en uit zichzelf gaan groeien, dan is Pasen dichtbij.' De muizen zuchten. Dat duurt nog wel even. En je kan er niet eens van snoepen.



Doen

Knip een jong takje/uitloper van mama's of oma's kamerplant en zet die in een potje water. Er komen vanzelf worteltjes aan. Dan zet je ze in een potje met aarde. Sommige planten maken zelf miniplantjes in hun eigen pot, of er komen jonkies aan tak of blad. Die kun je oogsten en meteen in de grond zetten — hou ze goed vochtig. Voorbeelden van planten die je goed kunt stekken:



erwtenplantje, kindje-op-moeders-schoot, pannenkoekplant, graslelie, chinese lantaarn, citroengeranium, vetplanten.

Rebus



Uit de Bijbel

Want er komt een tijd
dat het volk van Israël wortel zal schieten,
dat het zal uitbotten en bloeien,
de aarde zal overdekken met zijn vruchten.

Jesaja 27,6



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns